

KERKNIEUWS GINNEKEN - kleur: **GOUD**

42e jaargang, nr. 3

Pasen AD 2017

**Informatieblad voor de Protestantse Gemeente
Ginneken – Ulvenhout – Bavel – Galder en Strijbeek**



*Terwijl de leerlingen elkaar vertelden over de verschijningen van
de verrezen Heer kwam Jezus zelf in hun midden staan en zei:
“Vrede zij met jullie”*

Lucas 24 : 36

Byzantijns fresco uit de 11^e eeuw

Kerkdiensten 13 april – 28 mei 2017

	<i>Drie dagen van Pasen</i>
Donderdag 19.30 uur	13 april: <i>Witte Donderdag. Inzetting van het Avondmaal</i> Voorganger: Ds. E.A. Postma Met medewerking van de Cantorij o.l.v. Gijs van Spankeren
Vrijdag 15.00 uur	14 april: <i>Goede Vrijdag. Gedachtenis van de Passie</i> Voorganger: Ds. E.A. Postma
Zaterdag 21.00 uur	15 april: <i>Paasnacht. Verrijzenis van onze Heer Jezus Christus</i> Voorganger: Ds. E.A. Postma Met medewerking van de Cantorij o.l.v. Gijs van Spankeren
Zondag 10.00 uur	16 april: <i>Paasdag (1^{ste} zondag van Pasen)</i> Dienst van Schrift en Maaltijd Voorganger: Ds. E.A. Postma
Zondag 10.00 uur	23 april: <i>Beloken Pasen (Quasimodo Geniti)</i> (2 ^e zondag van Pasen) Dienst van Schrift en Maaltijd Voorganger: Ds. J.H. Uytenbogaardt, Utrecht
Zondag 10.00 uur	30 april: 3 ^e zondag van Pasen (<i>Misericordia Domini – Goede Herder</i>) Dienst van Schrift en Maaltijd Voorganger: Ds. A. Poldervaart, Rijen
Zondag 10.00 uur	07 mei: 4 ^e zondag van Pasen (<i>Jubilate – Juicht!</i>) Dienst van Schrift en Gebed Voorganger: Ds. F.V. Rookmaaker, Breda
Zondag 10.00 uur	14 mei: 5 ^e zondag van Pasen (<i>Cantate – Zingt!</i>) Dienst van Schrift en Maaltijd Voorganger: Ds. E.A. Postma
Zondag 10.00 uur	21 mei: 6 ^e zondag van Pasen (<i>Rogate – Bidt!</i>) Dienst van Schrift en Maaltijd Voorganger: Ds. E.A. Postma
Donderdag	25 mei: <i>Hemelvaart van de Heer</i> (veertigste paasdag). Dienst in de Grote kerk (zie: www.raadvankerkenbreda.nl). Geen dienst in Ginneken.
Zondag 10.00 uur	28 mei: 7 ^e zondag van Pasen (<i>Exaudi – als weeskinderen</i>) Dienst van Schrift en Maaltijd Voorganger: Ds. N. den Toom, Breda

Bij de kerkdiensten

Kleine Kerk: Paasmorgen 16 april en zondag 7 mei 2017

Crèche voor de kleinsten: Iedere zondag in het Romenyhuis

Bloemen: Elke zondag wordt namens de gemeente een groet aan een gemeentelid gegeven vanuit de dienst.

Suggesties hiervoor graag bij de secretaris van de diaconie.

Koffiedrinken: Elke zondag na de dienst in Mariëndal.

Contact met Ds. Postma: Op dinsdag- en donderdagochtend telefonisch spreekuur van 09.00 – 09.30 uur. Telefoonnummer: 076-560.56.82.

Email adres: predikant@protestantsegemeenteginneken.nl.

Gelegenheid om te dopen: Alleen op de eerste zondag van de maand is er gelegenheid om te dopen. Hiervoor kunt U contact opnemen met de predikant, tel. 076-560.56.82.



Agenda Protestantse Gemeente Ginneken

- | | |
|--------------|---|
| 09 april | Na de dienst: Wereldwinkelfiliaal |
| 19 april | Vanaf 11.30 u. Voorjaarslunch in Mariëndal |
| 10 mei | Vanaf 10.00 u. Koffie-inloopochtend Mariëndal |
| 15 mei | Inzenden kopij voor volgende Kerknieuws
(Ander email-adres: zie blz. 19) |
| 20 en 21 mei | Beeldenexpositie naast Mariëndal (zie blz. 13) |
| 25 mei | Bijzondere dienst in de Grote Kerk
(zie: www.raadvankerkenbreda.nl). |
| 10 juni | Vrijwilligersmiddag (zie blz. 12) |

Meditatie

Leeg vlak

Onlangs kreeg ik de vraag voorgelegd wat ik zou doen als ik helemaal zelf zou mogen bedenken hoe de kerkdienst op zondagmorgen eruit ziet. Beginnen met een leeg vlak. Misschien verbaast het u, maar ik had eigenlijk geen idee wat ik op die op zich intrigerende vraag moest antwoorden. Ik heb wat zitten stamelen, want de vraag was gewichtig genoeg om tenminste te proberen erop in te gaan. Maar zoals dat vaker gaat, pas later weet je wat je wèl had willen zeggen.

Pas na verloop van tijd ben ik beter gaan begrijpen waarom ik de vraag zo lastig vind. Het initiatief voor het vieren komt helemaal bij mij, bij de predikant te liggen. Terwijl ik juist predikant ben in het besef dat ik zelf niet aan de oorsprong sta. Het is ook niet uit mezelf dat ik op de weg van geloof, hoop en liefde verzeild ben geraakt. Vrijwel niets van wat mij op die weg heeft getrokken en houdt, komt van mezelf. Wat wel van mezelf komt is mijn antwoord daarop, en mijn omgang met wie en wat ik tegenkom op die weg. Maar zelfs daarvoor geldt, dat ik niet weet wat er van over zou blijven als ik niet deel was van een gemeenschap.

‘Herinner u altijd met dankbaarheid dat het Christus' eigen kudde is, die u wordt toevertrouwd.’ Deze gevulde zin, die tegelijk een opdracht is, houdt me al een tijdje bezig. Hij komt uit het formulier dat onze kerk gebruikt voor de bevestiging van ambtsdragers, of dat nu een ouderling, diaken of predikant is. Elke keer dat we opnieuw een ambtsdrager bevestigen, herinner ik me dat ook mij deze woorden zijn voorgehouden. Ze houden me bezig, ook omdat ik niet in één keer doorgrond wat er staat.

Waarom er dan toch steeds naar terugkeren? Ze geven mij te denken. Ze wekken het vermoeden - meer is het eigenlijk niet, maar ook niet minder - dat het mij gaande kan houden als ik ter harte neem wat hier staat. En dan bedoel ik: in mijn ambt. Eén van de dingen die er staat, is dat de gemeente *van* Christus is en blijft. Dit eerbiedigen is als het ware een grondprincipe voor mijn beroep. Negatief gezegd: om niet tussenbeide te komen, om het mysterie te respecteren. Positief gezegd: om samen te ontdekken wat het betekent om 'gemeente van Christus' te zijn. Daar is geen voorgegeven antwoord op. Het is een dynamische zoektocht. Er is ook niet één antwoord. Gemeente zijn is per definitie verder kijken dan het individuele.

Terugkijkend op zijn jarenlange werk als predikant merkte mijn collega Andries Zoutendijk onlangs op: "Ik merk dat ik nu meer nadruk leg op de heilsbetekenis van de gemeente als het lichaam van Christus. Niet wie jij bent als hoorder staat

voorop, maar dat je jezelf terugvindt in de kring van de gemeente. Daar worden we op één hoop geveegd en samen gezegend en geroepen. Dit geeft een bepaalde ontspanning die wat mij betreft essentieel is: je bent meer dan je eigen zelf en jouw identiteit en authenticiteit staan in het licht van die gemeenschap." Zoutendijk vat 'lichaam van Christus' zijn op als een uitnodiging, die het vieren betreft, maar ook het leven van de gemeenschap in bredere zin raakt: "je zou jezelf hier kunnen terugvinden, als deel van dat ene lichaam, stukje bij beetje en gaandeweg."

Dit perspectief verheldert voor mij mijn mond vol tanden bij 'beginnen met 'niets'. Ook ik koester die ontspanning van het bijeengeroepen worden. Naast mijn identiteit en authenticiteit probeer ik ook mijn creativiteit in het licht van de gemeenschap van Christus te stellen: een beweging die al gaande is, een levend lichaam, waarvan we niet weten hoeveel het precies omvat, maar wel dat het er is en dat we ons zelf erin zouden kunnen terugvinden.

ds. Eward Postma

Bij de kerkdiensten

Paastijd: blijdschap en besef van afstand

We hebben de Paastijd voor ons. Die heeft een eigen karakter. In het Luthers leesrooster zijn het de evangeliëlezingen die ons daarbij bepalen: het is bijna zo dat je de oudtestamentische lezingen vanuit het evangelie kunt lezen. Wetende van de vervulling, lezen we over de belofte.

De Paastijd is de tijd van de volle bloei van de Messiaanse blijdschap. We worden uitgenodigd om in de weg van de Messias, die zichzelf geeft, de vervulling van Israëls uittocht te herkennen. Vier weken lang, van de vierde zondag ('Jubilate') tot de zevende zondag van Pasen ('Exaudi'), bepaalt de evangelist Johannes ons bij de gesprekken die Jezus voerde aan het laatste Avondmaal. De gesprekken gaan over het nut van zijn afwezigheid! En over de komst van de Geest, die ons voorthelpt en bemoedigt. Noem het een 'nabetrachting' op het Pascha, vier weken lang. Blijdschap is hier niet blijdschap zonder meer. Eerder als 'een zonnige lach die door de tranen breekt' (Willem Barnard). Er is het vrolijke zingen ('jubilate' en 'cantate' heten twee van de zondagen) waarbij de blijdschap tegelijkertijd getemperd wordt door het besef van afstand, die op 'Wezenzondag' (na de Hemelvaart van Jezus) het meest pregnant invoelbaar wordt.

ds. Eward Postma

Uit de gemeente

Overlijden

De afgelopen periode ontvingen we vier berichten van overlijden:

Dhr. **Antonius Bastiaan van de Erve**, Doenradestraat 276, Breda, overleed op 19 februari jl. Hij is 78 jaar geworden.

Dhr. **Jan Diederik de Bruyne**, Akkerstraat 23, Ulvenhout, is op 8 maart jl. overleden. Hij is 72 jaar geworden.

Dhr. **Antonius Hubertus Metz**, Grote Spie 251, Breda, overleed op 17 maart jl. op 85-jarige leeftijd.

Dhr. **Jaap Heimans**, Biebeglaan 3, Breda, jarenlang beheerder van begraafplaats de Bieberg, overleed op 24 maart 2017 op 82-jarige leeftijd.

We gedenken hen met woorden uit een Paaslied van Willem Barnard, 'De aarde is vervuld van goedertierenheid':

*Gods goedheid is te groot
voor het geluk alleen,
zij gaat in alle nood
door heel het leven heen.*

*Zij daalt als vruchtbaar zaad
tot in de groeve af
omdat zij niet verlaat
wie toeven in het graf.*



Dopen met Pinksteren

Op de vijftigste Paasdag (*Pentecoste*), de feestdag van de voltooiing en toepassing van Pasen, vanouds een oogstfeest, zullen er twee dopelingen zijn. Hun namen zullen voorgoed verbonden worden met de naam van de Drie-ene God: Ties Bouma (zoon van Ewald en Carolien Bouma) en Anne Dodemont (dochter van Geert en Annemarie Dodemont-Wassink).

ds. Eward Postma

ZOEKEN EN GEVONDEN ZIJN

Over ritueel en christelijke identiteit

Op de avond van 4 mei is er in veel steden en dorpen een stille processie, het samenkomen rond een monument, de vlag halfstok, trompetspel, twee minuten stilte, het zingen van het volkslied, de kranslegging. Door het moment en de plek, door de zorgvuldigheid en de ietwat formele manieren van doen, kunnen deze handelingen in hun samenhang een symbooldimensie krijgen. Mensen laten ermee zien wie ze zijn, wat voor hen van waarde is. Wie eraan deelneemt, brengt zichzelf opnieuw te binnen wat het betekent om, in het geval van de 4 mei herdenking, Nederlander te zijn.

De eredienst is een liturgisch ritueel

In de loop van de twintigste eeuw zijn we in veel van onze gemeenten en kerken meer met deze ogen naar de eredienst gaan kijken. Er is een besef gegroeid dat wat er in de ruimte van de eredienst gebeurt in hoge mate een ritueel is en dus een eigensoortig karakter heeft. In de herhaalde handelingen - van het klokgelui, het consistoriegebed, de stilte, tot de zegen en het koffiedrinken - brengen we als gemeente tot uitdrukking wat het is om gemeente van Christus te zijn. Tegelijk worden wij door die handelingen zelf ook gevormd en gevoed.

Wat de rituelen van 4 en 5 mei zijn voor het vormen en voeden van 'Nederlandse identiteit', zijn liturgische rituelen voor 'christelijke identiteit': christenen brengen er hun geloof in tot uitdrukking en plegen er tegelijkertijd onderhoud aan.

Handelingen kunnen spreken

Ook handelingen hebben dus zeggingskracht. In het Nederlandse protestantisme overweegt dikwijls de gedachte dat alleen woorden dat doen. Maar neem nu het halfstok hangen van een vlag. Op zichzelf heeft een vlag niets met de dood te maken. Maar wie bij een openbaar gebouw op een willekeurige dag de vlag halfstok ziet hangen, denkt beslist dat er iets ergs is gebeurd. Een vlag die halfstok hangt, spreekt boekdelen.

Uit de evangeliën kunnen we opmaken dat een enkele handeling een nieuw begin teweeg kan brengen. Na Jezus' dood waren zijn leerlingen teleurgesteld en verslagen. De groep viel uiteen. Over twee van de leerlingen wordt verteld dat zij Jeruzalem verlieten om naar Emmaüs te gaan. Toen Jezus met hen mee kwam lopen, herkenden de beide mannen hem niet. Ook niet toen hij met hen sprak en hen de Bijbel uitlegde. Hij vroeg of ze dan niet wisten dat de Messias moest lijden. Maar de vragen en de uitleg brachten hen niet tot herkenning. Wel tot het verlangen dat deze man bij hen zou blijven. In die setting, waarin hun teleurstelling gehoord werd, de Schrift uitgelegd én zij hun verlangen uitspraken, werd één handeling buitengewoon veelzeggend. De man bleef inderdaad bij hen en at met hen. En toen hij het brood voor hen brak, herkenden zij hun Heer.

Het brood breken en delen is een alledaagse rituele handeling. Maar nu deze man dat op dit moment doet, na de gesprekken die ze hadden, zien de beide mannen Jezus erin terug. Zij zien terug wat hij deed op de avond voor zijn dood. En er valt een kwartje: het laatste avondmaal was niet het laatste avondmaal. Het gaat door. Jezus leeft. Voor de beide mannen is het weerzien in het breken en delen reden om terug te keren naar Jeruzalem en de anderen weer op te zoeken. Het is het begin van de gemeente van de opgestane Heer, Hij die er is vóór wij het zelf in de gaten hebben.

Woord en sacrament

De voorbeelden van de vlag halfstok en van het breken en delen van een stuk brood maken duidelijk dat een handeling grote impact kan hebben. Een handeling met een voorwerp kan je de ogen openen voor iets wat je eerder niet zag. Christenen hebben vanaf het begin onderkend dat God zo tot ons wil spreken. God spreekt in Woord en sacrament.

Het zou een misverstand zijn te denken dat het sacrament wel en het Woord géén liturgische handeling is. Ook het openen van de Bijbel te midden van een geloofsgemeenschap en het met aandacht hardop voorlezen van een gedeelte daaruit, zijn rituele handelingselementen. Door de Bijbel te openen in het midden van de gemeenschap, brengt zij tot uitdrukking dat dit boek voor haar *als* gemeenschap belangrijk is. Wanneer er ook daadwerkelijk hardop uit wordt voorgelezen, maakt zij duidelijk dat dit boek geen individuele lectuur is, maar een woord dat de stem van een mens nodig heeft om gehoord te worden en gemeenschap te stichten. Wanneer iemand uit de gemeente naar voren treedt om de lezing te verrichten, maakt die gemeenschap bovendien duidelijk dat dit boek niets beangstigends heeft. De wijze van omgaan met het boek en met wat er geschreven staat, het aandachtig en met toewijding lezen kan intussen ook eerbied tot uitdrukking brengen en het verlangen wekken om zich te voeden met wat hier te horen valt. Al deze aspecten van handelen doen mee in wat wij kortweg de schriftlezing noemen.

Verschillen in de gemeente

De aandacht voor de eredienst als een liturgisch ritueel laat onverlet dat er binnen een gemeente verschillen zijn. Wie vooral verbaal is ingesteld, wordt wellicht minder gesticht door het breken en het delen van het brood. Wie het, om wat voor reden ook, niet zo heeft op prekende dominees, weet zich wellicht meer aangesproken door een sprekend gebaar dan door nog enkele zinnen extra. De Bijbel laat ruimte voor verschillen tussen mensen en daarmee voor verschillen binnen de gemeente van Christus.

Het verhaal over de Emmaüsgangers laat zien dat in de omgang van de Heer met zijn gemeente allerlei aspecten van liturgisch handelen bijeen gehouden worden: treuren en klagen, uitleg van de Schrift, een gebed van verlangen en de maaltijd

houden. Zo trekken Christus en zijn gemeente kennelijk met elkaar op. De inzet is dat Christus zijn vertwijfelde leerlingen wil bepalen bij zijn toekomst, die dichterbij is dan zij voor mogelijk houden.

Zoeken en gevonden zijn

Ook in het Johannes-evangelie, in het gedeelte over Maria van Magdala, komt naar voren dat de Opgestane zijn leerlingen als het ware bijeen zoekt. Anders dan de Emmaüsgangers gaat Maria niet weg uit Jeruzalem. Zij blijft bij het graf, alleen. Ook zij herkent Jezus eerst niet als hij bij haar komt. Zij zoekt hem en ze blijft hem zoeken ook al heeft hij haar al lang gevonden. Pas als hij haar naam noemt, ziet ze dat het niet de tuinman is die met haar spreekt. Beslissend is hier dat noemen van haar naam. Alleen Jezus kent haar zo bij name als deze man. Nu ze haar naam hardop hoort zeggen, weet ze zich gekend en weet ze dat hij leeft. Nu ze dit weet, zoekt ze de anderen weer op.

Dit verhaal over Maria van Magdala heeft niet één op één een parallel met liturgische handelingen, zoals uit het verhaal van de Emmaüsgangers bijna de structuur van een kerkdienst kan worden afgeleid (Schrift en Maaltijd). Maar het wezenlijke dat God een mens bij zijn of haar naam kent, heeft wel een analogie met de liturgie van de doop. Een mens kan niet gedoopt worden zonder bij name genoemd te worden. Zo begint God iets nieuws. Hij kent ons, méér dan wij onszelf kennen.

Gesprek over liturgie

Over liturgische rituelen kunnen de gemoederen in de gemeente hoog oplopen. Dat kan om allerlei redenen zijn. Belangrijk is om bij alle verschil het gesprek over liturgische vormen niet los te koppelen van het gesprek over het geloof hoe Christus met zijn gemeente mee wil gaan. De voorbeelden van de Emmaüsgangers en van Maria van Magdala, die hun Heer niet herkenden terwijl hij bij hen was, kunnen daarbij een waardevolle invalshoek vormen. Als de gemeente zich bedient van liturgische rituelen, is dat dan niet ook om die opmerkelijke omkering en de verwondering daarover tot uitdrukking te brengen? Hij is er al terwijl wij hem zoeken. Dat besef verbindt niet alleen met Jezus, maar met allen die zich, waar ook ter wereld, geraakt weten door het getuigenis van die eerste vrouwen en mannen.

Epiloog: de paaskaars

Ook over de paaskaars, die sinds de jaren zestig van de twintigste eeuw in veel kerken intrede heeft gedaan, kan flink gesteggeld worden. Moet hij nu al branden of niet? Het gaat niet om moeten. De vraag is veeleer: welk geloof en welke band met de Opgestane Heer wil een geloofsgemeenschap met deze rituele handeling tot uitdrukking brengen? In een gemeenschap die zich wil voeden met het

mysterie dat God er al is terwijl wij hem zoeken, zal de paaskaars al branden vóór de gemeenschap zich verzamelt. Wil een gemeenschap met het ontsteken van een kaars vooral tot uitdrukking brengen dat zij klaar staat om haar Heer te ontvangen, laat die gemeente dan ter plekke een kaars ontsteken. Maar of die kaars dan ook paaskaars moet heten?

Er zijn ook gemeenschappen die het niet bij één kaars hebben gelaten. Die hebben een manier gevonden om beide 'talen' te spreken. Er brandt al een kaars bij binnenkomst. Dat is de paaskaars, waarmee deze groep mensen aanduidt dat de Opgestane voor hen uit gaat. Bij aanvang van de dienst ontsteekt vervolgens een diaken (of iemand anders) twee kaarsen op tafel aan het licht van de paaskaars. Zo verbindt de gemeenschap zich op deze zondagmorgen met haar dienst in deze wereld aan Hem, die er al is voor wij hem herkennen.

ds. Eward Postma

Nieuws uit de kerkenraad

Nu was het dan zover: een heel bijzondere vergadering, nl. de laatste kerkenraadsvergadering met Jan Schipper als voorzitter. Na meer dan 12 jaar draagt hij het voorzitterschap over.

Om dit speciale karakter te benadrukken opent niet Ds. Postma de vergadering maar Jan Schipper: hij leest uit Mattheus 7 vers 1 – 5: “Oordeelt niet, opdat niet over U geoordeeld wordt; zie de balk in Uw eigen oog en niet de splinter in het oog van de ander”. Hierbij verwijst hij naar de briefwisseling tussen Leo Fijen en Mgr. Gerard de Korte genaamd “Loslaten en thuiskomen”. Leo Fijen heeft een tienpunten plan opgesteld waarop Bisschop de Korte instemmend reageert: “stop met klagen”. Er moet ontspanning zijn op liturgisch gebied: een staf om mee verder te gaan, geen stok om mee te slaan.

Ook in deze vergadering weer aandacht voor het formuleren van een opdracht aan de liturgiecommissie m.b.t. nieuwe vormen van liturgie. Tijdens de discussie hierover kwam onder meer ook ter sprake hoe dat te zijner tijd aan de gemeente gecommuniceerd zou kunnen worden en hoe de gemeentelieden gelegenheid moeten krijgen om kritiekpunten te uiten op het advies van de liturgiecommissie.

Wat ook ter sprake kwam was de vraag of men – wat communicatie betreft – wel voldoende heeft aan Kerknieuws; besproken is om de laatste bladzijde van de liturgie te gebruiken voor korte, beknopte informatie over het wel en wee van de gemeente, als ook om dit eventueel ook nog digitaal te verspreiden.

Gesproken is ook over samenwerking met het blad S'Amen en het uitbreiden daarvan naar de Raad van Kerken zodat ook activiteiten van andere kerkgenootschappen bekend gemaakt kunnen worden.

Er zijn grote veranderingen op komst in de classis. De PKN heeft voorgesteld het aantal classes drastisch terug te brengen van 74 naar 11; Noord-Brabant zou met Limburg samengaan als één classis. De meningen hierover zijn inmiddels bekend gemaakt zodat het voorstel in mei naar de Synode kan die daar dan in september een besluit over kan nemen.

Het ware van de kerk moet behouden blijven: vorm en organisatie zijn bijzaak.

Vlak voor zijn aftreden deelde Jan Schipper zijn toekomstvisioen met de kerkenraad: een mooi verhaal waarvan ik de verkorte inhoud u niet wil onthouden (volgt achteraan).

Vervolgens draagt hij vol vertrouwen het voorzitterschap over aan Gerlof Bosma en wenst hem en de andere kerkenraadsleden vele zegenrijke jaren toe.

Inmiddels zijn er alweer een aantal evenementen voorbij: op 23 februari werd in de Lutherse Kerk een klein symposium gehouden over "Luther en het lied", met medewerking van Ds. Postma, Corinne van Wijk en Dr. Arie Eikelboom.

Op 12 maart de bijzondere Byzantijnse dienst met medewerking van het Tilburgs Byzantijns koor.

Op 23 maart de gemeentezangavond met als onderwerp de 40 dagen tijd.

Wat de komende evenementen betreft zou U alvast kunnen noteren:

1. Op zondag 9 april het Wereldwinkelfiliaal na de dienst in Mariëndal.
2. Op woensdag 19 april de Voorjaarslunch in Mariëndal vanaf 11.30 uur. U kunt zich opgeven bij Bas de Geus, liefst zo spoedig mogelijk per email (basengreetdegeus@gmail.com).
3. Op zaterdag 10 juni Vrijwilligersmiddag, inloop vanaf 15.00 uur. De uitnodigingen worden digitaal verstuurd alsook bekend gemaakt via afkondiging in de kerk.

Belangrijk nieuws is ook dat Alain Gouamene en Edward Wilms inmiddels zijn bevestigd als nieuwe diakenen.

Onderstaand nu de samenvatting van het toekomstvisioen van Jan Schipper:

In het jaar 2027 komt een Ginnekenees na lange jaren van afwezigheid terug in het Ginneken. Hij vraagt aan een willekeurige voorbijganger wat er in die tussentijd van onze Gemeente geworden is. Tot zijn verbazing hoort hij dat er altijd wat te doen is in en om onze kerk: er worden cursussen gegeven, er is een locatie van kinderopvang gevestigd, Mariëndal is niet alleen gerenoveerd maar ook fors uitgebreid; daar houdt de koster – ja nog steeds Arjen van Wijk – kantoor, met een vaste assistente die ook de planning doet van het hele complex,

inclusief de begraafplaats en de kerk. Op zijn vraag of de gemeente dan nog bestaat en er nog steeds kerkdiensten zijn krijgt hij bevestigend antwoord: ja zeker, de kerkelijke gemeente bestaat nog steeds: de gemiddelde leeftijd daalt zelfs iets maar verandert in samenstelling zowel wat afkomst als wat woonplaats betreft. Wel zijn de diensten nu om 11.00 uur want dat past beter voor jonge gezinnen en mensen van verre. Door het jaar variëren de diensten, van diensten met een speciaal maatschappelijk onderwerp, tot diensten met uitgebreide liturgische vormgeving al dan niet met avondmaal. Maar ook in de week is de kerk veel open, voor huwelijken en begrafeningen maar ook voor verschillende vespers tussen de middag of tegen de avond. Is er dan nog een predikant? Jazeker, Ds. Postma is er gelukkig nog steeds; van wege zijn werk aan de universiteit is naast hem een enthousiaste jonge vrouw als vicaris benoemd. Voorts zijn nagenoeg alle bewoners van de Marckhoek, de Valkrust en het Laurensark Vriend van het kerkgebouw. Velerlei culturele activiteiten worden door de Stichting opgezet met als hoogtepunt de jaarlijkse Laurentiuslezing. Ik hoop van harte dat wij een aantal punten van Jan's visioen in de komende jaren kunnen waarmaken !

Namens de kerkenraad
Ike Beks, scriba

Uitnodiging aan alle vrijwilligers van onze kerk.

Namens de Kerkenraad willen wij u graag uitnodigen voor een muzikale vrijwilligersmiddag op 10 juni 2017.

Het programma ziet er als volgt uit :

- Ontvangst vanaf 15.00 uur in Mariëndal
- ± 15.30 uur tot ± 16.15 uur: muzikaal onthaal door eigen vrijwilligers van onze kerk in de kerk.
- ± 16.30 uur: onder het genot van een muzikale verrassing kunt u genieten van een hapje en een drankje.
- Tijdens deze nazit kunnen de vrijwilligers zich presenteren.

Vanaf 20 mei zal er in Mariëndal een intekenlijst aanwezig zijn.

Wij hopen op een grote opkomst.

Namens de Kerkenraad, Diny Koopmanschap

Expositie in het Ginneken van beelden in natuursteen, keramiek en brons

Op zaterdag 20 mei en zondag 21 mei 2017 organiseren de stichting Vrienden van de protestante Laurentiuskerk Ginneken en Atelierbreda een tentoonstelling op het buitenterrein van onze kerk. Tentoongesteld worden beelden van natuursteen, keramiek en brons, vervaardigd door circa 32 cursisten van Atelierbreda. De tentoonstelling is vrij toegankelijk.

De opening van de expositie vindt plaats op zaterdag 20 mei 2017 om 13.00 uur met live muziek van JAZZITH. De openingstijden zijn zowel op zaterdag als op zondag van 13.00 uur tot 17.00 uur. Op zondag 21 mei 2017 om 14.30 uur en om 15.30 uur worden door de kunstenaar Michaël Jepkes rondleidingen verzorgd door het kerkgebouw, waarbij bijzondere aandacht uitgaat naar de gebrandschilderde ramen van Charles Eijck. Voor deze rondleidingen wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Tijdens de openingstijden kunnen consumpties worden genoten in Mariëndal.

De stichting Vrienden van de protestante Laurentiuskerk Ginneken is een jonge stichting, die zich ten doel stelt om het waardevolle Middeleeuwse Laurentiuskerkgebouw in het Ginneken (gem. Breda) voor de toekomst te behouden. Daarvoor is veel geld nodig, dat de stichting door het werven van vrienden en donateurs tracht bijeen te brengen. Als tegenprestatie voor de donateurs en om de stichting onder de aandacht van een groot publiek te brengen, organiseert zij kunstzinnige en culturele activiteiten. Een van die activiteiten is deze expositie, waarbij de leerlingen van Atelierbreda een mooie plek naast het bijgebouw Mariëndal wordt aangeboden om te exposeren voor een groot publiek.

Arjen Knook en Iris Stolk (eigenaren van Atelierbreda) zijn in 1999 allebei afgestudeerd aan de kunstacademie en hebben toen hun eerste atelier gehad in een leeg schoolgebouw aan de Viandenlaan in het Ginneken, vlakbij waar nu deze expositie plaatsvindt. Dat maakt dit gebeuren voor hen extra bijzonder.

Inmiddels zijn ze met hun atelier al 10 jaar gevestigd aan de Schapendreef in de Haagse Beemden en is hun onderneming doorgegroeid tot Atelierbreda.

Atelierbreda is een plek waar Arjen en Iris beelden maken in brons, klei en steen. Ook geven ze hier cursussen en workshops. Sinds dit jaar hebben ze naast een beeldhouwatelier, buitenterrein, werkplaats en keramiekatelier ook een pottenbakkerij. Het is een inspirerende plek, waar een team van zeven kunstenaars werkt en lessen geeft aan tal van leerlingen, jong en oud, op het gebied van beeldende kunst.

Kerkrentmeesters

Wat een weelde: twee voorzitters

Ouder gewoonte opent Gerlof Bosma onze vergadering. Hij leest – passend in de veertig dagen tijd – psalm 25 en gaat voor in gebed. Maar.... al na de eerste drie agendapunten ruilt hij van stoel met Wil van Spaandonk, onze nieuwe voorzitter, die bekwaam ons door de verdere agenda voert.

Daarbij staan twee belangrijke onderwerpen op de rol, te weten een nabespreking van een overleg met de directie van Zuylen Uitvaartverzorging en de gevoerde Actie ‘Kerkbalans’. Omdat uw scribent niet aanwezig was bij het gesprek over De Bieberg en Kerkhof Oud Ginneken, wordt afgesproken dat Marloes Hagemans een verslag zal samenstellen aan de hand van de door een ieder gemaakte notities. Centraal in de bespreking stonden de tarieven die bij beide begraafplaatsen gehanteerd worden. In een volgend verslag vertellen wij u daar meer over.

De Actie ‘Kerkbalans’ is wat het extern werk betreft inmiddels achter de rug, maar Wim Wilms heeft nog heel wat te doen met de administratieve afwikkeling. Van 234 ‘pastorale eenheden’ is een toezegging voor 2017 binnen. Valt niet tegen t.o.v. de 236 van vorig jaar. We kunnen rekenen op ruim € 84.000,- aan kerkelijke bijdragen. Overigens: via dit verslag dank aan een ieder die (weer) geholpen heeft met het wegbrengen en ophalen van de enveloppen.

Naast deze twee belangrijke agendapunten komt er heel wat ter sprake, ook om onze nieuwe leden – Marloes en Wil – bij te praten over lopende zaken, waarbij uiteraard veel aandacht voor wat er op korte en op de langere termijn gedaan dient te worden aan het onderhoud van onze gebouwen en het kerkterrein.

Tenslotte werd besloten dat wij in het volgende ‘Kerknieuws’ een ieder zullen vragen bij de betaling van het abonnementsgeld even zijn/haar naam te vermelden, omdat anders niet valt na te gaan wie er wel en wie er (nog) niet hebben betaald.

Keurig op tijd sluit Wil de vergadering af met een woord van dank aan Gerlof voor wat hij allemaal gedaan heeft gekregen de afgelopen jaren, waarop Gerlof – uiteraard – onze nieuwe voorzitter een plezierige tijd toewenst, waarbij hij natuurlijk ook de andere leden van ons college betreft!
Waarvan acte!

Jan Potgieser (secretaris College van Kerkrentmeesters)

Abonnement op Kerknieuws Ginneken

Door een ‘fout’ van de bank, waardoor er geen naamsvermelding kan plaatsvinden bij de ontvangsten op de ons toegekende bankrekening, kunnen wij niet precies traceren wie er inmiddels het abonnementsgeld voor 2017 heeft voldaan. Graag zien wij dan ook dat een ieder die nog geen € 25,- heeft overgemaakt, dit nu alsnog doet, maar dan

graag even met uw naam er bij!

In ieder geval voor dit kalenderjaar blijft het rekeningnummer NL86 INGB 6094 9226 62, ten name van Prot. Gem. Ginneken, met de vermelding ‘Kerknieuws’ (en dus ook uw naam).

Alvast hartelijk dank voor uw betaling!

Diaconie

Verantwoording diaconale collecten januari en februari 2017:

1 januari	diaconie	€ 37,10
8 januari	diaconie	€ 57,30
15 januari	diaconie	€ 101,75
22 januari	diaconie	€ 50,65
29 januari	diaconie	€ 58,95
5 februari	diaconie	€ 92,85
	Z W O	€ 246,20
12 februari	diaconie	€ 266,45
	B W A	€ 385,55
19 februari	diaconie	€ 67,90
	Annahuis	€ 79,80
26 februari	diaconie	€ 98,60

Namens de diakenen,
Bas de Geus, voorzitter

Koffie-inloopochtenden in Mariëndal

Deze vinden plaats op elke tweede woensdag van de maand.

De komende woensdagen zijn:

19 april om 11.30 uur: voorjaarslunch en op

10 mei vanaf 10.00 uur: inloopochtend.



ZWO-nieuws

In het vorige nummer van kerknieuws schreven we al over **de ZWO-dienst van 5 februari**. Alleen de opbrengst van de collecten in de **verschillende kerken** had u nog tegoed: **bijna € 900**.

Daarbij tekenen we aan dat in Prinsenbeek het BAJA-project een vaste plaats in het collecterooster heeft; het bedrag loopt dus nog op!

Graag danken we ieder voor deze duidelijke blijken van betrokkenheid en offervaardigheid (om eens een woord uit de traditie te gebruiken!). Op deze manier kan het ontbreken van de boekenmarkt en bijbehorende opbrengst naar de achtergrond van ons fondsenwervingsplan worden geschoven.

Het begint er nu op te lijken dat financiering van **twee keukens** haalbaar is. U weet het nog, keukens bij de nieuwgebouwde scholen in Kenia.

Maar we zijn er nog niet; u hoort nog van ons!

De ZWO-commissie Breda-Ginneken-Prinsenbeek

Breda – Wismar – Arad



Zomerontmoeting 2017 in Arad

Dit jaar zal de Zomerontmoeting plaatsvinden van vrijdag 1 t/m dinsdag 5 september in Arad (totale duur bij vervoer per auto is van 31 augustus t/m 6 september). Zoals altijd verblijven we daar bij gastgezinnen. Het thema is nog niet helemaal bekend, maar 500 jaar reformatie zal zeker aan bod komen. Het wordt ongetwijfeld weer een hele bijzondere ontmoeting! Wie interesse heeft om mee te gaan (eigen kosten €150,- voor twee overnachtingen en maaltijden onderweg) of eerst nog wat nadere informatie wil, kan contact opnemen met mij of met Pieter Harder, tel. 06-47272537 / email pieter.harder@brabantwater.nl

Nieuws uit Wismar

In de kerkgemeenschap van de St. Marien-St. Georgengemeinde van de Neue Kirche zijn onlangs kerkenraadsverkiezingen gehouden. Een aantal bekenden zijn afgetreden en nieuwe mensen hebben hun taak overgenomen. Ook Michael Mach, de voorzitter van de Kontaktgruppe, zeg maar, de evenknie van onze groep hier, heeft nu de voorzittershamer overgedragen aan een jonge vrouw Mareike Peter. Wij hopen elkaar in september in Arad nader te leren kennen.

Werkbezoek Arad 4 – 8 november 2016

Zoals ieder najaar was er ook nu weer een bezoek aan onze partnergemeente in Arad. Omdat er nog veel diaconale hulp en ondersteuning voor de gemeente-opbouw vanuit Breda naar toe gaat, is het goed om 1x per jaar eens rustig alles door te spreken. Ook het bejaardenhuis en het tehuis voor meervoudig gehandicapte kinderen, waarmee ook al vele jaren een band bestaat, worden in dit bezoek meegenomen.

In de kerkzaal in Arad werden wij vrijdag hartelijk ontvangen door de vele reeds aanwezige gemeenteleden. Samen gegeten en bijgepraat. Een aardige bijkomstigheid was dat de borden en bestek ‘nieuw’ meegekomen waren met het laatste transport.

De zaterdag is traditiegetrouw bij onze bezoeken de dag van ontspanning.

Omdat er op zondagmorgen niet alleen een Hongaarse kerkdienst is die om 10.00u. begint, maar ook om 9.00u. al een kerkdienst in het Roemeens gehouden wordt, besloten Jack en ik beide kerkdiensten bij te wonen en alle gemeenteleden te begroeten. De Roemeense kerkdienst telt iedere zondag zo'n 10-12 vaste leden, bij de Hongaarse zijn dat er meestal 50-60. Zo vierden wij twee mooie kerkdiensten met elkaar waaraan ook de muziekgroep van de gemeente deelnam. Namens u allen mocht ik een groetwoord uitspreken dat door ds. Tothpal werd vertaald, eerst in het Roemeens en later nog in het Hongaars. Na de dienst was er koffie met lekkers en daarna hebben we met ongeveer 40 mensen het middag-

maal genuttigd in een klein restaurantje. Ieder betaalt zijn/haar deel (of trakteert diegene die het niet kan betalen) en volgens ds. Tothpal blijkt hieruit opnieuw hoezeer de mensen ons bezoek op prijs stellen, afgezien van het feit dat ze het ook heel gezellig vinden om samen te eten!

's Middags was er de extra kerkenraadsvergadering waarbij ook 'gewone' gemeenteleden mochten aanschuiven om met hen alle vreugden en zorgen te bespreken. Ook hoe het gaat met de vele hulpgoederen die wij sturen, wat men nog wel of niet meer nodig heeft, het transport, de opslag hier en daar, onze financiële ondersteuning van de gemeente, de voedselpakketten, enzovoort. Wat het laatste transport betreft: het is aan zo'n 130 families ten goede gekomen.

Maandagmorgen bezochten we het bejaardentehuis en werden ontvangen door de directrice mw. Fira Popa, die namens alle bewoners haar dank uitsprak voor alle hulp die zij, nu al zovele jaren, vanuit Breda ontvangen. Er is nog altijd een groot tekort aan allerlei dingen die voor ons in Nederland eigenlijk zo vanzelfsprekend zijn. Zoals incontinentiemateriaal. Dat wordt wel verstrekt maar veel te weinig en van een slechte kwaliteit. Ook is er een tekort aan matrassen, beddengoed en verbandmiddelen, schoonmaakmiddelen en desinfecterende zeep, wegwerphandschoenen, doucheschuim en shampoo. Zoals gezegd: er is altijd een tekort en wat er is, is van slechte kwaliteit.

Daarna bezochten we het Kindertehuis voor meervoudig gehandicapte kinderen. Op dit moment verblijven er 23 kinderen, de meesten in de leeftijd van 3-8 jaar. We spraken uitgebreid met Andrea, de nieuwe directrice en met Maria, de sociaal assistente. Wat waren ze blij met alles wat met het laatste transport voor hen mee kwam! Blij met de vele, door u aangeleverde (!), hygiënische producten zoals doucheschuim, babyshampoo en billendoekjes. Met dankbaarheid in ons hart voor alles wat wij en u voor hen kunnen betekenen, namen wij afscheid.

Tot slot

Toen wij vorig jaar augustus in Wismar waren werd op een avond door de mensen uit Arad een lied van Bonhoeffer gezongen, een van hun favoriete liederen. Daarom zongen wij, in verbondenheid, ditzelfde lied op 11 september jl. tijdens de Startzondag in de Markuskerk. En zo besloten wij dat wij samen tijdens de Hongaarse kerkdienst het lied nogmaals zouden zingen, nu in het Nederlands, het Duits en tenslotte in het Hongaars.

*In goede machten liefderijk geborgen
verwachten wij getroost wat komen mag.
God is met ons des avonds en des morgens,
is zeker met ons elke nieuwe dag.*

Mieke Frankfoorder (vz)
tel. 076-5146523
email w.frankfoorder@hccnet.nl

Colofon

Kerknieuws Ginneken is een uitgave van de Prot. Gemeente Ginneken. Het doel van deze uitgave is de leden van onze gemeente te informeren over de te houden kerkdiensten, activiteiten en overige gebeurtenissen in de gemeente.

Website van de gemeente (QR-code rechts):

www.protestantsegemeenteginneken.nl



Redactie Kerknieuws Ginneken

Postadres: Duivelsbruglaan 11, Postbus 4648, 4803 EP Breda

Fred van Epen

tel. 076-5874785

Jan Potgieser

tel. 076-5602704

Henriëtte van IJzeren – ten Kley

tel. 076-5652949

De kopij voor het volgende nummer van Kerknieuws Ginneken ontvangen wij graag **vóór maandag 15 mei 2017** per e-mail naar:

evanepenbroeren@gmail.com (gewijzigd email adres !!)

Dat nummer zal gelden van zondag 4 juni tot en met zaterdag 15 juli 2017 (6 weken!).

De redactie verzoekt u zoveel mogelijk per e-mail aan te leveren, bij voorkeur in ‘Microsoft Word’, in het lettertype ‘Times New Roman’.

Let op: Afbeeldingen (foto’s e.d.) graag aanleveren in het format **JPG**.

PDF of bestanden uit een andere tekstverwerker kunnen wij niet omzetten naar Word!!

Een abonnement op Kerknieuws Ginneken kost € 25,00 per jaar.

Over te maken op rekening NL86 INGB 6094 9226 62 t.n.v. ‘Prot. Gem. Ginneken’ o.v.v. “Kerknieuws Ginneken” en uw naam.

Kerknieuws Ginneken wordt gedrukt bij Drukkerij Roggeband te Breda.

NAMEN EN ADRESSEN PROTESTANTSE GEMEENTE GINNEKEN

Predikant: Ds. E.A. Postma, Duivelsbruglaan 21, 4835 JD Breda 076-5605682
Preses: Dhr. G.P.Th. Bosma, W. v. Oranjelaan 34^{bis}, 4837 AK Breda 076-5601117
Scriba: Mevr. S.A. Beks, Valkrustdreef 43, 4835 MD Breda 076-8889796

WIJKOUDERLINGEN

Mevr. C.M. Baljeu, Nieuwe Beekhoek 44, 4851 VK Ulvenhout 076-5613802
Dhr. A.B. Gouamene, Dr. Struykenstraat 189b, 4812 AB Breda 06-85783976
Mevr. H. Peeters-Wisse, Bieberglaan 9, 4834 MJ Breda 076-5611036
Mevr. M.L. de Wilde-Spanjaart, Mozartlaan 78, 4837 EL Breda 076-8885469
Dhr. E.J.H.A. Wilms, Tilburgseweg 114, 4817 BG Breda 06-36110687

DIAKENEN

Voorz.: Dhr. B. de Geus, Doornenburgstraat 58, 4834 NM Breda. 076-5651627
Secr.: De heer O.N. Visser, Laurensspark 50, 4835 GX Breda. 076-8875180
Email: prot.gem.ginneken.diac@gmail.com
Admin.: Mevr. P.J. van den Bosch, Wijngaardhof 12, 4811 GV Breda 076-5610717
Diakenen: Mevr. B.C.M. Koopmanschap-Lely, Past. Vermuntstraat 5,
4851 CR Ulvenhout 076-5652114
Dhr. R.J.G. Lameijer, Haamstraat 3, 4851 TL Ulvenhout 076-5613922
Mevr. C. van Wijk, Beekdal 13, 4851 SW Ulvenhout 076-5612077

Diaconie Prot. Gemeente Ginneken: Rekening NL90 FVLB 0699 7416 53

KERKRENTMEESTERS

Voorz.: Dhr. W.A.F.M. v. Spaandonk, Valkenlaar 30, 4854 GR Bavel 06 52687586
Secr.: Dhr. J. Potgieser, Schönbergstraat 12, 4837 BK Breda 076-5602704
Penn.: Mevr. M.L.C. Nicolai-Hagemans, Bavelse laan 300, 4834 TJ Breda
076-5153453

Ledenadministratie en Kerkbalans:

Dhr. W. Wilms, Tilburgseweg 114, 4817 BG Breda 076-5812374
Gebouwen en terreinen:
Dhr. J.J. Koeman, Dr. Gommerslaan 2, 4835 GV Breda 076-5600100

Prot. Gemeente Ginneken: Rekening NL50 INGB 0001 0790 21

KOSTERIJ Bespreken Kerk, Consistoriekamer, Romenyhuis, Mariëndal:

Koster: De heer A.H. van Wijk; Duivelsbruglaan 3, 4835 JD Breda, 076-5651807

KERKELIJK BUREAU

Postadres: Postbus 4648, 4803 EP Breda. 076-5653142
Administrateurs: Mevr. G. van Halem-Romeijn en dhr. J. Potgieser 076-5602704
Informatie voor het Kerkelijk Bureau graag zenden aan kbginneken@zonnet.nl.