

# KERKNIEUWS GINNEKEN - kleur: PAARS

42e jaargang, nr. 2

Veertigdagentijd AD 2017

**Informatieblad voor de Protestantse Gemeente  
Ginneken – Ulvenhout – Bavel – Galder en Strijbeek**

---



---

*Christus neemt het kruis op zijn schouders  
(Detail van de 3<sup>e</sup> Kruiswegstatie in de bossen bij Lourdes)*

---

## Kerkdiensten 19 februari – 15 april 2017

---

Zondag 10.00 uur	19 februari: Zondag Sexagesima (60° dag voor Pasen) Dienst van Schrift en Maaltijd Voorganger: Ds. I. Otten, Vleuten
Zondag 10.00 uur	26 februari: Zondag Quinquagesima (50° dag voor Pasen) Dienst van Schrift en Maaltijd Voorganger: Ds. E.A. Postma
Zondag 10.00 uur	05 maart: 1° zondag van de veertigdagentijd (Invocabit) Dienst van Schrift en Gebed Voorganger: Ds. A. Grandia, Doesburg
Zondag 10.00 uur	12 maart: 2° zondag van de veertigdagentijd (Reminiscere) Dienst van Schrift en Maaltijd Voorganger: Ds. E.A. Postma, met Tilburgs Byzantijns Koor
Zondag 10.00 uur	19 maart: 3° zondag van de veertigdagentijd (Oculi) Dienst van Schrift en Maaltijd; m.m.v. de cantorij Voorganger: Ds. E.A. Postma
Zondag 10.00 uur	26 maart: 4° zondag van de veertigdagentijd (Laetare) Dienst van Schrift en Maaltijd Voorganger: Ds. K. Blei, Haarlem
Zondag 10.00 uur	02 april: 5° zondag van de veertigdagentijd (Judica) Dienst van Schrift en Gebed Voorganger: Ds. R. Lanooy, Den Haag
Zondag 10.00 uur	09 april: 6° zondag van de veertigdagentijd (Palm- Passie- zondag), Dienst van Schrift en Maaltijd Voorganger: Ds. E.A. Postma
Dinsdagen <b>19.00 uur</b>	7, 14, 21, 28 maart en 4 april: Oecumenische Lijdensvespers in de R.K. Laurentiuskerk, Ginnekenweg
Ma, Di, Wo <b>19.30</b>	10, 11 en 12 april: Avondgebed.
Donderdag <b>19.30 uur</b>	13 april: Witte Donderdag: Avondmaalsviering aan de tafel Voorganger: Ds. E.A. Postma Met medewerking van de Cantorij o.l.v. Gijs van Spankeren
Vrijdag <b>15.00</b>	14 april: Goede Vrijdag, Stervensuur van Christus Ds. E.A. Postma
Zaterdag <b>21.00</b>	15 april: Stille Zaterdag, Paasnachtdienst. Voorganger: Ds. E.A. Postma Met medewerking van de Cantorij o.l.v. Gijs van Spankeren

---

## Bij de kerkdiensten

---

**Kleine Kerk:** 5 maart en 9 april (Palmпасen).

**Crèche:** Alle zondagen

**Bloemen:** Elke zondag wordt namens de gemeente een groet aan een gemeentelid gegeven vanuit de dienst.

Suggesties hiervoor graag bij de secretaris van de diaconie.

**Koffiedrinken:** Elke zondag na de dienst in Mariëndal.

**Contact met Ds. Postma:** Op dinsdag- en donderdagochtend telefonisch spreekuur van 09.00 – 09.30 uur. Telefoonnummer: 076-560.56.82.

Email adres: [predikant@protestantsegemeenteginneken.nl](mailto:predikant@protestantsegemeenteginneken.nl).

**Gelegenheid om te dopen:** Alleen op de eerste zondag van de maand is er gelegenheid om te dopen. Hiervoor kunt U contact opnemen met de predikant, tel. 076-560.56.82.

### Contact met ouderlingen voor de wijken:

Ijpelaar, Mariaveld en Blauwe Kei:

Hr. de Troije

Ulvenhout en ten noorden van de Zuidelijke Rondweg:

Mw. Baljeu

Ginneken, Ruitersbos, Overakker en rond de Bavelse laan:

Mw. Peeters

Bavel:

Mw. de Wilde

Het gehele buitengebied:

Hr. Schipper

Telefoonnummers zijn te vinden op de achterzijde van deze Kerknieuws.

---

## Agenda Protestantse Gemeente Ginneken

---

23 februari Symposium 500 jaar Reformatie (zie blz. 17)

08 maart v.a. 10.00 uur - Koffie-inloopochtend Mariëndal

23 maart 20.00 uur: Gemeente-avond over de 40-dagentijd

27 maart Inleveren kopij voor het volgende Kerknieuws (blz. 23)

09 april Na de kerkdienst: Wereldwinkel

19 april v.a. 11.30 uur – Voorjaarslunch (zie blz. 6)

---

## Meditatie

---

### 500 jaar Reformatie

Tussen het begin van de Reformatie in 1517 en de totstandkoming van onze gemeente in 1643 ligt ruim 125 jaar. Dat zijn drie tot vier generaties. Vaak heb ik mij afgevraagd wat zich in die tussentijd heeft afgespeeld.

In zijn onlangs verschenen boek *Jacobs vlucht* beschrijft de Amerikaanse historicus Craig Harline een fascinerend familiesaga dat precies deze periode omspant. Bijna ademloos heb ik het uitgelezen. Dit is het boek dat ik al lang eens wilde lezen!

Het is een intiem en indrukwekkend portret van vier generaties van één familie, op de vlucht vanwege hun geloof. Het begint met de vader van Jacob Rolandus. Hij woont in Delft en bekeert zich rond 1560 tot de nieuwe (gereformeerde) godsdienst. In het geheim wordt hij diaken. Als gevolg van zijn keuze moeten hij en zijn vrouw echter vluchten voor Alva.

Hun zoon Jacob blijkt zeer begaafd. Hij kan studeren in Antwerpen en Genève - op dat moment belangrijke steden voor de nieuwe godsdienst. Later wordt hij vooraanstaand predikant in Amsterdam, waar dan de grootste protestantse gemeente is. Rond zijn zestigste wordt Jacob bovendien één van de vertalers van de Statenbijbel.

Jacobs zoon Timotheüs wordt ook predikant, eerst in Ouderkerk aan de Amstel en vanaf 1649 in Boxtel. Hier, in het noordelijke deel van Brabant, hebben de Staten Generaal het door de Vrede van Münster (1648) voor het zeggen gekregen; hoewel er officieel vrijheid van geweten bestond, mocht de katholieke godsdienst er voortaan niet meer openlijk worden beleden. De staatssteun ten spijt, zowel in Holland als in Brabant raakt Timotheus door eigen toedoen in allerlei conflicten verzeild. Niet eens met rooms-katholieken - hoeveel spanningen er ook zijn - maar telkens in de eigen (kleine) gemeente. Ontstellend om te lezen hoe de strijd om ogenschijnlijk kleine zaken tot aan classis en synode wordt uitgevochten, en dat gedurende jaren achtereen.

Mede door de treurigheid van zoveel conflict bekeert kleinzoon Jacob Rolandus zich in 1654 als minderjarige (!) tot het katholieke geloof. Hij vlucht vanuit Brabant naar Antwerpen. Hoewel zijn vader alles op alles zet om hem terug te halen, treedt de jonge Jacob als hij eenmaal volwassen is in bij de Jezuïeten. Voor zijn ouders, overtuigd van het gereformeerde geloof, niets minder dan een ramp.

Via de levens van deze vier generaties eigenzinnige en soms ronduit eigenwijze vaders en zonen, krijgen we een kijkje achter de coulissen van de 'grote' geschiedenis. We kunnen ons iets voorstellen van de sfeer, zoals die ook rond Breda wellicht geweest is. De zestiende- en zeventiende-eeuwse Noordelijke en

Zuidelijke Nederlanden zijn wel gekenschetst als 'verdraagzaam'. Het lezen van dit boek laat ook een heel andere kant zien; de nieuwe bevlogenheid ging gepaard met een verbeterde strijd om het eigen gelijk; niet alleen tussen gereformeerden en rooms-katholieken, maar ook tussen calvinisten onderling. En hoe dat generatie op generatie verliezers oplevert.

Tijdens het lezen heb ik geregeld met blijde verwondering teruggedacht aan de oecumenische dienst met de parochie van de Heilige Familie op 15 januari 2017. Dat we gezamenlijk de herdenking van 500 jaar Reformatie hebben ingezet met het belijden van schuld en ons hebben kunnen vasthouden aan verzoening, is in het licht van een soms uiterst bittere geschiedenis niets minder dan een wonder.

Ds. Eward Postma

---

## **Bij de liturgie**

---

Om het gedenken van 500 jaar Reformatie extra te accentueren, zullen we in 2017, op suggestie van de Raad van Kerken, het Lutherse leesrooster volgen. Luther liet, naast andere zaken, ook het rooster met schriftlezingen dat in de Rooms-Katholieke kerk werd gevolgd grotendeels intact. Net als overigens in de Anglicaanse kerk gebeurde.

Het kerkelijk jaar krijgt voor ons daardoor hier en daar een ander accent dan we gewoon zijn. Zo zijn er in de Lutherse jaarorde drie zondagen voorafgaand aan de veertigdagentijd, waarop de blik in zekere zin al op het Paasfeest wordt gericht. Ze hebben de Latijnse namen septuagesima (zeventig), sexagesima (zestig) en quinquagesima (vijftig). Willem Barnard stelde zich deze zondagen voor als een voorportaal van de veertig dagen. Of ook alsof we vanaf een heuvel uit de verte al uitzicht krijgen op het Paasfeest. In de (rooms-katholieke) volksmond wordt ook wel gesproken van de 'voorvasten'.

Op zondag 12 maart - de tweede zondag van de veertigdagentijd - zal het Tilburgs Byzantijns Koor meewerken aan de dienst. Een bijzonder vooruitzicht om met deze zangers in ons midden deel te krijgen aan het oosters christendom! Ook hier zullen er accentverschillen te merken zijn, eenvoudigweg omdat de Byzantijnse liturgie andere vaste onderdelen kent dan de liturgie van de Westerse kerk(en).

---

## Berichten uit de gemeente

---

Via de kerkelijke administratie bereikte ons een tweetal berichten van overlijden:  
Dhr. Dingenis Johannes Serier, Amerongenstraat 65, Breda, 67 jaar.  
Dhr. Teunis van der Mijl, Doenradestraat 40, Breda, 87 jaar.

We gedenken hen met woorden waarmee Huub Oosterhuis de Lofzang van Zacharias herdichtte (lied 158b):

Een schoot van ontferming is onze God.  
Hij heeft ons gezocht en gezien  
zoals de opgaande zon aan de hemel.'

### Geboorte

Dankbaar en gelukkig laten Geert en Annemarie Dodemont-Wassink weten dat zij op 20 december j.l. een dochter hebben gekregen: Anne Rosalie Charlotte. We wensen hen en Tijn, Lucas, Emma en Jules veel geluk!

### Groeten

Graag breng ik u de groeten over van Ido en Maartje de Poorte-Slabbekoorn, die in de loop van het afgelopen jaar naar Rheden zijn verhuisd (Methorsterweg 55, 6991 TW). Ze denken met goede gevoelens terug aan de warmte die deze gemeente hen gaf. Op een kaart die ze stuurden, schrijven ze: "Veel goeds en liefde samen toegewenst."

### Ten slotte

Over kaarten gesproken. Onder het motto 'beter laat dan nooit' willen Anja en ik graag ieder bedanken die ons in de periode rond Kerst en oud en nieuw bedacht heeft met mooie kaarten en goede wensen. Het is goed wonen en werken hier in Ginneken!

ds. Eward Postma

### Voorjaarslunch

Op **woensdag 19 april** is er weer een lunch in Mariëndal; inloop met een welkomstdrankje om 11.30 uur, begin van de maaltijd om 12.00 uur. Het eten is altijd smakelijk, om niet te zeggen heerlijk; de sfeer aan de tafels plezierig tot warm, in elk geval gezellig!

Deelname is kosteloos, parkeren kunt u op het Schoolakkerplein, en voor wie slecht ter been is, regelen we vervoer.

Misschien kent u mensen die dit niet lezen, maar best graag zo'n lunch willen meemaken. Ook zij zijn van harte uitgenodigd. Geef dat maar door!

Vóór de Paasdagen kunt u zich opgeven bij Bas de Geus, liefst per e-mail: [basengreetdegeus@gmail.com](mailto:basengreetdegeus@gmail.com).

---

## Voorzitterswissel Kerkenraad

---

### Afscheid van Jan Schipper als voorzitter van de kerkenraad

Na twaalf jaar is het onvermijdelijk geworden: Jan Schipper neemt afscheid van de kerkenraad. Het is maar goed dat onze kerkorde het signaal geeft dat in de ambten niemand onvervangbaar is. Want zelf zijn we nog wel eens geneigd daar anders over te denken. Zeker als iemand een aantal eigenschappen en vaardigheden verenigt die we als waardevol en belangrijk voor het gemeentelven ervaren.

Bij Jan denk ik persoonlijk aan zijn intentie om als voorzitter 'verbindend' op te treden en daarbij principieel de verscheidenheid aan beleving en denkwijzen die deze gemeente kenmerkt, voor ogen te houden. Dat is beslist geen eenvoudige opgave, alleen al omdat wij niet op dezelfde wijze blijf geven van onze betrokkenheid. Er is verschil in mondigheid, in temperament, in tempo, in vaardigheid, in belangstelling, noem maar op. Zelf zal Jan de laatste zijn om te beweren dat hij er altijd op een goede manier in geslaagd is om verbinding te bewerkstelligen. Terecht was er - gelukkig - bij hem ook het besef dat in een christelijke gemeente ieder zelf verantwoordelijkheid krijgt om onderling de verbondenheid te zoeken.

'We hebben elkaar nodig'. Ik heb het Jan geloof ik nooit letterlijk horen zeggen, maar het zijn wel de woorden die bij me boven komen. Dan denk ik meteen ook aan de aandacht die hij had voor de contacten met de Protestantse gemeente Breda en met andere zustergemeenten in de regio. Zonder dat soort verbindingen kun je eigenlijk niet gemeente zijn. Ook al kies je die verbindingen niet per se zelf (we bezochten de afgelopen jaren bijvoorbeeld geregeld samen de classis), ik merkte aan Jan dat het goed is ze te onderhouden. Dat geldt ook voor de verbanden in het Ginnekense, met burens, met de wijkraad of met de burgerlijke gemeente. In die zin zou je Jan Schipper met recht een missionaire voorzitter kunnen noemen. Niet de missie om te bekeren, maar de missie om te verbinden vormde, meen ik althans, een sterke drijfveer.

Het gaat er hier natuurlijk niet om Jan de hemel in te prijzen. Dat hoeft ook helemaal niet. Hij gaf met zijn talenten en persoonlijkheid invulling aan het ambt waartoe de gemeente hem geroepen had. En ik geloof dat dat het voor hem ook was: eervol dienstwerk. De mengeling van ernst en zelfspot - Jan aarzelde niet om zijn beperkingen over het voetlicht te brengen - en het besef dat wij de eersten niet zijn die verantwoordelijkheid

dragen voor de gemeente van Christus, heeft telkens geholpen om niet gebukt te gaan onder het ambt. Integendeel, met zijn humor en betrokkenheid heeft hij menigeen dikwijls weten te bemoedigen.

### **Nieuwe voorzitter: Gerlof Bosma**

De kerkenraad heeft Gerlof Bosma als nieuwe voorzitter gekozen. Gerlof heeft al geruime tijd ervaring met het reilen en zeilen van de kerkenraad: sinds 2010 is hij ouderling-kerkrentmeester en vanaf 2011 heeft hij het college van kerkrentmeesters voorgezeten. We zijn er zeer mee ingenomen dat hij deze nieuwe taak op zich heeft willen nemen!

Ds. Eward Postma

---

## **Nieuws uit de Kerkenraad**

---

Een vergadering verloopt wel eens heel anders dan je op grond van de ontvangen stukken denkt te kunnen verwachten. Wat overigens niet betekent dat het een slechte vergadering wordt.

In dit geval: in tegendeel!

Het is gebruikelijk dat, nadat de voorzitter de Kerkenraadsvergadering heeft geopend, ds. Postma een kort meditatief woord heeft. Dit keer las hij een column voor van Ben Tiggelaar uit de NRC. Kennelijk had hij wel – in tegenstelling tot uw scribent - goed ingeschat wat het belangrijkste agendapunt zou worden. Maar daarover straks.

Eerst:

u hoorde er al over in de ‘mededelingen’ tijdens die fijne dienst samen met de Katholieken, (15 januari): de wisseling van de wacht ten aanzien van het voorzitterschap. Per de volgende vergadering (20 februari) geeft Jan Schipper de voorzittershamer (bestaat die eigenlijk wel?) van de Kerkenraad over aan Gerlof Bosma, tot dat moment voorzitter van het College van Kerkrentmeesters, die in die functie (zonder hamer) wordt opgevolgd door Wil van Spaandonk. Ook Aad van Dijk heeft te kennen gegeven zijn lidmaatschap van de Kerkenraad te willen beëindigen. Beiden, Jan en Aad, gunnen we wat rust na hun jarenlange inzet, maar ongetwijfeld zullen zij zich nu of in de toekomst op welke manier ook, wel weer inzetten voor onze gemeente. Zal wennen zijn, hen te moeten missen op onze vergaderingen.

Als u dit stukje onder ogen krijgt is de feestelijke afsluiting van ons jubileumjaar met de kerkdienst op 12 februari al achter de rug. Op onze vergadering hoorden



we van het overleg tussen Ds. Postma en componist (en lid van onze gemeente) Daan Manneke. Tevens werd besloten dat wij – zoals gebruikelijk de tweede zondag van de maand – tijdens deze dienst het Avondmaal zullen vieren.

Nu we het over (extra) feestelijke diensten hebben: noteert u alvast dat het Byzantijns Mannenkoor 12 maart komt zingen.

En als u toch nu uw agenda bij de hand heeft: 23 maart staat er een Gemeentevening met als onderwerp ‘de 40-dagen tijd’ gepland en 30 september is er weer een ‘dienstenevening’. Meer van dit soort besluiten werden genomen, maar dat komt wel in een volgend verslag.

Zo, nu, zoals hiervoor al aangekondigd, terug naar het begin.

De column die Ds. Postma voorlas had als titel: ‘*Innoverend innoveren, graag*’. Hier een paar citaten: “Innovatie is de uitkomst van heel veel kleine menselijke handelingen” en “Alleen wanneer mensen zich psychologisch veilig weten, lukt het ze om echte creativiteit te tonen” en ook “Die veiligheid ontstaat slechts daar waar mensen met respect handelen en worden behandeld”.

Wijze woorden, ook – zeker! – voor een kerkelijke gemeente.

Natuurlijk moet een Kerkenraad hierbij het voortouw nemen en doet ze dat ook, maar via dit soort verslagen in Kerknieuws proberen wij u deelgenoot te maken van wat er besproken wordt, soms in de vorm van het rapporteren van genomen besluiten, soms in de vorm van informatie over wat er speelt en hoe toekomstige besluiten vorm krijgen. En dat laatste, daar gaat het hier nu om. Iedere vergadering lopen we in vogelvlucht even de prioriteiten door in aansluiting op wat staat in het ‘Beleidsplan 2015-2019’. Deze keer was er aandacht en een eerste gedachtewisseling over het formuleren van een opdracht aan de liturgiecommissie m.b.t. nieuwe vormen van liturgie.

Willen we - moeten we - denken en praten en op termijn besluiten, over (meer) nieuwe vormen in de zondagse vieringen? Of misschien ook daarnaast, dus op andere momenten? Kijk, daar ging het over, met respect naar elkaar, maar ook met het ons verantwoordelijk voelen als Kerkenraad.

Kunt u navoelen dat we terugkijken op een fijne vergadering?

Jan Potgieser

## Christingles 2016

Op zaterdag 10 december 2016 maakte een klein groepje kinderen met hulp van hun creatieve ouders weer traditioneel Christingles. De kleinste knutselaar was nog geen twee jaar! Er werden flink wat Christingles gemaakt, waarbij er ook heel wat snoepjes in de buiken van de kinderen verdwenen.

Om uw geheugen nog even op te frissen: de Christingle komt uit Engeland en is een versierde sinaasappel. De sinaasappel staat symbool voor de wereld, met daarom heen een rood lint: het bloed van Jezus. In de sinaasappel worden vier prikkertjes met daaraan snoepjes geprikt. Deze staan voor de vier windstreken of de vier seizoenen. De snoepjes symboliseren de vruchten van de aarde. Bovenop de sinaasappel wordt een kaarsje gestoken als symbool van het licht van Jezus.

De Christingles werden de volgende dag na de dienst aan de kerkgangers verkocht. Het was dit jaar niet heel moeilijk te bepalen waar de opbrengst van de verkoop naar toe zou gaan: het glazen huis van Serious Request stond immers in Breda en hun doel dit jaar was geld inzamelen voor het voorkomen en behandelen van (kinderen met) longontsteking. Het was direct duidelijk dat de opbrengst van de verkoop van de Christingles voor dit goede doel aan Serious Request zou worden gedoneerd. De prachtige opbrengst van € 65,30 is vlak voor Kerst door Rosa en Willy persoonlijk afgegeven bij het Glazen Huis.



Volgend jaar weer, met een grotere opkomst van knutselaars?

Namens de Kleine Kerk,  
Brigitte Thomas – Chin-A-Fat

---

## Spiegeleffect

---

Het getal 40. Het staat in de Bijbel voor een lange tijd van ellende, beproeving en straf, die 40 jaren of etmalen duurt: de zondvloed, de tocht door de woestijn, Jezus in de woestijn. De Veertigdagentijd is ervan afgeleid. Veertig betekent dagenlang, een tijd lang, een leven lang. Ook tijdens een kort moment, dat een eeuwigheid lang lijkt te duren, dreigt een mens of een gemeenschap te zwichten voor de verleiding om het geloof in de heilsgeschiedenis te verliezen en maar te buigen voor 'het menselijk tekort'. Christus leek eronder te bezwijken.

Het natuurlijk spiegeleffect duidt symbolisch op omkeer, de knop omzetten en de strijd aangaan met de gedachte dat je bij onheilsfeiten, het leven als onheilsfeit, maar moet neerleggen.

### Spiegel.

Een spiegel geeft het zo zijn andersom,  
ten goede keert het aanstootgevend kruis.  
Het maakt van ongeluk/geluk geen som,  
woestijn wordt paradijs, de hemel huis.

Simon Kat

---

## Kerkrentmeesters

---

*Zichtbaar en onzichtbaar....typisch: 'kerkenwerk'*

In de vorige editie van Kerknieuws meldden wij dat wij twee gasten in ons midden hadden tijdens onze vergadering. De tijd gaat snel, want inmiddels zijn die gasten lid van ons College!

Wil van Spaandonk als voorzitter en Marloes Hagemans als penningmeester. Gerlof Bosma staan wij af aan de Kerkenraad na hem – ook hier! – dank gezegd te hebben voor het vele dat hij sinds 2010 voor elkaar heeft gekregen. Ko Koeman blijft gelukkig lid van ons College, niet meer dus als penningmeester, maar wel als de man die alles rondom en op ons kerkterrein initieert en begeleidt. En dat is heel wat. Kijkt u maar eens wat er alleen al de laatste maanden weer is gebeurd!

Inmiddels is de nieuwe berging bij de kosterswoning ook klaar en is het danig verzakte pad naast de kerk opnieuw bestraat, voor het grootste deel met de oude stenen. Niet zichtbaar, maar wel noodzakelijk, is gelijk de riolafvoer vanuit de kosterswoning vernieuwd. Ook het rondom opnieuw voegen van de onderste rijen stenen van de kerk is afgerond, inclusief een aantal rijen onder de grond. Was hard nodig! Zodra het weer het toelaat wordt het gras opnieuw ingezaaid of worden er plaggen gelegd.

Als u dit verslag leest is ook het voor u zichtbare gedeelte van ‘Kerkbalans’ achter de rug. Het verwerken van de toezeggingen en de vanuit de gemeente ontvangen info is werk voor Wim Wilms en voor Arda van Halem die de ledenadministratie onder zich heeft.

Met vreugde kon een aantal giften in ontvangst genomen worden. Op de volgende pagina leest u de details hierover.

In overleg met de Kerkenraad is besloten voortaan periodiek in Kerknieuws de opbrengsten van de verschillende collectes , inclusief de deurcollectes, te vermelden, zoals u dat ook gewend bent van de Diaconie. Een stukje verantwoording dat zinvol lijkt en misschien ter stimulering?

Offertes voor het herstel van de muur bij de ingang van het kerkhof zijn aangevraagd. In overleg met de assuradeur wordt bepaald welk bedrijf het werk gaat uitvoeren.

U ziet, veel zichtbaar en onzichtbaar werk is afgerond, maar er wachten ons nog veel kleine en grote ‘klussen’. Daarover een volgende keer.



Nieuw voegwerk uitgevoerd door  
Johan van Oudheusden

## GIFTEN

Eind vorig jaar ontvingen wij een gift van € 10,- via mevr. Coby den Boer van een zuster uit de gemeente, als dank voor het bloemetje dat Coby haar bracht ter gelegenheid van haar verjaardag. De gift zal een diaconale bestemming krijgen.

Via Ds. Postma ontvingen wij een gift van € 500,- en rechtstreeks aan het College van Kerkrentmeesters een gift van € 1.000,- van een relatie waar prettig mee samengewerkt is (en nog wordt) in verband met de restauratie van Kerkhof Oud Ginneken.

Alle drie giften zijn in dank aanvaard.

Jan Potgieser (secretaris College van Kerkrentmeesters)

---

### Attentie: Betaling abonnementsgeld voor Kerknieuws

---

In een poging ‘Kerknieuws’ kostendekkend te maken is besloten om met ingang van januari 2017 de abonnementsprijs vast te stellen op € 25,- per jaar. Leden die in de loop van het jaar abonnee worden mogen € 2,- in mindering brengen per reeds verstreken maand.

Voor het betalen van uw abonnement is een **nieuwe bankrekening** geopend, zodat verwarring en vermenging met giften en de bijdragen voor kerkbalans tot het verleden gaan behoren.

Om geen extra kosten te maken gebruiken we geen acceptgiro's (worden trouwens volgend jaar afgeschaft), maar vragen wij u de € 25,- **nu direct** over te maken naar rekening NL86 INGB 6094 9226 62 t.n.v. ‘Prot. Gem. Ginneken’ onder vermelding van ‘Kerknieuws’.

Heeft u gelijk met uw kerkbalans-bijdrage ook al € 20,- voldaan voor Kerknieuws, dan zijn er twee mogelijkheden:

- u maakt de resterende € 5,- over naar bovengenoemde rekening. Wij weten dan dat er € 20,- op de andere rekening binnen komt;
- u stort € 25,- op de nieuwe rekening en beschouwt de reeds betaalde € 20,- als een eenmalige extra gift. Een idee?

Jan Potgieser, secr. College van Kerkrentmeesters

---

## De toekomst van de kerk

---

In het nieuws, commentaren en gesprekken komen in deze jaren de woorden ‘dreiging, escalatie en bezorgdheid’ veelvuldig voor. Het maakt ons onrustig, pessimistisch over de toekomst van de wereld, van onszelf en niet in het minst van onze kinderen en kleinkinderen.

Het overzichtelijke wereldbeeld, dat ons vele jaren vertrouwd was, raakt geleidelijk uit beeld en bedreigende verhoudingen ontwikkelen zich meer en meer tussen werelddelen, binnen werelddelen en binnen landen.

Met verkiezingen in zicht lijken de verhoudingen zich ook in Nederland te verharderen. Terwijl alle economische indicatoren een gunstige ontwikkeling voor ons allen aangeven, zijn velen in ons land pessimistisch en boos en zeker niet hoopvol over de toekomst van ons land en onszelf.

Gaat de kerk mee in die sombere toekomst?

Alle berichten over krimp, leegloop, gebrek aan jongeren in de kerk en kerksluiting geven daar alle aanleiding voor.

Recent is verschenen ‘Loslaten en thuiskomen, een bewogen jaar in brieven’ tussen Leo Fijen en Mgr. Gerard de Korte. Beiden verlieten hun vertrouwde werk – en/of woonplek en schreven hun ervaringen daarover aan elkaar. Op zich is het thema van de brieven voor ons persoonlijk leven veelvuldig actueel; ook ik moet dezer dagen weer wat loslaten.

Wat mij bij het lezen van de brieven aangenaam verraste was de veelal montere en positieve houding ten aanzien van de toekomst van de kerk. Beide briefschrijvers maken er melding van hoe kleine geloofsgemeenschappen zelf hun eigen toekomst ter hand namen als de vertrouwde kerk dreigde te worden gesloten, als het ledenaantal ver terugliep. Beiden zien geen heil in een algemeen “masterplan”, maar in ad-hoc oplossingen door de eigen vrijwilligers, de leden van de eigen kerkgemeenschap; dus altijd van onderop! Noch de bisschop, noch de synode kunnen de kerk (gemeenschap) in stand houden, is hun overtuiging.

Leo Fijen verhaalt hoe zijn eigen kerkgemeenschap in Maartensdijk met de terugloop van leden is omgegaan en bisschop De Korte vertelt zijn ervaringen daarmee in de Noordelijke Provincies. Soms konden lokale RK kerkgemeenschappen in het verenigingsgebouw en/of samen met andere (protestantse) kerkgemeenschappen lokaal blijven voortbestaan. Altijd open naar de samenleving en verbinding zoekend met de omgeving.

Met veel voldoening herken ik in die verhalen en ervaringen de lijnen uit ons eigen beleidsplan en de ontwikkelingen in onze kerkelijke gemeente.

Beiden blijven geloven, ondanks teruglopende cijfers van kerk en parochies, in de toekomst van geloofsgemeenschappen. Als het initiatief bij de geloofsgemeenschappen zelf wordt opgepakt en gedragen!

Leo Fijen heeft door zijn werk voor KRO-NCRV gedurende de afgelopen jaren zoveel situaties in den lande meegemaakt dat hij op basis daarvan een tien-punten-plan heeft opgesteld. Ik geef ze hierbij door zonder verdere toelichting.

1. Stop met klagen
2. Blijf als gemeenschap geloven in de toekomst en blijf elkaar opzoeken
3. Doe de deuren van de kerk open en wees als kerk aanwezig in de lokale samenleving
4. Laat in de liturgie het leven van alledag meeklinken
5. Gebruik de scharniermomenten van het leven
6. Doorbreek de sprakeloosheid
7. Zoek de samenwerking met andere christenen
8. Organiseer meer evenementen
9. Relatieveer de afwezigheid van jongeren en wees blij met ouderen die er wel zijn
10. Communiceer meer dan ooit en vertrouw op de Heilige Geest

In zijn antwoordbrief reageert Bisschop de Korte instemmend op de punten:

“Meesterlijk vind ik de start: stop met klagen. wij weten allemaal dat de kerk kwetsbaar is geworden. Maar het is niet zinvol om daarover te klagen, want het maakt somber en het is niet aantrekkelijk voor nieuwkomers.” Even verder vervolgt hij “In het voetspoor van Paus Franciscus wil ik mijn nieuwe bisdom niet opsluiten in zichzelf. Laat de kerk maar liever vuil zijn, doordat zij op straat is geweest, dan ziek, omdat zij te veel binnen is gebleven. Laten we dus de kerk verbinden met de samenleving van vandaag en de mensen opzoeken waar ze zijn”.

Het vertrouwen van de beide brievers in de toekomst van de kerk ervaar ik als een positieve impuls, ook als het naar je gevoel even niet zo goed loopt.

Allereerst heb ik alle reden om dankbaar terug te zien op de ontwikkelingen in onze kerk over de afgelopen jaren. Dankzij de inzet van velen, die onbaatzuchtig en monter alle kerkenwerk op zich namen. Van

bezoekwerk tot schilderwerk, van collecteren tot administreren. Te veel om op te noemen en zonder er veel woorden aan te besteden.

Nu ik mijn taak als voorzitter van de kerkenraad overdraag wil ik alle werkers in de kerk over al die jaren zeer bedanken; een geloofsgemeenschap als de onze kan niet zonder die inzet van velen. Dat is gebleken! Mijn collega-ambtsdragers met onze predikant, jaren terug en nu, ben ik veel dank verschuldigd. Het gevoel, regelmatig bevestigd, dat je er niet alleen voor staat maakt het werk ook weer licht.

Het beleidsplan “Openheid en verbinding” voor de komende jaren geeft ons een goede richting voor de toekomst van onze kerk. Met de openstelling van ons gebouw en kerkelijk complex kunnen alle mensen feestelijke en verdrietige gebeurtenissen op deze eeuwenoude plek beleven. Met open te zijn naar alle mensen om ons heen, in wijk, stad en regio en zeker op hoogte- en dieptepunten biedt onze kerkelijke gemeente gastvrijheid.

Tegelijk kan dit een duurzame basis vormen voor een kostendekkende exploitatie; en mede een fundament voor de instandhouding van onze gemeente op deze eeuwenoude plek. In dat kader zal ook onze Vriendenstichting onontbeerlijk zijn. Met het mobiliseren van allen, die het behoud van ons kerkgebouw als cultureel erfgoed willen meedragen!

De Stichting verdient ons aller steun, ook de mijne!

Als leden van onze kerkgemeenschap, voelen Anneke en ik ons verbonden in Christus met U allen; opdat de lofzang blijve klinken, naar wij hopen en vertrouwen op deze plek, die ons allen lief is.

Jan Schipper



---

## Vijfhonderd jaar Reformatie - klein symposium

---

### Luther en liturgie

De waarden die Maarten Luther verbond aan hervorming van de kerk, komen in zijn omgang met de liturgie kenmerkend tot uitdrukking. Christus moest weer het middelpunt worden van de kerk en voor iedere gelovige bereikbaar zijn. Om dit in het geloofsleven en dus in het vieren van de gemeente tastbaar te maken, schuwde hij felle polemieken en drastische middelen niet. Maar meer dan bijvoorbeeld de Franse Calvijn, zocht Luther ook continuïteit met de kerk en de eredienst die hem had gevormd.

Tijdens dit symposium leggen we het vergrootglas bij twee aspecten van Luthers bijdrage aan het leven en vieren van de gemeente die van blijvende invloed zijn geweest: het liturgisch jaar en de gemeentezang.

Het liturgisch jaar kon volgens Luther als een soort huis voor de gemeente blijven functioneren. Wie van zondag tot zondag een geordende gang door het jaar volgt, is kind aan huis bij Christus. In Nederland wist de Evangelisch-Lutherse kerk zich halverwege de twintigste eeuw opnieuw geraakt door deze overtuiging; de zin van zo'n gang door het jaar is men als het ware gaan herontdekken en voor velen in de breedte van onze kerk vertrouwd geworden. Onder leiding van *ds. Marlies Schulz* gaan we na wat dit 'huis' aan perspectieven te bieden heeft.

Luther legde zich toe op het schrijven van liederen bij de afzonderlijke zondagen van het jaar. Hij maakte daarbij de omslag van het Latijn naar de volkstaal en zocht ook in muzikaal opzicht naar manieren om het 'volk' de liederen in de mond te kunnen geven. *Dr. Arie Eikelboom* neemt ons mee langs een aantal in dit opzicht karakteristieke liederen.

In dezelfde jaren waarin de Nederlandse lutheranen het Lutherse leesrooster opnieuw op hun kerkelijke agenda plaatsten, ontdekte de dichter en (hervormde) predikant Willem Barnard het *Missale Romanum* opnieuw. Dit is het kerkboek dat ook Luther hanteerde. Veel van de liederen die Barnard vanaf ca. 1955 schreef, zijn geïnspireerd op de wijze waarop schriftlezingen, psalmen en gebeden in dit boek van zondag tot zondag zijn geordend. Onze predikant, *Ds. Eward Postma*, laat aan de hand van enkele liederen van Barnard zien, hoe deze zich het liturgisch jaar eigen maakte.

**Plaats: Lutherse kerk, Veemarktstraat 11**  
**Tijd: donderdag 23 februari, 14.00-16.15 uur**

## **Vijftig jaar bijbelwerk in Suriname**

**Het Surinaams Bijbelgenootschap (SBg) bestaat dit jaar vijftig jaar en viert dat met de presentatie van de voltooide Sranantongo Bijbel. Met de voltooiing van deze bijbelvertaling lezen Surinamers de Bijbel nu ook in de taal van hun hart.**

Namens het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) was voorzitter Sybout van der Meer aanwezig bij de feestelijke dankdienst in Paramaribo.

De voltooiing van de bijbelvertaling in hedendaags Sranantongo is een historisch moment voor Suriname. Sranantongo – of Surinaams – is een mengelmoes van onder andere Nederlands, Engels, Chinees en Maleis. Het is de taal van het hart voor de meeste Surinamers. Tot nu toe waren ze aangewezen op de Bijbel in het Nederlands, terwijl dat slechts wordt gesproken door zestig procent van de bevolking.

Met het verschijnen van de Bijbel in Sranantongo heeft elke Surinamer nu de mogelijkheid om de Bijbel in zijn eigen taal te lezen.

### **SBg en NBG**

Tot 1966 was het Surinaams Bijbelgenootschap onderdeel van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG). Met een gift van duizend gulden ondersteunde het NBG in 1966 de oprichting van de Stichting Surinaams Bijbel Comité, dat later de naam Stichting Surinaams Bijbelgenootschap kreeg. Het Surinaams Bijbelgenootschap verzorgt het bijbelwerk in de landen Suriname, Guyana en Frans-Guyana.

Het Nederlands Bijbelgenootschap en het Surinaams Bijbelgenootschap werken nog steeds regelmatig samen. Het NBG bood onder meer financiële steun voor het vertalen en drukken van de Sranantongo Bijbel. In 2017 gaan het NBG en SBg opnieuw samenwerken in een project voor het verspreiden van Bijbels onder gevangenen.

Namens het Nederlands Bijbelgenootschap,  
Diny Fockens – Brink (Terheijden)  
Bankrekeningnummer NBG: NL74 SNSB 0266 3808 08

## Het orgeltje en MMM

Trouwe en minder trouwe bezoekers van Mariëndal hebben vast nog een beeld op hun netvlies van het orgeltje dat daar stond: voetpedalen, trekregisters, nostalgische uitstraling. Een oud ding, maar het gaf zowaar nog redelijk geluid. In het kader van MMM (Maak Mariëndal Mooier, en moderner) verdween het instrument naar de achtergrond; beter: achter de coulissen, die in dit geval de vorm van witte gordijnen hebben. Daar leidt het harmonium nu een teruggetrokken bestaan: niemand die nog eens op een pedaal trapt of aan de registers trekt, toetsen worden niet gestreeld. Kortom: het orgeltje verdient een nieuw leven; of, als dat er niet meer in zit, een eervolle aftocht. Wie denkt een nieuw leven te kunnen bieden, in huis, tehuis of waar dan ook, kan zich vervoegen bij de koster; zo snel mogelijk na het verschijnen van dit nummer van Kerknieuws. Als niemand zich meldt, wordt gezorgd voor een geruisloos afscheid.

Namens MMM, Bas de Geus

---

## Diaconie

---

### Verantwoording diaconale collecten november en december 2016:

6 november	diaconie	€ 187,40
	najaarszendingscollecte	€ 161,00
13 november	diaconie	€ 45,60
	Rudolphstichting	€ 51,80
20 november	diaconie	€ 47,75
27 november	diaconie	€ 71,20
4 december	diaconie	€ 72,40
11 december	diaconie	€ 71,50
18 december	diaconie	€ 51,70
	Jeugdwerk Wismar-Arad	€ 56,45
24 december	diaconie	€ 201,15
	kinderen in de knel	€ 305,20
25 december	diaconie	€ 89,35
	kinderen in de knel	€ 164,40

Namens de diakenen,  
Bas de Geus

## Koffie-inloopochtenden in Mariëndal

Deze vinden plaats op elke 2<sup>e</sup> woensdag van de maand van 10.00 – 12.00 uur.

De komende woensdagen zijn:

08 maart, gewoon vanaf 10.00 uur en  
19 april, Voorjaarslunch, inloop vanaf  
11.30 uur. Zie ook blz. 6.



U kunt zich (vóór de Paasdagen) opgeven bij Bas de Geus, liefst per e-mail: [basengreetdegeus@gmail.com](mailto:basengreetdegeus@gmail.com).

## ZWO-nieuws

Als u dit leest, ligt 5 februari, Zondag voor het Werelddiaconaat, een paar weken achter ons! De kerkdienst was voorbereid met en door de ZWO-commissie, cantorijen zongen samen de lofzang en mw. Corrie Musters vertelde over het project van **BAJA** (Bouwen Aan, voor en met Jeugd in Afrika).

Na afloop waren in Mariëndal beelden te zien van het project-in-uitvoering: de bouw van doelmatige keukens bij scholen in Kenia.

Op dezelfde zondag is ook in de andere PKN-kerken van Breda en Prinsenbeek voor BAJA gecollecteerd. Het totale bedrag hoort u later van ons.

Op **zondag 9 april** openen we weer het “Wereldwinkelfiliaal”, na de dienst, in Mariëndal. Kijkt u de zaterdag ervoor nog even in de keukenkastjes, want in het aanbod komt het accent op levensmiddelen te liggen.

De Wereldwinkel kan wel wat extra omzet gebruiken, evenals lokale voedselverbouwers in ontwikkelingslanden!

De ZWO-commissie



### **Oproep: Sorteerploeg gezocht**

Zoals u wellicht weet verzamelen wij kleding en andere bruikbare spullen voor onze partnergemeente in Arad. Iedere week wordt er (minimaal) één ochtend gewerkt aan dat wat er binnengekomen is. Het wordt nagekeken en keurig gesorteerd in banendozen verpakt. Vier dames zijn daar beurtelings mee bezig. Maar soms komt er zoveel binnen dat wij handen tekort komen. Het zou daarom goed zijn als de sorteerploeg versterking zou krijgen. Omdat veel mensen doordeweeks nog gewoon werken, zoeken wij (ook jonge) mensen die op zaterdagmorgen af en toe zouden kunnen helpen. Als u, als jij, ons kunt helpen dan horen wij dat graag!

### **Verslag werkbezoek Arad**

Dit verslag beloofde ik u in het novembernummer, maar omdat op dit moment het zoeken naar bijzondere hulpgoederen (zie hieronder) voorrang heeft en met het verslag dit stukje copy wel heel erg lang zou worden, houdt u dit nog tegoed. U kunt het wel al vinden op de website [www.protestantsegemeentebreda.nl](http://www.protestantsegemeentebreda.nl)

### **Bijzondere hulpgoederen gezocht**

Afgelopen november waren Jack Grootenboer en ik op bezoek in Arad. In de eerste plaats spraken wij daar met de kerkenraad o.a. over bijzondere hulpgoederen waar zij, óf het geld niet voor hebben óf niet aan kunnen komen en waar wij mogelijk hier thuis naar uit zouden kunnen kijken. Ditzelfde deed zich voor bij ons bezoek aan het Bejaardentehuis en het Kindertehuis. Daarom ziet u hieronder een hele lijst van spullen die zij daar goed zouden kunnen gebruiken en die bij u misschien ongebruikt in een hoekje staan. Daarnaast gaat de inzameling van de ‘gewone’ dingen zoals kleding en textiel, uiteraard gewoon door.

Kijkt u, kijk jij even mee?

- 4 rollators (2 voor de eigen gemeenteleden, 2 voor het bejaardentehuis)
- 2 rolstoelen
- Looprekjes/wandelstokken
- Regenkleding
- 2 bloeddrukmeters
- Gehoorapparaten
- Dames-heren-kinderfietsen

- Allerlei handgereedschappen. Van hamers en schroevendraaiers tot boor- en schuurmachines, alles is welkom
- Lego en Fisherprice speelgoed voor de kinderen
- Kleuterschoolstoeltjes en tafeltjes
- Laptops (ook kapotte exemplaren zijn welkom voor de onderdelen)
- Oude (kapotte) mobieltjes
- Dekens, dekbedden en beddengoed
- Tafellakens (witte) evenals keuken- en theedoeken voor gebruik in de Kerkzaal waar ook gezamenlijke maaltijden plaatsvinden.
- Trainingsbroeken/trainingspakken voor het Bejaardenhuis (gemakkelijk in gebruik)
- Nachtkleding eveneens voor het Bejaardenhuis
- Incontinentiemateriaal zowel voor de eigen gemeenteleden als voor het bejaardenhuis
- Incontinentiebroekjes voor Alexandra, een dubbel gehandicapt meisje van 14 jaar uit het Kinderterhuis (volwassenmaat). Men krijgt voor haar slechts 3 broekjes per etmaal en deze zijn ook van een slechte kwaliteit.
- Pampers vanaf maat 5 voor het Kinderterhuis.
- Verder is het Kinderterhuis op zoek naar een stofzuiger zodat men ook op de bovenetage er eentje heeft
- Ook zoeken we naar 2 sleeën, gewoon het ouderwetse model van hout (het sneeuwt daar vaker dan hier) en een beetje stevig speelgoed wat muziek maakt en/of licht geeft (zonder kleine onderdeeljes)
- Het Bejaardenhuis heeft ons ook gevraagd naar allerlei blikken verf, zowel voor binnen als buiten, om de boel een beetje op te fleuren
- En tenslotte om gewone verbandmiddelen. Denkt u daarbij aan zwachtels, gaasjes, pleisters, etc.

Het is een hele lijst maar mocht u hen met iets kunnen helpen dan heel graag! Belt of mailt u even als u iets voor ons heeft? Indien nodig komen we het bij u ophalen. Alvast heel erg bedankt!

Mieke Frankfoorder-Boevé (voorzitter), tel. 076-514.65.23  
 Email: [w.frankfoorder@hccnet.nl](mailto:w.frankfoorder@hccnet.nl)

---

## Colofon

---

Kerknieuws Ginneken is een uitgave van de Prot. Gemeente Ginneken. Het doel van deze uitgave is de leden van onze gemeente te informeren over de te houden kerkdiensten, activiteiten en overige gebeurtenissen in de gemeente.

Website van de gemeente (QR-code rechts):

[www.protestantsegemeenteginneken.nl](http://www.protestantsegemeenteginneken.nl)



### Redactie Kerknieuws Ginneken

Postadres: Duivelsbruglaan 11, Postbus 4648, 4803 EP Breda

Fred van Epen

tel. 076-5874785

Jan Potgieser

tel. 076-5602704

Henriëtte van IJzeren – ten Kley

tel. 076-5652949

De kopij voor het volgende nummer van Kerknieuws Ginneken ontvangen wij graag **vóór maandag 27 maart 2017** per e-mail naar:

[jfcvanepen@casema.nl](mailto:jfcvanepen@casema.nl)

Dat nummer zal gelden van zondag 16 april tot en met zaterdag 3 juni 2017 (7 weken!).

De redactie verzoekt u zoveel mogelijk per e-mail aan te leveren, bij voorkeur in ‘Microsoft Word’, in het lettertype ‘Times New Roman’.

**Let op:** Afbeeldingen (foto’s e.d.) graag aanleveren in het format **.JPG**.

PDF of bestanden uit een andere tekstverwerker kunnen wij niet omzetten naar Word!!

Een abonnement op Kerknieuws Ginneken kost € 25,00 per jaar.

**Over te maken op rekening NL86 INGB 6094 9226 62 t.n.v. ‘Prot. Gem. Ginneken’** o.v.v. “Kerknieuws Ginneken”.

Kerknieuws Ginneken wordt gedrukt bij Drukkerij Roggeband te Breda.

## **NAMEN EN ADRESSEN PROTESTANTSE GEMEENTE GINNEKEN**

Predikant: Ds. E.A. Postma, Duivelsbruglaan 21, 4835 JD Breda 076-5605682  
Preses: Dhr. G.P.Th. Bosma, W. v. Oranjelaan 34<sup>bis</sup>, 4837 AK Breda 076-5601117  
Scriba: Mevr. S.A. Beks, Valkrustdreef 43, 4835 MD Breda 076-8889796

### **WIJKOUDERLINGEN**

Mevr. C.M. Baljeu, Nieuwe Beekhoek 44, 4851 VK Ulvenhout 076-5613802  
Mevr. H. Peeters-Wisse, Bieberglaan 9, 4834 MJ Breda 076-5611036  
Mevr. M.L. de Wilde-Spanjaart, Mozartlaan 78, 4837 EL Breda 076-8885469  
Dhr. F. de Troije, Diamantstraat 8, 4817 HV Breda 076-5219717

### **DIAKENEN**

Voorz.: Dhr. B. de Geus, Doornenburgstraat 58, 4834 NM Breda. 076-5651627  
Secr.: De heer O.N. Visser, Laurensspark 50, 4835 GX Breda. 076-8875180  
Email: [prot.gem.ginneken.diac@gmail.com](mailto:prot.gem.ginneken.diac@gmail.com)  
Admin.: Mevr. P.J. van den Bosch, Wijngaardhof 12, 4811 GV Breda 076-5610717  
Diakenen: Mevr. B.C.M. Koopmanschap-Lely, Past. Vermuntstraat 5,  
4851 CR Ulvenhout 076-5652114  
Dhr. R.J.G. Lameijer, Haamstraat 3, 4851 TL Ulvenhout 076-5613922  
Mevr. C. van Wijk, Beekdal 13, 4851 SW Ulvenhout 076-5612077

### **Diaconie Prot. Gemeente Ginneken: Rekening NL90 FVLB 0699 7416 53**

### **KERKRENTMEESTERS**

Voorz.: Dhr. W.A.F.M. v. Spaandonk, Valkenlaar 30, 4854 GR Bavel 076-5329151  
Secr.: Dhr. J. Potgieser, Schönbergstraat 12, 4837 BK Breda 076-5602704  
Penn.: Mevr. M.L.C. Nicolai-Hagemans, Bavelse laan 300, 4834 TJ Breda  
076-5153453

Ledenadministratie en Kerkbalans:

Dhr. W. Wilms, Tilburgseweg 114, 4817 BG Breda 076-5812374

Gebouwen en terreinen:

Dhr. J.J. Koeman, Dr. Gommerslaan 2, 4835 GV Breda 076-5600100

### **Prot. Gemeente Ginneken: Rekening NL50 INGB 0001 0790 21**

**KOSTERIJ** Bespreken Kerk, Consistoriekamer, Romenyhuys, Mariëndal:

Koster: De heer A.H. van Wijk; Duivelsbruglaan 3, 4835 JD Breda, 076-5651807

### **KERKELIJK BUREAU**

Postadres: Postbus 4648, 4803 EP Breda. 076-5653142

Administrateurs: Mevr. G. van Halem-Romeijn en dhr. J. Potgieser 076-5602704

Informatie voor het Kerkelijk Bureau graag zenden aan [kbginneken@zonnet.nl](mailto:kbginneken@zonnet.nl).