

# KERKNIEUWS GINNEKEN - kleur: GROEN

41e jaargang, nr. 6

Startnummer september AD 2016

**Informatieblad voor de Protestantse Gemeente  
Ginneken – Ulvenhout – Bavel – Galder en Strijbeek**

---



---

*Start voor een nieuwe reis:  
Start voor een nieuw herfst- en winterseizoen*

---

## Kerkdiensten 4 september – 2 oktober 2016

---

Zondag 10.00 uur	4 sept.: 16 <sup>e</sup> zondag na Pinksteren, Startzondag Dienst van Schrift en Gebed Voorganger: Ds. E.A. Postma M.m.v. de Cantorij o.l.v. Gijs van Spankeren
Zondag 10.00 uur	11 sept.: 17 <sup>e</sup> zondag na Pinksteren Dienst van Schrift en Maaltijd Voorganger: Ds. A. Poldervaart, Rijen
Zaterdag 19.00 uur	17 sept.: Oecumenische viering bij de start van de vredesweek R.K. Laurentiuskerk (Ginnekenweg), Thema: ‘Vrede verbindt’ Voorgangers: : Pastoor Lars Peetam en Ds. E.A. Postma
Zondag 10.00 uur	18 sept.: 18 <sup>e</sup> zondag na Pinksteren - Vredeszondag Dienst van Schrift en Maaltijd Voorganger: Ds. E.A. Postma
Zondag	18 sept.: 16.00 – 19.00 Jongerenmiddag (zie Agenda blz. 3)
Zondag 10.00 uur	25 sept.: 19 <sup>e</sup> zondag na Pinksteren Dienst van Schrift en Maaltijd Voorganger: Ds. P. Masmeijer, Zegveld
Zondag 10.00 uur	2 okt.: 20 <sup>e</sup> zondag na Pinksteren Dienst van Schrift en Gebed Voorganger: Ds. E.A. Postma

---

## Van de redactie

---

Wellicht verwachtte u bij dit nummer de Kerkgids voor het komende seizoen aan te treffen. In overleg met de Predikant en de Kerkenraad is echter besloten het jaarboekje voor 2017 uit te brengen tezamen met het eerste nummer van de nieuwe jaargang dat u een week voor de Kerstdagen ontvangt. Het huidige boekje (2015 – 2016) blijft dus nog even geldig.

Zijn er zaken die van belang zijn, zullen die in Kerknieuws worden vermeld.

Wij wensen u met dit nummer een goede start van het nieuwe seizoen!

---

## Bij de kerkdiensten

---

**Kleine Kerk:** 4 september en 2 oktober.

**De Crèche:** Alle zondagen.

**Bloemen:** Elke zondag wordt namens de gemeente een groet aan een gemeentelid gegeven vanuit de dienst.

Suggesties hiervoor graag bij de secretaris van de diaconie.

**Koffiedrinken:** Elke zondag na de dienst in Mariëndal.

**Contact met Ds. Postma:** Op dinsdag- en donderdagochtend telefonisch spreekuur van 09.00 – 09.30 uur. Telefoonnummer: 076-560.56.82.

**Gelegenheid om te dopen:** In principe is er op de eerste zondag van de maand gelegenheid om te dopen. Hiervoor kunt U contact opnemen met de predikant, e-mail: [predikant@protestantsegemeenteginneken.nl](mailto:predikant@protestantsegemeenteginneken.nl); tel. 076-560.56.82.

### Contact met ouderlingen voor de wijken:

Ijpelaar, Mariaveld en Blauwe Kei:

Hr. de Troije

Ulvenhout en ten noorden van de Zuidelijke Rondweg:

Mw. Baljeu

Ginneken, Ruitersbos, Overakker en rond de Bavelse laan:

Mw. Peeters

Bavel:

Mw. de Wilde

Het gehele buitengebied:

Hr. Schipper

Telefoonnummers zijn te vinden op de achterzijde van deze Kerknieuws.

---

## Agenda Protestantse Gemeente Ginneken

---

03 sept. v/a 15.30 u. elk half uur kort concert in de kerk; zie blz. 12

04 sept. Startzondag; zie het vorige nummer van Kerknieuws en in de rubriek "Uit de Kerkenraad" in dit nummer

10 sept. Open-monumentendag

14 sept. Koffie-inloopochtend Mariëndal

16 sept. 20.00 uur Concert in onze kerk; zie blz. 8 en 11.

18 sept. 16.00 uur Middag voor jongeren (12-18 jaar) over 'vrede en recht', besloten met een maaltijd. Bij de start van de vredesweek krijg je de kans om in gesprek te gaan met een rechter. Je kunt alles vragen wat je wilt. Uitnodigingen voor deze middag met daarin meer info worden begin september verstuurd. Contactpersoon: ds. Eward Postma.

18 sept. Inleveren kopij voor de volgende Kerknieuws; zie blz. 23

12 okt. Herfstlunch in Mariëndal; zie blz. 15



Rivier de Seine kort na haar bron

(bij de meditatie op de bladzijde hiernaast)

### De bron

Het beeld van een bron leent zich goed om over God te vertellen. Omdat de bron zich vaak aan het oog onttrekt. Omdat een bron een geheim suggereert. Je kunt een rivier stroomopwaarts volgen. Net zo lang tot je bij het bordje komt 'Source de la Loue' of 'Source de la Seine'. Maar wat tref je daar aan? Dikwijls is er niets bijzonders te zien, niets anders dan in om het even welk ander Frans dorpje. De bron blijft verborgen. Daarom leent dit beeld zich om te spreken over God.

Hij is de bron van vrijheid en liefde, maar tegelijkertijd niet zomaar te lokaliseren of vast te leggen. De bron is méér dan de stroom die wij zien. De God die onze oorsprong is, is ten diepste een geheim.

De bron hebben we niet zelf gemaakt. Zoals een kunstenaar voor inspiratie put uit een bron die hij niet zelf geslagen heeft, zo putten we ook voor geloof uit een bron buiten onszelf. Een lonkend perspectief. Een andere horizon. Een realiteit die zich in de feiten van dit leven niet zonder meer aandient. Abraham, de oergestalte van een gelovige, ziet reikhalzend uit naar die bron. Huis en haard heeft hij verlaten voor dat andere perspectief.

*Water en groen wachten hem daar,  
bron en oase, in elkaar  
verdiept en van elkaar vervuld  
met onuitputtelijk geduld  
als een vrouw die haar haren kamt  
voor de spiegel - en Abraham  
gaat gretig binnen bij de bron  
waar hij niet langer buiten kon.*

(Een fragment uit het gedicht 'Aangaande Abraham', Van der Graft, *Mythologisch. Gedichten, oud, nieuw en herzien* (1997), p. 101.)

Voor wie deze zomer thuis bleef en voor wie op reis ging: dat we elkaar hervinden bij de bron die wij vermoeden voor een nieuw begin.

Ds. Eward Postma

---

## Berichten uit de gemeente en uit de pastorie

---

### Uit de gemeente

#### *Gedachtenis*

Op 20 juli j.l. is mevr. Margaretha Regina Geertruida Keijzer-Abrahamsz overleden. Ze is 101 jaar oud geworden.

Zij deed in 1937 openbare belijdenis van haar geloof. De afgelopen jaren woonde ze in huize De Werve en sinds de sluiting daarvan nog kort in De Breedonk.

Tot op het laatst toonde ze zich de karaktervolle en eigengereide vrouw die ze al jong was. Ze hield je bij de les. Hoewel ze de laatste jaren geregeld moe was, klauterde ze telkens weer op; ze bleef kranig en scherp en kon toch ook moeilijk afscheid nemen van dit leven. Maar toen ze onlangs viel en haar been brak, wilde ze eigenlijk alleen nog maar wachten op het einde. Dat heeft gelukkig niet lang meer geduurd. Haar vertrouwen op God en haar verbondenheid met onze gemeente kwam ook tot uitdrukking in haar wens om de uitvaart vanuit onze kerk te laten plaatsvinden.

Uit Psalm 92 (*Liedboek*), 'een lied voor de sabbat', de rustdag:

Zoals de cederbomen hoog op de Libanon,  
staan bij de levensbron de nederige vromen.  
Die in Gods huis geplant zijn, zij bloeien in Gods licht  
als palmen opgericht. Hun lot zal in zijn hand zijn.

Zij zullen vruchten dragen voor 's Heren heiligdom  
tot in hun ouderdom, tot in hun grijze dagen.  
Welsprekend is hun leven: God is hun heil, hun rots!  
Ik loof de daden Gods, zijn recht is hoog verheven.

Ds. Eward Postma

## **Uit de pastorie**

Van 10 t/m 15 augustus heb ik deelgenomen aan het tweejaarlijkse congres van de Societas Liturgica. Dit internationale gezelschap stimuleert het onderzoek naar allerlei aspecten van liturgie en daaraan gerelateerde onderwerpen. Al sinds haar oprichting, bijna vijftig jaar geleden, wil zij bovendien het wederzijdse begrip tussen verschillende liturgische tradities bevorderen.

De conferentie van dit jaar vond plaats in het Canadese Québec en was geheel gewijd aan liturgische opleiding in het spanningsveld van traditie en vernieuwing. Er waren rond de 200 deelnemers uit alle hoeken van de wereld: van Noord-Amerika tot Zuid-Korea en van Brazilië tot Finland.

Vanuit mijn werk als docent Liturgiek aan de Protestantse Theologische Universiteit heb ik een paper gepresenteerd over één aspect van de opleiding van predikanten in de Nederlandse setting: de kunst om te improviseren. Daarmee doel ik vooral op het vermogen om liturgisch in te spelen op nieuwe en nog onbekende situaties. Zoals in grote delen van het Westerse christendom krijgen ook in ons land gemeenten en voorgangers toenemend te maken met krimp: sluiting van kerkgebouwen, predikanten met steeds kleinere parttime aanstellingen, nauwere samenwerking tussen lokale gemeenten, etc.

Het laat zich vermoeden dat gemeenten en gemeenschappen op allerlei plekken, dus niet alleen meer in kerkgebouwen en niet alleen op zondagmorgen, vormen van liturgie zullen ontwikkelen om te blijven vieren. In dit scenario zijn gemeenten en voorgangers gebaat bij een nieuwe sensibiliteit om te kunnen inspelen op de concrete omgeving waar zij vieren.

In mijn presentatie heb ik laten zien hoe we in onze opleiding begonnen zijn om aanstaande predikanten de bekwaamheid om te improviseren, bij te brengen.

Ds. Eward Postma

---

## Berichten uit de Kerkenraad

---

Niet altijd lopen de vergaderingen van de kerkenraad gelijk op met het uitkomen van Kerknieuws. In de afgelopen zomerperiode is er geen vergadering geweest.

Wel zijn er diverse activiteiten te melden. Te beginnen met het start-weekend. In dit weekend is er ook Bruisend Ginneken. Op zaterdagmiddag 3 september is de kerk open en het Bach ensemble zal enkele korte stukken spelen. Zondag 4 september zingt de cantorij in de dienst. Na het koffiedrinken zal de heer Bauke van Halem enkele gedichten voordragen die hij voor dit jubileumjaar heeft geschreven.

Tijdens het koffiedrinken in Mariëndal zal een glas-in-lood raam aan onze kerkelijke gemeente worden aangeboden, afkomstig uit het voormalige Huize de Werve. Het raam laat de voorstelling zien van een pelikaan, een christelijk symbool: de pelikaan voedt zijn jongen met zijn eigen bloed.

De ochtend wordt afgesloten met een gezamenlijke maaltijd. U kunt hiervoor nog altijd intekenen om iets klaar te maken en mee te brengen. Hierbij moet u uitgaan van: genoeg voor uzelf en wat extra voor anderen. De lijst om in te tekenen ligt in Mariëndal, maar u kunt het ook opgeven bij mevr. Dini Koopmanschap ( 076 565 21 14).

Vrijdagavond 16 september wordt er een concert gegeven door Gijs van Spankeren, orgel, Corinne van Wijk, zang en Marianne Hillen violiste. Dit concert vloeit nog voort uit de Dienstenveiling, maar is voor iedereen toegankelijk. Aanvang 20.00 uur, kosten € 7,50, aan de ingang van de kerk te voldoen. Het programma is op dit moment van schrijven nog niet bekend, u vindt het tegen die tijd op de achterkant van het liturgieblad.

Uw aandacht wordt gevraagd om als gastvrouw/-heer mee te doen met de koffieochtenden. Deze zijn op de 2<sup>e</sup> woensdag van de maand. Uw taak is gasten welkom te heten en koffie te schenken. Met meerdere gastvrouwen en -heren bent u een paar keer per jaar aan de beurt. U kunt het aan mevr. Hennie Rijnkels (076 565 16 33 ) laten weten of aan mevr. Annet van Zijl (076 541 54 87). Het zou fijn zijn als u gelijk de telefoon pakt om u aan te melden.



In de dienst van 24 juni is aandacht geschonken aan het vertrek uit de Kerkenraad van diaken Wieger van Dijk en mijzelf. De voorzitter, de heer Jan Schipper heeft ons beiden in Mariëndal toegesproken en bedankt voor ons werk dat we de afgelopen jaren voor kerk en gemeente gedaan hebben.

Persoonlijk wil ik ook de gemeenteleden bedanken voor alle aandacht en het meeleven die ik tijdens de 10 jaar van mijn scriba-zijn ontving. Het is een groot goed dat we met elkaar meeleven, je merkt hoe waardevol het is, als je iets overkomt, en ik denk natuurlijk hierbij aan het overlijden van Paul. Als iemand zo plotseling overlijdt is dat een hele schok en erg onwerkelijk. En dan heb je wel wat aandacht nodig.

Ook wil ik de kerkenraadsleden bedanken voor hun collegialiteit. Kerkenraadsvergaderingen zijn nooit saai, er valt ook veel te lachen. In het bijzonder bedank ik de voorzitter, de heer Jan Schipper. Hij is heel geduldig, had altijd tijd voor me en was steeds bereid tot luisteren en overleggen. Ik heb veel van hem geleerd en mede daardoor waren het toch goede jaren.

Het goede nieuws is dat mevr. S.A Beks (haar voornaam is Ike) bereid is om mijn taak over te nemen. Ze heeft lang in het buitenland gewoond en woont nu een paar jaar aan de Valkrustdreef. Zij heeft rechten gestudeerd aan de Vrije Universiteit en heeft bijna 10 jaar, voor ze naar het buitenland vertrok, op het Ministerie van Buitenlandse Zaken gewerkt, waar mevr. Jacqueline Bredt een collega van haar was. Gezien mijn leuke contacten met Ike, kunnen we blij zijn zo'n leuke en ruim gekwalificeerde opvolgster als scriba te krijgen.

De laatste jaren plaatste ik hier nog wel eens een gedicht van Karel Eykman, uit "Een knipoog van U zou al helpen". Het zijn vrije stukjes proza naar aanleiding van een psalm. Dit stukje proza heb ik voor mijn laatste bijdrage aan Kerknieuws bewaard. Het gaat over psalm 82: "God staat op in de hemelse raad, hij spreekt recht in de vergadering der goden". Het heeft een toepasselijke titel meegekregen.

## **Uit de notulen**

Uit de notulen van de Vergadering der Goden,

Plaats: Hemel, d.d. jongstleden

In de rondvraag krijgt de God van Abraham, Isaak en Jacob het woord.

Mijne Heren goden, hier in vergadering bijeen  
het spijt mij het u te moeten zeggen, maar dit is mijn voorstel:  
naar mijn mening dient u allen te worden ontslagen  
op staande voet, met onmiddellijke ingang, anders is het te laat.  
Om de aarde te behouden moet die grondig ontgoddelijkt worden,  
daartoe moet al het religieus gezever worden afgeschaft.

Economie en Financiën bijvoorbeeld  
dat zijn heus nuttige begrippen  
maar maak daar geen god van  
die alles oplost en nog meer belooft  
anders wordt het een wurgende noodgreep  
die weerlozen platwalst.

Techniek en Wetenschap bij voorbeeld  
dat zijn heus handige principes  
maar maak er geen god van  
die alles oplost en nog meer belooft  
anders wordt het een dwingende dwangbuis  
die kwetsbaren vermaalt.

Wet en Orde bijvoorbeeld  
dat zijn heus goede normen en waarden  
maar maak er geen god van  
die alles oplost en nog meer belooft  
anders wordt het een knellende halsband  
die de keel van onmondigen dichtknijpt.

En zo kan ik nog wel even doorgaan  
met het afvinken van afgoden van deze tijd  
als maar duidelijk wordt dat het afgelopen moet zijn  
met het verabsolteren van de gewone  
praktijk tot goden.

Ik heb gezegd en ik vrees  
dat mijn voorstel geen meerderheid haalt  
in deze vergadering van achtenswaardige goden.  
Ik zit daar niet mee, houd de eer aan mijzelf  
en ik stap onverwijld uit dit godenoverleg  
om te gaan doen wat mij te doen staat:

wie verschopt is, tot zijn recht te laten komen  
wie krom ligt overeind helpen  
wie vastgelopen is bevrijden  
uit de klauwen van kwaadaardigheid.

Karel Eykman

Annet van Zijl

### **Trouwviering**

Marthijn van der Woerd en Janinja Olivier (Galileïstraat) treden op vrijdag 26 augustus in het huwelijk. Het verbond van liefde en trouw dat zij samen willen aangaan, zal die middag in onze kerk ingezegend worden. De trouwviering begint om 15.30 uur.

Ds. Eward Postma

### **Concert in de kerk**

Vrijdag 16 september geven Gijs van Spankeren, organist, Corinne van Wijk, zangeres en Marianne Hillen, violiste, een concert in de kerk.

Aanvang: 20.00 uur  
Toegangs prijs € 7,50

Dit concert komt nog voort uit de Dienstenveiling en is voor iedereen toegankelijk. De opbrengst komt is bestemd voor het aanlichten de kerk.

---

## Vriendenstichting Protestantse Laurentiuskerk Ginneken

---

Vorig jaar is de stichting “Vrienden van de prot. Laurentiuskerk Ginneken” opgericht. Op 16 april jl. vond de presentatie in onze kerk plaats, waarbij door Michaël Jepkes een boeiende toelichting werd gegeven op de mooie ramen in onze kerk, vervaardigd door Charles Eijck. Tijdens deze presentatie werd het orgel bespeeld door Gijs van Spankeren. Van dit alles is verslag gedaan in het mei-nummer van Kerknieuws.

In het weekend van 3 en 4 september zal tijdens de manifestatie “Bruisend Ginneken” ons kerkgebouw wederom in het centrum van de belangstelling staan. Het bestuur van de Vriendenstichting heeft op de zaterdagmiddag een aantal concertjes in onze kerk georganiseerd tussen 15.30 en 17.30 uur. De bevlogen musici Sietse van Wijgerden (bariton/organist) en Henk Stoop (pianist/organist) verzorgen dan een muzikale reis door de Europese muziekgeschiedenis en zullen daarbij alle instrumenten in de kerk (grote orgel, kistorgel en piano) benutten. Er zijn vier kleine concerten (van 15-20 minuten) om 15.30 uur, 16.00 uur, 16.30 uur en een iets langer slotconcert om 17.00 uur.

Op het programma staan de “Songs of travel” van Vaughan Williams centraal maar ook zijn er liederen en aria’s van J.S. Bach, Mozart, Schubert, Brahms, Fauré en Poulenc te beluisteren. Het concert van 17.00 uur wordt afgesloten op het Flentrop orgel en het kistorgeltje met een stuk van Soler.

De vier kleine concerten zijn los van elkaar te bezoeken maar tijdens elk concertje is de toegang tot de kerk afgesloten in verband met de nodige concentratie.

De toegang is vrij. Bij de uitgang is er gelegenheid om een vrijwillige bijdrage te geven aan de Vriendenstichting, die als doelstelling heeft om te helpen bij het laten restaureren en in stand houden van ons fraaie kerkgebouw.

Ook op zondagmiddag 4 september zijn de kerk en het erf er omheen geopend en vrij toegankelijk.

Voor zover u nog geen donateur bent van de vriendenstichting kunt u na afloop ook de folder mee naar huis nemen om u via het daarin aanwezige formulier in te schrijven als vriend van deze prachtige Laurentiuskerk. Al heel wat gemeentelieden en niet-gemeentelieden zijn u daarin voorgegaan!

De stichting is aangemerkt als een culturele ANBI, hetgeen betekent dat uw gift in veel gevallen bij de belastingaangifte voor 125% aftrekbaar is. Dat geldt zonder beperkingen wanneer u zich wilt vastleggen om gedurende minimaal 5 jaar een bijdrage te geven aan dit goede doel. Zo’n overeenkomst kunnen wij rechtsgeldig voor u opstellen zonder tussenkomst van de notaris.

Nu de subsidies van overheidswege steeds verder opdrogen is dit voor diegenen die restauratie en behoud van dit erfgoed een goed hart toedragen een goede en relatief voordelige methode om toch extra middelen aan dit erfgoed ten goede te

doen komen. Erfgoed als spirituele en culturele band tussen generaties vóór ons met onze huidige generatie maar ook als een teken van verbondenheid met hen aan wie wij dit kerkgebouw weer nalaten. Daar probeert onze stichting de gehele Ginnekense gemeenschap - al dan niet met een kerkelijke binding - warm voor te laten lopen. We houden u op de hoogte van onze plannen en activiteiten en hopen dat u ons daarbij breed wilt ondersteunen.

Peter Wassink, namens het bestuur van de Stichting Vrienden van de protestantse Laurentiuskerk Ginneken



Foto: Henriëtte van IJzeren

## **De Cantorij zoekt nieuwe leden:**

Van groot belang in een cantorij is het evenwicht tussen de diverse stemmen. Dat nu dreigt verstoord te raken.

Wilt u van ons gezang blijven genieten dan vragen wij u allen dringend om hulp! Met name de baspartij is onderbemand door het vertrek van een der leden. Gezien de leeftijd van een aantal stemmen kan überhaupt verjonging geen kwaad. Dus mocht u iemand zijn of kennen die als sopraan, alt, tenor of bas onze gelederen kan komen versterken dan houden wij ons van harte aanbevolen. Wij, als hechte enthousiaste club, zullen nieuwe leden heel graag met open armen ontvangen.

Voor informatie en/of aanmelding kunt u terecht bij:

Aad van Dijk  
0653833714

---

## Kerkrentmeesters

---

### Financiële informatie

Wij ontvingen van het Kantoor Kerkelijke Administratie (KKA) de goedgekeurde jaarrekening over 2015. Zij verzorgen al jaren als administratieve dienstverlener voor kerken en instellingen de financiële controle en de loonadministratie.

Helaas is het dit jaar niet zo vlot gegaan. De administratie is door ons aan de KKA ingezonden op 5 februari en het geheel was de eerste week van augustus pas gereed. Ter verontschuldiging mag dienen dat een belangrijke medewerkster met pensioen is gegaan. Wij hopen maar dat er nu weer een volledige bezetting is; de achterstand is in elk geval ingelopen.

Waarschijnlijk is het u niet opgevallen en heeft u de cijfers nog niet gemist.

Korte samenvatting van de rekening vindt u hieronder.

Staat van baten en lasten:	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Baten	€ 167.568	€ 172.275	€ 186.157
Lasten	€ -167.264	€ -147.434	€ -184.019
Voordelig resultaat	€ 304	€ 24.841	€ 2.138

Positief is dat wij een in de begroting opgenomen reservering van € 20.000 voor restauratie werkzaamheden aan de kerk als dotatie aan de Restauratie Reserve hebben kunnen toevoegen. Dat gaat ten koste van het voordelig resultaat, maar is hard nodig.

Kerknieuws heeft ieder jaar een nadelig saldo, gelukkig nu wat minder dan in 2014. Ontvangsten € 1682.50, uitgaven € 5313.88. Het tekort dus € 3631.38.

Het aantal betaalde abonnementen bedroeg 84 van de ca. 450 verzonden exemplaren! Daarbij dient wel te worden vermeld dat niet bij iedere betaling wordt aangegeven dat deze bestemd is voor Kerknieuws. Doet u dit a.u.b. wel!

Achterin, bij de Colofon is aangegeven hoe. Dus: Betaal uw abonnement op Kerknieuws, vele kleine bedragen maken ook hier een groot verschil.

De bijdragen “Levend geld” (kerkbalans en kerkelijke collecten) zijn sterk teruggelopen, van € 131.688 naar € 103.787. Helaas zijn er dit jaar ook geen legaten ontvangen. Het is ook niet te begroten hoeveel van u het voortbestaan van onze gemeente zo in het hart hebben gesloten dat zij dit notarieel hebben geregeld.

De jaarrekening wordt ter vaststelling via het college van kerkrentmeesters nog aangeboden en behandeld in de Kerkenraad. Verder gaat er dan een afschrift naar het Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken van de PKN.

Tenslotte zal de volledige rekening gedurende een aaneengesloten periode van 14 dagen ter inzage worden gelegd in Mariëndal. Mochten er daarna nog vragen zijn dan ben ik daarvoor beschikbaar.

Paulus heeft in 1 Korintiërs 1:16 het advies gegeven inzake uw liefdegaven, "elke eerste dag der week legge ieder uwer naar vermogen, thuis iets weg en hij spare dat op, om dat later af te dragen. "Goed idee toch?!"

Ko Koeman (penningmeester)

---

## Diaconie

---

Verantwoording van de diaconale collecten in de maanden juni en juli:

5 juni	diaconie	€ 69,65
12 juni	diaconie	€ 91,10
19 juni	diaconie	€ 43,10
26 juni	diaconie	€ 62,90
3 juli	diaconie	€ 51,00
3 juli	Z W O	€ 79,15
10 juli	diaconie	€ 59,70
10 juli	voedselbank	€ 102,05
17 juli	diaconie	€ 51,00
24 juli	diaconie	€ 66,65
31 juli	diaconie	€ 65,40

Namens de diakenen,  
Bas de Geus, voorzitter

### Koffie-inloopochtenden in Mariëndal

Deze vinden plaats op elke 2<sup>e</sup> woensdag van de maand van 10.00 – 12.00 uur.

De komende woensdagen zijn:

14 september en

12 oktober, Herfstlunch (zie hierboven)



**De Herfstlunch die gepland stond voor 14 september is verschoven naar woensdag 12 oktober. Opgeven bij Bas de Geus, liefst per mail [basengreetdegeus@gmail.com](mailto:basengreetdegeus@gmail.com)**

---

## Beelden in en om de Protestantse Laurentiuskerk Ginneken

---

In de zomermaanden juli, augustus en begin september zijn er weer beelden van mij te bezichtigen in en om de Protestantse Laurentiuskerk aan de Duivelsbruglaan. Ook dit jaar vijf beelden: drie binnen en twee buiten in natuursteen.

De ‘Gedragen Bron’ in arduin staat op het gras vóór het schip van de kerk. Op de stilteplek van de pas hernieuwde begraafplaats van de kerk staat ‘Vogelwezen’ in arduin. Binnen in de kerk staan twee kleinere: ‘Vleugeldragers’ in arduin met in het midden het beeld ‘Kringloop van het licht III’ in albast.

Beschrijving beelden:

**Gedragen bron:** Microkosmos en macrokosmos: het centrum voor het zijn, waardoor je gedragen wordt door de schaal, je eigen unieke bron. Tevens respect voor natuurlijke processen: het water symboliseert de eeuwige kringloop (het vult zich en verdampt). – alles in beweging.

De bron in jezelf en de schaal, waarin je gedragen door het leven kan gaan.

**Vogelwezen** : De verbinding tussen hemel en aarde en terug te keren in een vollediger gedachtegoed.



In de kerk:

**Vleugeldragers** : Beide beelden roepen het eeuwige verlangen van de mens op om los te komen van de aarde en gedachten van licht en toekomstdragers. Het menselijk aspect van sterven en onsterfelijkheid. Alles is voortdurend in beweging.

**Kringloop van het licht:** Het doorschijnende van het witte albast geeft de loop van de seizoenen weer. De cirkel opent zich doormiddel van het licht. Door de kosmische en mystieke achtergrond (Mandala) heeft de cirkel een sterke levenskracht, zowel in een ver verleden, als in het heden.

Ludovicus van Eijnatte





### Zomerontmoeting 2016 - Wismar



Op het moment dat ik dit schrijf (11 augustus) staat de Zomerontmoeting 2016 in Wismar nog voor de deur. Zeven mensen uit Breda en zes uit Arad reizen richting Wismar. Van vrijdag 19 t/m dinsdag 23 augustus zijn wij daar te gast. Het thema is ‘De zee’, en daarop aansluitend komt het Bijbelverhaal van Jona ook aan bod. In het volgende nummer van Kerknieuws plaatsen we een verslag van deze reis.

### Honing uit Arad

Met het laatste transport naar Arad zijn weer nieuwe potjes honing meegekomen. Ook met de Zomerontmoeting in Wismar komen er weer potjes mee. Er zijn 3 verschillende soorten, te weten: acacia-, voorjaarsbloemen- en honingdauw-honing (een specialiteit!). De potjes van 240 ml kosten opnieuw € 3,50 per stuk en de opbrengst komt geheel ten goede aan het gezin Tothpal. Op zondag 4 september (startzondag) zijn de potjes honing weer verkrijgbaar na de kerkdienst. Bent u dan niet aanwezig, neemt u dan even contact op met Annelies Poldervaart (tel. 076-565.78.90)

### Donateur worden?

Wilt u donateur worden en het werk, dat wij namens de vier kerkgemeenschappen doen, ondersteunen, meldt u dan aan bij onze secretaris Pieter Harder, tel. 06-47272537. U ontvangt dan van ons éénmaal per jaar een verzoek om een bijdrage evenals het laatste jaarverslag. Elke gift, aftrekbaar voor de inkomstenbelasting, is van harte welkom op bankrek.:

**NL 81 INGB 0002982573** t.n.v. **Diaconale Contactgroep BWA te Breda.**

Mieke Frankfoorder-Boevé (voorzitter),

tel. 076-514.65.23

Email: [w.frankfoorder@hccnet.nl](mailto:w.frankfoorder@hccnet.nl)

---

## **Ds. M. A. Vrijlandt, predikant in Ginneken 1987- 2000**

---

Opgetekend na een gesprek met ds. Joke Vrijlandt-Postma.

De eind tachtiger en negentiger jaren werden gekenmerkt door een aantal geopolitieke gebeurtenissen. De val van de Berlijnse Muur en de Eenwording van de beide Duitslanden markeerden tegelijk met het uiteenvallen van de Sovjet-Unie het einde van 50 jaar Koude Oorlog. Ook in Nederland overheerste het sentiment dat daarmee, ondanks “lokale oorlogen”, een veiliger wereld in het verschiet lag. Technologische ontwikkelingen, bijvoorbeeld de introductie van Internet, stimuleerden economische groei en daarmee onze maatschappelijke welvaart; maar de WAO- crisis liet zien dat niet iedereen in onze maatschappij kon meekomen. Intussen werd schuld maken gestimuleerd; van stijgende onroerend goed prijzen en stijgende beleggingen moesten wij immers allemaal profiteren! Tegen het einde van deze eeuw kondigden zich al de eerste internetzeepbel aan! En na de ernstige crisis van de afgelopen jaren worden in alle geledingen van onze maatschappij de gevolgen van deze stimuleringsmaatregelen ervaren. Terwijl we intussen de hoop op een veiliger wereld al lang hebben moeten loslaten.

Terug naar 1987. In onze kerkelijke gemeente werd op 4 oktober van dat jaar ds. Theo Vrijlandt verbonden als predikant aan de Hervormde gemeente Ginneken-Ulvenhout-Bavel en Galder. Zijn echtgenote ds. Joke Vrijlandt, in die periode gemeentepredikant in de Drentse dorpen Eext, Anderen en Eexterzandvoort trof na haar preekbeurt de beroepingscommissie uit Ginneken.

Zij herinnert zich de indringende vragen van haar echtgenoot naar het diakonaat en het pastoraat in Ginneken. De liturgievieringen van onze gemeente waren hem al welbekend. Al vele jaren was hij werkzaam als docent van de landelijke vereniging van organisten en cantores en de publicatie van zijn boek “Liturgiek” was aanstaande (zie later).

Het gezin Vrijlandt betrok de pastorie aan de Duivelsbruglaan en voelde zich al snel thuis in het Ginneken. Tot haar geluk kon ds. Joke Vrijlandt na 2 jaar aan de slag als gemeentepredikant in Breda-Noord. Daarnaast bleef zij zeer verbonden met het leven van de gemeente van Ginneken. Die banden met (gemeenteleden van) Ginneken zijn tot op de dag van vandaag gebleven. Voor het uitgebreide gesprek dat ik met haar voor dit artikel mocht hebben ben ik haar dan ook zeer erkentelijk.

Ds. Theo Vrijlandt was gedurende 12 jaar gemeentepredikant in respectievelijk Westervoort en Assen voordat hij naar Ginneken kwam. Tijdens zijn studie theologie in Utrecht brengt hij samen met Joke, die ook in Utrecht studeerde, een jaar door in Praag in het kader van een uitwisselingsprogramma.

Voor zijn doctoraal studieprogramma schrijft hij een scriptie over Origenes, één van de kerkvaders. In diezelfde periode bezoekt hij diensten van ds. J.v.d.Werf

van het citypastoraat in de Utrechtse Domkerk, waar hij ook het leervicariaaat deed. Aanvankelijk door de Schriftuitleg en in toenemende mate getroffen door de liturgische vormgeving van deze diensten is deze periode voor de ontwikkeling van Ds. Vrijlandt van grote betekenis geweest, zo verhaalt Joke.

Aan het einde van zijn eerste jaar in Ginneken laat de agenda van Ds. Vrijlandt al de veelzijdigheid van zijn belangstelling en activiteiten in de gemeente zien. Zoals daar zijn: de contactavonden in de verschillende wijken, de gesprekskringen in de gemeente, maar ook de oecumenische samenkomsten, de Bijbelkringen en de cursussen Hebreeuws. Velen in onze gemeente en ook daarbuiten herinneren zich zijn vriendelijke maar tamelijk vasthoudende vraag je aan te sluiten bij een van die activiteiten. Een notitie ter inleiding en voorbereiding lag vaak gereed. Bij dat alles manifesteerde zich zijn intense belangstelling in de omgang met mensen van allerlei achtergrond.

Na dat eerste jaar in Ginneken maakt hij dan ook een “tussenbalans” op in Kerknieuws. (Voordat ik uit dit nummer van Kerknieuws citeer, wil ik graag Peter Wassink bedanken, die mij met zijn omvangrijke private archief ook nu zeer behulpzaam is geweest bij het voorbereiden en samenstellen van dit artikel).

Naast vele positieve punten benoemt hij een aantal zwakke kanten. “het individu heeft voorrang boven de opbouw van de gemeenschap. Zetten wij ons samen in om ruimte te scheppen voor de vele nieuwkomers, studenten, kamerbewoners, jonge gezinnen met kinderen en jongeren? Is er een sfeer, waarin zij kunnen zeggen: daar voel ik me opgenomen, thuis?” Dan volgt de vraag, die regelmatig opkomt in de gemeente: “Wie is er bereid om ouderling te worden?” Ook in dat jaar lukt het overigens weer de vacatures in de kerkenraad te vervullen.

Zoals hier boven al aangegeven had Ds. Theo Vrijlandt al voor zijn komst naar Ginneken zich intensief beziggehouden met de vormgeving van de wekelijkse vieringen. Als predikant, maar ook als docent liturgiek aan de cursus theologische vorming voor gemeenteleden en als docent liturgiek aan de cursus kerkmuziek. Daarbij werd hij voortdurend geconfronteerd met de vraag: “wat liturgie nu eigenlijk is.” Zo ontstond een lijvig boekwerk met de titel **Liturgiek**, uitgekomen een maand na zijn komst naar Ginneken. Het beleefde twee herdrukken en bevatte naast een deel over de historische ontwikkeling van de liturgie een “systematische gang door de liturgie op zondagmorgen en de praktische uitwerkingsmogelijkheden tussen predikant, cantorij, organist en gemeente.” De omvang en de gedetailleerdheid van het boek imponeert nog steeds.

In kerkelijke kringen gaf het veel stof tot discussie. Zoals in het jaarboek voor liturgieonderzoek van 2001, waarin Klaas-Willem de Jong concludeert dat “Vrijlandt een uitdrukkelijk verzoek voor zijn studie kreeg, zijn studie daartoe van moed getuigt en is het zijn verdienste dat hij veel verspreid materiaal samenvatte en in één band samenbracht. Het boek heeft in een duidelijke behoefte

voorzien en de opstap gevormd voor een wetenschappelijk handboek: De weg van de Liturgie.”

In Ginneken zette Ds. Vrijlandt aanvankelijk de twee gebruikelijke diensten op zondagmorgen van 9 en 10 uur voort. Er kwamen nieuwe liturgieboekjes met alle onderdelen van de dienst bij elkaar. Hij sprak de hoop uit “dat we met de liturgie als zodanig op een creatieve, feestelijke en doorleefde wijze zullen omgaan.”

In alle jaren van zijn pastoraat in Ginneken schrijft Ds. Vrijlandt veelal omvangrijke meditaties in Kerknieuws. In het eerste kwartaal van 1990 worden deze gewijd aan een beschrijving van de dienst van Schrift en Tafel. Daarin komen minutieus de vaste onderdelen van de dienst aan de orde: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus en Benedictus en Agnus Dei, samen vormend het Ordinarium. Hij gaat daarbij in op de vraag naar meer eigentijdse vormen van geloofsbelijdenissen. “Je mag je daarin volledig herkennen, maar misschien is het Apostolicum wel actueler dan U ooit gedacht heeft.”

In de kerkenraad van september van datzelfde jaar wordt over uiterlijke eigentijdse vormen gesproken: “de kerkenraad heeft besloten dat het ambtsdragers vrij staat kleding te dragen, die zij passend vinden bij de dienst die zij verrichten.”

Binnen de gemeente vinden er in die periode nog twee belangrijke veranderingen plaats. De kerkenraad besluit i.p.v. de bestaande praktijk van twee diensten op zondagmorgen over te gaan op één dienst om 10 uur. De eerste zondag van de maand een dienst van Woord en Gebed met de mogelijkheid om te dopen. De overige drie zondagen een dienst van Schrift en Tafel. Een praktijk die we nu nog kennen.

Ook de bestuursstructuur van de gemeente wordt aangepast, een gevolg van een verandering in de landelijke Kerkorde waarmee eenheid in beleid van kerkenraad en kerkvoogdij werd beoogd. Het college van notabelen werd opgeheven en (tenminste) drie kerkvoogden traden toe tot de kerkenraad. Ds. Vrijlandt formuleert de taken bondig: “de kerkenraad formuleert het beleid, de kerkvoogdij zorgt voor de middelen. Als die ontoereikend zijn geeft de kerkvoogdij dit aan.” Daarbij was hij van mening dat eenheid van beleid in Ginneken al jaren praktijk was.

Intussen vult de agenda van Ds. Vrijlandt zich met additionele projecten, waaraan hij enthousiast meedoet: de start van een inzamelingsactie voor een omvangrijke restauratie van ons kerkgebouw. Maar ook zijn actieve bijdrage aan het Samen op Weg proces in groot Breda. Er worden gezamenlijke groothuisbezoeken georganiseerd voor de Hervormde en Gereformeerde wijkgemeenten in Breda en Ginneken. Daarnaast blijft hij zich inzetten voor de exegesegroep van de Bredase predikanten, de provinciale synode en de landelijke liturgische kring. Hij is redactielid van het tijdschrift voor theologie, cultuur en politiek “In de Waagschaal”, waarvoor hij ook zelf artikelen schrijft. In Ginneken is hij een van

de oprichters van de Historische Kring en wordt hij gevraagd lid te worden van de wijkraad Ginneken = Ginneken. Zo wordt hij ook buiten de kerkelijke grenzen bekend en gewaardeerd. “In Ginneken voelde hij zich als een vis in het water, daar kon hij zijn ei kwijt”, zo beschrijft zijn echtgenote Joke hoe hij zich er op zijn plaats voelde in die jaren.

In het kader van een artikel in Kerknieuws is het feitelijk ondoenlijk het leven van Ds. Vrijlandt in de jaren ‘90 in Ginneken te beschrijven. Ik moet mij daarom beperken in de hoop hem recht te doen. Zo kom ik in Kerknieuws 1994 een overzicht van zijn hand over het afgelopen jaar tegen dat hij als volgt besluit: “1993/1994 was een fijn jaar. Ik blik met U vooruit als een mens, die dankbaar om zoveel support goedsmoeds het nieuwe jaar tegemoet ziet.” En dan zijn er weer de vacatures. “Ik doe dus een beroep op bouwers van de kerk, materieel en geestelijk, zakelijk en spiritueel, om de kerk lief te hebben met verstand.”

Twee meditaties van zijn hand in 1995 troffen mij. De eerste met als titel “een brug tussen de generaties”, dat ook als artikel is gebruikt voor Konvooi, werkschrift voor Kerk en Samenleving. Daarin beschrijft hij in detail onze kerkelijke gemeente en eindigt met het oog op de noodzakelijke restauratie van ons kerkgebouw als volgt: “Dat stelt zowel de jongere- als ook de oudere generatie voor de vraag: willen wij, dat er ook voor ons nageslacht een kerk zal zijn, waarin men door het leven op kan trekken met die ene Bondgenoot, die ons de ruimte van leven geeft en ons daarin leidt.”

In datzelfde jaar doet hij verslag van zijn studieverlof onder de titel: “waarom zou ik naar de kerk gaan?” Tien jaar na het schrijven van het boek Liturgiek “bleef dat voor mij een brandende vraag”. Allereerst: “voor mij is de liturgie nooit doel op zich. Het gaat niet om de liturgie, al draait het er wel om dat het hart van het geestelijk leven van de gemeente is te vinden in de omgang met God en met elkaar als lichaam van Christus. Maar het gaat om andere dingen, namelijk om de liefde en de gerechtigheid die God wil en of wij bereid zijn te willen wat God wil.

In het najaar van 1995 ontdekt hij dat zijn 50<sup>e</sup> verjaardag in 1996 op 1<sup>e</sup> Pinksterdag valt en meldt dat Joke met enthousiasme. Hij verhaalt over die Pinksterdienst in Kerknieuws: “het ontroerde mij zeer dat U mij, die zo vaak de zegenende handen over U uitbreidt, de zegeningen hebt toegezongen.”

Die zegende handen van hem waren er op onverwachte momenten en onverwachte plekken. Op de dag van de verhuizing naar onze flat stond Ds. Vrijlandt plotseling op de stoep, nam ons mee naar de deuropening, deed zijn stola om en zegende ons in ons nieuwe onderkomen. Een moment dat je altijd blijft.

Hij schrijft naar aanleiding van zijn 50<sup>e</sup> verjaardag over de structuur van zijn leven (een indeling van zijn 50-urige werkweek) en over de kwetsbaarheid van het leven. De gelukkige momenten bij geboorte en vriendschap, maar ook het verdriet: hij memoreert het overlijden in zijn naaste omgeving van mensen op jonge leeftijd.

Intussen blijft hij onvermoeibaar aan de gang. Met enthousiasme stort hij zich op de restauratie van ons kerkgebouw, die in 1998 kon worden voltooid. Ook voltooit hij samen met zijn collega-predikanten in Breda een indrukwekkend mission statement t.b.v. een beoogde federatieovereenkomst voor protestants Breda. Hij stimuleert het meedoen van onze gemeente aan de landelijke Actie tegen de 24-uurs economie onder het motto “neem de tijd om te leven.”

Dit alles naast zijn meditaties in die jaren : bijv. over het bidden aan tafel voor ouders en kinderen en een meditatie over vergeving. Zo ontstaat een beeld van een pastor op vele fronten actief met alle mensen, die hij op zijn weg ontmoette. “Zeker geen heilige” zegt zijn echtgenote Joke. Maar volgens mij een onvermoeibare werker in de wijngaard met alle menselijke onvolkomenheden.

Begin 2000 schrijft Ds.Vrijlandt een meditatie met als titel ‘Door goede machten omgeven’: “Zo staan wij al terugblikkend na twee millennia , met Johannes aan het begin en met Bonhoeffer in de afgelopen eeuw, ineens met hen naar de toekomst te kijken.” Om dan vervolgens een uitgebreide terugblik te geven over het jaar 1999 in de gemeente.

De paasviering op 23 april 2000 in onze kerk zal zijn laatste dienst worden.

Op 1 mei in de vroege maandagochtend verspreidt zich het bericht van het overlijden van Ds.Theo Vrijlandt. **Ontstellend** voor zijn echtgenote Joke en zijn kinderen Anthe, Justa en Werend. Er gaat in de loop van die ochtend een schok door de gemeente, de kerken in Breda en regio, de wijk Ginneken en alle kringen en verbanden, waarin onze predikant een rol vervulde. Op de Ginnekenmarkt wordt gedurende die week de Nederlandse vlag met de Ginnekense wimpel halfstok gehesen.

Op zaterdag 6 mei wordt de “dankdienst voor het leven van Theo Vrijlandt” door 800 mensen bijgewoond. Het beeld van de stoet achter de baar langs de Mark naar de Bieberg staat nog steeds op het netvlies van onze gemeente. De zegen die Joke tenslotte uitsprak op de Bieberg noemt pastor Eveline van Ommering in een In Memoriam in het bisdomblad van Breda “haast lichtgevend en voor velen een echte Paaservaring”.

Met Kerst 2000 wordt er aangebeld bij de pastorie. Als Joke de deur opent staat er iemand uit het Ginneken, die haar een kerstroos overhandigt en zegt: “ik mis zijn lach als hij door het Ginneken liep”.

Jan Schipper

---

## Colofon

---

Kerknieuws Ginneken is een uitgave van de Prot. Gemeente Ginneken. Het doel van deze uitgave is de leden van onze gemeente te informeren over de te houden kerkdiensten, activiteiten en overige gebeurtenissen in de gemeente.

Website van de gemeente (QR-code rechts):

[www.protestantsegemeenteginneken.nl](http://www.protestantsegemeenteginneken.nl)



### Redactie Kerknieuws Ginneken

Postadres: Duivelsbruglaan 11, Postbus 4648, 4803 EP Breda

Mevr. H. van IJzeren – ten Kley

tel. 076-5652949

Mevr. A. van Zijl – Waalwijk

tel. 076-5415487

Dhr. J.F.C. van Epen

tel. 076-5874785

De kopij voor het volgende nummer van Kerknieuws Ginneken ontvangen wij graag **vóór maandag 19 september 2016** per e-mail naar:

**[jfcvanepen@casema.nl](mailto:jfcvanepen@casema.nl)**

Dat nummer zal gelden van zondag 9 oktober tot en met zaterdag 12 november 2016 (5 weken).

De redactie verzoekt u zoveel mogelijk per e-mail aan te leveren, bij voorkeur in ‘Microsoft Word’, in het lettertype ‘Times New Roman’.

**Let op:** Afbeeldingen (foto’s e.d.) graag aanleveren in het format **.JPG**. Geen PDF of uit een andere tekstverwerker. Wij kunnen dit niet kopiëren naar Word!!

Een abonnement op Kerknieuws Ginneken kost € 20.00 per jaar.

**Over te maken op rekening NL50 INGB 0001 0790 21! Vermeld bij uw betaling “Kerknieuws Ginneken”, met daarbij uw postcode en huisnummer.**

Kerknieuws Ginneken wordt gedrukt bij Drukkerij Roggeband te Breda.

## NAMEN EN ADRESSEN PROTESTANTSE GEMEENTE GINNEKEN

Predikant: Ds. E.A. Postma, Duivelsbruglaan 21, 4835 JD Breda 076-5605682  
Preses: Dhr. J.W. Schipper, Valkrustdreef 39, 4835 MD Breda. 076-5650601  
Scriba: Mevr. S.A. Beks, Valkrustdreef 43, 4835 MD Breda 076-8889796

### WIJKOUDERLINGEN

Mevr. C.M. Baljeu, Nieuwe Beekhoek 44, 4851 VK Ulvenhout 076-5613802  
Mevr. H. Peeters-Wisse, Bieberglaan 9, 4834 MJ Breda 076-5611036  
Mevr. M.L. de Wilde-Spanjaart, Mozartlaan 78, 4837 EL Breda 076-8885469  
Dhr. F. de Troije, Diamantstraat 8, 4817 HV Breda 076-5219717  
Ouderling met bijzondere opdracht:  
Dhr. A. van Dijk, Schoutenlaan 62, 4854 AX Bavel 0161-431888

### DIAKENEN

Voorz.: Dhr. B. de Geus, Doornenburgstraat 58, 4834 NM Breda. 076-5651627  
Secr.: De heer O.N. Visser, Laurensark 50, 4835 GX Breda. 076-8875180  
Email: [prot.gem.ginneken.diac@gmail.com](mailto:prot.gem.ginneken.diac@gmail.com)  
Admin.: Mevr. P.J. van den Bosch, Wijngaardhof 12, 4811 GV Breda 076-5610717  
Diakenen: Dhr. L. Nicolai, Bavelse laan 300, 4834 TJ Breda. 076-5153453  
Mevr. B.C.M. Koopmanschap-Lely, Past. Vermuntstraat 5,  
4851 CR Ulvenhout 076-5652114  
Dhr. R.J.G. Lameijer, Haamstraat 3, 4851 TL Ulvenhout 076-5613922  
Mevr. C. van Wijk, Beekdal 13, 4851 SW Ulvenhout 076-5612077

**Diaconie Prot. Gemeente Ginneken: Rekening NL90 FVLB 0699 7416 53**

### KERKRENTMEESTERS

Voorz.: Dhr. G.P.Th. Bosma, W. v. Oranjelaan 34<sup>bis</sup>, 4837 AK Breda 076-5601117  
Secr.: Dhr. J. Potgieser, Schönbergstraat 12, 4837 BK Breda 076-5602704  
Penn.: Dhr. J.J. Koeman, Dr. Gommerslaan 2, 4835 GV Breda 076-5600100  
Lid Dhr. H. Hasker, Middachtenstraat 40d, 4834 PC Breda 076-5654390  
Ledenadministratie en Kerkbalans:  
Dhr. W. Wilms, Tilburgseweg 114, 4817 BG Breda 076-5812374

**Protestantse Gem. Ginneken: ING-rekening: NL50 INGB 0001 0790 21;  
ABN-rekening: NL14 ABNA 0520 4249 99  
Restauratiefonds: NL83 INGB 0002 3112 97**

**KOSTERIJ** Bespreken Kerk, Consistoriekamer, Romenyhuis, Mariëndal:

Koster: De heer A.H. van Wijk; Duivelsbruglaan 3, 4835 JD Breda, 076-5651807

### KERKELIJK BUREAU

Postadres: Postbus 4648, 4803 EP Breda. 076-5653142  
Email: [kbginneken@zonnet.nl](mailto:kbginneken@zonnet.nl)  
Administrateurs: Mevr. G. van Halem-Romeijn en dhr. J. Potgieser 076-5602704  
Informatie voor het Kerkelijk Bureau graag zenden aan [kbginneken@zonnet.nl](mailto:kbginneken@zonnet.nl).