

KERKNIEUWS GINNEKEN - kleur: **GROEN**

40e jaargang, nr. 8

Herfstnummer AD 2015

**Informatieblad voor de Protestantse Gemeente
Ginneken – Ulvenhout – Bavel – Galder en Strijbeek**



Herfst: schoonheid voor het oprapen

Kerkdiensten 11 oktober – 8 november 2015

- Zondag 11 okt.: 20^e zondag na Pinksteren
10.00 uur Dienst van Schrift en Tafel
Voorganger: Ds. E.A. Postma
- Zondag 18 okt.: 21^e zondag na Pinksteren
10.00 uur Dienst van Schrift en Tafel
Voorganger: Ds. J. Uytenbogaardt, Utrecht
- Zondag 25 okt.: 22^e zondag na Pinksteren
10.30 uur Grote Kerk: Ontmoetingsdienst voor Jong en Oud
Voorg.: Ds. M.J.A. Schulz en Ds. E.A. Postma
Medewerking: cantorijen Markuskerk en Ginneken
- Zondag 1 nov.: 23^e zondag na Pinksteren
10.00 uur Dienst van Woord en Gebed, Feestdag van alle Heiligen
Voorganger: Ds. E.A. Postma
- Zondag 8 nov.: 22^e zondag na Pinksteren
10.00 uur Dienst van Schrift en Tafel
Voorganger: Ds. A. Poldervaart, Genk (B)

Agenda Protestantse Gemeente Ginneken

- 12 okt. 19.30 uur Psalmzingen uit ons Liedboek, Markuskerk, Breda
- 13 okt. 10.00 uur: Cursus “Omgaan met dementie” (3)
- 14 okt. 10.00 – ca. 11.30 uur: Koffie-inloopochtend Mariëndal
- 18 okt. 15.00 uur: Concert “De Mariamonologen”, zie blz. 9
- 26 okt. Inleveren kopij voor de volgende Kerknieuws; zie blz. 19
- 03 nov. 10.00 uur: Nieuwe liederen uit het Liedboek (1), zie blz. 7
- 09 nov. 20.00 uur: Start project ‘In Gesprek’, zie blz. 7
- 10 nov. 10.00 uur: Nieuwe liederen uit het Liedboek (2), zie blz. 7
- 11 nov. 10.00 – ca. 11.30 uur: Koffie-inloopochtend Mariëndal

Bij de kerkdiensten

Kleine Kerk: 1 november.

Crèche: Alle zondagen.

Bloemen: Elke zondag wordt namens de gemeente een groet aan een gemeentelid gegeven vanuit de dienst.

Suggesties hiervoor graag bij de secretaris van de diaconie.

Koffiedrinken: Elke zondag na de dienst in Mariëndal.

Contact met Ds. Postma: Op dinsdag- en donderdagochtend telefonisch spreekuur van 09.00 – 09.30 uur. Telefoonnummer: 076-560.56.82.

Email adres: predikant@protestantsegemeenteginneken.nl.

Gelegenheid om te dopen: Alleen op de eerste zondag van de maand is er gelegenheid om te dopen. Hiervoor kunt U contact opnemen met de predikant, tel. 076-560.56.82.

Contact met ouderlingen voor de wijken:

Ijpelaar, Mariaveld en Blauwe Kei:	Hr. de Troije
Ulvenhout en ten noorden van de Zuidelijke Rondweg:	Mw. Baljeu
Ginneken, Ruitersbos, Overakker en rond de Bavelse laan:	Mw. Peeters
Bavel:	Mw. de Wilde
Het gehele buitengebied:	Hr. Schipper

Telefoonnummers zijn te vinden op de achterzijde van deze Kerknieuws.

Oproep

Cees-Maarten Quellhorst is de coördinator voor de groep van collectanten in onze kerk. Maar hij heeft een probleem. Er vallen zo nu en dan wel eens mensen uit voor wie het niet meer mogelijk is deze dienst nog langer aan de gemeente te vervullen. Maar.... er komen geen nieuwe aanmeldingen, zodat de groep steeds kleiner wordt.

Bent u nog geen collectant maar wel in staat om bijv. één keer in de zes tot acht weken deze dienst te vervullen, meld u zich dan bij Cees-Maarten aan!!

Hij is vrijwel elke zondag in de kerk aanwezig.

Met elkaar, voor elkaar. Toch?

Vreemdelingen en de volgende generatie

In een paar generaties tijd kan er veel veranderen. Pijnlijk komt die ervaring naar voren in het laatste hoofdstuk van het boek Genesis en het eerste hoofdstuk van het boek Exodus. De kinderen van Jacob waren naar Egypte getrokken toen er op de plek waar zij woonden hongersnood was. Hun broer Jozef was hun voorgegaan; als arbeidsmigrant had hij in Egypte werk gevonden en met vallen en opstaan nota bene aan het Egyptische hof een voorname positie verworven. Mede door zijn toedoen werd zijn familie gastvrij onthaald. Allen konden in Egypte komen wonen. Zelfs Jakob kon op hoge leeftijd nog overkomen uit het land van herkomst. De humaniteit vierde hoogtij!

Maar na de dood van Jozef en de komst van een nieuwe heerser die Jozef niet gekend heeft, verandert alles. Ten overstaan van het Egyptische volk voedt de nieuwe leider het wantrouwen jegens de vreemdelingen: 'We moeten voorkomen dat dit volk nog groter wordt.' Men twijfelt aan hun loyaliteit en is bang, bijvoorbeeld dat de kinderen van Jacob zich zullen aansluiten bij buitenlandse vijanden. Er volgen doelgerichte beleidsmaatregelen om verdere groei van het volk in te dammen. De nieuwe generatie neemt geen halve maatregelen. De kinderen van Jacob worden tot zware arbeid gedwongen; er worden slavendrijvers aangesteld om het uiterste van hen te vergen en zo de levenskracht uit hen weg te laten vloeien.

Deze vernederende episode is bepalend voor de strekking van zowel wetten en voorschriften als tal van profetieën in de Bijbel. Want de God van Jacob blijkt hier een streep te zetten. De meedogenloze mishandeling van de vreemdelingen markeert voor hem de ondergrens van het bestaan. Tot hier en niet verder.

Die resolute grens mondt niet alleen uit in een soevereine uittocht uit Egypte, maar ook in wetten die rekening houden met de kwetsbaarheid van vreemdelingen. Het moet toch anders kunnen, is de gedachte die de veertigjarige tocht door de woestijn begeleidt. Het moet toch mogelijk zijn een samenleving zo in te richten dat er duurzame levensruimte is voor vreemdelingen.

Nu vluchtelingen en masse onderdak nodig hebben, ze overal beter af zijn dan in hun eigen land, komt mij met name dat kantelmoment in Egypte scherp voor ogen. De hongersnood was erg, maar echt mis gaat het in het land van toevlucht, waar de tweede en derde generatie geen eigen middelen van bestaan heeft.

Door de geschiedenis uit het boek Exodus besef ik eens te meer hoe cruciaal de rol is van de tweede generatie 'ontvangers'. Niet alleen vluchtelingen, maar ook wie nu gastvrijheid betrachten zullen op een dag plaats maken voor een nieuwe generatie. Die overgang is een kwetsbare. De voorschriften in de boeken van Mozes geven daar rekenschap van. Want elke generatie krijgt de opdracht zich de ondergrens van samenleven te binnen te brengen, alsof ze die zelf aan den lijven ondervonden hebben. Dat houdt nooit meer op. Van ouder op kind dient dat door te gaan.

Die geschiedenis moet als een 'eigen' verhaal worden doorverteld. Dat is opmerkelijk genoeg. Ook al ben je van je leven nooit in Egypte geweest, bedenk dat je zelf ook vreemdeling bent geweest. Tot vervelens toe herhaalt Mozes deze woorden. Het moet het fundament worden onder de toekomst van God met zijn mensen. De 'vreemdeling' domineert ook het toekomstperspectief: in dat land van God geldt voor vreemdelingen dezelfde wet als voor de kinderen van Jacob (zie bijv. Numeri 15:15). Zij allen zijn, kortom, vreemdelingen. De kinderen van Jacob zijn het omdat ze zich die identiteit eigen moeten maken, de vreemdelingen van nu voegen zich daarbij.

Meer in het algemeen kun je daarom zeggen: niet het behoren tot een specifiek volk, maar het besef vreemdeling te zijn fundeert het nadenken over hoe die nieuwe samenleving gestalte kan krijgen. Specifiek aan het volk Israël zou moeten zijn dat het zich telkens te binnen brengt dat God zich over vreemdelingen ontfermt. De unieke rol van dit volk te midden van alle volken op deze wereld komt voort uit het besef dat God zich ontfermt. De belofte van een nieuw land, een nieuwe aarde, is niets anders dan de toezegging dat op grond van die ontferming een nieuw bestaan gebouwd kan worden.

Ds. Eward Postma

Liturgie in de Herfsttijd

Kenmerkend aan de liturgische herfsttijd is onder meer het memoreren van Jeruzalem als doel van de aardse pelgrimsreis. In de lezingen en de liederen gaat de aandacht daarbij uit naar het 'rechte leven' en ware vrede op aarde, maar ook naar het leven voorbij de dood. Toekomst is - Bijbels gezien - zowel dat wat al is aangebroken als dat wat nog uitstaat. In de herfsttijd laat de liturgie zich nog het best vatten als een gebed om bemoediging, opdat we tot het einde toe de weg van God gaan en zijn heil voor deze wereld blijven zoeken.

Zondag 1 november, Gedachtenis van wie ons zijn voorgegaan

We zijn niet de eersten en niet de enigen op die weg. In de dienst van zondag 1 november a.s. gedenken we allen die ons zijn voorgegaan en allen die zich nog zullen aansluiten. Het is de feestdag 'van alle heiligen'. In verbondenheid met hen in wiens spoor wij gaan, noemen wij ook de namen van hen die wij als gemeente persoonlijk gedenken. Bij iedere naam ontsteken we een kaars – een wolk van getuigen in ons midden.

Het beeld van de stoet pelgrims die onderweg is naar Jeruzalem, tekent daarmee ook deze zondag. In een profetie van Jesaja - zijn stem klinkt in de eerste schriftlezing - horen we hoe het vernederde Jeruzalem verlicht wordt en hoe daarmee een oordeel geveld wordt over deze aarde, hoe er recht en troost en vrede zal zijn voor wie dat nu ontberen (Jes. 60: 1-11).

ds. Eward Postma

Berichten uit de gemeente

Uit de kring van de gemeente hebben we de afgelopen weken van vier mensen afscheid moeten nemen:

Dhr. A. Holthuis, Willem van Oranjelaan 17 C37, BREDA 16-9-2015, 89 jaar

Dhr. L.C. van den Born, Eikbergseweg 6, BAVEL 6-9-2015, 72 jaar

Mevr. P.A.J.J. Vrieling - van Florenstein, Pels Rijckenpark 90, BREDA 20-8-2015, 88 jaar

Dhr. J.W. Groot, Overakkerstraat 101 C33, 4834 XJ BREDA 19-8-2015, 96 jaar.

We gedenken hen in het vertrouwen dat wij met hen nieuwe mensen zullen worden, met de woorden uit een lied van Jan Wit, dat we zongen bij het afscheid van Ko Holthuis:

*Als de bazuinen blazen
Gods allerlaatst appèl,
dan vaart een groot verbazen
door hemel, aarde en hel,
dan rijzen in het licht
de doden, die nu slapen
en voor Gods aangezicht
worden ook wij herschapen.*

(Gezang 93:2, *Liedboek voor de Kerken*)

Ds. Eward Postma

Kringen

Proeverij – Nieuwe liederen in het Liedboek

In het nieuwe Liedboek (2013) staan tal van liederen die niet in het Liedboek voor de Kerken (1973) stonden. Mondjesmaat zingen we af en toe al van die nieuwe liederen, maar een heel aantal blijft nog buiten beeld. In deze cursus zullen we bij een aantal nieuwe liederen wat langer stilstaan: we verkennen de zeggingskracht van tekst en muziek. Onder andere komen enkele Scandinavische liederen aan bod die nu voor het eerst vertaald zijn.

Leiding: Ds. E. Postma, 3 en 10 november, 10.00-11.45 uur; aanmelden vóór 30 oktober via email: predikant@protestantsegemeenteginneken.nl.

Uitnodiging: In gesprek

Wij willen graag in gesprek met een groepje generatiegenoten (30-45) over de kleine en grote dagelijkse dingen. Aan de hand van een boekje dat op een praktische en toegankelijke manier de Bergrede ter sprake brengt ("Maandag gaan we naar het werk") willen we verkennen wat geloof daarbij kan betekenen. Doel is het uitwisselen van meningen en ervaringen, en het bij elkaar herkennen hoe we in ons leven keuzes maken.

Het boek kent 10 hoofdstukken, we zouden het leuk vinden om met een interval van 4 weken 10 keer bij elkaar te komen, in principe op een maandagavond. Om de kring vorm en diepgang te geven is *commitment* eigenlijk de enige vereiste. We denken aan een groep van minimaal 6 maximaal 12 deelnemers. Vol is vol dus meldt je snel aan. We komen voor het eerst bij elkaar op 9 november a.s.

Jacobine Bolderman, Hanneke Graveland en ds. Eward Postma

Meer informatie kun je krijgen bij: ds. Eward Postma (076-5605682 / predikant@protestantsegemeenteginneken.nl)

Hier kun je je ook aanmelden.

Berichten uit de Kerkenraad

Begin september is de kerkenraad voor de eerste maal in het nieuwe seizoen bij elkaar geweest.

Vorige vergaderingen waren we druk met het opstellen van het beleids-plan 2015 – 2019. Nu kunnen we zeggen dat het beleidsplan zo goed als klaar is. Het heeft ter inzage gelegen in Mariëndal en het is te lezen op de website van onze gemeente. Er is een prioriteitenlijst opgesteld omdat sommige zaken dit kerkjaar 2015 – 2016 van start gaan. Bijvoorbeeld het opzetten van een pastoraal team dat zich toelegt op het bezoekwerk, een werkgroep communicatie installeren, de samenwerking met Breda en de regio verder uitbouwen. Ook culturele activiteiten zullen de aandacht en soms de organisatie van de kerkenraad vragen. Voor het jeugdwerk wordt samen met Breda en de gemeenten uit de regio een plan opgesteld.

We keken terug op een mooie zaterdag die begon met de boekenbeurs. Er waren heel wat kopers, maar er bleven nog veel boeken over. De ZWO was tevreden met een opbrengst van € 1075,- voor het project Stichting Care Karnataka. Om de boekenbeurs te organiseren is veel vrouw- en mankracht nodig. Die was er ook. Drie dagen zijn er boeken gesorteerd door vrijwilligers. Dit gaf een onderlinge band, saamhorigheid en veel gesprekken. Het harde werken vooraf was alles wel waard. Daarna vierden we de startzaterdag, met gedichten, zang, en muziek. En een gezamenlijke maaltijd waarna ter afsluiting een vesperdienst in de kerk.

De restauratie van de begraafplaats vordert. De muur is bijna klaar. Toch wordt het wel voorjaar voor de begraafplaats helemaal op orde is.

Ook aan Mariëndal wordt gewerkt, u leest er verder in dit blad meer over. Geld blijft nodig om de materialen te kopen.

Naar aanleiding van het verzoek om paraplu's in te leveren voor de vluchtelingen, ontvingen we 32 paraplu's, waarvoor onze dank. Tijdens de vredesmars op zaterdag 26 september zullen de paraplu's van heel Breda in het Mondiaal Centrum overhandigd worden.

Annet van Zijl,
Scriba

Hulp aan vluchtelingen

Er is gelukkig alom bereidwilligheid om vluchtelingen die ook in ons land toevlucht zoeken te helpen. In de werkgemeenschap van predikanten (Breda - Oosterhout e.o.) en in de Classis West-Brabant hebben we er recent over gesproken wat voor de kerken een goede manier is om onze betrokkenheid te (blijven) tonen. Van verschillende kanten kwam naar voren dat het goed is om aan te sluiten bij lopende projecten, bijvoorbeeld van Vluchtelingenwerk en het Rode Kruis. Daar weet men wat nodig is en kan men vrijwilligers gebruiken.

Zelf projecten opstarten lijkt voor de kerken op dit moment niet nodig; de expertise en de infrastructuur ontbreken om een zinvolle toevoeging te vormen. Niettemin zullen we de vinger aan de pols houden. In Breda vormt de Raad van Kerken het eerste aanspreekpunt. Zij onderhoudt ook de nodige contacten. In West-Brabant zullen we in ieder geval via de Classis elkaar op de hoogte houden van lokale ontwikkelingen en mogelijkheden.

Gedachtenis van overledenen

Zoals hierboven vermeld zullen we de overledenen van het afgelopen jaar gedenken op 1 november, vanouds de feestdag 'van alle heiligen'. Nabestaanden zullen, voor zover we beschikken over adresgegevens, worden uitgenodigd om de dienst mee te maken.

Het is misschien goed hier te vermelden dat wij als gemeente niet automatisch bericht krijgen als een gemeentelid komt te overlijden. We zijn aangewezen op kennisgeving door nabestaanden. Stuurt men geen bericht aan het kerkelijk bureau, dan komt het aan op de oplettendheid van met name de ambtsdragers en de mensen van het kerkelijk bureau.

Ds. Eward Postma

Overige mededelingen en activiteiten

Theaterconcert “De Mariamonologen” 18 oktober 2015 , 15.00 uur Uitgevoerd door Theatergroep De Kern in de parochiekerk OLV Ten Hemelopneming, Markt 34 in Prinsenbeek

Maria, moeder van Jezus, is een fascinerende vrouw: door de eeuwen heen geschilderd, beschreven, bezongen en aanbeden. Om Maria kun je niet heen, wat voor achtergrond je ook hebt. De voorstelling ‘Mariamonologen’ neemt ons mee in de wereld van Maria.

Door verhalen, gedichten, liedjes, - gezongen en verteld door Elly Zuiderveld, Ineke ter Heege en Elise Mannah van Theatergroep De Kern -, spiegelen we ons aan Maria en stellen we de vraag ‘wie is Maria voor ons? Een voorstelling die u niet mag missen!

De kerk is open vanaf 14.30 uur. De toegang is gratis. Er wordt een collecte gehouden ter bestrijding van de kosten.

Na afloop is er onder het genot van een drankje gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Ook de spelers zijn hierbij aanwezig.

Dit theaterconcert wordt georganiseerd door de Protestantse Gemeente Prinsenbeek ‘Het Kruispunt’, de Nazareth-parochie Breda, de Parochie OLV ten Hemelopneming Prinsenbeek en de Protestantse Gemeente Johanneskerk Breda

Maak Mariëndal Mooier.

Voortgang

U heeft ongetwijfeld gezien dat er in Mariëndal het een en ander is gebeurd. De wanden zijn nu voor het grootste deel wit gemaakt, niet alleen door het groepje vrijwilligers, maar ook door de vaardige handen van de koster en een aantal familieleden. Ook zijn inmiddels de houten achterwand en de kozijnen van andere tinten voorzien.

Het voornaamste motief om het geheel op te frissen is en blijft het verhogen van kansen tot verhuur, en dus inkomsten voor onze kerk. Diverse cateraars lieten zich uiterst positief uit over de locatie, maar adviseerden om “de zaal” inderdaad qua uiterlijk te herdecoreren. De kerkrentmeesters hebben plannen om de glasgevel te vervangen, waarbij de toegankelijkheid naar buiten (terras!) vergemakkelijkt wordt. Voorts wordt gedacht aan een beamer, andere sfeerverlichting, en een afscheiding achter in de hoek waar diverse attributen staan opgeslagen.



Aan uurloon is de kerk, door deze aanpak met enthousiaste vrijwilligers, nagenoeg niets kwijt. Maar het zal u duidelijk zijn dat er wel geld nodig is voor alle materialen. De kerkrentmeesters hebben bij de start van dit project een bedrag gestort, maar voor de rest is het de bedoeling dat de MMM'ers op eigen benen staan! Daartoe worden certificaten uitgegeven, op een aantal zondagen na de dienst, variërend van een klein tot iets groter bedrag. En deze aanpak heeft zeker succes, met dank voor alle gulle gevers. Mogen wij u allen nog eens oproepen ook een duit in het zakje te doen? Dan kunnen de vrijwilligers met veel plezier weer vooruit!

Namens de MMM'ers,

Aad van Dijk

Cappella Breda met wereldberoemde werken op het feest van Allerheiligen:
Requiem G. Fauré, Panis Angelicus C. Franck, Ave Verum W.A. Mozart

Sedert vele eeuwen viert de Katholieke kerk - en de Anglicaanse kerk - het feest van Allerheiligen. Het hoogfeest van Allerheiligen is onlosmakelijk verbonden met Allerzielen (2 november): een dag van gebed voor iedereen die gestorven is. De Kerk viert dan tegelijk het uitzicht op de verrijzenis en de uiteindelijke overwinning van het leven op de dood. Op zondag 1 november 2015 om 15.00 uur zal Cappella Breda gestalte geven aan deze eeuwenoude traditie. In de Katholieke Laurentius Kerk van Ginneken (Breda) voert het koor naast andere bekende werken het Requiem van Gabriel Fauré uit; een compositie die een sfeer van contemplatie en innige rust ademt. De uitvoering van Cappella Breda, Klaas Hoek (harmonium), Doriene Marselje (harp) en Bianca Bongers (cello), zal in deze intieme bezetting een heel bijzonder karakter krijgen. Met deze gelegenheid wil Cappella Breda voorzien in een ontmoeting voor een ieder, voor gezin en familie, om te mogen stil staan bij een moment van herdenken. Voor kinderen wordt een apart programmaboekje met uitleg bij dit concert verzorgd. Na afloop van het concert is er gelegenheid elkaar te ontmoeten en van gedachten te wisselen.

(Toegangsprijs € 15,-, kinderen tot 17 jaar gratis. Kaarten in voorverkoop v.a. 1 oktober verkrijgbaar bij: De Vrije Boekhandel (Veemarktstraat 40, Breda) en Boekhandel van Kemenade & Hollaers (Ginnekenweg 269/271 Breda).



Tentoonstelling Kees de Kort in Amstelveen

Vanwege de 80^e verjaardag van Kees de Kort organiseert het Nederlands Bijbelgenootschap samen met de Kruiskerk Amstelveen de tentoonstelling 'David & Goliath, en andere Bijbeltekeningen van Kees de Kort'.

De tentoonstelling is te zien van 26 september tot en met 24 oktober.

Generaties kinderen groeien op met de sprekende tekeningen en schilderijen van de Bergense kunstenaar Kees de Kort. Wat begon in 1966 met het boekje *Jezus is geboren* in de serie 'Wat de Bijbel ons vertelt' groeide uit tot de succesvolle kinderboekenreeks van 28 delen. Maar Kees de Kort vervaardigde ook prachtige schilderijen en tekeningen voor volwassenen. Vanwege zijn tachtigste verjaardag brengt het Nederlands Bijbelgenootschap de *Bijbel met werken van Kees de Kort* uit. Ook is er een speciale tentoonstelling over Kees de Kort in Amstelveen.

Het NBG & Kees de Kort

Kees de Kort is al bijna een halve eeuw betrokken bij het Nederlands Bijbelgenootschap. In 1965 kreeg hij de opdracht om bijbelverhalen te illustreren voor 'Wat de Bijbel ons vertelt'. De boekjes in deze serie bestaan uit eenvoudige illustraties en compacte teksten. Ze waren bedoeld voor mensen met een verstandelijke beperking, maar al snel bleek dat de reeks ook een succes was bij jonge kinderen. De boekjes werden vele malen herdrukt en in zeker negentig talen verspreid. Uiteindelijk zijn ze in 1992 gebundeld in de *Kijkbijbel*. Deze uitgave van het Nederlands Bijbelgenootschap is één van de meest gelezen en gewaardeerde kinderbijbels.

Bijbel met werken van Kees de Kort

Naast illustraties voor 'Wat de Bijbel ons vertelt' maakte Kees de Kort ook bijbelse kunst voor volwassenen. Uit zijn omvangrijke oeuvre van schilderijen, tekeningen en kerkraden koos de schilder zelf zijn favorieten. In de *Bijbel met werken van Kees de Kort* hebben de 44 mooiste kunstwerken een plek gekregen. Deze luxe-editie van de NBV is uitgebracht in een gelimiteerde oplage. Het is een prachtig geschenk voor de Bijbelliefhebber. De gebonden uitgave (1700 bladzijden) eind september 2015 verschenen.

Namens het NBG, Diny Fockens – Brink
Bankrekeningnummer NBG: NL74 SNSB 0266 3808 08



PROTESTANTS CHRISTELIJKE OUDERENBOND, afd. Breda

Themamiddagen

Op donderdag 15 oktober komt Mr. J.B. van den Beld, rechter in Rotterdam de themamiddag invullen. Het onderwerp is: Rechtspraak in Nederland, een algemene vertelling met persoonlijke dilemma's. Op donderdag 12 november komt de heer Mr. A. Slob van de PCOB ons bijpraten over het onderwerp: "Zorg en recht": de relatie arts - patiënt. (Dit is een interactieve lezing)

Van 14.00 uur tot 16.00 uur in de Markuskerk, Hooghout 96, Breda

Voor vervoer of inlichtingen: Wilma Bondzio-Hupkens, 076-5228628:

uh.bondzio@zonnet.nl

Namens het bestuur, Wilma Bondzio-Hupkens, secretaris.

Diaconie

Verantwoording diaconale collecten juni, juli en augustus 2014:

5 juli	diaconie	€ 80,90
	Z W O	€ 98,00
12 juli	diaconie	€ 45,95
	voedselbank	€ 152,40
19 juli	diaconie	€ 72,10
26 juli	diaconie	€ 53,05
23 augustus	diaconie	€ 57,55
30 augustus	diaconie	€ 48,90

Namens de diakenen,
Bas de Geus, voorzitter

Koffie-inloopochtenden in Mariëndal

Deze vinden plaats op elke 2^e woensdag van de maand van 10.00 – 12.00 uur.

De komende woensdagen zijn:

14 oktober en
11 november



Breda – Wismar – Arad



Zomerontmoeting 2015 in Breda / Ginneken

Thema: ‘Rivieren’

Vrijdagavond 28 augustus: Na een aantal maanden van voorbereiding was het dan zover: Als eersten arriveerden er zes gasten uit Wismar en even later acht gasten uit Arad bij ons thuis in de Pottenbakkerstraat. Een vreugdevol weerzien! Het was fijn dat er, naast alle bekende gezichten, ook nu weer een paar mensen bij waren die nog niet eerder in Breda waren. Na de soep en de broodjes werden de gastgezinnen (die wij gelukkig ook dit jaar in voldoende mate gevonden hadden) gewaarschuwd en konden de gasten naar hun logeeraadres.

Zaterdag 29 augustus: Vanaf 10.00u. stond in Mariëndal de koffie al klaar, evenals ons gemeentelid Victor Witter die werkzaam is bij het Waterschap.

Hij vertelde, vergezeld van een mooie powerpoint-presentatie, hoe wij in Nederland ‘de voeten drooghouden’. Na de lunch vertrokken we voor een wandeling langs de Mark naar de eerste stuw ter hoogte van de Bieberg. Daar legde Victor nogmaals uit hoe een en ander werkte. Het weer werkte fantastisch mee en na nog een kopje koffie in Mariëndal zwermden onze gasten uit over de braderie in het Ginneken.



Tegen de avond gingen we naar de Johanneskerk voor de maaltijd en het avondprogramma. Een aantal jongvolwassenen uit de gemeente had gezorgd voor een heerlijk, afwisselend buffet met voor 'elck wat wils'. Het avondprogramma, onder leiding van ds. Saskia van Meggelen, begon met een powerpoint-presentatie over rivieren en vervolgens hoorden we, in drie talen, het verhaal van de Heilige Christoffel, waarna wij in groepjes ingedeeld werden en met elkaar spraken over 'Rivieren' aan de hand van een drietal vragen. Om u hiervan een indruk te geven: een van deze vragen luidde:

In Ezechiël 47 ziet de profeet een rivier uit de tempel stromen. Deze brengt leven en vruchtbaarheid. Ze wemelt van vis en allerlei vruchtbomen groeien aan de oever van de rivier. Beeld van de overvloed die God wil geven.

Welke overvloed, rijkdom hebt u van God ervaren?

Zondag 30 augustus begon in een goed gevulde Johanneskerk met een Dienst van Woord en Gebed. Met ds. Saskia van Meggelen, met lezingen en voorbeden in de verschillende talen. Ook werden er vier nieuwe kaarsen aangestoken met daarop het logo van onze contacten. Één voor elk van de drie partnergemeentes en een extra voor de familie van Laci Farkas, een zeer gewaardeerd kerkenraads-lid uit Arad die onlangs overleden is.

Een groetwoord uit Wismar werd uitgesproken door Jochen Wittenburg en vervolgens sprak een geëmotioneerde ds. Béla Tothpal uit Arad zijn grote dank uit voor alle steun en bemoediging die hij ondervonden had toen hij in de gevangenis zat. Ook dat heeft hem kracht gegeven in die moeilijke tijd.

Na het uitgebreide koffiedrinken, vergezeld van lekkere taart gebakken door een aantal Johanneskerkmensen, gingen we naar de Lutherse Kerk in het centrum voor de lunch en het middagprogramma. Dat begon met een workshop 'Lofprijzing en dans' die gegeven werd door ds. Saskia van Meggelen. Heel bijzonder om niet alleen met je stem God te loven maar ook door dans! Iedereen deed mee!

Daarna werden er groetkaarten geschreven en versierd voor de mensen van de Johannes- en de Martinuskerk die op 27 september in een oecumenische dienst samenkomen t.g.v. de Vredesweek. Deze kaarten gaan vergezeld van een geadresseerde envelop, zodat de mensen die een groetkaart ontvangen er ook een kunnen terugsturen. Zo leggen we als bruggenbouwers kleine verbindingen tussen daar en hier.....

De avond begon met een vesper in de Markuskerk o.l.v. ds. Ton van Prooijen en daarna wachtte ons (wij waren met 36 personen) een heerlijke barbecue op de binnenplaats van de Markuskerk.

Maandag 31 augustus: Met 14 gasten en 6 mensen van hier reisden we af naar Dordrecht, de stad van de 3 rivieren (Merwede, Noord en Oude Maas). Als eerste werd daar de Ark van Noach bezocht. Echt een bezienswaardigheid! Daarna met de waterbus naar de Merwekade. Daar kwamen twee Duitstalige gidsen om ons de mooiste plekjes van Dordrecht te laten zien. En ook nu hielden we het droog (net als zondag), ondanks dreigende luchten, totdat we weer bij de waterbushalte

stonden te wachten en eenmaal op de weg naar huis gingen de hemelssluisen vol open. Wat waren we blij dat we het er droog af hadden gebracht! Eenmaal terug in Breda gingen alle gasten voor de avondmaaltijd en de laatste overnachting naar hun gastgezinnen.

Dinsdagmorgen 1 september: Voor de laatste keer kwamen we bijeen in de kerk in Ginneken voor de ‘Reisesegen’ waarbij ds. Eward Postma voorging. Regien de Ruiters deelde aan onze gasten mooie kaarten uit met in hun eigen taal het ‘Onze Vader’(uit haar collectie van 18 Onze Vaders), dankwoorden over en weer werden uitgesproken en tot slot lazen wij het gedicht van Bram Vermeulen: ‘Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde’. Veel kun je denken bij dit gedicht, maar wat wij vanuit ons geloof mogen weten is dat als wij een steen verleggen in de rivier van het leven, hoe klein ook, dit altijd de loop van het water zal veranderen, omdat Christus in zijn leven en sterven een reuze steen verlegd heeft en dat wij hem mogen navolgen.

En zo namen wij afscheid van elkaar: ‘Goede reis en tot volgend jaar in Wismar!’
Dankjewel: Opnieuw kunnen wij terugzien op een paar geweldige dagen. Het was een feest waaraan zovelen van u meewerkten op heel veel verschillende manieren. Gastgezinnen, kosters, koks en kokkinnen, predikanten, sponsoren en u, als ‘gewoon’ gemeentelid, allemaal ontzettend bedankt!



“Reisesegen” in de kerk van Ginneken

HONING uit ARAD

Ds Béla Tothpal bracht met de Zomerontmoeting opnieuw kleine potjes honing mee. Honing van de bijenstal die hij aan het opbouwen is om daar in de toekomst een inkomen mee te kunnen verwerven.

Er zijn vier verschillende soorten, te weten: acacia, voorjaarsbloemen, zonnebloemen en zomerbloemen. Goede natuurzuivere honing. De potjes van 240ml kosten € 3,50 per stuk en dit komt geheel ten goede aan het gezin Tothpal.



Wanneer deze bij u in de kerk weer te koop zullen zijn laten we u zo spoedig mogelijk weten. Van harte aanbevolen!

ONDERSTEUNING GEZIN TOTHPAL

In november 2013 vroegen wij u om een bijdrage speciaal voor de ondersteuning van het predikantengezin Tothpal in Arad. Daar heeft u toen zo ruimhartig op gereageerd dat wij in staat waren hen nog eens 2 jaar te ondersteunen met een maandelijks bijdrage van € 450,-.

Maar daar ds. Tothpal tot mei volgend jaar nog geen (voldoende) inkomen heeft van de bijenstal die hij aan het opbouwen is, doen wij opnieuw een beroep op u om een bijdrage zodat wij hiermee dit gezin met twee opgroeiende kinderen nog een half jaar kunnen blijven ondersteunen. Praktisch komt dit neer op ongeveer € 2500,-. Iedere bijdrage, groot of klein, is van harte welkom! Alvast heel erg bedankt namens ds. Tothpal en zijn gezin.

Uw gift zien wij graag tegemoet op bankrekening **NL 81 INGB 0002982573 t.n.v. Diaconale Contactgroep BWA te Breda onder vermelding van 'Gift project Béla.**

Mieke Frankfoorder (vz)

tel. 076-5146523

email w.frankfoorder@hccnet.nl

Gedicht

Gedicht bij Allerheiligen/Allerzielen

*boekenmarkt.
een boek op jaren
tussen bij gelegenheid
lief ommantelende
vitale tochtgenoten
werd weggenomen.
hij brak zijn rug
ontbond zich
letterlijk aangetast
tot veel los najaarsblad
viel, viel uit elkaar
verging achter de rug
tot sneeuw wit papier.*

*God houdt Woord.
lucht en leegte
op blanco blad
komen om
taal noch teken
is hem vreemd.
geloof hoop dus
recht de rug.*

Simon Kat

Diensten in Huize ‘De Werve’

Vrijdag	06 nov.	15.30 uur	Eucharistieviering	Pastor B. Kortman
Vrijdag	28 nov.	15.30 uur	Kerkdienst	Ds. E.A. Postma



Colofon

Kerknieuws Ginneken is een uitgave van de Prot. Gemeente Ginneken. Het doel van deze uitgave is de leden van onze gemeente te informeren over de te houden kerkdiensten, activiteiten en overige gebeurtenissen in de gemeente.

Website van de gemeente (QR-code rechts):

www.protestantsegemeenteginneken.nl .



Redactie Kerknieuws Ginneken

Postadres: Duivelsbruglaan 11, Postbus 4648, 4803 EP Breda

Mevr. H. van IJzeren – ten Kley

tel. 076-565.29.49

Mevr. A. van Zijl – Waalwijk

tel. 076-541.54.87

Dhr. J.F.C. van Epen

tel. 076-587.47.85

De kopij voor het volgende nummer van Kerknieuws Ginneken ontvangen wij graag vóór **maandag 26 oktober 2015** per e-mail:

naar jfcvanepen@casema.nl.

Dat nummer zal gelden van zondag 15 november tot en met 19 december 2015. (5 weken).

De redactie verzoekt u zoveel mogelijk per e-mail aan te leveren, bij voorkeur in ‘Microsoft Word’, in het lettertype ‘Times New Roman’.

Let op: Afbeeldingen (foto’s e.d.) graag aanleveren in het format **.JPG**. Geen PDF of uit een andere tekstverwerker. Wij kunnen dit niet kopiëren naar Word!!

Een abonnement op Kerknieuws Ginneken kost € 20.00 per jaar.

Over te maken op rekening NL50 INGB 0001 0790 21! Vermeld bij uw betaling “Kerknieuws Ginneken”, met daarbij uw postcode en huisnummer.

NAMEN EN ADRESSEN PROTESTANTSE GEMEENTE GINNEKEN

Predikant: Ds. E.A. Postma, Duivelsbruglaan 21, 4835 JD Breda 076-5605682
Preses: Dhr. J.W. Schipper, Valkrustdreef 39, 4835 MD Breda. 076-5650601
Scriba: Mevr. A. van Zijl, Verdilaan 11, 4837 CL Breda. 076-5415487

WIJKOUDERLINGEN

Mevr. C.M. Baljeu, Nieuwe Beekhoek 44, 4851 VK Ulvenhout 076-5613802
Mevr. H. Peeters-Wisse, Bieberglaan 9, 4834 MJ Breda 076-5611036
Mevr. M.L. de Wilde-Spanjaart, Schoutenlaan 20, 4854 AW Bavel 0161-432093
Dhr. F. de Troije, Diamantstraat 8, 4817 HV Breda 076-5219717
Jeugdouderling: Vacant

DIAKENEN

Voorz.: Dhr. B. de Geus, Doornenburgstraat 58, 4834 NM Breda. 076-5651627
Secr.: De heer O.N. Visser, Laurensark 50, 4835 GX Breda. 076-8875180
Email: prot.gem.ginneken.diac@gmail.com
Admin.: Mevr. P.J. van den Bosch, Keizerstraat 67, 4811 HL Breda 076-5610717
Diaakenen: Dhr. L. Nicolai, Bavelse laan 300, 4834 TJ Breda. 076-5153453
Dhr. W. van Dijk, M. van Coehoornstr. 16A 4811 AV Breda 076-8896694
Mevr. B.C.M. Koopmanschap-Lely, Past. Vermuntstraat 5,
4851 CR Ulvenhout 076-5652114
Secr.: Dhr. R.J.G. Lameijer, Haamstraat 3, 4851 TL Ulvenhout 076-5613922
Mevr. C. van Wijk, Beekdal 13, 4851 SW Ulvenhout 076-5612077

Diaconie Prot. Gemeente Ginneken: Rekening NL90 FVLB 0699 7416 53

KERKRENTMEESTERS

Voorz.: Dhr. G.P.Th. Bosma, W. v. Oranjelaan 34^{bis}, 4837 AK Breda 076-5601117
Secr.: Vacant
Penn.: Dhr. J.J. Koeman, Dr. Gommerslaan 2, 4835 GV, Breda 076-5600100
Lid: Dhr. A. van Dijk, Schoutenlaan 62, 4854 AX Bavel 0161-431888
Dhr. W. Wilms, Tilburgseweg 114, 4817 BG Breda 076-5812374
Ledenadministratie en Kerkbalans

**Protestantse Gem. Ginneken: ING-rekening: NL50 INGB 0001 0790 21;
ABN-rekening: NL14 ABNA 0520 4249 99
Restauratiefonds: NL83 INGB 0002 3112 97**

KOSTERIJ Bespreken Kerk, Consistoriekamer, Romenyhuis, Mariëndal:

Koster: De heer A.H. van Wijk; Duivelsbruglaan 3, 4835 JD Breda, 076-5651807

KERKELIJK BUREAU

Postadres: Postbus 4648, 4803 EP Breda. 076-5653142

Email: kbginneken@zonnet.nl

Geopend: 1^e dinsdagavond van de maand, 19.00 - 20.00 uur; Romenyhuis

Administrateurs: mevr. G. van Halem-Romeijn en dhr. J. Potgieser

Informatie voor het kerkelijk bureau graag zenden aan kbginneken@zonnet.nl.