

KERKNIEUWS GINNEKEN - kleur: GROEN

40e jaargang, nr. 7

Startnummer september AD 2015

**Informatieblad voor de Protestantse Gemeente
Ginneken – Ulvenhout – Bavel – Galder en Strijbeek**



Opening seizoen 2015 – 2016
Startzaterdag 5 september vanaf
14.00 uur bent u welkom in Mariëndal.
Informatie op pagina 9

Kerkdiensten 6 september – 4 oktober 2015

Zondag 10.00 uur	6 sept.: 15 ^e zondag na Pinksteren, Startzondag Dienst van Woord en Gebed Voorganger: Ds. E.A. Postma
Zondag 10.00 uur	13 sept.: 16 ^e zondag na Pinksteren Dienst van Schrift en Tafel Voorganger: Ds. E.V.E. Wijnands, Dalmsholte
Zondag 11.00 uur	20 sept.: 17 ^e zondag na Pinksteren - Vredeszondag Dienst in de R.-K. Laurentiuskerk, Ginnekenweg Voorgangers: Pastor R. van Oorschot en Ds. E. Postma
Zondag 10.00 uur	27 sept.: 18 ^e zondag na Pinksteren Dienst van Woord en Gebed Voorganger: Ds. P. Wansink, Bilthoven
Zondag 10.00 uur	4 okt.: 19 ^e zondag na Pinksteren Dienst van Woord en Gebed Voorganger: Ds. E.A. Postma

Van de redactie

Tezamen met dit nummer ontvangt u weer de Kerkgids voor het komende seizoen. Hierin is de meest actuele informatie opgenomen over onze kerkelijke gemeente. Bewaar dit dus goed!

U vindt er in wat de kerk voor u kan betekenen en waar u moet zijn voor het regelen van kerkelijke aangelegenheden zoals contact met predikant, kerkenraad en kerkelijk bureau, doop en uitvaart.

Komen er in de loop van het jaar wijzigingen op in de Kerkgids vermelde gegevens, dan worden deze vermeld in Kerknieuws.

Bij de kerkdiensten

Kleine Kerk: 6 september en 4 oktober.

De **Crèche:** Alle zondagen.

Bloemen: Elke zondag wordt namens de gemeente een groet aan een gemeentelid gegeven vanuit de dienst.

Suggesties hiervoor graag bij de secretaris van de diaconie.

Koffiedrinken: Elke zondag na de dienst in Mariëndal.

Contact met Ds. Postma: Op dinsdag- en donderdagochtend telefonisch spreekuur van 09.00 – 09.30 uur. Telefoonnummer: 076-560.56.82.

Gelegenheid om te dopen: Alleen op de eerste zondag van de maand is er gelegenheid om te dopen. Hiervoor kunt U contact opnemen met de predikant, tel. 076-560.56.82.

Agenda Protestantse Gemeente Ginneken

- | | |
|----------|--|
| 05 sept. | Startzaterdag; zie blz. 9 |
| 09 sept. | Koffie-inloopochtend Mariëndal |
| 12 sept. | Open-monumentendag |
| 15 sept. | Cursus “Omgaan met dementie” (1), zie blz. 8 |
| 20 sept. | Inleveren kopij voor de volgende Kerknieuws; zie blz. 19 |
| 29 sept. | Cursus “Omgaan met dementie” (2) |
| 13 okt. | Cursus “Omgaan met dementie” (3) |
| 14 okt. | Koffie-inloopochtend Mariëndal |

Meditatie

Meer dan een boek

Boeken, heel veel boeken markeren dit jaar de start van het winterseizoen. Boeken die op zoek zijn naar een hernieuwd bestaan, omdat ze gelezen willen worden. Wat is een boek zonder een lezer? Elders in Kerknieuws vindt u meer over de boekenmarkt en andere activiteiten op zaterdag 5 september. Deze meditatie vertrekt vanuit de gedachte dat in de kerk het lezen nooit ophoudt. Lezen betekent zelf telkens opnieuw gelezen worden en is dus een dynamisch proces.

Het is een misverstand om de Bijbel als een boek met absolute waarheid te zien. Dat zou namelijk suggereren dat het spreken van God in de Bijbel eens en voorgoed zou zijn vastgelegd. Beter is het om te stellen dat het 'Woord van God' voortdurend in beweging is. Zelfs al is het op schrift gesteld. En dat komt omdat het spreken van God, als door een mirakel, ook het menselijk antwoord op dat spreken omvat. Klacht en ontredde-ring, hoop en lofprijzing, smeken en danken, zingen en zuchten, vloek en zegen, ja al wat menselijk is, worden ons overgeleverd in de Bijbel die, volgens het geloof van de kerk, 'Woord van God' is.

Hoewel de uitdrukking 'Woord van God' met name in het protestantisme soms nogal robuust wordt gehanteerd, is er dus steeds opnieuw afstemming nodig, gevoeligheid. 'Woord' in de Bijbelse zin is geen naakte waarheid, geen objectief gegeven, maar eerder een permanent proces waar wij zelf met huid en haar in betrokken zijn: een voortgaande beweging van lezen en luisteren, horen en antwoorden, verkondigen en klagen. Deze dubbele activiteit kan niet strikt gescheiden worden. In de intonatie van het lezen klinkt het antwoord al door. En ligt in de menselijke klacht tot de God van Israël de verkondiging van zijn Naam niet al besloten?

Bijbels gezien draait het bij het 'Woord van God' om communicatie. Het Woord is een 'event' waar je aan deel kunt nemen. De gemeente die zoekt naar de kracht van de heilige Geest vertrouwt erop dat deze communicatie telkens opnieuw op gang komt. In haar liturgie wordt zij deel van het 'event' dat het Woord van God is. Dat is een paradoxaal gebeuren: de woorden en de handelingen waarmee wij vieren, roepen een woord in het

leven dat deze liturgie omvat. Net zoals de menselijke klacht, het lofprijzen, het zuchten en zingen geïntegreerd worden tot de Bijbel, zo wordt het vieren van de gemeente geïntegreerd tot Woord van God.

Zo vaak de gemeente samenkomt om te lezen, naar woorden zoekt om te bidden, de goede toon om te vieren, schrijft zij verder aan het boek dat geen einde heeft. Treffend vertolkt Huub Oosterhuis het paradoxale besef dat de Bijbel zelf onze oorsprong en onze toekomst schrijft en dat God daar de hand in heeft.

*Die chaos schiep tot mensenland,
die mensen riep tot zinsverband,
Hij schreef, ons tot bescherming,
zijn handvest van ontferming.
Hij schreef ons vrij, met eigen hand.
Schrift die mensenoorsprong schrijft.
Woord dat trouw blijft.*

*Dat boek waarin getekend staan
gezichten, zielen, naam voor naam,
hun overslaande liefde,
hun overgaande liefde,
hun weeën die niet overgaan.
Schrift die mensendagen schrijft.
Licht dat aanblijft.*

*Zijn onvergankelijk testament:
dat Hij ons in de dood nog kent -
de dagen van ons leven
ten dode opgeschreven,
ten eeuwig leven omgewend.
Schrift die mensentoeekomst schrijft.
Naam die trouw blijft.*

(Lied 322 uit: *Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk*)

Ds. Eward Postma

Berichten uit de gemeente en uit de pastorie

Uit de gemeente

Gedachtenis

In de zomermaanden is een aantal gemeenteleden ons overleden.

Dhr. B. Marjee,	8 juni 2015	91 jaar;
Mevr. M.P. van Dorst - de Wilde,	3 juli 2015	89 jaar;
Mevr. J.A. den Haan - Heere,	6 juli 2015	90 jaar;
Dhr. H.A. Lodders,	8 augustus 2015	78 jaar;
Mevr. A. Boudestein,	13 augustus 2015	95 jaar;
Mevr. J.M. Harmeyer-van Geel,	14 augustus 2015	90 jaar.

We gedenken hen in het besef dat God zijn mensen vast wil houden, hen omvat in leven en in sterven. 'Een licht dat aanblijft' (Oosterhuis).

ds. Eward Postma

Uit de pastorie

Van 10 t/m 15 augustus heb ik deelgenomen aan het tweejaarlijkse congres van de Societas Liturgica. Dit internationale gezelschap stimuleert het onderzoek naar allerlei aspecten van liturgie en daaraan gerelateerde onderwerpen. Al sinds haar oprichting, bijna vijftig jaar geleden, wil zij bovendien het wederzijdse begrip tussen verschillende liturgische tradities bevorderen. De conferentie van dit jaar vond plaats in het Canadese Québec en was geheel gewijd aan liturgische opleiding in het spanningsveld van traditie en vernieuwing. Er waren rond de 200 deelnemers uit alle hoeken van de wereld: van Noord-Amerika tot Zuid-Korea en van Brazilië tot Finland.

Vanuit mijn werk als docent Liturgiek aan de Protestantse Theologische Universiteit heb ik een paper gepresenteerd over één aspect van de opleiding van predikanten in de Nederlandse setting: de kunst om te improviseren. Daarmee doel ik vooral op het vermogen om liturgisch in te spelen op nieuwe en nog onbekende situaties. Zoals in grote delen van het Westerse christendom krijgen ook in ons land gemeenten en voorgangers toenemend te maken met krimp: sluiten van kerkgebouwen, predikanten met steeds kleinere parttime aanstellingen, nauwere samenwerking tussen lokale gemeenten, etc. Het laat zich vermoeden dat gemeenten en gemeenschappen op allerlei plekken, dus niet alleen meer in kerkgebouwen en niet alleen op zondagmorgen, vormen van liturgie zullen ontwikkelen om te blijven vieren. In dit scenario zijn gemeenten en voorgangers gebaat bij een nieuwe sensibiliteit om te kunnen inspelen op de concrete omgeving waar zij vieren.

In mijn presentatie heb ik laten zien hoe we in onze opleiding begonnen zijn om aanstaande predikanten de bekwaamheid om te improviseren bij te brengen.

ds. Eward Postma

Berichten uit de Kerkenraad

De kerkdiensten in de Grote Kerk waren goed bezocht. Het waren feestelijke diensten met extra muziek, zang, een fluitiste en slagwerk. Het prachtige orgelspel van Aard Bergwerff droeg ook bij om de diensten in de Grote Kerk tot een succes te maken.

Ondanks dat er vakantie was, ook voor de kerkenraadsleden, zijn er toch een aantal zaken doorgedaan. Op de woensdag- en zaterdagmiddag was de kerk open, per keer waren daar 2 vrijwilligers aanwezig om de gasten welkom te heten. Er ontstaan daar leuke gesprekken met de bezoekers. Op een regenachtige woensdagmiddag kwamen er twee dames uit Leeuwarden binnen. Ze hadden een vrije reisdag en wilden de kerk in Ginneken bekijken. Ze hadden de informatie op de website gevonden. Dat was toch wel bijzonder, zo'n lange reis.

De foto's van Hennie Rijnkels en de stukjes proza van Bauke van Halem werden door de bezoekers aandachtig bekeken, zo ook de beelden van Ludovicus van Eijnatte.

Ook de redactie van Kerknieuws moest wel zorgen voor kopij om het Startnummer van kerknieuws te laten verschijnen. Mevr. Arda van Halem heeft gewerkt aan de nieuwe kerkgids, het boekje met alle informatie over de kerk en haar werkzaamheden.

En wat te denken van de koster en zijn vrouw, zij hebben de muren van Mariëndal verder gewit en Mariëndal schoongemaakt. Aan de muur rond het kerkhof werd nog gewerkt, tot de bouwvakvakantie.

Zaterdag 5 september vieren we het begin van het nieuwe seizoen. Het wordt een drukke zaterdag, er is boekenmarkt door de ZWO georganiseerd, er is startzaterdag en 's middags is het Open Kerk. We hopen dat er veel bezoekers komen, de kerkenraad zorgt voor mooi weer, het belooft een gezellige dag te worden. U bent er allen voor uitgenodigd om er aan deel te nemen!

Namens de kerkenraad,
Annet van Zijl, scriba

CURSUS Omgaan met dementie

Iemand met dementie verandert. Op bezoek gaan kan daarom wel eens lastig zijn. Kun je wel aansluiten bij de belevingswereld van de persoon met dementie? Wat blijft erover als een 'gewoon' gesprek niet meer gaat?

In deze cursus wisselen we ervaringen uit, staan we stil bij eventuele eigen verlegenheid en gaan we na wat 'werkt'. Op welke manieren kun je aansluiten bij de belevingswereld van iemand met dementie?

De cursus is in eerste instantie gericht op wie als vrijwilliger (ook) mensen met dementie bezoekt; vanuit de kerkelijke gemeente vinden we het belangrijk om na te gaan waar liefdevolle zorg uit kan bestaan, juist als iemand ons dreigt te 'ontglippen'. De verwachting is dat we hier steeds meer mee te maken zullen krijgen.

Ook wie geen vrijwilliger is, maar zich in de thematiek wil verdiepen, is van harte welkom om mee te doen. Omdat het onderlinge gesprek een belangrijk onderdeel van de cursus is, is er een beperkt aantal deelnemers. U kunt het volgende verwachten: a. uitwisseling van ervaring; b. kennis opdoen over wat dementie is; c. handreikingen om ermee om te gaan. Tijdens de derde bijeenkomst zal ds. Niels den Toom (geestelijk verzorger Thebe Breda) te gast zijn en ervaring uit zijn werk inbrengen.

Begeleiding: ds. Eward Postma en ds. Niels den Toom (Thebe Breda)

Data: 15 september, 29 september, 13 oktober 2015,
telkens van 19.45 - 21.15 uur

Aanmelden: graag vóór 9 september via:
predikant@protestantsegemeenteginneken.nl.
Er is plaats voor maximaal 8 deelnemers.

Locatie: Romenyhuis (Duivelsbruglaan 11)

Literatuur: We lezen gedeelten uit:
Annemarie Roding-Schilt, *De dementie-vriendelijke Kerk. Geestelijke zorg bieden aan dementerende leden van de geloofsgemeenschap* (Gorinchem 2015).
Het boekje is uitgegeven bij Narratio en kost 10 euro.

Boekenmarkt en Startzaterdag 5 september 2015

Op zaterdag 5 september is er weer de tweejaarlijkse boekenmarkt in Mariëndal. Zoals gebruikelijk is er voor weinig geld boeken, naslagwerken en kinderboeken aan te schaffen.

Er is veel keus op allerlei gebied. Om het geheel aantrekkelijk te maken wordt er ook koffie/thee of fris geschonken met eigen baksels. Dit alles tegen een kleine vergoeding die naar het ZWO-project gaat: Stichting Care Karnataka in Zuid-India. Dit is een initiatief van de Bredase familie De Wit, die in Zuid-India bezig is een school te bouwen voor meervoudig gehandicapte kinderen.

U bent welkom!

Opening: 10.00 – 16.00 uur. Mariëndal, Duivelsbruglaan 13

Toegang: € 1,00

Activiteiten

Rond de boekenmarkt zijn er vanwege de start van het winterseizoen vanaf 14.00 uur allerlei extra activiteiten. In de tuin van Mariëndal zal o.a. Bauke van Halem gedichten voordragen, in de Laurentiuskerk klinkt muziek en zal Wim Eland een lezing geven over de geschiedenis van de kerk in het Ginneken. Kinderen kunnen hun net gekochte boek laten voorlezen in het Romenyhuis. Later op de middag kunt u in de kerk enkele liederen leren zingen die Huub Oosterhuis heeft gemaakt rond de Bijbel als geleefd boek. Zowel de kerk als de begraafplaats, waarvan de renovatie deze zomer is begonnen, zijn de gehele middag open voor bezichtiging. Aan het eind van de middag, rond 17.30 uur is er een maaltijd in Mariëndal. We sluiten de activiteiten om ca. 19.00 uur af met een korte vesper in de Laurentiuskerk. U bent bij alle activiteiten van harte welkom.

Voor informatie zie ook: www.protestantsegemeenteginneken.nl, of bel 076 5612077 (info startzaterdag activiteiten) of 076 565 06 01 (info boekenmarkt).

Iedereen is hiervoor van harte uitgenodigd!!

Gedicht bij de Vredesweek (20 t/m 27 september)

Aankijken, Aanraken, Aandacht

Drie vredestekens
De langste vinger
En waarmee je wijst

Ik hou je vast
Ik kijk naar jou

Wat fijn
Dat samen zijn

In Nederland begint de vrede met
een V
En elders speelt victorie nog een rol

Hoe ga jij overwinnen?



(naar Romeinen 12: 21 – *Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede*)

Bauke van Halem, voorjaar 2015

Diaconie

Verantwoording van de diaconale collecten in de maand juni:

7 juni	diaconie	€ 56,10
14 juni	diaconie	€ 66,85
21 juni	diaconie	€ 59,40
28 juni	diaconie	€ 41,60

ZWO-nieuws

In de dienst van 5 juli was de tweede rondgang van de collecte bestemd voor het huidige ZWO-project.

De opbrengst was **bijna € 100**; hartelijk dank aan de gevers !

En dan staat **de boekenmarkt** voor de deur! De opbrengst daarvan is bestemd voor hetzelfde ZWO-project : Stichting Care Karnataka. U heeft daarover uitvoerig kunnen lezen in het vorige nummer van Kerknieuws. Wie de markt al eens bezocht heeft, hoeven we niets meer uit te leggen : het is een levendig komen en gaan van boekenliefhebbers, veel-lezers, boekenjunks zelfs, boekenhandelaren en mensen die zich tot e-books hebben bekeerd maar toch even binnenwippen voor koffie, iets lekkers of een praatje.

De markt valt dit jaar samen met de Startzaterdag, een extra aanleiding om het dan roerige kerkelijk erf te bezoeken. Elders in dit nummer leest u er meer over.

Maar voor het zover is, doen we graag een beroep op u: op 2, 3 en 4 september hebben we dringend behoefte aan mensen die kunnen helpen met sjouwen en sorteren. Ook eigen baksels voor verkoop bij de koffie zijn zeer welkom. Ook als u zich nog niet heeft opgegeven, met een helpende hand bent u altijd **welkom** op bovengenoemde dagen!

De ZWO-commissie

Op de volgende bladzijde foto's van een eerdere boekenmarkt.



Impressies van de boekenmarkt 4 jaar geleden

Koffie-inloopochtenden in Mariëndal

Deze vinden plaats op elke 2^e woensdag van de maand van 10.00 – 12.00 uur.

De komende woensdagen zijn:

09 september en
14 oktober



20 september: Walk of Peace van Schilderswijk tot Vredespaleis

In het kader van de Pelgrimage van Gerechtigheid en Vrede wordt een vredeswandeling georganiseerd door de stad van recht en vrede, Den Haag, op zondag 20 september – in de Vredesweek. Hierbij roepen we leden van de lidkerken van de Raad van Kerken in Nederland op om aan deze Walk of Peace deel te nemen!

We wandelen langs plekken van vrede van diverse religies om verbondenheid met elkaar te ervaren. Dat is het uitgangspunt van de vredeswandeling die het begin van de Vredesweek markeert. De televisie brengt aanslagen, geweld door IS of ander oorlogsgeweld zo dicht bij huis, dat vrede ook in Nederland niet vanzelfsprekend is.

Vredesorganisatie PAX, Kerk en Vrede en de Raad van Kerken in Nederland organiseren in samenwerking met de Haagse Gemeenschap van Kerken een wandeling voor de vrede op 20 september, waar honderden deelnemers worden verwacht. De organisaties roepen mensen op om gezicht te geven aan het verlangen naar vrede.

Het motto is: Vrede verbindt. De organisatie kiest voor een wandeltocht, een pelgrimage. Tijdens een tocht van zes kilometer is er volop gelegenheid andere mensen te spreken, zich te laten inspireren bij interessante ontdekkingen op de route en zich onder te dompelen in een weekend dat zal bruisen van activiteiten voor recht en vrede.

De Walk of Peace is onderdeel van de Vredesweek, het Just Peace Festival en de wereldwijde Pelgrimage van Gerechtigheid en Vrede van de Wereldraad van Kerken.

Er zijn korte toespraken van Freek Landmeter (vredesbeweging PAX) en Hielke Wolters (Wereldraad van Kerken) en het Mamaverhalenkoor zal, samen met de rappers van het Stagehuis uit de Schilderwijk aan het einde van de wandeling optreden.

Met het initiatief richten de organisaties zich allereerst op de toegenomen onveiligheid in de wereld, zoals die naar voren komt in de beelden uit het Midden-Oosten en Oekraïne. Steeds meer mensen ontlenen er argumenten aan om meer geld aan defensie uit te geven. De initiatiefnemers willen dat automatisme in het denken doorbreken. Ze realiseren zich dat het daarbij niet alleen over de landen ver weg moet gaan, maar ook over de afgenomen tolerantie in Nederland zelf. Onderzoek wijst uit dat antisemitisme, islamofobie en homodiscriminatie in Nederland toenemen.

Ervaar hoe vrede verbindt. Zo krijgt iedere wandelaar een roos uit de handen van de Aksa moskee om deze naar het Joodse kindermemoriaal op het Rabbijn Maarsenplein te brengen. Ontmoet anderen die zich voor vrede inzetten, bezoek verwachte en onverwachte plekken in de stad. Laat je inspireren.

Op de route zijn er meerdere momenten waar je letterlijk en figuurlijk stil staat bij vrede.

Op betekenisvolle plekken kun je meedoen aan activiteiten om zelf bij te dragen aan vrede. Aan het einde van de middag is er een picknick en een muzikale afsluiting

Lengte: 6 km. Starten op eigen gelegenheid tussen 13.00 – 15.00 uur

Start: Station Hollands Spoor

Eindpunt: Vredespaleis

Opgave: www.walkofpeace.net

Kosten: 5 euro (kinderen tot 12 jaar gratis) incl. picknick en informatie-magazine

Beelden in en om de Protestantse Laurentiuskerk Ginneken

In de maand augustus en met open monumentendag 13 en 14 september zijn er voor het vierde jaar beelden te bezichtigen in en om de Protestantse Laurentiuskerk, gelegen aan de Duivelsbruglaan. Dit jaar vijf beelden onder het thema 'Tempels en Kathedralen'. De twee kathedralen in Arduin en Comblanchien staan op het gazon buiten tussen de muur van de Duivelsbruglaan en de kerk. Binnen in de kerk staan twee kleinere tempels in Arduin, met in het midden het beeld 'Kringloop van het licht' in Albast. Architecturale rustplekken, bakens, waarin je thuis kunt komen en er worden verbindingen gelegd met oude culturen. De periode van architectonische ontwerpen resoneren door in mijn beelden en door een compositie met de elementen van steen wordt getracht een evenwicht tot stand te brengen tussen materiaal, vorm en inhoud en door het weglaten de essentie te vatten.

De beelden onthullen daarmee gedachten van rust, geborgenheid, troost en overdenking.

Openingstijden: tijdens het 'rondje open kerk' op de woensdag-middagen, en de kunstroute Ginneken op 29 en 30 augustus en met open monumentendag 13 en 14 september.

Beelden buiten: Kathedraal –
H: 100 cm – Arduin
Kathedraal van de ziel –
H: 141 cm – Comblanchien,
Arduin .

Beelden binnen: Tempel I –
H: 44,5 cm + 90 cm sokkel –
Arduin, Travertin.

Tempel II – H; 50 cm + sokkel 90 cm -Arduin.

Kringloop van het licht – H 59 cm + sokkel 70 cm - Albast, Arduin.





Zomerontmoeting Breda 28 aug. - 1 sept. 2015

Op het moment dat ik dit schrijf staat de Zomerontmoeting nog voor de deur. Het programma is nagenoeg rond, de laatste dingen worden geregeld. Als u dit leest is alles alweer achter de rug, is alles goed verlopen en zijn de gasten hopelijk weer veilig thuis. Ik beloof u voor het volgende nummer van Kerknieuws een mooi verslag te schrijven! Het enige wat ik u nu alvast wil meegeven is het verhaal van de Heilige Christoffel. Dit verhaal past goed binnen het thema 'Rivieren' en wordt gebruikt tijdens de Zomerontmoeting als inleiding op de gespreksavond.

Christoffel heette oorspronkelijk Reprobus. Hij was als jonge man al groot en sterk, een echte reus. Hij besluit om alleen de machtigste en sterkste koning op aarde te dienen.

Maar de koning die hij ging dienen was bang voor de duivel, dus de duivel was machtiger dan de koning. Reprobus ging dus voor de duivel werken. Maar de duivel was bang voor Christus: hij verstijfde van schrik toen hij langs de weg een kruisbeeld zag. Christus is dus machtiger dan de duivel.

Daarom wilde Reprobus voor Christus gaan werken. Maar hoe kon hij Hem vinden? Hij ging op zoek en kwam bij een monnik. De monnik zei: "Ga naar de woeste rivier en help mensen oversteken met je grote, sterke lichaam. En misschien kom je dan wel Christus tegen." Reprobus deed wat de monnik had gezegd en zette dag in dag uit mensen over met een boomstam als stok.

Op een avond werd hij geroepen. Pas na drie keer zag hij een kind voor zijn deur staan. Het kind vroeg: "Kun je mij naar de overkant dragen?". Reprobus pakte zijn stok, nam het kind op zijn schouders en liep de rivier in. Het water steeg en het kind werd zo zwaar dat Reprobus bijna verdronk. Uitgeput kwam hij aan de oever. Reprobus zette het kind neer. Hij zei: "Wat was jij zwaar, het leek wel of ik de hele wereld gedragen heb". Het kind antwoordde: "Je hebt niet alleen de wereld gedragen, maar ook degene die de wereld gemaakt heeft".

Daarop duwde het kind hem onder water en doopte hem. Vanaf die dag heette Reprobus Christoffel. Dit betekent: "hij die Christus draagt."

Honing te koop

Als het goed is heeft ds. Béla Tothpal opnieuw potjes honing meegebracht. Wanneer deze bij u in de kerk weer te koop zullen zijn laten we u zo spoedig mogelijk weten.

Mieke Frankfoorder-Boevé (voorzitter),

tel. 076-514.65.23

Email: w.frankfoorder@hccnet.nl

UITNODIGING voor de

HERFSTZANGAVOND in de JOHANNESKERK / Dreef 5.

Thema: 'Songs of Praise'

Woensdag 23 september. Tijd 19.30-21.00u.

Organist: Graham Kennett.

Er worden liederen gezongen uit o.a. het Nieuwe Liedboek, de Ev. Liedbundel en Joh. de Heer. De algehele leiding is in handen van ds. Saskia van Meggelen.

Na afloop staat de koffie klaar in het Kerkenhuis.
Toegang is gratis (vrijwillige bijdrage is welkom).



PROTESTANTS CHRISTELIJKE OUDERENBOND, afdeling Breda

Themamiddagen

Op donderdag 10 september is onze eerstvolgende themamiddag. De heer Gérard van den Broek komt nogmaals vertellen over vogels in Nederland. Hij is vorig jaar ook bij ons geweest en er viel toen zoveel te vertellen dat het bestuur hem nu weer heeft uitgenodigd. Hij laat ons prachtige dia's zien. Van 14.00 uur tot 16.00 uur
in de Markuskerk.

Op donderdag 15 oktober komt Mr. J.B. van den Beld, jurist, de themamiddag invullen. Het onderwerp is: Rechtspraak in Nederland. Op donderdag

12 november komt de heer Mr. A. Slob van de PCOB ons bijpraten over het onderwerp: "Zorg en recht": de relatie arts-patiënt. (Dit is een interactieve lezing)

Van 14.00 uur tot 16.00 uur in de Markuskerk, Hooghout 96, Breda

Voor vervoer of inlichtingen: Wilma Bondzio-Hupkens, 076-5228628:

uh.bondzio@zonnet.nl

Namens het bestuur, Wilma Bondzio-Hupkens, secretaris.

Diensten in Huize 'De Werve'

Vrijdag	4 sept.	15.30 uur	Eucharistieviering	Pastor Kortmann
Vrijdag	18 sept	15.30 uur	Kerkdienst	Ds. E.A. Postma
Vrijdag	2 okt.	15.30 uur	Eucharistieviering	Pastor Kortmann



Colofon

Kerknieuws Ginneken is een uitgave van de Prot. Gemeente Ginneken. Het doel van deze uitgave is de leden van onze gemeente te informeren over de te houden kerkdiensten, activiteiten en overige gebeurtenissen in de gemeente.

Website van de gemeente (QR-code rechts):

www.protestantsegemeenteginneken.nl .



Redactie Kerknieuws Ginneken

Postadres: Duivelsbruglaan 11, Postbus 4648, 4803 EP Breda

Mevr. H. van IJzeren – ten Kley

tel. 076-565.29.49

Mevr. A. van Zijl – Waalwijk

tel. 076-541.54.87

Dhr. J.F.C. van Epen

tel. 076-587.47.85

De kopij voor het volgende nummer van Kerknieuws Ginneken ontvangen wij graag vóór **maandag 21 september 2015** per e-mail:

naar jfevanepen@casema.nl.

Dat nummer zal gelden van zondag 11 oktober tot en met 14 november 2015. (5 weken).

De redactie verzoekt u zoveel mogelijk per e-mail aan te leveren, bij voorkeur in 'Microsoft Word', in het lettertype 'Times New Roman'.

Let op: Afbeeldingen (foto's e.d.) graag aanleveren in het format **.JPG**. Geen PDF of uit een andere tekstverwerker. Wij kunnen dit niet kopiëren naar Word!!

Een abonnement op Kerknieuws Ginneken kost € 20.00 per jaar.

Over te maken op rekening NL50 INGB 0001 0790 21! Vermeld bij uw betaling "Kerknieuws Ginneken", met daarbij uw postcode en huisnummer.

NAMEN EN ADRESSEN PROTESTANTSE GEMEENTE GINNEKEN

Predikant: Ds. E.A. Postma, Duivelsbruglaan 21, 4835 JD Breda 076-5605682
Preses: Dhr. J.W. Schipper, Valkrustdreef 39, 4835 MD Breda. 076-5650601
Scriba: Mevr. A. van Zijl, Verdilaan 11, 4837 CL Breda. 076-5415487

WIJKOUDERLINGEN

Mevr. C.M. Baljeu, Nieuwe Beekhoek 44, 4851 VK Ulvenhout 076-5613802
Mevr. H. Peeters-Wisse, Bieberglaan 9, 4834 MJ Breda 076-5611036
Mevr. M.L. de Wilde-Spanjaart, Schoutenlaan 20, 4854 AW Bavel 0161-432093
Dhr. F. de Troije, Diamantstraat 8, 4817 HV Breda 076-5219717
Jeugdouderling: Vacant

DIAKENEN

Voorz.: Dhr. B. de Geus, Doornenburgstraat 58, 4834 NM Breda. 076-5651627
Secr.: De heer O.N. Visser, Laurensark 50, 4835 GX Breda. 076-8875180
Email: prot.gem.ginneken.diac@gmail.com
Admin.: Mevr. P.J. van den Bosch, Keizerstraat 67, 4811 HL Breda 076-5610717
Diaakenen: Dhr. L. Nicolai, Bavelse laan 300, 4834 TJ Breda. 076-5153453
Dhr. W. van Dijk, M. van Coehoornstr. 16A 4811 AV Breda 076-8896694
Mevr. B.C.M. Koopmanschap-Lely, Past. Vermuntstraat 5,
4851 CR Ulvenhout 076-5652114
Secr.: Dhr. R.J.G. Lameijer, Haamstraat 3, 4851 TL Ulvenhout 076-5613922
Mevr. C. van Wijk, Beekdal 13, 4851 SW Ulvenhout 076-5612077

Diaconie Prot. Gemeente Ginneken: Rekening NL90 FVLB 0699 7416 53

KERKRENTMEESTERS

Voorz.: Dhr. G.P.Th. Bosma, W. v. Oranjelaan 34^{bis}, 4837 AK Breda 076-5601117
Secr.: Vacant
Penn.: Dhr. J.J. Koeman, Dr. Gommerslaan 2, 4835 GV, Breda 076-5600100
Lid: Dhr. A. van Dijk, Schoutenlaan 62, 4854 AX Bavel 0161-431888
Dhr. W. Wilms, Tilburgseweg 114, 4817 BG Breda 076-5812374
Ledenadministratie en Kerkbalans

**Protestantse Gem. Ginneken: ING-rekening: NL50 INGB 0001 0790 21;
ABN-rekening: NL14 ABNA 0520 4249 99
Restauratiefonds: NL83 INGB 0002 3112 97**

KOSTERIJ Bespreken Kerk, Consistoriekamer, Romenyhuis, Mariëndal:

Koster: De heer A.H. van Wijk; Duivelsbruglaan 3, 4835 JD Breda, 076-5651807

KERKELIJK BUREAU

Postadres: Postbus 4648, 4803 EP Breda. 076-5653142

Email: kbginneken@zonnet.nl

Geopend: 1^e dinsdagavond van de maand, 19.00 - 20.00 uur; Romenyhuis

Administrateurs: mevr. A. van Halem-Romeijn en dhr. J. Potgieser

Informatie voor het kerkelijk bureau graag zenden aan kbginneken@zonnet.nl.