

KERKNIEUWS GINNEKEN - kleur: **ROOD**

40e jaargang, nr. 4

Pinksteren AD 2015

**Informatieblad voor de Protestantse Gemeente
Ginneken – Ulvenhout – Bavel – Galder en Strijbeek**



Agnus Dei (het Lam Gods)

Kerkdiensten 24 mei – 5 juli 2014



- Zondag 24 mei: Pinksteren (Vijftigste Paasdag)
10.00 uur Dienst van Schrift en Tafel
Voorganger: Ds. E.A. Postma
M.m.v. de Cantorij o.l.v. Gijs van Spankeren
- Zondag 31 mei: zondag van de Hlg. Drie-eenheid (Trinitatis)
10.00 uur Dienst van Schrift en Tafel
Voorganger: Ds. E.A. Postma
- Zondag 07 juni: 2^e zondag na Pinksteren,
10.00 uur Dienst van Woord en Gebed
Voorganger: Ds. E.J. de Wijer, Amsterdam
- Zondag 14 juni: 3^e zondag na Pinksteren
10.00 uur Dienst van Schrift en Tafel
Voorganger: Ds. E.A. Postma
- Zondag 21 juni: 4^e zondag na Pinksteren
10.00 uur Dienst van Schrift en Tafel
Voorganger: Ds. R. Lanooy, Den Haag
- Zondag 28 juni: 5^e zondag na Pinksteren
10.00 uur Dienst van Schrift en Tafel
Voorganger: Ds. J. Kronenburg, Zeist
- Zondag 05 juli: 6^e zondag na Pinksteren
10.00 uur Dienst van Woord en Gebed
Voorganger: Ds. E. Postma

Bij de voorplaat: uithangbord van restaurant “Lamm Gottes” (ergens in de Duitse Deelstaat Baden–Württemberg). Zie het artikel “Agnus Dei” op blz. 6.

Vervoersrooster

Aangezien al langer dan een half jaar geen gebruik is gemaakt van de aangeboden vervoersdienst, zal er geen vervoersrooster meer worden samengesteld.

Voor het geval dat iemand niet op eigen gelegenheid naar de kerk kan komen, kan in de eigen omgeving worden gezocht naar een bekende die met de auto naar de kerk komt.

Wij danken al diegenen die al vele jaren hun zondagen hebben afgestemd op het eventueel ophalen van kerkgangers.

Bij de kerkdiensten

Kleine Kerk: Tot september geen bijeenkomsten.

De Crèche: Iedere zondag open.

Bloemen: Elke zondag wordt namens de gemeente een groet aan een gemeentelid gegeven vanuit de dienst.

Suggesties hiervoor graag bij de secretaris van de diaconie.

Koffiedrinken: Elke zondag na de dienst in Mariëndal.

Contact met Ds. Postma: Op dinsdag- en donderdagochtend telefonisch spreekuur van 09.00 – 09.30 uur. Telefoonnummer: 076-560.56.82.

Gelegenheid om te dopen: In principe is er op de eerste zondag van de maand gelegenheid om te dopen. Hiervoor kunt U contact opnemen met de predikant,

e-mail: predikant@protestantsegemeenteginneken.nl; tel. 076-560.56.82.

Agenda Protestantse Gemeente Ginneken

30 mei	14.00 uur, Vrijwilligersmiddag (zie blz. 9)
04 juni	20.00 uur, Gemeenteavond (zie blz. 10)
10 juni	Koffie-inloopochtend Mariëndal
20 juni	Inleveren kopij voor de volgende Kerknieuws (zie blz. 19)
08 juli	Koffie-inloopochtend Mariëndal

Gedicht voor de pinkstertijd

Leven van de wind,
van de geweldige,
de gedrevene,
de vuur aanjagende wind.

Woorden ontsteken
aan de gloed
van het oude woord
en de vlam plant zich voort.

Een vlam, een tong van vuur,
een handreiking van de Geest
aan de armen van geest
die wij zijn.

Op de tafel der wet
breekt het brood,
de wijn wordt ingezet
als een lied,

een stroomversnelling van het leven,
een gebed,
een vleugelslag van de Geest
die wij kregen.

Uit: “Wij hebben de Zon” van Jaap Zijlstra

Meditatie

De verhalen die in de Paastijd klinken moedigen aan om in te gaan op de vriendschap van Jezus. De weg die hij meeloopt met de gedesillusioneerde Emmausgangers, de wijze waarop hij hen uitlegt wat er in de Bijbel staat over dienen en verlies lijden, de vrede waarmee hij zijn angstige leerlingen groet, het brood dat hij breekt om te delen, terwijl wij hem niet herkenden, zijn even zoveel aanmoedigingen om ons te laten opnemen in de gemeenschap die hij sticht. Dat is een gemeenschap die reikt tot voorbij onze beperkingen.

Ingaan op de handreiking van Jezus wil zeggen: meegeven met zijn licht. Judas had zijn aarzelingen. Mogen we wel feestvieren terwijl de wereld in brand staat? Toch is dit de uitnodiging: jezelf beschikbaar stellen om feest te vieren in Jezus' naam. Het is dé bezigheid van de kerk bij uitstek; niemand anders in deze wereld doet dat of zal dat doen. De kerk houdt een plaats vrij voor Jezus Christus, en zij doet dat vierend. Tot hij terugkeert om zijn kracht en liefde ten volle te doen gelden.

Feest vieren vraagt om beschikbaarheid. Je kunt het niet op een drafje. Thuis niet, in de kerk niet. Als je feest viert, er in mee komt, kan er ook iets met je gebeuren. Als ik goed begrijp wat liturgie is, dan is het mede hierom te doen: dat we meedoen met de Heer, dat onze eigen ervaring meespreekt, om er dan getransformeerd uit te komen. Op zijn mooist als een 'nieuw wij'. Weer weten wat er werkelijk toe doet. Zoals de leerlingen van Jezus dat hebben ervaren, toen Jezus hen na zijn wrede dood toch bijeen hield en door de angst heen verder leidde naar een nieuwe vrijmoedigheid.

De kunst om feest te vieren én de transformatie van de gemeente horen bij elkaar. Ook de manieren waarop we feesten vieren, kunnen veranderen. In de kerk staat of valt een feest met de uitnodiging van Jezus om in te gaan op zijn vriendschap, zodat hij gemeenschap kan stichten en er een 'nieuw wij' kan ontstaan.

Ds. Eward Postma

Agnus Dei

Het is verleden tijd dat mijn schapen lammetjes hadden. Ik kon het niet meer verhapstukken. Het was teveel werk en degenen die mij hielpen zijn er niet meer. Overigens waren die dartelende lammetjes een plezier om naar te kijken vooral als het ‘speelkwartier’ was. Nu heb ik nog slechts zeven oude schapen (geen acht !) Mijn zoon Pepijn zorgt meestal voor ze, hij is een goede herder. Soms tel ik ze ook, maar bij zeven val je niet in slaap. Het lamsvlees is bij sommige slagers nu in de aanbieding.

Vroeger wanneer ik met de kinderen naar het strand in Knokke ging, hadden we meestal als autostop de St-Baafs-Kathedraal in Gent. Nadat we op een terras naast de kerk een beker chocolademelk hadden gedronken gingen wij altijd even de kathedraal binnen. En wanneer de jongens, tegen mijn vermaningen in, alle kaarsen voor de heiligen in de kerk hadden aangestoken, bekeken we het beroemde altaarstuk van Jan van Eijk: Het Lam Gods. Ik probeerde dan aandacht te vragen om de betekenis van de polyptiek te verklaren. *Het Lam Gods, Agnus Dei !* Mijn gezelschap had echter meer belangstelling voor alle kaarsen die waren aangestoken ter gedachtenis aan hun zieke vriendje welke er die dag niet bij was.

Zondags wordt in vele kerken op de wereld, na de vredesgroet en tijdens het breken van het brood het Agnus Dei gezongen:

...Lam Gods dat wegneemt de zonde der wereld...

Als solo is het ook een geliefd verzoeknummer, met name gezongen door: Elly Ameling, Rudolf Schoch, Andrea Bocelli, Kathleen Battle en door vele anderen. Mijn moeder probeerde altijd Kathleen Ferrier te papegaaien.

De *vredesgroet* in de liturgie bij ons, is met veel geloof en hartelijkheid, op een andere plaats gezet. Jammer, het paste zo mooi bij de vier woorden van de laatste regel uit het Agnus Dei: *geef ons de vrede..* en het ‘aan tafel !’ gaan. Ondanks de vertrouwde traditie is het natuurlijk verdedigbaar om de vredeswens op elke andere plaats te zetten; bijvoorbeeld vóór het de kerk uitgaan...

In de tijd dat ik lammeren had, kreeg ik van een Italiaanse pastor het recept: *Agnus Dei*. Omdat in vele periodieken recepten staan voeg ik het hierbij. U treft het aan op de volgende pagina.

Agnus Dei
Goddelijke Lamsschotel 'alla Pastora'

Benodigheden: 800 g. lamsvlees, 500 g. aardappelen, 300 g. rijpe tomaten, 4-5 eetlepels olijfolie extra vergine, 2 eetlepels fijngehakte peterselie, een paar takjes rozemarijn, een klein beetje oregano, 1 ui in dunne ringen gesneden, een paar teentjes knoflook, fijngehakt, zout en peper, 100 gram pecorino geraspt. (4 pers.)

Bereidingswijze: Snijd het lamsvlees in stukken, schil de aardappels, snijd ze in blokken en doe ze met het lamsvlees in vuurvaste schaal.

Ontvel de tomaten, snijd ze klein en mix ze samen met de olijfolie, de kruiden, de ui en het knoflook in een kom. Breng het op smaak met zout en peper en strooi het over het lamsvlees en de aardappelen. Bestrooi het geheel met de geraspte pecorino.

Dek de schaal af met aluminiumfolie en stoof het lam in een op 170 graden voorgewarmde oven in 2 uur gaar.

Ik heb deze schotel met het vlees van mijn eigen 'Clun Forest' schapen vele malen mijn gasten voorgezet.

Het is *goddelijk* en overheerlijk.

Zie en eet !

Kees Zwart

Bron: Liedboek 408 c, Johannes 1:29.

Het Lam Gods, geschilderd door de gebroeders Van Eyk te Gent, 1432.

Afbeelding omslag:

Restaurant LAM GODS in Baden-Württemberg, fotografie: Harke.

Uit de Gemeente en de Kerkenraad

Op 16 april jl. is van ons heengegaan mevrouw Alie Braamburg-Van Bokhorst. Ze is 93 jaar geworden. Ze woonde met haar man in Ulvenhout. Ze kwamen heel veel jaren geleden van de protestantse Veluwe naar het Brabantse land.

De laatste jaren kon ze niet meer thuis zijn. Een verpleeghuis was noodzakelijk geworden. Dit was voor haar, haar man en hun dochter een moeilijke periode. Haar man bleef thuis alleen achter. Ze verlangde er tenslotte naar dat de Heer haar zou wegnemen, dat waren ook letterlijk de nog weinige woorden die zij sprak. Uiteindelijk is dat dan ook zo gegaan. Het afscheid op Zuylen op 23 april stond in het licht van psalm 98. Haar dochter en kleinkinderen vertelden over moeder waarbij naar voren kwam hoe liefde haar richtsnoer in het leven was en hoe ze zich zelf daar vaak op aansprak.

Wim Eland



Op 21 april overleed mevr. Gé de Boer-Kleiberda op negentigjarige leeftijd. In twee weken tijd ging haar gezondheid snel achteruit. Ze woonde aan de Brahmslaan. De familie heeft in besloten kring afscheid van haar genomen.

Op 20 april kregen we als gemeente bezoek van twee visitatoren, in dit geval twee predikanten uit Limburg. Een waardevolle vorm van pastoraat aan de gemeente als zodanig, waarbij de bezoekers duidelijk affiniteit hadden met kerk zijn in het zuiden van het land. In een aantal rondes hebben de beide predikanten gesproken met gemeenteleden uit verschillende geledingen van de gemeente. Ze waren duidelijk geïnteresseerd in wat ons bezig houdt, wat daarin vreugde geeft en wat zorgen baart.

In het gesprek met de kerkenraad ging het onder meer over hoe we ook op langere termijn protestantse gemeente kunnen zijn in deze regio, wetend dat de bijdragen uit Kerkbalans zullen teruglopen en de betrokkenheid van een nieuwe generatie niet noodzakelijk dezelfde vorm aanneemt als die van oudere generaties.

Als vanzelf kwamen zo thema's aan de orde uit het beleidsplan, waar de kerkenraad momenteel aan werkt: (nieuwe) verbindingen aangaan met onze omgeving; nadenken over zinvolle veranderingen in de manier waarop we eredienst vieren; verdere ontplooiing van het jeugdwerk.

Door de intensiteit van het gesprek en ieders persoonlijke betrokkenheid daarbij realiseerden we ons opnieuw hoe belangrijk het is dit soort gesprekken te voeren, en elkaar te blijven bevragen op drijfveren, ook gemeentebreed.

ds. Eward Postma

Zaterdag 30 mei a.s. vrijwilligersmiddag

Zo'n beetje alle extra werk dat in de kerk nodig is wordt door vele vrijwilligers gedaan. Te noemen valt: de Cantorij, de Open Kerk, Liturgiecommissie, Oecumenisch Beraad, Koffieschenkers en de Koffieochtenden, Collectanten, oppassers in de Crèche, leiding Kleine Kerk, ZWO en mensen van het Kerkelijk Huisbezoek, opknappers van het Romenyhuus en nu Mariëndal, redactie van Kerknieuws, de lopers voor Kerkbalans, medewerkers op het Kerkelijk Bureau en niet te vergeten de Kerkenraad. En er zullen er nog wel meer zijn die bij de kerk betrokken zijn en zich daarvoor inzetten.

Op zaterdag 30 mei wordt daarom aan alle vrijwilligers, die zich steeds weer inzetten voor het reilen en zeilen van onze gemeente, een gezellige middag georganiseerd.

De middag begint om 14.00 uur met een kopje koffie of thee met gebak. Daarna volgt een ludieke conference waarin u stevig aan de tand gevoeld zal worden.

We besluiten de middag, ca 17.00 uur, met een hapje-en-drankje.

U wordt hiervoor persoonlijk uitgenodigd. Mocht u geen bericht hebben ontvangen dan geldt de uitnodiging in deze Kerknieuws ook voor u. Om

een inschatting te kunnen maken hoeveel er die middag aanwezig zijn leggen we een ‘inschrijflijs’ klaar in Mariëndal. Wilt u daarop aangeven als u wilt deelnemen? Dan kunnen we ons goed voorbereiden.

Met hartelijke groeten,
Elly Wilms
Marguerite de Wilde

Kerkenraad

Gemeente avond donderdag 4 juni in Mariëndal aanvang 20.00 uur

Het is al weer een jaar geleden dat ds. Eward Postma bevestigd werd in onze gemeente. Een goed moment om voor de zomervakantie terug te blikken op het afgelopen jaar. Het is ook een moment dat u zich kunt uitspreken over wat u ter harte gaat in de kerk.

“We zijn een kerk van traditie en beweging. Je kunt niet zonder wortels, maar met veel wortels ben je niet in beweging” (ds. Postma).

De voorzitter van de kerkenraad, dhr. Jan Schipper, zal verslag doen over het nieuwe beleidsplan. Op de avond zelf krijgt u een agenda uitgereikt. U wordt van harte uitgenodigd voor deze avond. Vanaf 19.45 staan koffie en thee klaar.

Koffieochtenden

De koffieochtenden worden goed bezocht. Het leuke is dat het geen vrouwen onderonsje is, de laatste tijd zijn de mannen in de meerderheid. Afgelopen koffieochtend, 8 april, vierde één van de bezoekers zijn verjaardag door te trakteren op gebakjes. Het werd een vrolijke ochtend. De koffieochtenden zijn iedere 2e woensdag van de maand, van 10 tot 12.00 uur in Mariëndal. Iedereen is welkom.



Kerkelijk Bureau

De kerkenraad bedankt mevr. Annie den Hamer voor het werk dat ze vele jaren deed voor het kerkelijk bureau, zoals het bijhouden van de ledenadministratie. Dit was in een tijd dat de PKN een nieuw ledenregistratie systeem in gebruik nam en Annie moest werken met een nieuw computerprogramma met al zijn kinderziektes, wat niet gemakkelijk was. Hartelijk dank Annie voor al je inzet en het actueel houden van de ledenadministratie, het is een belangrijke schakel in ons kerkenwerk.

We hopen dat het er weer van komt jou en Cor te zien in de kerk of op de koffieochtenden.

Tot onze grote opluchting heeft mevr. Arda van Halem positief gereageerd op de vraag om de ledenregistratie weer bij te houden. Vooral “weer” omdat Arda dit jaren geleden ook al jaren heeft gedaan. Ze komt dus terug, zij het met enkele veranderingen, op voor haar bekend terrein. We wensen Arda een goede tijd toe bij het Kerkelijk Bureau.

Nog een bedankje

Helaas heb ik het kerkenwerk een tijdje moeten neerleggen; het was de laatste tijd te veel geworden. Hoewel ik achter de schermen het één en ander weer doe, begin ik in mei weer mee te doen met de ouderlingendienst in de kerk en het kerkenwerk weer op te pakken. Ik was erg onder de indruk van alle belangstelling die ik kreeg, telefoontjes, kaartjes een bemoedigend knikje. Ik ben iedereen dankbaar voor alle liefde en aandacht die ik kreeg. Hartelijk dank voor dit alles. Wat dat betreft hebben we een geweldige meelevende gemeente. Het is een groot goed dat we moeten koesteren en bewaren en mee door moeten gaan..

Annet van Zijl, scriba

En nog een bedankje

Ook wij mochten ervaren wat een gemeente als de onze kan betekenen voor zieken. Tijdens de twee maanden van ziekte en herstel, hebben wij vele telefoontjes en bemoedigende kaarten mogen ontvangen. Bemoedigend is het zeker te ervaren dat er aan je gedacht wordt, ook als je er niet kunt zijn. Gelukkig hebben wij onlangs de draad weer kunnen oppakken. Alles nog voorzichtig aan, maar we zijn er weer!

Hartelijk dank aan iedereen!

Fred en Beppie van Epen

Kerkrentmeesters

Kerkhof Oud Ginneken

De bouw van de muur rond het kerkhof begint op 1 juni en zal begin juli gereed zijn op het voegwerk na. Eind augustus zullen de bouwwerkzaamheden zijn afgerond en kan met het opruimen van de begraafplaats worden begonnen. Nadat alles is opgeruimd zal de begraafplaats weer in gebruik worden genomen.

Kerk

De deuren van de kerk zullen vanaf week 21 worden geschilderd, dat neemt ongeveer twee weken in beslag .

Romenyhuis.

De bovenverdieping van het Romenyhuis heeft een eigen huisnummer , nummer 11a.

Actie kerkbalans.

Op 16 april hebben de kerkrentmeesters een evaluatie avond gehouden voor de leden die kerkbalans hebben rondgebracht en opgehaald. Na uitleg over de resultaten werden de mensen hartelijk bedankt voor hun bijdrage en werd onder het genot van een drankje nog gezellig nagepraat. Resultaten kerkbalans tot nu toe.

Toegezegd in 2014 € 91.840

Toegezegd in 2015 € 90.247

Aantal deelnemers 2014: 302

Aantal deelnemers 2015: 261

Een aantal leden die in voorgaande jaren wel bijdroegen hebben nog geen toezegging gedaan, zij zullen schriftelijk worden benaderd en verzocht alsnog een toezegging te doen.

Er zijn 20 leden die hun lidmaatschap van de Kerk hebben opgezegd.

Kerknieuws

Wie heeft het abonnementsgeld 2015 voor Kerknieuws nog niet voldaan? Dat kan nog op onze rekening **NL50 INGB 0001 0790 21** o.v.v. Kerknieuws 2015. Onze kostprijs bedraagt ca. € 20,- (zie ook blz. 19).

De Kerkrentmeesters

Financiële informatie

Ieder jaar wordt de complete financiële administratie ter controle naar het Kantoor Kerkelijke Administratie (KKA) gezonden. U kunt hen zien als de administratieve dienstverlener voor Kerken en Instellingen.

Zij verzorgen tevens de loonadministratie. Dus als een soort externe accountant.

Van dit kantoor hebben wij nu de goedgekeurde Jaarrekening 2014 ontvangen.

Deze gaat nu ter vaststelling via het College van Kerkrentmeesters naar de Kerkenraad. Daarna wordt een afschrift verzonden aan het Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken van de PKN.

De volledige rekening zal gedurende een aaneengesloten periode van 14 dagen ter inzage worden gelegd in Mariëndal.

Een korte samenvatting van de rekening wordt hieronder gepubliceerd.

Staat van baten en lasten:

	<u>2014</u>	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Baten	€ 172.275	€ 186.157	€ 355.483
Lasten	€ -147.434	€ -184.019	€ -330.939
Voordelig resultaat	€ 24.841	€ 2.138	€ 24.544

Ter vergelijking: het

zgn. Levend geld € 131.688 € 150.966

De kosten pastoraat (verschil tussen wel of geen predikant) zijn in het boekjaar 2014 sterk toegenomen.

Ter compensatie heeft het college fors gesnoeid in de begrote onderhoudskosten. Van uitstel hoeft niet altijd afstel te komen. Ten slotte zijn (tot dusver) de belangrijkste kosten vooraf bekend.

Wij zijn dan ook dankbaar dat wij dit jaar een zo mooi bedrag kunnen toevoegen aan de Algemene Reserve. Het is echter wel een besparing.

De bovenstaande staat maakt dit nog eens extra duidelijk.

Graag roepen wij u op om aan de jaarcijfers extra aandacht te geven. Om als gemeente te kunnen blijven bestaan zal de persoonlijke bijdrage van velen hoger dienen te worden. Of dit mogelijk is kunt u het beste zelf beoordelen.

De profeet Haggai geeft in hoofdstuk 1 van dit Bijbelboek een niet mis te verstane boodschap af. Gelukkig is ons kerkgebouw niet verwoest. De ‘tand des tijds’ knabbelt er echter wel aan. Dus voortdurende zorg.

In vers 8 van genoemd hoofdstuk vindt u direct het welgevallen van de Heer.

Ko Koeman (penningmeester)

Onder valse voorwendsels

Vrijdag 24 april 2015 is aan Annet Rookmaaker en Peter Wassink een Koninklijke onderscheiding uitgereikt.

Zowel Annet als Peter hebben zich langdurig verdienstelijk gemaakt in besturen en instituten op zowel maatschappelijk als sociaal gebied.

Er zijn zelfs raakvlakken met het bestuur van de SCPI waarvan Peter voorzitter en Annet secretaris is.

Peter zet zich al meer dan 40 jaar in voor diverse functies in het besturen van onze kerk en het optreden als tweede organist. Hoewel hij al deze bezigheden heeft beëindigd, blijft hij het reilen en zeilen van de kerk op de voet volgen.

Ook zijn inzet voor het opzetten van een farmaceutisch laboratorium (RAL) als zijn werkzaamheden in het bestuur van de KNMP West- Brabant hebben bijgedragen tot de ontwikkeling van een moderne farmaceutische zorgverlening.

Peter heeft voor het goede doelen project Pro Moradia in de stad Muriae (Brazilië) een grote geld som bijeen verzameld waardoor er een huizenproject, compleet met schoolgebouw en gezondheidscentrum, voor de allerarmsten kon worden gerealiseerd.

Annet is al 27 jaar voorzitter van het noodhulpfonds HiBO. Deze stichting ondersteunt, met financiële hulp, mensen die in ernstige behoeftige omstandigheden leven, veroorzaakt door schulden, verslaving, huiselijk geweld of ziektes. Deze mensen zijn radeloos en zien geen uitweg meer. De hulp van dit fonds kan deze mensen helpen om een nieuw bestaan op te bouwen.

Er was nogal wat inventiviteit voor nodig om zowel Peter als Annet die vrijdagmorgen naar Mariëndal te laten komen. De list was uiteindelijk eenvoudig: Annet wist niet beter of zij kwam voor Peter om de uitreiking van zijn onderscheiding mee te vieren terwijl Peter in de veronderstelling leefde dat hij voor Annet kwam.

De verrassing (voor beide) was compleet: Peter zag bij het binnenkomen in Mariëndal tot zijn grote verbazing allemaal vrienden staan en Annet, die vroeg weg moest omdat zij naar Antwerpen zou gaan (en daarom maar even bij Peter aanwezig kon zijn), werd al fietsend langs 'Boerke Verschuren' onderschept en naar binnen gehaald waar haar de eer te beurt viel ook een onderscheiding in ontvangst te nemen!

Het is een klein wonder dat de eer die Annet en Peter te beurt is gevallen in de kleine gemeenschap van de kerk, geheim gebleven is, zodat zij beide niets vermoedend en onder valse voorwendsels, aanwezig waren in Mariëndal.

De verrassing was groot en beide hebben deze dag als een groot feest beleefd!

Van harte gelukgewenst met deze verdiende eerbewijzen!

Marguerite de Wilde

Ervaren, ontdekken en doorgeven

Het Nederlands Bijbelgenootschap brengt de Bijbel dichtbij

Het Nederlands Bijbelgenootschap brengt de Bijbel dichtbij, al 200 jaar. Samen met leden en donateurs maken we het mogelijk dat mensen in binnen- en buitenland de Bijbel ontdekken, ervaren en doorgeven. Dat doen we voor volgende generaties, in andere talen en in nieuwe vormen.

De belangrijkste doelen van het Nederlands Bijbelgenootschap zijn:

- De Bijbel vertalen
- De Bijbel beschikbaar stellen
- Begrip van de Bijbel bevorderen
- De relevantie van de Bijbel laten ervaren

De Bijbel vertalen

De Bijbel is oorspronkelijk geschreven in het Hebreeuws, Aramees en Grieks. Het NBG vertaalt vanuit de brontekst en maakt vervolgens vertalingen van de Bijbel in goed Nederlands. Eerder maakten we de *NBG-vertaling 1951*, de *Groot Nieuws Bijbel* en *De Nieuwe Bijbelvertaling*. In het najaar van 2014 kwam de *Bijbel in Gewone Taal* uit. Daarnaast ondersteunen we bijbelgenootschappen in andere landen bij vertaalprojecten.

De Bijbel beschikbaar stellen

Het NBG wil ervoor zorgen dat iedereen die dat wil kan beschikken over een begrijpelijke bijbel in de eigen taal. Het NBG werkt daarbij samen met Bijbelgenootschappen wereldwijd. Zo kregen vorig jaar in Guatemala-stad duizenden kinderen een bijbel en toegang tot een zondagsschool met het programma *Grow and Learn*. Ook kwam er een bijbelvertaling in de Togolese taal Mina en wordt er gewerkt aan een vertaling voor Ossetië.

Begrip van de Bijbel bevorderen

De Bijbel is geschreven in een andere tijd en cultuur. Er staan bekende verhalen in, maar ook teksten die voor de moderne lezer lastiger te begrijpen zijn. Het NBG wil een brug slaan tussen de bijbelse bronteksten en de behoeften van bijbellezers. Dat doen we met vertalingen, lezingen, blogs, boeken en workshops over de Bijbel. Ook de website debijbel.nl levert op dit gebied een belangrijke bijdrage.

De relevantie van de Bijbel ervaren

De Bijbel raakt je. Al is het boek al eeuwen oud, toch geeft het steeds nieuw inzicht of zet het je aan het denken. Wat zijn de ervaringen van mensen van nu?

En hoe kun je met de Bijbel aan de slag? Het NBG laat zien op welke manier de Bijbel vandaag de dag nog steeds relevant is. De Bijbel is een boek voor het leven!

Uw steun is nodig!

Wereldwijd hebben nog lang niet alle christenen een Bijbel in de eigen taal. En ook aan nieuwe generaties in Nederland willen we de Bijbel doorgeven. Het NBG vraagt daarom iedereen die liefde heeft voor de Bijbel het werk te steunen door lid te worden.

Meer informatie op: www.bijbelgenootschap.nl

Bankrekeningnummer NBG: NL74 SNSB 0266 3808 08

Diaconie

Verantwoording diaconale collecten maart /april 2015:

1 maart	diaconie	€ 73,35
	voorjaarszendingscollecte	€ 77,65
8 maart	diaconie	€ 56,40
15 maart	voedselbank	€ 127,90
22 maart	diaconie	€ 76,10
29 maart	diaconie	€ 49,20
	Werkgroep Breda-Wismar-Arad	€ 101,20
2 april	diaconie (Witte Donderdag)	€ 121,75
4 april	diaconie (Paaswake)	€ 127,70
5 april	diaconie (Pasen)	€ 229,65
12 april	diaconie	€ 51,90
19 april	diaconie	€ 53,80
26 april	diaconie	€ 78,50

Namens de diakenen,
Bas de Geus, voorzitter

Koffie-inloopochtenden in Mariëndal

Deze vinden plaats op elke 2^e woensdag van de maand van 10.00 – 12.00 uur.

De komende woensdagen zijn:

10 juni en
8 juli.





Acceptgiro actie 2015

Ieder jaar benaderen wij in de maand mei velen van u met de vraag om een bijdrage om de contacten in Wismar en Arad, die wij mede namens u allen onderhouden, te kunnen blijven financieren. De contacten met de Evang. Luth. Gemeente in Wismar die voornamelijk bestaan uit kleine en grotere gemeente-ontmoetingen en met de Autonome Evang. Luth. Gemeente in Arad waar behalve de ontmoetingen ook de hulp op het diaconale vlak en bij de gemeente-opbouw een grote plaats inneemt. Als voorbeeld hiervan noem ik u de €2.880 die wij jaarlijks bijdragen aan de maandelijkse verstrekking van voedselpakketten voor minder draagkrachtigen en de € 2400 waarmee de gemeente daar een jaar lang de ruimte kan huren waar zij hun kerkdiensten, kinderkerk, gesprekskringen en jeugdactiviteiten houden.

Ook het jaarlijkse transport van ongeveer 95 m³ aan goederen, met de vele bananendozen met in uitstekende staat verkerende gebruikte kleding en huishoudtextiel, matrassen, fietsen, kinderwagens en nog vele andere zaken waar de mensen daar zo blij mee zijn, kost toch al gauw zo'n € 3000.

Wij hebben er alle vertrouwen in dat u ons, ook voor dit 'gewone' werk, zult blijven steunen. Daarom gaan er binnenkort weer zo'n 175 brieven de deur uit, samen met ons jaarverslag van 2014.

Mocht u geen brief krijgen en wilt u toch donateur worden of een eenmalige gift geven, dan is uw gift van harte welkom op bankrek.: **NL 81 INGB 0002982573** t.n.v. **Diaconale Contactgroep BWA te Breda**. (Uw gift is belastingaftrekbaar) Graag o.v.v. 'gift 2015'

Heel hartelijk dank! En wilt u eerst ons jaarverslag eens lezen, neemt u dan even contact op met Jettie Wouters, tel. 5653988.

Ondersteuning predikantsgezin

Door allerlei omstandigheden die samenhangen met het vonnis dat in febr. 2012 over ds. Tothpal werd uitgesproken (en wiens detentie eind september vorig jaar, God zij dank, werd omgezet in een voorwaardelijke straf) is hij zeker tot midden volgend jaar niet in staat een eigen inkomen te verwerven. Daarom wordt hij nog steeds door ons ondersteund. Dit is

mogelijk dankzij de ruime opbrengst van onze actie “gift Bela” van vorig jaar en een aantal gemeenteleden die nog steeds iedere maand of kwartaal een bijdrage overmaken. Ontzettend bedankt hiervoor! Wilt u ook nog een gift overmaken voor ds. Tothpal? Dat zou heel fijn zijn. Het banknummer vindt u hierboven. Vermeldt u er dan wel even nadrukkelijk bij ‘gift Bela’.

Bijzondere hulpgoederen gezocht

Wij zijn voor Arad nog op zoek naar:



- dames- en herenfietsen
- een scootmobiel of een elektrische rolstoel voor een gemeentelid die een herseninfarct heeft gehad en nu nog maar moeizaam kan lopen.
- incontinentiemateriaal (m/v)
- looprekjes/wandelstokken
- handgereedschap (bijv. hamers,beitels, boormachines etc.)

Wij halen het graag bij u op!!

Inzameling voor het Kindertehuis:

Op de zondagen 12 april was er gelegenheid drogistertijartikelen voor het Kindertehuis voor meervoudig gehandicapte kinderen in Arad in te leveren. Hieraan heeft u opnieuw ruimhartig gehoor gegeven! Vele tassen en tasjes werden bij de kerk ingeleverd.

Eind mei hopen wij opnieuw een transport te kunnen organiseren en al deze spullen zullen dan meegenomen worden. Namens alle kinderen en verzorgsters van het tehuis willen wij u hartelijk danken!

Paasgroeten

Met Pasen kregen wij uit beide zuster gemeentes bericht dat ook daar onze verbondenheid herdacht was in de voorbeden. Zowel vanuit Arad als uit Wismar brengen wij u allen bij deze de hartelijke groeten over en tot weerziens eind augustus tijdens de Zomerontmoeting in Breda!

Mieke Frankfoorder-Boevé (voorzitter)

Tel. 076-514.65.23 – Email: w.frankfoorder@hccnet.nl

Diensten in Huize ‘De Werve’

In deze periode zijn er geen protestantse diensten in Huize de Werve.



Colofon

Kerknieuws Ginneken is een uitgave van de Prot. Gemeente Ginneken. Het doel van deze uitgave is de leden van onze gemeente te informeren over de te houden kerkdiensten, activiteiten en overige gebeurtenissen in de gemeente.

Website van de gemeente (QR-code rechts):
www.protestantsegemeenteginneken.nl .



Redactie Kerknieuws Ginneken

Postadres: Duivelsbruglaan 11, Postbus 4648, 4803 EP Breda

Mevr. H. van IJzeren – ten Kley

tel. 076-565.29.49

Mevr. A. van Zijl – Waalwijk

tel. 076-541.54.87

Dhr. J.F.C. van Epen

tel. 076-587.47.85

De kopij voor het volgende nummer van Kerknieuws Ginneken ontvangen wij graag vóór **maandag 20 juni 2015** per e-mail:

naar jfcvanepen@casema.nl.

Dat nummer zal gelden van 12 juli tot aan de startzondag 6 september 2015 (8 weken).

De redactie verzoekt u zoveel mogelijk per e-mail aan te leveren, bij voorkeur in ‘Microsoft Word’, in het lettertype ‘Times New Roman’.

Let op: Afbeeldingen (foto’s e.d.) graag aanleveren in het format **.JPG**. Geen PDF of uit een andere tekstverwerker. Wij kunnen dit niet kopiëren naar Word!!

Een abonnement op Kerknieuws Ginneken kost € 20.00 per jaar.

Over te maken op rekening NL50 INGB 0001 0790 21! Vermeld bij uw betaling “Kerknieuws Ginneken”, met daarbij uw postcode en huisnummer.

NAMEN EN ADRESSEN PROTESTANTSE GEMEENTE GINNEKEN

Predikant: Ds. E.A. Postma, Duivelsbruglaan 21, 4835 JD Breda 076-5605682
Preses: Dhr. J.W. Schipper, Valkrustdreef 39, 4835 MD Breda. 076-5650601
Scriba: Mevr. A. van Zijl, Verdilaan 11, 4837 CL Breda. 076-5415487

WIJKOUDERLINGEN

Mevr. C.M. Baljeu, Nieuwe Beekhoek 44, 4851 VK Ulvenhout 076-5613802
Mevr. H. Peeters-Wisse, Bieberglaan 9, 4834 MJ Breda 076-5611036
Mevr. M.L. de Wilde-Spanjaart, Schoutenlaan 20, 4854 AW Bavel 0161-432093
Dhr. F. de Troije, Diamantstraat 8, 4817 HV Breda 076-5219717
Jeugdouderling: Vacant

DIAKENEN

Voorz.: Dhr. B. de Geus, Doornenburgstraat 58, 4834 NM Breda. 076-5651627
Secr.: Dhr. R.J.G. Lameijer, Haamstraat 3, 4851 TL Ulvenhout 076-5613922
Email: prot.gem.ginneken.diac@gmail.com
Admin.: Mevr. P.J. van den Bosch, Keizerstraat 67, 4811 HL Breda 076-5610717
Diakenen: Dhr. L. Nicolai, Bavelse laan 300, 4834 TJ Breda. 076-5153453
Dhr. W. van Dijk, M. van Coehoornstr. 16A 4811 AV Breda 076-8896694
Mevr. B.C.M. Koopmanschap-Lely, Past. Vermuntstraat 5,
4851 CR Ulvenhout 076-5652114
De heer O.N. Visser, Laurensplein 50, 4835 GX Breda. 076-8875180
Mevr. C. van Wijk, Beekdal 13, 4851 SW Ulvenhout 076-5612077

Diaconie Prot. Gemeente Ginneken: Rekening NL90 FVLB 0699 7416 53

KERKRENTMEESTERS

Voorz.: Dhr. G.P.Th. Bosma, W. v. Oranjelaan 34^{bis}, 4837 AK Breda 076-5601117
Secr.: Vacant
Penn.: Dhr. J.J. Koeman, Dr. Gommerslaan 2, 4835 GV, Breda 076-5600100
Lid: Dhr. A. van Dijk, Schoutenlaan 62, 4854 AX Bavel 0161-431888
Dhr. W. Wilms, Tilburgseweg 114, 4817 BG Breda 076-5812374
Ledenadministratie en Kerkbalans

**Protestantse Gem. Ginneken: ING-rekening: NL50 INGB 0001 0790 21;
ABN-rekening: NL14 ABNA 0520 4249 99
Restauratiefonds: NL83 INGB 0002 3112 97**

KOSTERIJ Bespreken Kerk, Consistoriekamer, Romenyhuys, Mariëndal:
Koster: De heer A.H. van Wijk; Duivelsbruglaan 3, 4835 JD Breda, 076-5651807

KERKELIJK BUREAU

Postadres: Postbus 4648, 4803 EP Breda. 076-5653142
Email: kbginneken@zonnet.nl
Geopend: 1^e dinsdagavond van de maand, 19.00 - 20.00 uur; Romenyhuys
Administrateurs: Dhr. J. Potgieser en mevr. A. van Halem-Romeijn
Informatie voor het kerkelijk bureau graag zenden aan kbginneken@zonnet.nl.