

KERKNIEUWS GINNEKEN - kleur: PAARS

40e jaargang, nr. 2

Veertigdagentijd AD 2015

**Informatieblad voor de Protestantse Gemeente
Ginneken – Ulvenhout – Bavel – Galder en Strijbeek**



Nog 40 dagen . . .

Kerkdiensten 15 februari – 4 april 2015

Zondag 10.00 uur	15 februari: 6e zondag van Epifanie (Quinquagesima) Dienst van Schrift en Tafel Voorganger: Ds. E.A. Postma
Zondag 10.00 uur	22 februari: 1 ^e zondag van de veertigdagentijd (Invocabit) Dienst van Schrift en Tafel Voorganger: Ds. N. den Toom, Breda
Zondag 10.00 uur	01 maart: 2 ^e zondag van de veertigdagentijd (Reminiscere) Dienst van Woord en Gebed Voorganger: Ds. M. Schulz, Eindhoven
Zondag 10.00 uur	08 maart: 3 ^e zondag van de veertigdagentijd (Oculi) Dienst van Schrift en Tafel Voorganger: Ds. E.A. Postma
Zondag 10.00 uur	15 maart: 4 ^e zondag van de veertigdagentijd (Laetare) Dienst van Schrift en Tafel Voorganger: Ds. J. Uytendogaardt, Utrecht Met medewerking van de Cantorij o.l.v. Gijs van Spankeren
Zondag 10.00 uur	22 maart: 5 ^e zondag van de veertigdagentijd (Judica) Dienst van Schrift en Tafel Voorganger: Ds. E.A. Postma
Zondag 10.00 uur	29 maart: 6 ^e zondag van de veertigdagentijd (Palmzondag) Dienst van Schrift en Tafel Voorganger: Ds. E.A. Postma
Dinsdagen 19.00 uur	24 februari, 3, 10, 17, en 24 maart: Oecumenische Lijdensvespers in de R.K. Laurentiuskerk, Ginnekenweg
Maandag 19.30	30 maart: Avondgebed.
Dinsdag 19.30	31 maart: Avondgebed.
Woensdag 19.30	01 april: Avondgebed.
Donderdag 19.30 uur	02 april: Witte Donderdag: Avondmaalsviering aan de tafel Voorganger: Ds. E.A. Postma Met medewerking van de Cantorij o.l.v. Gijs van Spankeren
Vrijdag 15.00	03 april: Goede Vrijdag, Stervensuur van Christus Ds. E.A. Postma
Zaterdag 21.00	04 april: Paasnachtdienst. Voorganger: Ds. E.A. Postma Met medewerking van de Cantorij o.l.v. Gijs van Spankeren

Vervoersrooster

Datum	Naam vervoerder	Telefoonnummer
15 febr.	Dhr. en Mevr. Tijhuis	076-5716987
22 febr.	Dhr. J.F.C. van Epen	076-5874785
01 maart	Mevr. C. Rüter	0161-431610
08 maart	Mevr. J. Bredt	076-5653960
15 maart	Dhr. J.F.C. van Epen	076-5874785
22 maart	Dhr. en Mevr. Tijhuis	076-5716987
29 maart	Mevr. C. Rüter	0161-431610

Voor aanvraag verzoeken wij u te bellen op zaterdagavond tussen 18.00 en 19.00 uur. Bij afwezigheid kunt u de telefoonbeantwoorder of voicemail inspreken.

Bij de kerkdiensten

Kleine Kerk: Op 1, 15 en 29 maart

Op zaterdag 28 maart: versieren palmpasensterken

De **Crèche:** Iedere zondag open.

Bloemen: Iedere zondag wordt namens onze gemeente een groet aan een gemeentelid gegeven vanuit de dienst.

Suggesties hiervoor graag bij de secretaris van de diaconie.

Koffiedrinken: Elke zondag na de dienst in Mariëndal.

Contact met Ds. Postma: Op dinsdag- en donderdagochtend telefonisch spreekuur van 09.00 – 09.30 uur. Telefoonnummer: 076-560.56.82.

Gelegenheid om te dopen: Alleen op de eerste zondag van de maand is er gelegenheid om te dopen. Hiervoor kunt U contact opnemen met de predikant, tel. 076-560.56.82.

Agenda Protestantse Gemeente Ginneken

11 maart Koffie-inloopochtend Mariëndal

16 maart Inleveren kopij voor het volgende nummer van Kerknieuws (blz. 14)

28 maart Voor de kinderen: palmpasensterken maken

De Levensboom: liturgisch stilleven voor de 40-dagentijd.

Een boom staat geworteld in de aarde en reikt met gaffels, dat zijn de voortdurende opsplitsingen van een tak in tweeën, naar de hemel. Hij werd door de geschiedenis heen overal ter wereld beschouwd als symbool van geloof en geestelijk leven. Dat is openstaan voor het heilige, nadenken over zingeving en levensvragen naar ‘oorsprong, wezen en bestemming van de mens’.

De natuurlijke vorm van de boom spreekt een universele ‘taal’. Wat alomvattend bindt, dreigt weg te vallen als het specialiserende woord opdringerig in het geding is. Dan scheiden de geesten zich bij de omschrijving van wat heilig is. Uit interviews, enquêtes en nieuwsgaring overal vandaan doemt via de digitale communicatie van deze tijd de gestalte op van een boom die zijn figuurlijke, bindende betekenis verloren heeft. De boom staat nu naar de geest in een dominant kunstmatig landschap van volk, cultuur, religie, traditie, generatie, wij-gevoel en, in het Westen, het ik-gevoel. Wie de tegenstellingen onoverbrugbaar vindt, is geneigd de schaduw van zijn eigen boompje te zoeken. Of hij kapt de ‘aartsboom’ en ruimt hem op: uit het oog is uit het hart.

De uitkomst van een stieriele enquête met belegen vragen naar het geloof in God, het bestaan van God en het leven na de dood was in een landelijk dagblad goed voor pagina’s commentaar onder de duidelijke kop. ‘Ik stel de vraag of God bestaat niet’, zei de agnost. ‘Het hiernamaals is vooral een walhalla zonder God’ oordeelde de filosoof over de ongelovige die gelooft in leven na de dood. Wat natuurlijk de volgende vraag uitlokte: ‘Hoe ongelovig zijn al die ongelovigen?’

Het liturgisch stilleven voor deze Veertigdagentijd is gebonden aan de beperkingen en zegeningen van een bepaalde cultuur, religieuze traditie, generatie en wij-gevoel. Het vertelt een oud verhaal van de Levensboom. Hij leverde de zware gaffel die Jezus zou kruisigen.

Het eerste couplet van een lied van Willem Barnard uit het Liedboek verwoordt het zo:

*Met de boom des levens wegend op zijn rug
droeg de Here Jezus Gode goede vrucht.
Kyrie-eleison, wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.*

Simon en Marije Kat

Meditatie

Veertig dagen

In de veertig dagen voor Pasen kunnen we ons gedeeltelijk onthouden van eten en drinken. Dat noemen we vasten. De aandacht voor wat we eten en drinken betekent tegelijk aandacht voor het eigen lichaam. Wie een pas op de plaats maakt en eigen gewoontes een tijdje doorbreekt, kan daar bovendien geestelijk door groeien. Je wordt je opnieuw bewust van wie je bent en wat je echt nodig hebt. Misschien ontstaat er nieuwe innerlijke ruimte.

Via ons eten en drinken staan we in verbinding met anderen, lokaal en wereldwijd. De veertig dagen zouden we ook kunnen benutten om ons daarvan meer bewust te worden. Wie plukken de koffiebonen of de sinaasappels waar wij van genieten? Kunnen ze leven van dat werk? Waar komt het vlees vandaan dat wij eten? Parallel aan het opvijzelen van onze kennis, zouden we in deze periode ook doelbewust anders boodschappen kunnen doen. Dat is misschien geen vasten in de strikte zin van het woord, maar past wel in de sfeer van bewust omgaan met eten en drinken.

Door ons tijdelijk weloverwogen te onthouden van bepaald voedsel kunnen we groeien in vrijheid. Vanouds roept de kerk via het vasten de woestijn in herinnering waar de kinderen van Israël veertig jaar doorbrachten. Na jaren van slavernij, waarin ieder vooral voor zichzelf moest opkomen om maar te overleven, leerden zij in de woestijn een nieuwe vrijheid.

De Heer die hun had vrijgekocht wilde een ander soort dienstwerk. Daarvoor was het nodig dat zij de 'vleespotten' van Egypte achter zich lieten. Hij wilde dat de kinderen van Israël als een *volk* zouden leven. Dus vrij zijn én elkaars broers en zussen. De beproeving van die veertig jaar is deze God en zijn genade trouw te blijven en elkaar niet te laten vallen.

Het is het werk van de Geest om ons naar die vrijheid toe te leiden. Niet de gebaande weg, maar de woestijn kan nieuwe mensen van ons maken. Met een toepasselijk lied van Willem Barnard (lied 538:4) wil ik deze meditatie afsluiten:

*Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
dat is de Geest aanvaarden
die naar het leven leidt:
de mensen niet verlaten,
Gods Woord zijn toegedaan,
dat is op deze aarde
de duivel wederstaan.*

Als het kindje ...

‘Als het kindje binnenkomt, juicht heel het huisgezin,’ noteerde meer dan 150 jaar geleden de schrijvende theologiestudent Nicolaas Beets, die na een in elk opzicht vruchtbaar leven de natuurlijke vader was van 15 kinderen bij twee echtgenotes. Een criticus verweet hem ‘copieerlust des dagelijkschen levens’.

In de ‘zondagse’ omstandigheden van vandaag zou de crèche op deze wijze met kleintjes uit vier gezinnen al aardig vol zijn. Maar dit even terzijde.

Hoe gaat het met de opvang? Redelijk goed: op een doopzondag liepen, zaten en lagen er laatst 21. De dominee in zijn lijst aan de wand is er al helemaal aan gewend. Hij kijkt nu zelfs met een mond vol tanden door het raam naar buiten, waarschijnlijk in gedachten bij de laatste kerkenraadsvergadering. Kon hij nog maar zijn stem verheffen als het over de financiën gaat, daar wist hij vroeger als fondsenwerver over mee te praten.

Aan zijn voeten vaak een baby, die verschoond wordt, terwijl de stand-in voor de moeder er tegelijkertijd op toeziet dat de jongetjes zich niet te dicht in de buurt van de kerkelijke wijkadministratie ophouden. Nog afgezien van het kopieerapparaat met de tekst: ‘uitzetten’.

De jonge habitués zijn inmiddels zeer vertrouwd geraakt met fornuis, hijskraan, lego en het snoeperige droompoppenhuis Amerikaanse stijl, waarvan het dak een beetje loszit.

Na afloop gaan met de stofzuiger de kruimels van de vloer, die bewijzen dat er ook iets te halen viel.

Natuurlijk, de Eredienst gaat voor, maar het zou aardig zijn als de crèche kon beschikken over wat meer ‘personeel’ voor dit zondagse gebeuren. Dan zijn het niet steeds dezelfde dames die de kerkdienst moeten missen! Maar afwisselend geven we de ander de gelegenheid de dienst in de kerk mee te beleven.

Neem daarvoor contact op, telefonisch of via de digitale snelweg, met

Marije Kat

Tel. 5610461, email: s.g.kat@planet.nl

Berichten uit de kerkenraad en uit de Gemeente

Berichten uit de gemeente

In de afgelopen weken namen we afscheid van twee gemeenteleden.

Op 31 december 2014 is de heer Adriaan Bovenberg overleden. Hij was 82 jaar. Gedurende enkele jaren was hij penningmeester-kerkvoogd van deze gemeente. In kleine kring is op 5 januari afscheid van hem genomen.

Op 13 januari overleed mevr. Gerda Siliakus-Moggré. Zij was 87 jaar. Haar gezondheid ging de laatste weken snel achteruit. Samen met haar familie hebben we als gemeente op 19 januari afscheid van haar genomen. In de kerk die haar lief was, mondde de gedachtenis van haar leven uit in het vieren van de Maaltijd van de Heer. Een teken van hoop dat wij in leven en in sterven aan God toebehoren.



Berichten uit de kerkenraad

Tot onze spijt heeft onze scriba Annet van Zijl haar taken tijdelijk moeten neerleggen. Het werk heeft de afgelopen tijd teveel van haar gevergd. Omdat er van verschillende kanten helpende handen zijn toegestoken, kan ze gelukkig een heel aantal dingen ook echt laten rusten. Ook de attente aandacht doet haar goed. Een en ander betekent wel dat er bijvoorbeeld in de communicatie af en toe onbedoeld iets kan blijven liggen, want Annet onderhield in haar rol van scriba verschillende contacten, zowel intern als extern.

Jeugdwerkster Daniëlle van Drongelen, die bijna drie jaar aan de PG Breda en aan onze gemeente verbonden was, heeft laten weten dat zij per 1 maart a.s. ontslag neemt. Ze heeft een andere werkkring gevonden. We vinden het jammer, maar vanwege de onzekerheid over continuering van haar functie kunnen we ons haar besluit goed voorstellen. De afgelopen jaren heeft Daniëlle zich in onze kring verdienstelijk gemaakt met nieuwe initiatieven om kinderen en jongeren bij elkaar te brengen, en ze vertrouwd te maken met vieren. Daarbij had ze ook steeds oog voor samenwerking binnen Breda. Een mooi voorbeeld is het project om met middelbare scholieren op Witte Donderdag naar The Passion te kijken en daar omheen een programma te ontwikkelen. We zullen Daniëlles daadkracht missen.

Eenmaal in de vier jaar krijgt elke gemeente die tot de Protestantse Kerk in Nederland behoort bezoek van de visitatoren. Dit bezoek kan gezien worden als een soort huisbezoek. De kerk als geheel wil zich op de hoogte stellen van het 'geestelijk welbevinden' van de gemeente in al haar geledingen. Dit voorjaar willen de visitatoren graag een bezoek brengen aan onze gemeente. Hun aandacht gaat dit jaar vooral uit naar 'de kleine gemeente'. Tijdens hun bezoek willen ze spreken met vertegenwoordigers van werkgroepen, met de kerkenraad, de predikant, maar ook met afzonderlijke gemeenteleden. Een datum is nog niet vastgesteld, maar zodra er meer bekend is, volgt nadere informatie.

Wel vastgesteld is een datum voor de Kerkennacht 2015. Op initiatief van de Raad van Kerken Breda zal die op vrijdag 19 juni plaatsvinden in en rond de beide Laurentiuskerken van Ginneken. Ook hierover volgt nadere berichtgeving. Noteer de datum alvast in uw agenda. Het streven is om als gemeente op een gastvrije manier naar buiten te treden. Vanuit onze gemeente is o.a. de heer Aad van Dijk bij de organisatie betrokken. Zie ook de landelijke website: www.kerkennacht.nl.

ds. Eward Postma

Kerkrentmeesters

Aktie kerkbalans.

De actie kerkbalans 2015 is weer van start gegaan, wij hopen dat er voldoende geld wordt toegezegd om het komend jaar weer zonder problemen de exploitatie van de kerkelijke gemeente te kunnen uitvoeren.

Begroting 2015

De begroting 2015 is door de kerkenraad behandeld. Deze zal na ondertekening een week ter inzage liggen voor gemeenteleden in Mariëndal. Het tijdstip daarvoor zal in de kerkdienst worden meegedeeld. De begroting laat een klein positief saldo zien.

Kerkhof oud-Ginneken

Zoals u waarschijnlijk al hebt gezien wordt er hard gewerkt om het oude kerkhof op te knappen.

Kerkelijk bureau

Mevrouw Annie den Hamer moet helaas vanwege gezondheidsredenen haar werkzaamheden voor het kerkelijk bureau staken. Daarmee verliest het kerkelijk bureau een ervaren kracht, die het werk gedurende vele jaren heeft gedaan.

De kerkrentmeesters danken haar voor al haar inspanningen die zij voor onze kerk heeft gedaan en hopen dat haar gezondheidstoestand verbetert zodat zij nog kan genieten van de komende jaren.

De kerkrentmeesters.

Oproep Betaling Kerknieuws Ginneken

Betalingen voor uw abonnement op Kerknieuws kunnen plaatsvinden op ons rekeningnummer **NL50 INGB 0001 0790 21!** Als u bij uw betaling ad € 20.-- vermeldt "Kerknieuws Ginneken", met daarbij uw postcode en huisnummer, dan kunnen wij uw betaling correct verwerken in onze administratie.

Heeft u reeds betaald? Dan onze hartelijke dank daarvoor.

De penningmeester

Uw gebed gevraagd voor: CUBA

In Cuba zijn de afgelopen decennia honderden grotere en kleinere kerkelijke gemeenschappen ontstaan. Inmiddels wordt dat toegestaan en is het lezen uit de Bijbel niet langer verboden. Maar de Bijbel zelf is nog steeds een schaars goed, ook in die kerken.

De Cubanen kunnen geen bijbels kopen, simpelweg omdat verkoop van christelijke boeken in Cuba verboden is. Ook mogen particulieren niet zelf bijbels in het buitenland kopen. Samen met andere Bijbelgenootschappen in de wereld doet het Nederlands Bijbelgenootschap iets wat wél mag: bijbels doneren via de Cubaanse Bijbelcommissie.

Samen met andere bijbelgenootschappen van de United Bible Societies werkt het Nederlands Bijbelgenootschap aan een ambitieus project. In de komende jaren is in Cuba behoefte aan maar liefst één miljoen bijbels. Alleen met hulp uit het buitenland kan er voor gezorgd worden dat elke Cubaan die dat wil een bijbel kan kopen voor een betaalbare prijs.

Bid dat dit project mag slagen en dat het tot zegen mag zijn voor veel Cubanen.

Ontwerp je eigen bijbel

De *Bijbel in Gewone Taal* met een mooie vakantiefoto op de voorkant? Of *De Nieuwe Bijbelvertaling* met een eigen tekening op de cover? Op www.ontwerpjebijbel.nl van Royal Jongbloed kunt u zelf de favoriete bijbelvertaling kiezen en een persoonlijke omslag ontwerpen.

Hoe werkt het?

Voor het maken van een gepersonaliseerde Bijbel heeft u de beschikking over verschillende vertalingen, formaten en materialen. Op de website www.ontwerpjebijbel.nl voegt u gemakkelijk eigen foto's of illustraties toe. Of u kiest een achtergrond uit de collectie van de website. Door het

toevoegen van persoonlijke teksten en symbolen wordt de Bijbel een uniek exemplaar die helemaal naar eigen wens kan worden samengesteld.

Geschied als cadeau

De gepersonaliseerde Bijbels zijn ook geschikt voor huwelijken, belijdenissen of als afscheidsgeschenk voor leerlingen die de basisschool verlaten. Op www.ontwerpgebijbel.nl wordt stap voor stap uitgelegd hoe het werkt. Tevreden met het ontwerp? Een eigen unieke Bijbel heb je tien dagen na de bestelling in huis.

Verschillende vertalingen

Ontwerpgebijbel.nl is een product van Royal Jongbloed. Naast de *Bijbel in Gewone Taal* en *De Nieuwe Bijbelvertaling* zijn ook de *Willibrord-vertaling* en de *Herziene Statenvertaling* beschikbaar.

Het Nederlands Bijbelgenootschap, Haarlem,

Bankrekeningnummer NBG: NL74 SNSB 0266 3808 08

Diaconie

Verantwoording diaconale collecten december 2014:

7 december diaconie	€ 57,70
14 december diaconie	€ 86,35
21 december diaconie	€ 61,35
24 december diaconie	€ 238,32
kinderen in de knel	€ 266,50
25 december diaconie	€ 85,20
kinderen in de knel	€ 221,85
28 december diaconie	€ 17,40

Ontvangen giften:

mw O-S €10 via L.Nicolai;

mw B. t.b.v. kerstlunch €10 (via M. de Wilde);

dhr K. €5 via B. de Wilde.

Ook in 2015 zijn giften van harte welkom op onze bankrekening
NL90 FVLB 0699 7416 53 tnv. Diaconie Prot. Gemeente Ginneken.

ZWO-nieuws

Een feestelijke dienst was het op zondag 1 februari in de Lucaskerk! Vier cantorijen hadden zich gezamenlijk voorbereid op medewerking aan de Zondag voor het Werelddiaconaat, en dat was te merken! De kerk werd royaal met zang gevuld!

Minstens zo belangrijk als deze samenwerking was de ZWO-inbreng: leden van de commissie verzorgden de schriftlezing en de voorbeden, en voorzitter Bep Koldenhof bedankte voor het welslagen van het “Noordhoek-project” in Oeganda.

Vervolgens gaf hij het woord aan de heer Kees de Wit uit Breda die met goed gekozen woorden en beelden de aanwezigen warm maakte voor het volgende doel van ZWO-Breda-Prinsenbeek : **€ 5000 bij elkaar brengen voor de Stichting Care Karnataka.**

Deze stichting opeert in twee arme districten in het zuiden van India (de heer de Wit kwam er net vandaan) in nauwe samenwerking met Norbertijnse paters. Twee van hen woonden de dienst bij, overkomen uit Leuven, waar ze een opleiding volgen. Binnenkort gaat de eerste schop de grond in voor de bouw van een school voor speciaal onderwijs: er zijn veel gehandicapte kinderen, die vaak een geïsoleerd bestaan leiden.

Bij de school zal ook een afdeling voor de broodnodige fysiotherapie worden ingericht. Het doel van de nieuwe ZWO-actie is: bekostigen van modern materiaal voor deze afdeling. De collecte in deze dienst bracht ruim € 640.- op; een prachtig bedrag!

Op zondag 22 maart aanstaande verzorgt ZWO weer een tafel vol met Wereldwinkelproducten. Altijd weer verrassende, originele artikelen + eerlijk voedsel. Eindelijk een dag waarop uw kooplust op zijn juiste waarde wordt geschat.

De ZWO-commissie

Koffie-inloopochtenden in Mariëndal

Deze vinden plaats op elke 2^e woensdag van de maand van 10.00 – 12.00 uur.

De komende woensdagen zijn:

11 maart en
08 april.





Bericht uit Arad:

Liebe Holländische Schwestern und Brüder!

Unsere Familie ist, Gott sei Dank wieder zusammen und wir können gemeinsam Weihnachten feiern. Wir möchten Euch bedanken für alle Hilfe. Es hat uns in diese dunkle Zeit viel getan. Wir möchten auch für die viele schöne Postkarten bedanken! Wir wünschen Euch alle gesegnete Weihnachten und eine gutes Neues Jahr!

Familie Tothpal aus Arad

Broeders en zusters,

Onze familie is, God zij dank, weer bij elkaar en wij kunnen samen het Kerstfeest vieren. Wij willen u bedanken voor alle hulp. Het heeft ons in deze donkere tijd veel gedaan. Wij willen ook voor de vele mooie kaarten bedanken!

Wij wensen u allen een gezegend Kerstfeest en een goed Nieuwjaar!

Familie Tothpal uit Arad.

Verder berichtte ds. Tothpal dat zij een mooie kerstnachtsdienst hadden gehad waar 101 mensen bij aanwezig waren. Ook de kerstpakketten vonden hun weg naar de mensen. Fijn om te horen!

Emeritaat van Ds. Christian Schwarz uit Wismar

Op 7 december werd er afscheid genomen van ds. Schwarz in Wismar. 18 jaar lang was hij de predikant van onze partnergemeente. Na een mooie kerkdienst was er gelegenheid tot afscheid nemen. Vanuit Breda waren aanwezig Renate Junker en Rob en Mieke Frankfoorder. Ds. Schwarz was blij verrast ons te zien en met hem vele gemeenteleden. Het proces om een nieuwe predikant te vinden is reeds in gang gezet.

Bijzondere hulpgoederen gezocht

Toen Pieter en ik onlangs in Arad waren werden ons diverse verzoeken gedaan naast de 'gewone' hulpgoederen zoals kleding en textiel. Het gaat dan om de volgende dingen: een scootmobiel of een elektrische rolstoel voor een gemeentelid die een herseninfarct heeft gehad en nu nog maar moeizaam kan lopen, een po-stoel, incontinentiemateriaal (m/v), looprekjes/wandelstokken, handgereedschap (bijv. hamers,beitels, boormachines etc.). Belt u even als u iets heeft? Alvast bedankt!

Mieke Frankfoorder-Boevé (voorzitter), tel. 076-514.65.23

Email: w.frankfoorder@hccnet.nl

Diensten in Huize ‘De Werve’

Vrijdag 20 maart 15.30 uur Kerkdienst Ds. E.A. Postma
Donderdag 2 april 15.30 uur Avondmaalsviering Ds. E.A. Postma



Colofon

Kerknieuws Ginneken is een uitgave van de Prot. Gemeente Ginneken. Het doel van deze uitgave is de leden van onze gemeente te informeren over de te houden kerkdiensten, eventuele komende activiteiten en overige gebeurtenissen in de gemeente.

Website van de gemeente (QR-code rechts):

www.protestantsegemeenteginneken.nl .



Redactie Kerknieuws Ginneken

Postadres: Duivelsbruglaan 11, Postbus 4648, 4803 EP Breda

Mevr. H. van IJzeren – ten Kley

tel. 076-565.29.49

Dhr. J.F.C. van Epen

tel. 076-587.47.85

Vacature

De kopij voor het volgende nummer van Kerknieuws Ginneken ontvangen wij graag vóór **maandag 16 maart 2015** per e-mail naar:

jfcvanepen@casema.nl

Dat nummer loopt van zondag 5 april tot en met zaterdag 23 mei 2015 (7 weken).

De redactie verzoekt u zoveel mogelijk per e-mail aan te leveren, bij voorkeur in ‘Microsoft Word’, in het lettertype ‘Times New Roman’.

Let op: Afbeeldingen (foto’s e.d.) graag aanleveren in het format **.JPG**. Geen PDF of uit een andere tekstverwerker. Wij kunnen dit niet kopiëren naar Word!!

Een abonnement op Kerknieuws Ginneken kost € 20.00 per jaar.

Over te maken op rekening NL50 INGB 0001 0790 21! Vermeld bij uw betaling “Kerknieuws Ginneken”, met daarbij uw postcode en huisnummer.

NAMEN EN ADRESSEN PROTESTANTSE GEMEENTE GINNEKEN

Predikant: Ds. E.A. Postma, Duivelsbruglaan 21, 4835 JD Breda 076-5605682
Preses: Dhr. J.W. Schipper, Valkrustdreef 39, 4835 MD Breda. 076-5650601
Scriba: Mevr. A. van Zijl, Verdilaan 11, 4837 CL Breda. 076-5415487

WIJKOUDERLINGEN

Mevr. C.M. Baljeu, Nieuwe Beekhoek 44, 4851 VK Ulvenhout 076-5613802
Mevr. H. Peeters-Wisse, Bieberglaan 9, 4834 MJ Breda 076-5611036
Mevr. M.L. de Wilde-Spanjaart, Schoutenlaan 20, 4854 AW Bavel 0161-432093
Dhr. F. de Troije, Diamantstraat 8, 4817 HV Breda 076-5219717
Jeugdouderling: Vacant

DIAKENEN

Voorz.: Dhr. B. de Geus, Doornenburgstraat 58, 4834 NM Breda. 076-5651627
Secr.: Dhr. R.J.G. Lameijer, Haamstraat 3, 4851 TL Ulvenhout 076-5613922
Email: prot.gem.ginneken.diac@gmail.com
Admin.: Mevr. P.J. van den Bosch, Keizerstraat 67, 4811 HL Breda 076-5610717
Diakenen: Dhr. L. Nicolai, Bavelse laan 300, 4834 TJ Breda. 076-5153453
Dhr. W. van Dijk, M. van Coehoornstr. 16A 4811 AV Breda 076-8896694
Mevr. B.C.M. Koopmanschap-Lely, Past. Vermuntstraat 5,
4851 CR Ulvenhout 076-5652114
De heer O.N. Visser, Laurensplein 50, 4835 GX Breda. 076-8875180
Mevr. C. van Wijk, Beekdal 13, 4851 SW Ulvenhout 076-5612077

Diaconie Prot. Gemeente Ginneken: Rekening NL90 FVLB 0699 7416 53

KERKRENTMEESTERS

Voorz.: Dhr. G.P.Th. Bosma, W. v. Oranjelaan 34^{bis}, 4837 AK Breda 076-5601117
Secr.: Vacant
Penn.: Dhr. J.J. Koeman, Dr. Gommerslaan 2, 4835 GV, Breda 076-5600100
Lid: Dhr. A. van Dijk, Schoutenlaan 62, 4854 AX Bavel 0161-431888
Dhr. W. Wilms, Tilburgseweg 114, 4817 BG Breda 076-5812374
Ledenadministratie en Kerkbalans

**Protestantse Gem. Ginneken: ING-rekening: NL50 INGB 0001 0790 21;
ABN-rekening: NL14 ABNA 0520 4249 99
Restauratiefonds: NL83 INGB 0002 3112 97**

KOSTERIJ Bespreken Kerk, Consistoriekamer, Romenyhuys, Mariëndal:
Koster: De heer A.H. van Wijk; Duivelsbruglaan 3, 4835 JD Breda, 076-5651807

KERKELIJK BUREAU

Postadres: Postbus 4648, 4803 EP Breda. 076-5653142
Email: kbginneken@zonnet.nl
Geopend: 1^e dinsdagavond van de maand, 19.00 - 20.00 uur; Romenyhuys
Administrateurs: Dhr. J. Potgieser
Informatie voor het kerkelijk bureau graag zenden aan kbginneken@zonnet.nl.



Chagall: De Witte Kruisiging