

KERKNIEUWS GINNEKEN - kleur: **GROEN**

39e jaargang, nr. 8

Herfstnummer AD 2014

**Informatieblad voor de Protestantse Gemeente
Ginneken – Ulvenhout – Bavel – Galder en Strijbeek**



*Herfst: Heer, beveel de laatste vruchten rijp te zijn,
geef ze anders nog twee zonnedagen,
opdat de wijnstok vrucht mag dragen
en geef Uw zoetheid aan de wijn.*

(vrij naar Rainer Maria Rilke; 1875-1926)

Kerkdiensten 12 oktober – 10 november 2014

- Zondag 12 okt.: 18^e zondag na Pinksteren
10.00 uur Dienst van Schrift en Tafel
Voorganger: Ds. E.A. Postma
- Zondag 19 okt.: 19^e zondag na Pinksteren
10.00 uur Dienst van Schrift en Tafel
Voorganger: Ds. E.A. Postma
- Zondag 26 okt.: 20^e zondag na Pinksteren - Vredeszondag
10.30 uur Grote Kerk: Ontmoetingsdienst voor Jong en Oud
Voorg.:
- Zondag 2 nov.: 21^e zondag na Pinksteren
10.00 uur Dienst van Woord en Gebed
Voorganger: Ds. E.A. Postma
- Zondag 9 nov.: 22^e zondag na Pinksteren
10.00 uur Dienst van Schrift en Tafel
Voorganger: Ds. E.V.E. Wijnands, Dalmsholte

Vervoersrooster

Datum	Naam vervoerder	Telefoonnummer
12 okt.	Mevr. C. Rüter	0161-431610
19 okt.	Dhr. en Mevr. Tijhuis	076-5716987
02 nov.	Mevr. J. Bredt	076-5653960
09 nov.	Dhr. J.F.C. van Epen	076-5874785

Voor aanvraag verzoeken wij u te bellen op zaterdagavond tussen 18.00 en 19.00 uur. Bij afwezigheid kunt u de voicemail inspreken.

Bij de kerkdiensten

Kleine Kerk: 2 november.

Crèche: Alle zondagen.

Bloemen: Elke zondag wordt namens de gemeente een groet aan een gemeentelid gegeven vanuit de dienst.

Suggesties hiervoor graag bij de secretaris van de diaconie.

Koffiedrinken: Elke zondag na de dienst in Mariëndal.

Contact met Ds. Postma: Op dinsdag- en donderdagochtend telefonisch spreekuur van 09.00 – 09.30 uur. Telefoonnummer: 076-560.56.82.

Gelegenheid om te dopen: Alleen op de eerste zondag van de maand is er gelegenheid om te dopen. Hiervoor kunt U contact opnemen met de predikant, tel. 076-560.56.82.

Agenda Protestantse Gemeente Ginneken

- | | |
|---------|--|
| 07 okt. | Mindfulness, Markuskerk; zie blz. 10 |
| 08 okt. | Koffie-inloopochtend Mariëndal |
| 14 okt. | 10.00 uur: Kring over liederen van Willem Barnard (1) |
| 27 okt. | Inleveren kopij voor de volgende Kerknieuws; zie blz. 19 |
| 28 okt. | 10.00 uur: Kring over liederen van Willem Barnard (2) |
| 12 nov. | Koffie-inloopochtend Mariëndal |
| 18 nov. | 10.00 uur: Kring over liederen van Willem Barnard (3) |

Meditatie

De verbeelding voeden

Bijbelse woorden hebben altijd verbeelding opgeroepen. Het Woord spreekt tot de verbeelding. Dat is ook de Bijbelse basis van wat we in de liturgie doen. Als de blinde Bartimeüs niet *kyrie eleison* had geroepen toen Jezus aan hem voorbij trok op weg naar Jeruzalem, zouden wij dan zelf bedacht hebben om dat ook in de liturgie te roepen? Als de Bijbel niet van Christus als het Lam Gods had gesproken, zouden we dan het breken van het brood en het uitgieten van de wijn hebben bezongen met het *Agnus Dei*?

Ook iets wat we *doen* kan de verbeelding voeden. Wie gaat staan, geeft aan zichzelf en anderen een signaal: er staat iets te gebeuren. Wie gaat zitten komt weer tot rust.

In de liturgie is ons handelen symbolisch geladen: staan of zitten of knielen heeft doorgaans meer dan één betekenis. Die betekenissen zijn niet voorbehouden aan de setting van de liturgie, maar krijgen daar wel een specifieke lading.

Het eerbetoon, de erkentelijkheid of zelfs de adoratie die we in het voetbalstadion, het theater of het concertgebouw tot uitdrukking brengen door te gaan staan, kennen we ook in de liturgie. Bijvoorbeeld als we tijdens het zingen van het *Gloria* voor de troon van het Lam verschijnen: 'wij aanbidden U, wij vereren U, wij zegenen U, wij danken U voor uw heerlijkheid.' Door te staan krijgen we als het ware fysiek deel aan dat hemelse tafereel. Het hemelse en het aardse raken elkaar.

En ook: lichaam en ziel veronderstellen elkaar.

Hoe geladen symbooltaal ook in maatschappelijk opzicht kan zijn, bleek enkele jaren geleden toen in een rechtszaal enkele moslims weigerden om bij het binnentreden van de rechter op te staan. Was het uit verzet tegen het Nederlandse rechtssysteem? Was het op religieuze gronden? Hoe het ook zij, velen verbonden grote betekenis aan de weigering om op te staan.

Als wij tijdens de intrede van de kerkdienst staan, is er een gelaagdheid van betekenissen. We brengen tot uitdrukking dat we binnentreden, tegelijk beschroomd en vrijmoedig. We naderen verwachtingsvol, zien uit naar onze Heer. We zouden kunnen knielen als we ons tekort benoemen, de afstand die door eigen toedoen is ontstaan. God zelf zou ons oprichten,

weer op onze benen zetten. Deze God, die ons gaandeweg weer voor ogen komt als een kwetsbaar Lam, brengen wij eer, aanbidden we. Om zo eigenlijk al tijdens de intrede geloof te belijden - hier sta ik, bij deze God hoor ik. Dat kan schoorvoetend of meegenomen door het lied.

In ons liturgieboekje staat frequent 'allen staan' of 'allen zitten'. Dat zijn aanwijzingen die bedoeld zijn als uitnodiging om met lijf en leden te vieren en te bidden. Om geen kans te missen weer met lichaam en ziel gemeente van Christus te worden. Het zijn aanwijzingen om het geloof te prikkelen, de verbeelding te voeden, het hart op te tillen, maar geen wetten van Meden en Perzen. Wie het om wat voor reden ook moeite kost om voor langere tijd te staan, laat die vooral gaan zitten. We hoeven in de kerk elkaar de maat van het geloof gelukkig niet te nemen.

Ik stel me zo voor dat het zondagsgebed de intrede besluit. Wie dit gebed bidt, maakt definitief de overgang van buiten naar binnen. Als we na dit gebed gaan zitten, vinden we rust om te luisteren: de Bijbel gaat open en God spreekt zijn Woord. We zijn thuis.

Ds. Eward Postma

Berichten uit de gemeente

Afgelopen maand hebben er twee grote activiteiten plaatsgevonden. We zijn begonnen op 6 september met een feestelijke openingszaterdag van het nieuwe seizoen. Veel gemeenteleden waren er op af gekomen en deden mee aan de workshops. Aan het eind van de middag werd een mooie vesper gevierd met medewerking van de mensen die meededen aan de workshop “Zang”. De middag werd besloten met een gezamenlijke maaltijd, naar Amerikaans model.

Zaterdag 13 september was er weer van alles te doen op ons kerkelijk erf. U heeft er in de vorige Kerknieuws over kunnen lezen. De schutterij trok veel bekijks. Bij het “bivak maken” werd een tent opgezet en een klein kampvuurtje gemaakt. Koffie en soep maakten ze zelf. En met de muziek erbij werd het al met al een leuke middag.

Zondag 21 september vierden we de vredeszondag in de RK Laurentiuskerk, met medewerking van onze Cantorij. Het thema bij deze dienst was “Wapen je met de vrede”.

Tijdens de dienst werd een kaarsje uitgereikt met de bedoeling om dit tijdens de Nachtwake, op vrijdag 26 september, in de kerk aan te steken voor de vrede. Hieronder het mooie drempelgebed dat werd gebeden tijdens de dienst: “Heer, wij wapenen ons”.

Heer, wij wapenen ons.

Door muren op te bouwen

proberen we het kwade buiten te houden.

Maar zo schermen we ons ook af van het goede.

Help ons muren af te breken

en ruimte te geven aan uw vrede.

Christus, wij wapenen ons.

Door uit te zijn op ons voordeel

proberen we onze eigen leefwereld uit te breiden.

Maar zo ontstaat scheefgroei.

Help ons oog te krijgen voor het geluk van ieder mens

en te groeien in solidariteit.

Heer, wij wapenen ons.

Door ons belangrijker te maken dan onze medemens

proberen we aanzien te verwerven.

Help ons te wapenen

en de eigenwaarde van ieder mens te bevestigen

en te bemoedigen.

Moge de goede God zich over ons ontfermen, onze fouten en tekorten vergeven en geleiden tot een eeuwig leven.

De kerkenraad ontving het bericht dat ds. Paul Siderius overleden is. Ds. Siderius is jarenlang voorgegaan bij de protestantse dienst in Huize de Werve. Hij was er graag gezien, had veel belangstelling voor de bewoners en leefde mee met het wel en wee van hen. Vrijdag 19 september ging ds. Postma voor in Huize de Werve en heeft hem herdacht. Op de rouwkaart stond geschreven dat hij uit zag naar het Licht. We zullen hem herdenken en weten dat hij in het Licht en de genade van God opgenomen is.

Namens de kerkenraad,

Annet van Zijl, scriba

Berichten uit de Kerkenraad

De ouderlingen geven er de voorkeur aan om in een afgebakende wijk te werken. Het is dan ook voor de gemeenteleden duidelijk wie ze kunnen aanspreken. In het afgelopen Ouderlingen Beraad is dit verder uitgewerkt. Hoewel er natuurlijk altijd “overloop gebieden” zijn, is men toch tot een verdeling gekomen. Deze is als volgt:

Dhr. de Troije werkt in de Ijpelaar, Mariaveld en Blauwe Kei.

Mevr. Peeters werkt in Ginneken, Ruitersbos, Overakker en rond de Bavelseleen.

Mevr. Baljeu verzorgt Ulvenhout en de gemeenteleden die ten noorden van de Zuidelijke Rondweg wonen.

Mevr. de Wilde werkt in Bavel en

Dhr. Schipper zal actief zijn in het buitengebied.

Mocht het niet duidelijk zijn met wie u contact moet opnemen, u kunt altijd één van de ouderlingen bellen, die zal u wel doorverwijzen. De telefoonnummers vindt u op de achterzijde van deze Kerknieuws.

Annet van Zijl,
Scriba

Bericht van de Kerkrentmeesters

Van de gemeente Breda is bericht ontvangen dat de aangevraagde omgevingsvergunning voor het bouwen van een muur op het kerkhof naast onze kerk is verleend.

Omdat de bouwtekening niet duidelijk genoeg in Kerknieuws kan worden opgenomen is er voor ieder die hiervoor belangstelling heeft, een exemplaar op A4-formaat beschikbaar. In Mariëndal is ook een bouwtekening op groter formaat aanwezig.

Het bouwplan heeft verschillende doelstellingen:

- De huidige staat en aanzien van het kerkhof sterk te verbeteren. Bezoekers van onze kerk en vele anderen met hen, storen zich aan de deplorabele staat van het kerkhof. Onze monumentale kerk komt beter

uit in een passende omgeving. Die zal daar zeker ontstaan, de verwachtingen zijn hoog gespannen.

- Nieuwe graven uitgeven en plaats maken voor urnen.
- Bron van inkomsten voor het in stand kunnen houden van onze gemeente.

Hoe wordt dit gefinancierd?

In de loop van vele jaren zijn er voor het Kerkhof Oud Ginneken en later voor de Bieberg grafrechten ontvangen en gereserveerd voor toekomstig onderhoud. Een deel van deze reservering wordt nu aangewend voor de geplande renovatie van het oude kerkhof die daarna weer nieuwe inkomsten zal gaan opleveren. Kan dat zo maar? Ja, maar zorgvuldig, omdat onze gemeente verantwoordelijk is voor het onderhoud.

Er worden hierbij geen gelden onttrokken aan ons kerkelijk budget.

In nauw overleg met de Kerkenraad werd het besluit genomen ieder die gebruik wenst te maken van het Kerkhof Oud Ginneken, daartoe in de gelegenheid te stellen. Ook derden, niet leden van onze kerkelijke gemeente. Uiteraard met de regels die door onze beheerder, de Stichting Begraafplaatsen en Crematoria voor westelijk Noord-Brabant, daarvoor zijn opgesteld. Verder conform de door de kerkrentmeesters vastgestelde tarieven en voorwaarden. Deze informatie wordt binnenkort opgenomen op beider websites.

Kan er nu reeds worden begraven?

Op diverse door de beheerder aan te geven plaatsen kan er al worden begraven. Informatie omtrent de kosten en de voorwaarden hierover krijgt u via de beheerder: info@zuylen.nl ter attentie van mevrouw M. de Deugd.

Als de nieuwe muur gereed is, zijn er in iedere steunbeer 2 urnengraven. Die zijn elk geschikt voor twee asurnen. Langs de nieuwe muur worden grafkelders gemaakt, nu reeds te zien op de Bieberg. In iedere kelder kunnen er twee kisten worden geplaatst. Voor informatie omtrent de bijkomende kosten dient contact te worden opgenomen met de Kerkrentmeesters.

Daar de urnengraven en grafkelders genummerd zijn, is het mogelijk geworden om deze te reserveren. Het voornemen bestaat om dit met ingang van D.V. 01-01-2015 mogelijk te maken voor leden van onze

kerkelijke gemeente. Vanaf 01-04-2015 ook voor overigen. Gebruik is uiteraard pas na voltooiing mogelijk.

Voor reservering zal een formulier worden gemaakt en de voorwaarden worden vastgesteld. Nadere berichten hierover zullen worden opgenomen in toekomstige nummers van Kerknieuws.

De tekst in onderstaand kader is ook geplaatst bij de ingang van de oude begraafplaats, plm. een meter voor de doorgang naar Mariëndal.

Breda, 26 augustus 2014

Oproep aan rechthebbenden

De Protestantse Gemeente Ginneken heeft besloten om op de oude begraafplaats nieuwe graven te gaan uitgeven. Daartoe zal een aantal nieuwe grafkelders worden gerealiseerd en zal er - daar waar mogelijk - tussen de te behouden grafmonumenten ruimte voor begraven worden gecreëerd.

Meer informatie over de mogelijkheden tot begraven kunt u bij onderstaande stichting krijgen.

Met het oog op continuering van bestaande grafrechten verzoeken wij een ieder die grafrechten heeft op een of meerdere graven, met mevrouw De Deugd contact op te nemen. Voor contactgegevens zie hieronder.

Namens de Protestantse Gemeente Ginneken,

De beheerder,
Stichting Begraafplaatsen en Crematoria voor westelijk Noord-Brabant, info@zuylen.nl (t.a.v. mevrouw M. de Deugd), 076-5219453 (op maandag tot en met woensdag tussen 9.00 en 17.00 uur)

Overige mededelingen en activiteiten

Ontheemd

Migratie is een kenmerk van onze tijd. Talloze mensen voelen zich in twee landen thuis. Als de waarden die deze 'thuislanden' vertegenwoordigen met elkaar gaan strijden, kunnen herkomst, identiteit en binding ook schuren. Is loyaliteit een keuze?

In zijn recente roman *De ontheemden* beschrijft de Frans-Libanese auteur Amin Maalouf de noodgedwongen terugkeer van hoofdpersoon Adam naar zijn vaderland Libanon. Adam woont sinds begin jaren '70 in Parijs, gevlucht vanwege de burgeroorlog. Het weerzien met zijn land van origine is omgeven met twijfel en ambivalente gevoelens. Zo beschouwen sommige van zijn jeugdvrienden zijn vlucht naar het Westen nog altijd als een vorm van verraad. Valt die kloof te overbruggen?

Tijdens twee bijeenkomsten bespreken we gedeelten uit het boek, die we vooraf gelezen hebben. We delen onze leeservaringen. Er is veel ruimte voor gesprek. Eventuele eigen ervaringen met het leven in twee landen kunnen zeker aan de orde komen. Verder zullen we raakvlakken met het in de Bijbel zo fundamentele motief van de ballingschap nagaan.

Data: woensdag 26 november en 3 december 2014

Tijdstip: 20.00-21.45 uur

Locatie: Consistorie

Maximum aantal deelnemers: 8

Graag aanmelden vóór 19 november bij ds. Eward Postma: 076-5605682 of predikant@protestantsegemeenteginneken.nl

Mindfulness, 7 oktober Markuskerk, 20:00 uur

Wat is mindfulness? Wat kan ik er mee? Wat kan de kerk er mee?

To be mindfull kun je het beste vertalen met 'opmerkzaam zijn', 'gewaar zijn'. Mindfulness betekent dan ook 'bewust gewaar zijn van de ervaring van moment tot moment zonder oordeel'. Mindfulness is de kunst om contact te maken met het hier en nu - de plek waar het leven zich afspeelt - met een open, vriendelijke mildheid.

Op 7 oktober gaan we met Judith Kerssies op een actieve manier onderzoeken wat we hiermee binnen de kerk kunnen bereiken.

Toegang Gratis. Markuskerk, Hooghout 96, Breda



PROTESTANTS CHRISTELIJKE OUDERENBOND, afd. Breda

Op de themamiddag van 9 oktober a.s. komt in afwijking van eerdere berichten, de heer Jan Mackenbach ons vertellen over het leven en werken van Bert Haanstra. Hij wil dit vergezeld laten gaan van fragmenten uit verschillende door Haanstra geproduceerde films. Vandaar dat de middag wat langer duurt, namelijk tot 16.30 uur.

Datum: donderdag 9 oktober van 14.00 uur tot 16.30 uur in de Markuskerk, Hooghout 96, 4817 ED Breda. Zaal open vanaf 13.30 uur. Toegang gratis.

Voor informatie over de PCOB en voor eventueel vervoer op de thema-middag kunt u terecht bij de secretaris van de afdeling Breda, mevrouw Wilma Bondzio-Hupkens. Telefoon 076-5228628 of uh.bondzio@zonnet.nl

iCafé

Eén van onze projecten waarin we samenwerken met Jefta, PKN en IFES (International Federation of Evangelical Students) is het iCafé. De gedachte erachter is om als kerkelijke gemeente de christelijke gastvrijheid te tonen aan internationale studenten. De kern vormt een maandelijkse bijeenkomst waarin ze in contact komen met mensen uit kerken en andere studenten en worden geholpen hun weg te vinden in Breda.

Daar komen veel praktische dingen bij kijken. Belangrijk is dat dit wordt gedragen door een bredere groep mensen dan de vrijwilligers van iCafé zelf.

Nu zouden we als iCafé graag een aantal gastgezinnen hebben, waar studenten bij terecht kunnen. Ik vermoed dat er wel een aantal gezinnen of personen in Breda of Ginneken zijn die daar voor open staan.

Wat wordt er dan van u verwacht?

- U spreekt en verstaat goed Engels.

- U bent bereid om een keer met een student te eten of samen iets te gaan doen.

Dat kan eenmalig zijn of meerder keren, net wat u wilt.

Mocht dat iets voor u zijn, dan trainen we u graag in hoe u moet omgaan met verwachtingen, cultuurverschillen en eventuele verzoeken om geld.

Aanmeldingen zijn welkom bij jn.dentoom@gmail.com

Niels den Toom, studentenpastor

Diaconie

Verantwoording diaconale collecten juni, juli en augustus 2014:

1 juni	diaconie	€ 114,05
1 juni	Z W O	€ 123,90
8 juni	diaconie	€ 111,65
15 juni	diaconie	€ 57,15
22 juni	diaconie	€ 90,85
29 juni	diaconie	€ 48,80
6 juli	diaconie	€ 60,95
13 juli	diaconie	€ 69,95
20 juli	diaconie	€ 62,95
20 juli	zendingsbussen	€ 32,50
17 augustus	diaconie	€ 69,35
24 augustus	diaconie	€ 48,65
31 augustus	diaconie	€ 55,35

Ontvangen giften januari t/m augustus

Juli: fam. W. – C. € 30,--

Namens de diakenen, Bas de Geus

Koffie-inloopochtenden in Mariëndal

Deze vinden plaats op elke
2^e woensdag van de maand
van 10.00 – 12.00 uur.

De komende woensdagen zijn:

8 oktober en
12 november



Voedselbank inzameling

De Diaconie vraagt uw medewerking

De 1^e woensdag van november wordt van oudsher in de Protestantse Kerken de Dankdag voor het Gewas en de Arbeid gevierd. Langzamerhand is dit gebruik in onze geïndustrialiseerde en geïnformateerde maatschappij in de vergetelheid geraakt. Alleen in agrarische gebieden vindt deze viering nog plaats.

De diaconie wil op een andere wijze weer inhoud aan deze dag geven. Daarom vragen wij uw aandacht voor een speciaal goed doel: de Voedselbank in Breda. Momenteel ontvangen ruim 400 gezinnen in Breda en omstreken, waaronder 450 kinderen van baby tot puber, eenmaal per week een doos met levensmiddelen. De veelal eenoudergezinnen zijn geselecteerd via het maatschappelijk werk. De Voedselbank Breda is één van de weinige voedselbanken die geen subsidie van de gemeente krijgt. Ze moeten het dus hebben van giften en donaties.

Daarom houdt de diaconie op zaterdag 1 en 8 november en op zondag 2 en 9 november een grote inzamelingsactie van houdbare levensmiddelen voor de Voedselbank Breda. Door uw bijdrage kunnen dan nog meer mensen worden geholpen in deze voor velen toch al dure tijden.

De goederen kunnen aangeleverd worden in Mariëndal, op zaterdag 1 of 8 november tussen 10.30 en 12.00 uur en op zondag 2 of 9 november van 9.30-10.00 uur en van 11.15-12.00 uur

Koffie, koffiemelk (doosjes / flesjes), thee, houdbare melk, babyvoeding, pindakaas, aardappelpuree, margarine. Ook non-food producten zijn nodig, zoals wasmiddel, luiers maat 2 - 6 (hard nodig), tandpasta, enz. Liever geen snoep, koek, zoutjes of bederfelijke waar.

Kleine én grote giften zijn welkom, ook van burens en bekenden.

Voor verdere informatie kunt u bellen met de heer R. Lameijer, tel. 076-561 39 22 of dhr. B. de Geus, tel. 076 56 51 627

Wij halen, indien nodig, de producten ook op bij u thuis.



Laatste nieuws uit Arad

Renata Tothpal meldde mij donderdagmorgen vroeg dat zij goed nieuws had. Op 24 september kwam de vervroegde vrijlating van haar man ds. Béla Tothpal voor de rechter. Inmiddels is bekend dat de uitspraak positief is uitgevallen en hij begin oktober weer vrij man zal zijn en weer herenigd is met zijn gezin en zijn gemeente. Tevens bedankt zij voor de kaarten die zij en de kinderen de laatste maanden regelmatig krijgen.

Bezoek aan Wismar en Loiz van 12 – 14 september 2014

Na een voorspoedige reis kwamen Jack Grootenboer en ik aan bij het Christliches Gästehaus “Beth Emmaus” in Loiz, een klein dorpje ten oosten van Schwerin. Daar werd, voor de eerste maal, een tweedaagse bijeenkomst gehouden van Duitse gemeenten in de Nordkirche van Duitsland die een gemeentecontact in Nederland hebben. Ook Jochen Wittenburg en zijn vrouw Ursela en Elke Jansa uit Wismar waren daarbij. Onder de aanwezigen bevonden zich uit Nederland ook de voorzitter van de Lutherse Synode van Nederland prof. Fledderus, de voorzitter van de Landelijke Werkgroep Gemeentecontacten Nederland-Duitsland dhr. Gerben Dijkstra en mevr. Eef Dijk, eveneens van de landelijke werkgroep. Verder schoven die avond een aantal mensen aan, afkomstig uit verschillende Ev. Luth.gemeenten van de Nordkirche.

De bijeenkomst werd geopend met een kennismakingsronde waarbij een ieder een symbool inbracht wat betrekking had op hun partnergemeente(n). Wij hadden uiteraard ons logo met de drie duifjes meegenomen, evenals de kaars die wij vijf jaar geleden van Wismar ontvingen t.g.v. ons 25-jarig jubileum en die wij bij iedere vergadering laten branden als teken van verbondenheid.

Het voert hier te ver om alle programma onderdelen uitvoerig uit de doeken te doen, maar een paar dingen wil ik hier toch nog even noemen:

Een kerkenraadslid van de Ev.Luth. kerk in Ladelund vertelde ons over de oudste verbinding tussen twee gemeenten nl. tussen Putten (Gld) en Ladelund, een dorpje op de grens van Duitsland en Denemarken. Dit contact is reeds kort na de 2^e Wereldoorlog ontstaan. Zoals ouderen onder u wellicht weten werden eind 1944 als wraakactie van de Duitse Wehrmacht alle mannen uit Putten weggevoerd. De meesten van hen lieten het leven in het kamp van Ladelund-Neuengamme. Zij liggen daar nog altijd begraven. Ieder jaar reizen nabestaanden daarheen en worden zij herdacht. Ook vanuit Ladelund komt ieder jaar een groep gemeenteleden naar Putten.

Zaterdagmorgen verhaalde prof. Fledderus van de Lutherse Synode van de geschiedenis van de lutheranen in Nederland. Hoe al in 1564 de eerste lutherse

kerk in Nederland in Woerden in gebruik genomen werd en hoe de Evangelisch Lutherse Kerk in Nederland zich ontwikkelde t/m de vorming van de PKN samen met de Hervormde Kerk Nederland en de Gereformeerden Kerken in Nederland.

Het was goed en leerzaam om er bij te zijn. Men stelde het ook zeer op prijs dat Jack en ik voor deze bijeenkomst deze lange reis gemaakt hadden.

Maar voor ons was het ook belangrijk om Oberkirchenrat Drewes, pastor voor internationale gemeentecontacten, te ontmoeten. Hij heeft in oktober vorig jaar, samen met Jochen Wittenburg uit Wismar, een bezoek gebracht aan onze partnergemeente in Arad en het leek ons goed om met hem eens van gedachten te wisselen over de situatie in Arad. En zo geschiedde zaterdagmiddag na afloop van het officiële programma. Het was een open gesprek waarbij geen pijnpunten uit de weg werden gegaan. Wat wij eigenlijk al vermoedden en nu bevestigd kregen is dat het ‘formele’ orgaan van de Nordkirche zich niet kan mengen in dit conflict, al heeft men, bij het bezoek vorig jaar wel bij beide partijen aangedrongen op een verzoenende houding. Tevergeefs echter. De ontstane kloof is groot.

Een van de problemen van onze partnergemeente in Arad is dat zij momenteel bij geen groter geheel horen. Diverse opties hebben wij hieromtrent doorgesproken, maar een kant en klare oplossing is er (nog) niet. Het tweede probleem zijn de financiën van de gemeente in Arad. Veel meer dan de opbrengsten van de collecten hebben zij niet, buiten de hulp die men vanuit Breda en soms ook uit Wismar ontvangt. Pastor Drewes was eerlijk in zijn antwoord dat er formeel vanuit de Nordkirche niet veel mogelijk was, maar hij wist nog wel van een fonds en zou daar achteraan gaan.

Afgesproken is tot slot dat wij proberen om op 21 maart volgend jaar in Bunnik elkaar opnieuw te ontmoeten. De Landelijke Werkgroep Gemeentecontacten Nederland - Duisland houdt dan haar jaarvergadering en pastor Drewes zal daar dan als spreker ook aanwezig zijn.

Zondagmorgen waren Jack en ik aanwezig bij de kerkdienst in Wismar. Ditmaal in de Heilige Geistkirche waar een gezamenlijke themadienst werd gehouden met de St. Marien-St. Georgengemeinde van de Neue Kirche in het kader van de ‘Sonntag für Diakonie’. Daar kreeg ik gelegenheid om namens u allemaal een groetwoord uit te spreken. Na de dienst bij het koffiedrinken nog diverse bekenden begroet. Men vindt het altijd bijzonder als wij komen en dat was nu niet anders. Zondagavond rond half tien waren we weer veilig thuis. Het waren bijzondere dagen waarin we veel opgestoken hebben wat ons van nut kan zijn met betrekking tot onze gemeentecontacten en er zijn wat weer wat nieuwe lijntjes getrokken die mogelijk in de toekomst behulpzaam kunnen zijn bij de problemen van onze partnergemeente in Arad.

Mieke Frankfoorder-Boevé (voorzitter), tel. 076-514.65.23
Email: w.frankfoorder@hccnet.nl

Labyrint

Deze zomer bezochten we de Kathedraal van Chartres, die met nog een vijftal kerken in Frankrijk een labyrint bezit. Meer dan 700 jaar geleden is het in de betegeling opgenomen. Elke vrijdag staan er geen stoelen en kan de bezoeker in cirkels de ronde doen naar het hart met het bloemmotief. Door een hoge opening staat op de langste dag van het jaar 's middags om 12 uur het zonlicht recht op dit centrum. Wie het labyrint loopt, kan niet kiezen tussen rechtdoor gaan of welke kant ook afslaan, voor teruggaan is geen ruimte en tijd.

Toen ik het mathematische pad rustig meditatief volgde, passeerde ik enkele keren op korte afstand het bord met toelichting aan de kant. Het dolen, dwalen, in deze hof berust op de ervaring dat je al rondgaande enkele keren het middelpunt nadert of je er tot de buitenste ring van verwijderd. Tijdens de geleide voortgang dwaal je, maar je moet erop vertrouwen uiteindelijk niet te verdwalen. Ik las dat het destijds tijdens de Paaswake gebruikt werd voor een uitbundig feestelijk spektakel. De hoogste geestelijke liep dan met danspasjes het labyrint, een kluwen wol in de armen. Enkele keren wierp hij het naar iemand uit het enthousiaste, gelovige volkje er omheen, die het teruggooide. Onder gejuich bereikte hij het centrum, symbool van de Opstanding, de overwinning op de dood. Hiermee vierde het volk dat Jezus aan het einde van een levensweg van bochtig afwenden en toekeren, zijn bestemming had bereikt: de 'bloem' van het Eeuwige Leven.

De vroege Christelijke cultuur greep van oudsher graag terug op oude, vaak barbaarse verhalen uit Griekenland, die literatuur hadden opgeleverd. Een mythische figuur was bijvoorbeeld de 'ingenieur' Daedalus, die de pottenbakkersdraaischijf en de zaag zou hebben uitgevonden. En de passer, symbolisch voor de wiskunde, de wetenschap die berekenend tekent. Hij was het die het enorme, hoekige labyrintpaleis op Kreta bouwde. Daar werd kannibaal Minotaurus - half mens, half stier - met mensenvlees naar toe gelokt en erin opgesloten. Ariadne vlocht het kluwen draad dat de held Theseus afwikkelde op zoek naar het monster en waarmee hij na de overwinning de weg naar buiten wist terug te vinden.

Hoe werd het Antieke gegeven van de doolhof christelijk benaderd? Uit de heidense versie spreekt het geloof dat in de schepping een natuurlijke drang tot overleven van persoon en groep evident is en uiteindelijk altijd de dienst uitmaakt. Die maakt dat de mens uit angstig zelfbehoud waakzaam rondkijkt. Diep verankerd is het besef dat het leven voor de kwetsbare mens een totaal onoverzichtelijk gebouw van kansen en mogelijkheden is, waarin het fatale dodelijk vernietigend op de loer ligt. Wie het gevaar niet het hoofd biedt, gaat eraan onderdoor. Bewonderd wordt de held die, overtuigd van zijn kracht, het kwaad lijfelijk opzoekt, vernietigt en daarmee eeuwige roem oogst. Het laatste is zelfs belangrijker dan zijn dienst aan de gemeenschap. Volgens het recht van de sterkste komt hem dat ook toe.

Het labyrint van Chartres gaat niet uit van deze opvatting, maar maakt zichtbaar dat achter het leven een ander, liefdevol doordacht plan met ‘wiskunde’ schuil gaat voor de inrichting ervan. Met dit voor ogen zouden mensen elkaar niet naar het leven moeten staan, maar elkaar op het smalle pad hoogstens in het voorbijgaan terughoudend even met de stof van hun kleding aanraken. Volgens de logica van het Hart dienen ze zowel met als zonder elkaar ‘rond te gaan’. De orde van dit labyrint verzet zich tegen de gedachte dat samenleven confrontatie betekent, waarin met de moed der wanhoop en met de rug tegen de muur de aanval de beste verdediging is. Het verbeeldt het allerhoogste plan met de wereld. Dit is Denken boven alle denken in wurgende modellen, waarin heilloos mensen en groepen, volken, tegen elkaar worden opgezet. Jezus liep als eerste dit spoor, naar een patroon dat niet uitgaat van blinde, instinctieve natuurkracht, de drift van de stier, maar van de stille werking van de Geest. Ze buigt, ontziet, en is helend en ordenend gericht op Toekomst. Daarop kan een christen vertrouwen. Ze maakt de ‘angstdraad’ van Ariadne tot een afdankertje, een lachertje.

Simon Kat

Voor de jongeren in onze gemeente:

Dit ben ik!

Elke maand stelt een kind uit onze kerk zich voor!



Mijn naam is Rosa
Ik ben 7 jaar oud
Kleur haar: blond
Kleur ogen: blauw
Schoenmaat: 32
Mijn ouders heten Marloes en Lennart
Mijn grootste vriendinnen zijn Zara en Isis
Huisdieren: geen
Mijn hobby's zijn: zwemmen
Dit is mijn sport: turnen
Ik ben bang voor: een krab
Ik ben goed in: kokkel (mijn knuffel)
knuffelen
Dit wil ik worden: ik weet het nog niet

Het leukste wat ik in de kerk beleefd heb is: tekenen met schrijfpotlood op de Startzaterdag

Mijn wens voor onze kerk is: een Paasspel op Pasen

Weer een leuke avond met pizza & cola een gezellige babbel en chillen & chatten met de dominee en jeugdwerker van jouw kerk. Kom je ook? We willen je graag ontmoeten en weten wie je bent, wat jij van de kerk vindt en wat jou bezig houdt. Voor jongeren van 9-16 jaar.



WE WILLEN JE ZIEN!

PROTESTANTSE GEMEENTE GINNEKEN



Maandag 13 oktober van 17-19 uur
Pizza bij de dominee

UITNODIGING

Mail je even terug of je wel of niet kunt komen? Thanks!

Groetjes!

Dominee Eward Postma
predikant@protestantsgemeenteginneken.nl

Jeugdwerker Danielle van Drongelen
danielle.vandongelen@gmail.com

Duivelsbruglaan 21 Breda

Diensten in Huize ‘De Werve’

Vrijdag 21 nov. 15.30 uur Kerkdienst

Ds. E.A. Postma



Colofon

Kerknieuws Ginneken is een uitgave van de Prot. Gemeente Ginneken. Het doel van deze uitgave is de leden van onze gemeente te informeren over de te houden kerkdiensten, komende activiteiten en overige gebeurtenissen in de gemeente.

Website van de gemeente (QR-code rechts):

www.protestantsegemeenteginneken.nl .



Redactie Kerknieuws Ginneken

Postadres: Duivelsbruglaan 11, Postbus 4648, 4803 EP Breda

Mevr. H. van IJzeren – ten Kley

tel. 076-565.29.49

Mevr. A. van Zijl – Waalwijk

tel. 076-541.54.87

Dhr. J.F.C. van Epen

tel. 076-587.47.85

De kopij voor het volgende nummer van Kerknieuws Ginneken ontvangen wij graag vóór **maandag 27 oktober 2014** per e-mail:

naar jfvanepen@casema.nl.

Dat nummer loopt van zondag 16 november tot en met zaterdag 20 december 2014 (5 weken).

De redactie verzoekt u zoveel mogelijk per e-mail aan te leveren, bij voorkeur in ‘Microsoft Word’, in het lettertype ‘Times New Roman’. Afbeeldingen in .JPG. Geen PDF of andere tekstverwerker. Wij kunnen dit niet kopiëren naar Word!!

Een abonnement op Kerknieuws Ginneken kost € 20.00 per jaar.

Over te maken op rekening NL50 INGB 0001 0790 21! Vermeld bij uw betaling “Kerknieuws Ginneken”, met daarbij uw postcode en huisnummer.

NAMEN EN ADRESSEN PROTESTANTSE GEMEENTE GINNEKEN

Predikant: Ds. E.A. Postma, Duivelsbruglaan 21, 4835 JD Breda 076-5605682
Preses: Dhr. J.W. Schipper, Valkrustdreef 39, 4835 MD Breda. 076-5650601
Scriba: Mevr. A. van Zijl, Verdilaan 11, 4837 CL Breda. 076-5415487

WIJKOUDERLINGEN

Mevr. C.M. Baljeu, Nieuwe Beekhoek 44, 4851 VK Ulvenhout 076-5613802
Dhr. W. Eland, Molenstraat 60, 4851 SJ Ulvenhout 076-5613598
Mevr. H. Peeters-Wisse, Bieberglaan 9, 4834 MJ Breda 076-5611036
Mevr. M.L. de Wilde-Spanjaart, Schoutenlaan 20, 4854 AW Bavel 0161-432093
Dhr. F. de Troije, Diamantstraat 8, 4817 HV Breda 076-5219717
Jeugdouderling: Mevr. P. Ruys-Lee, Viandenlaan 23, 4835 EG Breda 076-5611776

DIAKENEN

Voorz.: Dhr. B. de Geus, Doornenburgstraat 58, 4834 NM Breda. 076-5651627
Secr.: Dhr. R.J.G. Lameijer, Haamstraat 3, 4851 TL Ulvenhout 076-5613922
Email: prot.gem.ginneken.diac@gmail.com
Admin.: Mevr. P.J. van den Bosch, Keizerstraat 67, 4811 HL Breda 076-5610717
Diakenen: Dhr. L. Nicolai, Fatimastraat 44, 4835 BD Breda. 076-5153453
Dhr. W. van Dijk, M. van Coehoornstr. 16A 4811 AV Breda 076-8896694
Mevr. B.C.M. Koopmanschap-Lely, Past. Vermuntstraat 5,
4851 CR Ulvenhout 076-5652114
De heer O.N. Visser, Laurensark 50, 4835 GX Breda. 076-8875180
Mevr. C. van Wijk, Beekdal 13, 4851 SW Ulvenhout 076-5612077

Diaconie Prot. Gemeente Ginneken: Rekening NL90 FVLB 0699 7416 53

KERKRENTMEESTERS

Voorz.: Dhr. G.P.Th. Bosma, W. v. Oranjelaan 34^{bis}, 4837 AK Breda 076-5601117
Secr.: Mevr. H. van IJzeren-ten Kley, Vogelsanck 22,
4851 ES Ulvenhout. 076-5652949
Penn.: Dhr. J.J. Koeman, Dr. Gommerslaan 2, 4835 GV, Breda 076-5600100
Lid: Dhr. A. van Dijk, Schoutenlaan 62, 4854 AX Bavel 0161-431888
Dhr. W. Wilms, Tilburgseweg 114, 4817 BG Breda 076-5812374
Ledenadministratie en Kerkbalans

Protestantse Gem. Ginneken: ING-rekening: NL50 INGB 0001 0790 21;
ABN-rekening: NL14 ABNA 0520 4249 99
Restauratiefonds: NL83 INGB 0002 3112 97

KOSTERIJ Bespreken Kerk, Consistoriekamer, Romenyhuis, Mariëndal:
Koster: De heer A.H. van Wijk; Duivelsbruglaan 3, 4835 JD Breda, 076-5651807

KERKELIJK BUREAU

Postadres: Postbus 4648, 4803 EP Breda. 076-5653142
Email: kbginneken@zonnet.nl
Geopend: 1^e dinsdagavond van de maand, 19.00 - 20.00 uur; Romenyhuis
Administrateurs: Dhr. J. Potgieser en Mevr. A. den Hamer
Informatie voor het kerkelijk bureau graag zenden aan kbginneken@zonnet.nl.