

KERKNIEUWS GINNEKEN - kleur: GROEN

39e jaargang, nr. 7

Startnummer september AD 2014

**Informatieblad voor de Protestantse Gemeente
Ginneken – Ulvenhout – Bavel – Galder en Strijbeek**



Opening seizoen 2014 – 2015
Startzaterdag 6 september vanaf
15.00 uur bent u welkom in Mariëndal,
lees het programma op pag. 7

Kerkdiensten 7 september – 5 oktober 2014

- Zondag 7 sept.: 13^e zondag na Pinksteren, Startzondag
10.00 uur Dienst van Woord en Gebed
Voorganger: Ds. E.A. Postma
- Zondag 14 sept.: 14^e zondag na Pinksteren
10.00 uur Dienst van Schrift en Tafel
Voorganger: Ds. E.V.E. Wijnands, Dalmsholte
- Zondag 21 sept.: 15^e zondag na Pinksteren - Vredeszondag
11.00 uur Dienst in de R.-K. Laurentiuskerk, Ginnekenweg
Voorganger: Pastor R. van Oorscot en Ds. E. Postma
- Zondag 28 sept.: 16^e zondag na Pinksteren
10.00 uur Dienst van Woord en Gebed
Voorganger: Ds. A. E. Keuning, Utrecht
- Zondag 5 okt.: 17^e zondag na Pinksteren
10.00 uur Dienst van Woord en Gebed
Voorganger: Ds. T. van Prooijen, Breda

Vervoersrooster

Datum	Naam vervoerder	Telefoonnummer
07 sept.	Mevr. A. Poldervaart	076-5657890
14 sept.	Dhr. J.F.C. van Epen	076-5874785
21 sept.	Dhr. en Mevr. Tijhuis	076-5716987
28 sept.	Mevr. A. Poldervaart	076-5657890
05 okt.	Dhr. J.F.C. van Epen	076-5874785

Voor aanvraag verzoeken wij u te bellen op zaterdagavond tussen 18.00 en 19.00 uur. Bij afwezigheid kunt u voicemail inspreken.

Bij de kerkdiensten

Kleine Kerk: 7 september en 5 oktober.

De **Crèche:** Alle zondagen.

Bloemen: Elke zondag wordt namens de gemeente een groet aan een gemeentelid gegeven vanuit de dienst.

Suggesties hiervoor graag bij de secretaris van de diaconie.

Koffiedrinken: Elke zondag na de dienst in Mariëndal.

Contact met Ds. Postma: Op dinsdag- en donderdagochtend telefonisch spreekuur van 09.00 – 09.30 uur. Telefoonnummer: 076-560.56.82.

Gelegenheid om te dopen: Alleen op de eerste zondag van de maand is er gelegenheid om te dopen. Hiervoor kunt U contact opnemen met de predikant, tel. 076-560.56.82.

Van de redactie

Tezamen met dit nummer ontvangt u weer de Kerkgids voor het komende seizoen. Hierin is de meeste actuele informatie opgenomen over onze kerkelijke gemeente.

Bewaar dit goed! U vindt er in wat de kerk voor u kan betekenen en waar u moet zijn voor het regelen van kerkelijke aangelegenheden zoals contact met predikant, kerkenraad en kerkelijk bureau, doop en uitvaart.

Agenda Protestantse Gemeente Ginneken

- | | |
|----------|--|
| 06 sept. | Startzaterdag; zie blz. 7 |
| 10 sept. | Koffie-inloopochtend Mariëndal |
| 13 sept. | Monumentendag; zie blz. 8 |
| 21 sept. | Inleveren kopij voor de volgende Kerknieuws; zie blz. 19 |
| 08 okt. | Koffie-inloopochtend Mariëndal |

Wij zijn de eersten niet

Deze in kerkelijke kring vaker gebezigde uitdrukking heeft, hoe waar ook, soms iets flauws. Alsof de woorden vooral willen relativeren wat wij vandaag aanvatten. 'Dat is lang voor ons ook al gedaan' kan een doodoener voor het enthousiasme zijn.

Deze eerste maanden van mijn predikantschap ontdek ik echter een nieuwe, positieve dimensie van de uitdrukking. Ik merk dat een deel van mijn werk bestaat uit het oogsten van wat soms decennia geleden is gezaaid. De moeder die haar kind wilde laten dopen, vertelde dat ze zelf als kind zondagsschool had gevolgd in onze gemeente. Intussen woont ze al jarenlang elders in Breda, maar de herinnering aan deze kerk met de atmosfeer eromheen maakte dat ze haar eigen kind ook hier wilde laten dopen.

Bij een uitvaart spelen vergelijkbare motieven een rol. Iemand is al jaren weg uit Ginneken en hier geen lid meer, maar wilde toch graag vanuit onze kerk begraven worden. Er is in een verder verleden een band gegroeid, die oog in oog met de dood van bijzonder gewicht blijkt.

Deze voorbeelden maken mij ervan bewust dat het leven van deze gemeente meer omvat dan wij zien. Het onttrekt zich aan ons oog en is bovendien nog niet voltooid, heeft meer in petto dan we soms denken. Deze verrassing is mee de vrucht van het werk dat anderen vóór ons verzet hebben, op 'zomaar' een zondagmorgen of tijdens 'zomaar' een huisbezoek.

Oprechte toewijding aan God en goede aandacht voor elkaar vormen samen een veelbelovende basis. We weten niet exact wat we voor een ander betekenen, laat staan wat Gods Woord teweegbrengt. Maar we mogen erop vertrouwen dat wat we doen niet vergeefs is. Ook al is er zaad waarvan wij zelf de vrucht nooit zullen zien.

'Wij zijn de eersten niet' is voor mij een uitdrukking geworden die verband houdt met verwondering. Over wat er allemaal leeft en de tijd doorstaat. En dat wij daar zelf weinig of niets aan kunnen doen, maar dat het ooit ergens begonnen is. Een goede reden om ook zelf weer te beginnen!

Ds. Eward Postma

Berichten uit de gemeente en uit de Kerkenraad

Een bewogen vakantieperiode ligt achter ons. Velen hebben meegeleefd met de nabestaanden van de vliegtuigramp. Zowel in de dienst in de Grote Kerk als in onze kerk werd op 20 juli hier aandacht aan besteed in een ingetogen dienst. Woensdag 23 juli, op de nationale rouwdag, hebben zowel onze kerk als de RK Laurentiuskerk de klokken geluid toen om tien voor vier de eerste vliegtuigen in Eindhoven landden. Na afloop kwamen sommige mensen een kaarsje aansteken in de kerk.

In juli zijn 3 gemeenteleden overleden. 8 Juli overleed **mevr. Ali Klein-Besemer** op 91 jarige leeftijd. Ds. Postma leidde de dienst in de aula van het crematorium.

9 Juli overleed **mevr. Frie Geurts - van Leeuwen** op 86 jarige leeftijd. Ook voor haar werd een bijeenkomst in het crematorium gehouden.

Dhr. A. Moerman overleed op 18 juli op 91 jarige leeftijd. In het voorjaar was hij nog samen met zijn vrouw in de kerk aanwezig om na afloop van de dienst de onthulling bij te wonen van het beeld van Ludovicus van Eijnatte, dat de heer en mevrouw Moerman aan de kerk schonken.

De dankdienst werd geleid door ds. Pieter Masmeijer in de aula van het crematorium.

*De koning, die zijn troon heeft in de hoge,
houdt bij de mensen hof.
En alle tranen zal Hij van hun ogen
afwissen tot zijn lof.
Er zal geen rouw, er zal geen dood meer wezen,
nergens verdriet meer zijn,
de eerste dingen werden uitgewezen,
Voorbij ging alle pijn.*

Willem Barnard, bij Openbaring 21, 1-4

Een terugblik op de dienst van 6 juli is wel op z'n plaats. In deze dienst werd de heer Peter Wassink bedankt voor het 42 jaar dienstbaar zijn aan de kerk in diverse functies. U hebt daarover kunnen lezen in het Pinkster-nummer van Kerknieuws. Na afloop van de dienst sprak de voorzitter van de kerkenraad, de heer Jan Schipper, lovende woorden en ontving de heer Wassink een draaginsigne met twee gestileerde kerktorens. Dit gouden

speldje wordt toegekend door de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer. De heer Wassink sprak in zijn dankwoord dat hij hoopte dat de Protestantse Laurentiuskerk altijd zijn bijzondere liturgie in ere zal houden. Daarna speelde Gijs van Spankeren met Marian Hillen en Ina Manneke een Sonate van G.F. Händel voor orgel, viool en gamba voor de heer Wassink. Een dankwoord van hem treft u aan op blz. 14-15.

De zomerdiensten in de Grote Kerk werden goed bezocht. Aan iedere dienst was iets extra's toegevoegd, zoals een percussionist, dans, zang en dwarsfluit en daarbij het prachtige orgelspel door de organist de heer Aart Bergwerff. Nieuw was dit keer het koffiedrinken vooraf aan de dienst en achter de voorgangers de kerk in te gaan. Het was een feest om deze zomer met elkaar in de Grote Kerk te zijn!

De Brabantse Orgelfederatie bezoekt op zaterdag 4 oktober a.s. diverse orgels in Zuidwest Brabant. Ook Ginneken wordt bezocht. Er zal door leden van de federatie op het orgel gespeeld worden, maar ook door Gijs van Spankeren. In het blad "Brabants Orgelrijkdom" staat ons Flentrop orgel uitgebreid beschreven.

De kerkenraad is bezig een nieuw beleidsplan op te stellen voor de komende vijf jaar. Aandacht wordt besteed aan het ook door de week zichtbaar zijn als kerk. Zo ook zal een missionaire opdracht daar deel van uitmaken. Maatschappelijke ontwikkelingen, in zover ze van toepassing zijn voor pastoraat of diaconaat, zullen in dit beleidsplan opgenomen worden. Op 4 oktober a.s. is hiervoor een extra kerkenraadmiddag ingelast om hierover in alle rust te spreken.

En dan komt de startzondag er aan. Zondag 7 september zullen de kinderen weer in de kerk zijn. In plaats van dat er na de dienst op zondag iets extra's wordt gedaan, vindt dit nu plaats op **zaterdag 6 september in de namiddag**. Op de pagina hiernaast leest u er meer over.

We hopen dat we met elkaar een goed en inspirerend nieuw seizoen 2014 – 2015 zullen hebben.

Namens de kerkenraad,
Annet van Zijl, scriba

Dhr. en mevr. Tijhuis hebben na de viering van hun 60 jarig huwelijksfeest € 150,- aan het orgelfonds overgemaakt. Hartelijk dank hiervoor.

Startzaterdag 6 september 2014

Het gebruikelijk begin van het nieuwe seizoen is verplaatst naar zaterdagmiddag 6 september. Een aantal enthousiaste vrijwilligers hebben een uitgebreid middagprogramma voor de hele gemeente opgesteld. Voor iedere leeftijd is er wel iets leuks te doen. Voor de kleinsten is er kinderopvang; tieners die hierbij willen helpen, heel graag! Laat het ons weten.

Het programma ziet er als volgt uit:

15.00 uur	Ontvangst in Mariëndal met koffie, thee of limonade.
15.20 uur	Presentaties van workshops en een overzicht van de locaties waar deze gegeven worden.
15.30 – 17.00 uur	Volgen van de workshops en andere bezigheden.
17.30 – 18.00 uur	Vesperdienst in de kerk, waarin de ingestudeerde muziek van de zangworkshop ten gehore wordt gebracht.
18.30 uur	Gezamenlijke maaltijd.*
21.00 uur	Einde van de middag

Een aantal workshops kunnen we al noemen, zoals:

Quilten	o.l.v. Maddy Visser
Zingen	o.l.v. Corinne van Wijk
Tekenen	o.l.v. Bert de Wilde
Kalligrafieren	o.l.v. Greet de Geus
Spelletjes circuit	o.l.v. Diny Koopmanschap

Behalve dat er voor de kinderen leuke spellen zijn, wordt met de scouting overlegd om ook samen met hen die middag iets te doen.

* De maaltijd is naar Amerikaans model: ieder neemt zijn favoriete (koude) gerecht mee voor hem/haar/gezin en net een beetje meer voor een ander. Bepaalde mogelijkheid tot opwarmen van de gerechten. Voor drinken wordt gezorgd.

Voor vragen of inlichtingen:

Diny Koopmanschap: bcmkoopmanschap@gmail.com of
Corinne van Wijk: corinne.vanwijk@ziggo.nl (06-38082030)

Iedereen is hiervoor van harte uitgenodigd!!

Monumentendag, zaterdag 13 september 2014

Zaterdag 13 september zal een stukje geschiedenis worden nagespeeld uit de beginjaren van ons koninkrijk. Dit zal gebeuren bij het monument de Citadel bij de Protestantse Laurentiuskerk.

“In de winter van 1832 sloeg maarschalk Gerard met een Frans leger van 65.000 man het beleg voor Antwerpen op. Met 29.000 man daarvan viel hij de citadel aan, verdedigd door een garnizoen van 4.500 Nederlands soldaten. Vanaf 4 december bombardeerden de Fransen onophoudelijk 20 dagen, dag en nacht de vesting, totdat het één puinhoop was.

Onze verliezen bedroegen 100 doden en ruim 300 gewonden. Er werden voor de dapperheid door Koning Willem I 168 ridderkruisen Militaire Willemsorde verleend.

Het enige monument in Nederland dat hieraan herinnert staat in Ginneken. Op 30 november 1874 werd naast de Protestantse kerk het Citadelmonument onthuld door Koning Willem III. In twee grafkelders onder het monument staan de in kisten bewaarde overblijfselen van zeker 60 kanonnières, waaronder ook de generaals Chassé en Seelig.

Met het voorgaande in gedachten zal op 13 september 2014 met 75 soldaten worden opgetreden rond het citadelmonument.”

J. van Bergeijk

Het programma is bij het afsluiten van dit nummer van Kerknieuws nog niet definitief vastgesteld. Onder voorbehoud geven wij u een idee. De uiteindelijke vormgeving kan hiervan afwijken.

10.00 – 10.30 uur: Aankomst vanuit heel Nederland van het Artillerie trompetterkorps onder commando van de luitenant-kolonel b.d. F.T. Dürst Britt en de dienstdoende schutterij van 's Hertogenbosch onder commando van de kapitein A.A. Valenteijn.

10.30 – 11.00 uur: Bivak maken

11,00 – 12.00 uur: Hijzen van de Nederlandse vlag, halfstok, door de vlaggenwacht, militaire muziek en geweerexercitie op het plein voor het monument.

12.00 – 13.00 uur: Pauze en lunch

13.00 – uur: Mogelijk een kranslegging.

13.30 – 16.30 uur: Militaire muziek van het Artillerie trompetterkorps, afwisselend naar gelang het weer, in de kerk of bij het monument, exercitie van de schutterij.

16.30 uur: Neerhalen van de vlag door de vlaggenwacht. Bivak opbreken en spullen weer inladen. Einde van het evenement.

Nachtwake voor de Vrede

Van 20 tot en met 28 september wordt de jaarlijkse Vredesweek gehouden. Op tal van plaatsen zal hieraan aandacht worden besteed. Traditiegetrouw is er in de R.K. Laurentiuskerk op de eerste zondag van die week een oecumenische viering. Nieuw en bijzonder dit jaar is dat er in diezelfde kerk een Nachtwake voor de Vrede zal worden gehouden. In de nacht van 26 op 27 september zal de R.K. Laurentiuskerk geopend zijn van 19.00 uur tot 07.00 uur. Elk uur zal er een gebedsmoment zijn. Er is tevens gelegenheid om een kaarsje te branden, om in stilte mediteren en te luisteren naar zang en muziek.

Door verschillende voorgangers en koren is hun medewerking toegezegd. Wij nodigen u van harte uit die nacht, of een gedeelte ervan, met ons mee te beleven. U kunt op elk moment, waarop het u schikt, binnenlopen.

Ria van Oorscot-van Overveld
Pastoraal werkster

Koffie-inloopochtenden in Mariëndal

Deze vinden plaats op elke 2^e woensdag van de maand van 10.00 – 12.00 uur.

De komende woensdagen zijn:

10 september en
8 oktober



Kerkelijk huisbezoek

Een Vriendenhand

Zegt u wel eens: “Ik bid voor jou”?
Dat doen we meestal niet zo gauw
Wij vinden vaak iets vreemd of raar,
En blijven vreemden voor elkaar.

Wij debatteren lang of kort,
maar zwijgen als het persoonlijk wordt.
De derde wereld spreekt ons aan,
Zo veilig ver bij ons vandaan.

Maar mensen dicht bij u en mij,
die lopen wij zomaar voorbij,
Ik denk dat u al helpen kunt,
als u ze tijd en aandacht gunt.

Er zijn bureaus voor dit en dat,
maar doen wij ook persoonlijk wat?
Een vriendenhand helpt soms veel meer;
hier ligt een opdracht van de Heer.

Leg één hand nu in die van Hem,
en let voortdurend op zijn stem.
God wijst u dan zeker aan,
Naar wie uw tweede hand moet gaan.

Herkomst onbekend

Als U bovenstaand gedichtje leest, wat denkt U dan? Herkent u zichzelf?
Knikt u instemmend of juist ontkennend: Nee, zo ben ik niet!
Wij hebben een opdracht, met elkaar en voor elkaar: OMZIEN NAAR
ELKAAR.

Jaren geleden is vanuit de Diaconie het Vriendschappelijk Huisbezoek
(intussen heet dit het Kerkelijk Huisbezoek) opgestart. Een groep vrijwilligers probeert aan de 80, 85 en 90 jarigen een kleine attentie te brengen namens U en mij, de Protestantse Gemeente Ginneken. Vanaf 90 jaar

gebeurt dat ieder jaar. Daarnaast verzorgen we, met uw hulp, een attentie met het Paas- en Kerstfeest. Ook vergeten we de huwelijksjubilea 40, 50, 60 jaar niet.

De groep komt eens per twee maanden bij elkaar en bespreekt dan de lijst waarop de verjaardagen en huwelijksfeesten staan en verdeelt wie bij wie op bezoek gaat.

En hier ontstaat nu een probleem, de groep is klein en de leden word ook ieder jaar een jaartje ouder. Een enkeling is al op de leeftijd dat hij/zij zelf een attentie van het Kerkelijk huisbezoek mag verwachten.

Kortom: Wij zoeken nieuwe Vriendenhanden, wilt u mee Omzien naar Elkaar? Wilt U Uw Vriendenhand, Uw tijd en aandacht gunnen aan hen die soms eenzaam zijn, die uitkijken naar dat bezoekje?

Het kost U niet eens een uurtje per twee, drie weken en eenmaal in de twee maanden bij elkaar komen. Kunt u dat vrijmaken?

Er over nadenken kost niets.

Wilt u er wat meer van weten? Ik beantwoord graag uw vragen.



Namens de groep Kerkelijk Huisbezoek,
Olaf Visser, diaken

HELPT U MEE?

Deur-aan-deurcollecten lijken niet meer van deze tijd, maar wist u dat voor de Stichting Alzheimer Nederland nog steeds jaarlijks meer dan 1,6 miljoen euro op deze wijze wordt opgehaald?

En dat zou nog meer kunnen zijn als er meer mensen bereid waren in de eerste week van november in hun eigen straat en/of buurt een paar uur beschikbaar te stellen om te helpen bij de collecte.

Iets voor u?

Zo ja, stuurt u mij dan even een mailtje (potgieser@casema.nl) met uw naam, adres en mailadres. Ik geef deze gegevens dan door aan het secretariaat van de Stichting Alzheimer, waarna er contact met u wordt opgenomen.

Alvast bedankt!

Jan Potgieser (bestuurslid afdeling Breda e.o.)

Beelden in en om de Protestantse Laurentiuskerk Ginneken en schilderijen in de kerk.

Vanaf juli t/m 15 september zijn er voor het derde jaar vier nieuwe beelden van Ludovicus van Eijnatte te bezichtigen in en om de Protestantse Laurentiuskerk.

De tijdloze uitstraling van zijn werk verwijst deze keer naar poorten .

Het buitenbeeld ‘Poortwachter’ draagt en ondersteunt in ons kwetsbaar bestaan en wanneer we een nieuwe fase betreden in onze levensreis. Tevens is het een architecturale rustplek, een baken, waar je thuis kunt komen.

Binnen in de kerk staan twee kleinere poorten en in het midden het beeld ‘Gedragen lichtreis’. Vanuit zijn visie ontstaat de vorm en in het werkproces kristalliseert het beeld zich uit. Al werkend probeert Ludovicus een sfeer van sereniteit, rust en contemplatie te bereiken die past bij het beeld.



Gedragen lichtreis, L. van Eijnatte

Kringwerk

Maar niemand weet van te voren...

Liederen van Willem Barnard

In het nieuwe *Liedboek* (2013) staat menig lied van de dichter Willem Barnard (1920-2010). Zijn gedichten lijken lang mee te kunnen: veel van deze liederen werden eerder al opgenomen in het *Liedboek voor de Kerken* (1973). Waarin schuilt hun kracht? Wat beleven we aan zijn liederen?

Tijdens drie bijeenkomsten verdiepen wij ons in een selectie liederen. Door ze te zingen, maar ook door ze te lezen als een gedicht. Verder gaan we samen op zoek naar de Bijbelse en liturgische verwijzingen die Barnard dikwijls in zijn liederen opneemt.

Data: dinsdagen 14 oktober, 28 oktober en 18 november 2014

Tijdstip: 10.00-12.00 uur

Locatie: Romenyhuis

Maximum aantal deelnemers: 12

Graag aanmelden vóór 7 oktober bij ds. Eward Postma: 076-5605682 of predikant@protestantsegemeenteginneken.nl



Willem Barnard

Dankwoord van de heer Peter Wassink

Lieve gemeenteleden,

In het begin van dit kalenderjaar heb ik besloten om mijn actieve werkzaamheden voor onze protestantse gemeente Ginneken per 1 juli te beëindigen. Mijn bemoeienissen met de voorbereidingen van alle kerkdiensten met gastvoorgangers (in prima samenwerking met mevr. Joke van den Bosch), mijn voorzitterschap van de liturgiecommissie alsmede het tweede organistschap hebben een zodanige opeenstapeling van werkzaamheden en van invloed gegeven dat het mij gezonder lijkt dat deze taken nu weer aan anderen worden overgedragen. Voor mijn gevoel ga ik ten tweede male “met pensioen” en komt er weer meer tijd vrij voor familie- en privé zaken. Dat heb ik mijn echtgenote Marianne ook plechtig beloofd!

In de dienst van 6 juli jl. is bij monde van de voorzitter van de kerkenraad de heer Jan Schipper ruim aandacht besteed aan dit afscheid (inclusief de uitreiking van een kerkelijke onderscheiding), hetgeen mij op die plek enigszins de tenen deed krommen omdat ik nu eenmaal opgevoed ben met het gegeven dat in de kerkdienst het “Soli Deo Gloria” leidend dient te zijn.

Graag wil ik hier in Kerknieuws alle gemeenteleden danken met wie ik in de afgelopen jaren met hart en ziel heb mogen samenwerken binnen en soms ook buiten onze gemeente. In een toekomstig nummer van Kerknieuws hoop ik wat dat betreft nog enkele herinneringen uit die 42 jaar op te halen. Ik denk in deze met name ook terug aan de intensieve samenwerking met onze vroegere predikanten Van den Bosch, Elderenbosch, Vrijlandt en Masmeijer. Ik verheug mij in de recente komst van ds. Eward Postma naar onze gemeente en heb volop vertrouwen dat de Geest ook hem zal leiden bij het voorgaan op nieuwe wegen in de liturgie en in de opbouw van onze gemeente. Hij is daartoe optimaal toegerust.

In mijn dankwoord op 6 juli heb ik nog eens gememoreerd hoe grote indruk prof. Pjotr Hendrix op mij heeft gemaakt toen hij in 1975 een lezing hield voor onze gemeente over Kerk en Liturgie. Enkele gedachten van hem wil ik ook hier nog eens noemen.

“Kerk is het mysterie bij uitnemendheid, gaat alle historie en tijdelijkheid te boven: kerk is een inbraak van het Goddelijke in de tijdelijkheid. In de kerk wordt de tijd teniet gedaan. Een van de grote woorden van de liturgie is: HODIE: heden, vandaag. Het heilige woord wordt opengeslagen en het licht van de kaarsen schijnt er op: het licht van de kennis. En hoe dieper je graaft hoe groter geheimenissen je vindt. Alle feesten en diensten die we vieren in de kerk zijn geen herinneringen, zijn geen herdenkingen maar het gebeurt HODIE: “hier en nu”. Wel gevoileerd, als ziende door een voile.

We staan in de hemelse heerlijkheid met de toevoeging van nog twee belangrijke begrippen in de liturgie: “REEDS” en “NOG NIET”. Het gebeurt niet zintuiglijk waarneembaar maar het gebeurt “au dela de la raison”, aan de andere kant van het verstand. Het gebeurt symbolisch. Wat op de heilige tafel staat zijn de symbolen van het lichaam en bloed van de Heer. Bij het symbool ben je op een grensgebied. Kerkdienst is zo een blik in de hemelse werkelijkheid. Perspectief op het Koninkrijk van de Heer. Taal schiet soms tekort maar symbool en muziek kunnen de transcendente werkelijkheid naderbij brengen.”

Dat heb ik in al die jaren mogen beleven in deze prachtige gemeente en, naar ik hoop, velen met mij.

Volk van God met elkaar onderweg door alle hindernissen, door goede en kwade dagen heen.

Hoe blij was ik de Paaskaars van het afgelopen jaar van de diaconie te hebben mogen ontvangen: Symbool van de Opgestane Heer, het Licht van Christus, perspectief (doorzicht) naar de toekomst toe.

Voor heel de gemeente tenslotte de groet van de heilige Franciscus: PACE e BENE (vrede en alle goeds).

Peter Wassink



Peter Wassink als organist in onze kerk



Ds. Tothpal – Opnieuw een weekend thuis

Maandagmiddag 28 juli om 12.00 u. belde ds. Béla Tothpal mij vanuit Arad. Hij was opnieuw een paar dagen thuis. 's Middags om 15.00 u. moest hij zich weer melden bij de gevangenis. Hij was heel blij er een paar dagen uit te mogen zijn en thuis bij zijn gezin te kunnen verblijven. Zondagmorgen was hij aanwezig bij de kerkdienst. Er is toen, net als de twee zondagen ervoor, gebeden voor de slachtoffers en nabestaanden van de vliegramp in Oekraïne. Men volgt ook daar het nieuws en zij leven met ons mee.

Ds. Béla Tothpal maakt het naar omstandigheden redelijk goed. Met de nodige slagen om de arm wordt gehoopt op zijn vrijlating ergens in oktober. Maar of dat gaat lukken is onzeker.

Hij groet u allen.

Kort bezoek aan Wismar

Van 12-14 september hopen onze penningmeester Jack Grootenboer en ikzelf een kort bezoek aan Wismar te brengen. Dit vanwege een tweedaagse bijeenkomst van Duitse gemeenten die een gemeentecontact in Nederland hebben. Wij zullen, samen met een viertal mensen uit Wismar, daaraan deelnemen. De belangrijkste reden om hierbij te zijn is omdat wij dan een gesprek zullen hebben met 'Oberkirchenrat' Drewes. Hij ressorteert direct onder de bisschop van de Duitse Nordkirche en heeft de buitenlandse gemeentecontacten in zijn 'portefeuille'. Hij heeft in oktober vorig jaar, samen met Jochen Wittenburg uit Wismar, een bezoek gebracht aan onze partnergemeente in Arad en het lijkt ons goed om met hem eens van gedachten te wisselen over de situatie in Arad. Mogelijk heeft hij nog invalshoeken om de gemeente daar te helpen.



Hulpgoederen

Hannie Bouman en Tineke Akkermans zijn na een welverdiende zomer-pauze weer begonnen met sorteren dus uw goederen zijn weer van harte welkom! Uw speciale aandacht vragen wij voor

- Een elektrische rolstoel
- Looprekjes
- Wandelstokken/krukken
- Handgereedschap
- Incontinentiemateriaal
- Gehoorapparaten (lieftst oplaadbaar)
- Enkele po-stoelen.
- Speelgoed
- Knutselmateriaal voor de Kinderkerk (al dan niet aangebroken)
- Niet al te oude laptops
- Fietsen



Voor informatie kunt u bellen naar Jettie Wouters, tel. 076-5653988 of Mieke Frankfoorder.

Giften

zijn altijd welkom op bankrekening: NL 81 INGB 0002982573 t.n.v. Diaconale Contactgroep BWA te Breda. Graag bij de mededelingen melden of uw gift bestemd is voor ds.Tothpal of voor ons algemene werk. Giften aan de Contactgroep zijn aftrekbaar voor de belastingen.

Bij voorbaat onze dank!

Mieke Frankfoorder-Boevé (voorzitter), tel. 076-514.65.23

Email: w.frankfoorder@hccnet.nl

De Kleine Kerk vraagt medewerkers

MET ELKAAR KERK ZIJN!



VERTEL HET EEN KIND

DE EERSTE ZONDAG VAN DE MAAND IS ER
KLEINE KERK. WE WILLEN KINDEREN DE
MOOIE VERHALEN UIT DE BIJBEL BLIJVEN
VERTELLEN!

WE ZIJN DRINGEND OP ZOEK NAAR
MENSEN DIE HET BELANGRIJK VINDEN OM
HIERBIJ TE HELPEN.

HELP JE MEE?
Meer informatie bij



Annemarie Wassink
Nynke Cossen
Danielle van Drongelen

amjwassink@hotmail.com
nynke_cossen@hotmail.com
danielle.vandrongelen@gmail.com

Diensten in Huize ‘De Werve’

Vrijdag	5 sept.	15.30 uur	Eucharistieviering	Pastor Kortmann
Vrijdag	19 sept	15.30 uur	Kerkdienst	Ds. E.A. Postma
Vrijdag	3 okt.	15.30 uur	Eucharistieviering	Pastor Kortmann



Colofon

Kerknieuws Ginneken is een uitgave van de Prot. Gemeente Ginneken. Het doel van deze uitgave is de leden van onze gemeente te informeren over de te houden kerkdiensten, komende activiteiten en overige gebeurtenissen in de gemeente.

Website van de gemeente (QR-code rechts):

www.protestantsegemeenteginneken.nl .



Redactie Kerknieuws Ginneken

Postadres: Duivelsbruglaan 11, Postbus 4648, 4803 EP Breda

Mevr. H. van IJzeren – ten Kley

tel. 076-565.29.49

Mevr. A. van Zijl – Waalwijk

tel. 076-541.54.87

Dhr. J.F.C. van Epen

tel. 076-587.47.85

De kopij voor het volgende nummer van Kerknieuws Ginneken en het jaarboekje ontvangen wij graag vóór **maandag 22 september 2014** per e-mail:

naar jfevanepen@casema.nl.

Dat nummer loopt van zondag 7 september tot en met zaterdag 11 oktober 2014 (5 weken).

De redactie verzoekt u zoveel mogelijk per e-mail aan te leveren, bij voorkeur in ‘Microsoft Word’, in het lettertype ‘Times New Roman’.

Een abonnement op Kerknieuws Ginneken kost € 20.00 per jaar.

Over te maken op rekening NL50 INGB 0001 0790 21! Vermeld bij uw betaling “Kerknieuws Ginneken”, aangevuld met uw postcode en huisnummer. Wij kunnen dan uw betaling correct in onze boeken verwerken.

NAMEN EN ADRESSEN PROTESTANTSE GEMEENTE GINNEKEN

Predikant: Ds. E.A. Postma, Duivelsbruglaan 21, 4835 JD Breda 076-5605682
Preses: Dhr. J.W. Schipper, Valkrustdreef 39, 4835 MD Breda. 076-5650601
Scriba: Mevr. A. van Zijl, Verdilaan 11, 4837 CL Breda. 076-5415487

WIJKOUDERLINGEN

Mevr. C.M. Baljeu, Nieuwe Beekhoek 44, 4851 VK Ulvenhout 076-5613802
Dhr. W. Eland, Molenstraat 60, 4851 SJ Ulvenhout 076-5613598
Mevr. H. Peeters-Wisse, Bieberglaan 9, 4834 MJ Breda 076-5611036
Mevr. M.L. de Wilde-Spanjaart, Schoutenlaan 20, 4854 AW Bavel 0161-432093
Dhr. F. de Troije, Diamantstraat 8, 4817 HV Breda 076-5219717
Jeugdouderling: Mevr. P. Ruys-Lee, Viandenlaan 23, 4835 EG Breda 076-5611776

DIAKENEN

Voorz.: Dhr. B. de Geus, Doornenburgstraat 58, 4834 NM Breda. 076-5651627
Secr.: Dhr. R.J.G. Lameijer, Haamstraat 3, 4851 TL Ulvenhout 076-5613922
Email: prot.gem.ginneken.diac@gmail.com
Admin.: Mevr. P.J. van den Bosch, Keizerstraat 67, 4811 HL Breda 076-5610717
Diakenen: Dhr. L. Nicolai, Fatimastraat 44, 4835 BD Breda. 076-5153453
Dhr. W. van Dijk, M. van Coehoornstr. 16A 4811 AV Breda 076-8896694
Mevr. B.C.M. Koopmanschap-Lely, Past. Vermuntstraat 5,
4851 CR Ulvenhout 076-5652114
De heer O.N. Visser, Laurensark 50, 4835 GX Breda. 076-8875180
Mevr. C. van Wijk, Beekdal 13, 4851 SW Ulvenhout 076-5612077

Diaconie Prot. Gemeente Ginneken: Rekening NL90 FVLB 0699 7416 53

KERKRENTMEESTERS

Voorz.: Dhr. G.P.Th. Bosma, W. v. Oranjelaan 34^{bis}, 4837 AK Breda 076-5601117
Secr.: Mevr. H. van IJzeren-ten Kley, Vogelsanck 22,
4851 ES Ulvenhout. 076-5652949
Penn.: Dhr. J.J. Koeman, Dr. Gommerslaan 2, 4835 GV, Breda 076-5600100
Lid: Dhr. A. van Dijk, Schoutenlaan 62, 4854 AX Bavel 0161-431888
Dhr. W. Wilms, Tilburgseweg 114, 4817 BG Breda 076-5812374
Ledenadministratie en Kerkbalans

Protestantse Gem. Ginneken: ING-rekening: NL50 INGB 0001 0790 21;

ABN-rekening: NL14 ABNA 0520 4249 99

Restauratiefonds: NL83 INGB 0002 3112 97

KOSTERIJ Bespreken Kerk, Consistoriekamer, Romenyhuys, Mariëndal:

Koster: De heer A.H. van Wijk; Duivelsbruglaan 3, 4835 JD Breda, 076-5651807

KERKELIJK BUREAU

Postadres: Postbus 4648, 4803 EP Breda. 076-5653142

Email: kbginneken@zonnet.nl

Administrateurs: Dhr. J. Potgieser en Mevr. A. den Hamer

Informatie voor het kerkelijk bureau graag zenden aan kbginneken@zonnet.nl.