

KERKNIEUWS GINNEKEN - kleur: **GOUD**

39e jaargang, nr. 4

Pasen AD 2014

**Informatieblad voor de Protestantse Gemeente
Ginneken – Ulvenhout – Bavel – Galder en Strijbeek**



De Opstanding
(Schilderij in Taizé)

Kerkdiensten 13 april – 1 juni 2014

Zondag 10.00 uur	13 april: 6 ^e zondag van de veertigdagentijd (Palmzondag) Dienst van Schrift en Tafel Voorganger: Ds. F.V. Rookmaaker
Ma/Di/Wo	19.30 14, 15 en 16 april: Avondgebed. Ds. A. Heringa, Teteringen
Donderdag 19.30 uur	17 april: Witte Donderdag: Avondmaalsviering aan de tafel Voorganger: Ds. A. Poldervaart, Genk (B) Met medewerking van de Cantorij o.l.v. Gijs van Spankeren
Vrijdag 15.00 uur	18 april: Goede Vrijdag, Stervensuur van Christus Ds. A. Poldervaart, Genk (B)
Zaterdag 21.30 uur	19 april: Paasnachtdienst. Voorganger: Ds. F.V. Rookmaaker Met medewerking van de Cantorij o.l.v. Gijs van Spankeren
Zondag 10.00 uur	20 april: Pasen, met Paasspel door de ‘Kleine Kerk’ Dienst van Schrift en Tafel Voorganger: Ds. A. Poldervaart, Genk (B)
Zondag 10.00 uur	27 april: 2 ^e zondag van Pasen (Quasimodo Geniti) Dienst van Schrift en Tafel Voorganger: Ds. J. Kronenburg, Zeist
Zondag 10.00 uur	4 mei: 3 ^e zondag van Pasen (Misericordia Domini) Dienst van Woord en Gebed Voorganger: Ds. A.C. Grandia, Doesburg
Zondag 14.30 uur	11 mei: 4 ^e zondag van Pasen (Jubilate) Dienst van Schrift en Tafel, intrede Dr. E.A. Postma Voorgangers: Dr. E. Postma en Ds. T. van Prooijen Met medewerking van de Cantorij o.l.v. Gijs van Spankeren
Zondag 10.00 uur	18 mei: 5 ^e zondag van Pasen (Cantate) Dienst van Schrift en Tafel Voorganger: Ds. E.A. Postma
Zondag 10.00 uur	25 mei: 6 ^e zondag van Pasen (Rogate) Dienst van Schrift en Tafel Voorganger: Ds. J. van Pijkeren, Lochem
Donderdag	29 mei: Hemelvaart van de Heer. Geen dienst in Ginneken
Zondag 10.00 uur	1 juni: 7 ^e zondag van Pasen (Exaudi) Dienst van Woord en Gebed Voorganger: Ds. E.A. Postma

Vervoersrooster

Datum	Naam vervoerder	Telefoonnummer
13 april	Dhr. en Mevr. Tijhuis	076-5716987
20 april	Mevr. C. Rüter	0161-431610
27 april	Dhr. J.F.C. van Epen	076-5874785
04 mei	Mevr. A. Poldervaart	076-5657890
11 mei	Geen vervoersdienst	
18 mei	Mevr. C. Rüter	0161-431610
25 mei	Dhr. en Mevr. Tijhuis	076-5716987
01 juni	Mevr. J. Bredt	076-5653960

Voor aanvraag verzoeken wij u te bellen op zaterdagavond tussen 18.00 en 19.00 uur. Bij afwezigheid kunt u de telefoonbeantwoorder of voicemail inspreken.

Bij de kerkdiensten

Kleine Kerk: Palmzondag 13 april, 4 mei en 1 juni.

De **Crèche:** Iedere zondag open. Op 11 mei v.a. 14.00 u. voor kinderen tot 4 jaar

Bloemen: Elke zondag wordt namens de gemeente een groet aan een gemeentelid gegeven vanuit de dienst.

Suggesties hiervoor graag bij de secretaris van de diaconie.

Koffiedrinken: Elke zondag na de dienst in Mariëndal.

Gelegenheid om te dopen: Alleen op de eerste zondag van de maand is er gelegenheid om te dopen.

Voor de doop kunt U contact opnemen met de scriba van de kerkenraad, mevr. Annet van Zijl, tel: 076 – 541 54 87.

Agenda Protestantse Gemeente Ginneken

- 16 april Koffie-inloopochtend Mariëndal
- 24 april 20.00 uur Oecum. Kring Bavel (zie blz. 9)
- 11 mei 14.30 uur Bevestiging en intrede Dr. E.A. Postma
- 14 mei Koffie-inloopochtend Mariëndal
- 15 mei 19.30 uur Gemeenteavond; kennismaken met Ds. Postma (blz. 6)
- 19 mei Inleveren kopij voor de volgende Kerknieuws (zie blz. 18)
- 27 mei Reformatoren over ‘Maria’; Mariakerk (zie blz. 10)

Meditatief gedicht

In de graftuin bloeit het leven,
keren bloemen hun gezicht
met Maria Magdalena
naar de Heer, het hemels licht.
Toen het oog ontroostbaar was,
riep de Heer haar - en zij zag.
Opgestane, die Maria
hebt geroepen bij haar naam,
wij geloven wat gezien is:
onze Heer is opgestaan.



Het graf is open; de weg naar het licht is vrijgegeven.

**Uitnodiging voor de bevestigings- en intrededienst
van dr. Eward A. Postma**

De Protestantse Gemeente Ginneken nodigt u van harte uit voor het
bijwonen van deze dienst
op

zondag 11 mei 2014 om 14.30 uur

in de Laurentiuskerk, Duivelsbruglaan 1, Breda

Na afloop van de dienst bent u welkom voor koffie/thee of een drankje
in Mariëndal, op ons kerkelijk erf waar u tevens kunt u kennismaken
met ds. Postma en zijn gezin.

Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.

Namens de kerkenraad,
J.W. Schipper, preses
Mw. A. van Zijl-Waalwijk, scriba
Tel. 076 – 541 54 87

Gelegenheid om te parkeren is er op het nabijgelegen Schoolakkerplein,
vanwaar het 3 minuten lopen is naar de kerk.

www.protestantsegemeenteginneken.nl

Berichten betreffende onze gemeente

Voorafgaand aan de Paasdienst komen we bij elkaar in de Paasnachtdienst op 19 april. De aanvangstijd is gewijzigd naar **21.30 uur!** Het is dan al wat donkerder en dat geeft het Paasvuur meer effect. Daarbij lopen we dan ook gelijk met de aanvangstijd van de RK Laurentiusdienst.

De ceremonie begint om 21.00 uur op de Ginnekemarkt met de wijding van het Paasvuur dat met fakkels wordt gedragen naar de beide Laurentiuskerken. Voorgangers zijn ds. Frans Rookmaaker en pastores Ria van Oorschot.

De kerk viert feest!

Op 1^e paasdag, 20 april, vieren we de opstanding van de Heer. Extra aandacht wordt aan de liturgie geschonken op deze feestelijke zondag.

Op de eerste dag van de nieuwe week komt één van Jezus' volgelingen, Maria Magdalena, bij het graf en vindt het leeg. De steen is weggerold, alleen de doeken liggen er nog. Ze haalt er andere leerlingen bij die het ook niet begrijpen. Als Maria weer alleen is, ziet ze twee engelen die vragen: "Waarom huil je?" "Ze hebben mijn Heer weggehaald", antwoordt zij. Als ze omkijkt, ziet ze een man. Ze denkt dat hij de tuinman is. Ook hij vraagt: "Waarom huil je?" Dan noemt hij haar bij haar naam, "Maria". Zij keert zich om en ziet wie hij is: Jezus.

Maria gaat naar de andere leerlingen en vertelt: "Ik heb de Heer gezien". Dan vertelt ze hen alles wat Jezus gezegd heeft.

"Houd me niet vast" zei Jezus, "ik ben nog niet opgestegen naar de Vader. Ga naar mijn broeders en zusters en zeg tegen hen dat ik opstijg naar mijn Vader, die ook jullie Vader is, en naar mijn God, die ook jullie God is".

Lang hebben we uitgekeken naar dit nummer van Kerknieuws om u de intrede- en bevestigingsdienst van dr. Eward Postma te kunnen aankondigen. Nu is het eindelijk zover. Na 11 mei wordt de pastorie weer bewoond en is de vacaturetijd voorbij. Op 11 mei om 14.30 uur vindt de intrede- en bevestigingsdienst plaats; voorganger is ds. T.O.F. van Prooijen, medewerking verleent onze cantorij.

Na de intrede- en bevestigingsdienst volgt op donderdag 15 mei een gemeentevening om de gemeenteleden gelegenheid te geven uitgebreider kennis te laten maken met dr. Postma.

Afgelopen kerkenraadsvergadering heeft dr. Postma al kennis gemaakt met de kerkenraadsleden. Dr. Postma vertelde over zijn werkzaamheden op dit ogenblik, hij doceert o.a. liturgiek aan de universiteit in Utrecht, de liturgie ligt hem na aan het hart en hij is verheugd om in onze gemeente aan de slag te gaan om samen met de gemeente nieuwe vormen van liturgie te ontwikkelen. De kerkenraad hoopt dat hij goede werken in onze gemeente tot stand kan brengen en dat het hem ook persoonlijk veel voldoening schenkt.

Op blz. 5 van deze Kerknieuws heeft u de officiële uitnodiging reeds gelezen.

Meer feestelijk nieuws voor zondag 18 mei a.s. Dhr. en mevr. Tjihuis zijn (op de 15^e mei) 60 jaar getrouwd. Dhr. Gijs van Spankeren zal ter ere van hen hun "trouwlied" spelen "Schmücke dich, o liebe Seele", in een koraalbewerking van J.S. Bach. We zullen dit feestelijk met hen meevieren!

De kerkenraad is verheugd te kunnen melden dat de heren Aad van Dijk en Frans de Troye toetreden tot de kerkenraad. De heer Van Dijk versterkt het college van kerkrentmeesters, de heer De Troye dat van de ouderlingen. De bevestiging zal plaatsvinden op zondag 22 juni door ds. Postma.

In de zomer zullen, zoals gebruikelijk, vier zomerdiensten in de Grote Kerk plaatsvinden. De diensten worden georganiseerd om de ontmoeting tussen de gemeenten onderling te stimuleren. Voor deze zomer is het thema "Dans" gekozen. Onze gemeente sluit ook aan bij de zomerdiensten, vandaar dat onze Laurentiuskerk op 27 juli en 3, en 10 augustus dicht is.

In volgend Kerknieuws leest u er meer over.

Kunt u niet meer naar de kerk komen en toch de dienst op zondagochtend willen meemaken? Bij de diaken, de heer Olaf Visser kunt u om een luisterkastje vragen. Via de telefoon kunt u dan de dienst beluisteren. Dhr. Visser komt het bij u thuis installeren en uitleggen hoe het werkt. Zijn telefoonnummer vindt u bij de adressen, achter in Kerknieuws.

Lange tijd was Huize de Werve het verzorgingshuis van de Hervormde Kerk en woonden er veel leden van onze gemeente in goede gezondheid. Door allerlei fusies is het beheer in handen van Surplus overgegaan en tengevolge van de politieke ontwikkelingen in de zorg worden alleen nog mensen opgenomen die veel zorg nodig hebben. Dat geeft een ander karakter aan dit huis. Eén keer in de maand is er een kerkdienst in de Tuinzaal, om de beurt een RK dienst o.l.v. Pastor Ben Korthals en de andere maand ds. Paul Siderius, emeritus predikant uit Oosterhout. Ds. Siderius heeft vele jaren dienst gedaan in Huize de Werve, afwisselend met ds. Masmeijer. Donderdag 17 april sluit ds. Siderius deze periode af. Op deze middag is er een dienst met Avondmaal om de Witte donderdag te gedenken. Na afloop nemen we afscheid van ds. Siderius. De kerkenraad is dankbaar dat hij zoveel jaar voor de bewoners een opwekkend woord en aandacht voor hen had. Met zijn gezondheid gaat het iets minder goed. We wensen hem en zijn vrouw Gods zegen en nabijheid en een rustige tijd toe.

De kerkenraad wenst u allen goede Paasdagen toe.

Namens de kerkenraad
Annet van Zijl, scriba

Activiteiten in en rondom onze gemeente

Gemeenteavond op 15 mei in Mariëndal

Zoals al vermeld zal deze avond in het teken staan van wederzijdse kennis-making. Na de dienst van 11 mei zal het, gezien de vele aanwezigen, bij een felicitatie voor ds. Postma blijven. Donderdag 15 mei is dan meer geschikt om iets van ons gemeentelieven te laten zien.

Om ook een beetje lijn in de avond te brengen, hebben wij een programma opgesteld dat er als volgt uitziet:

19.30 tot 20.00 uur: Informeel half uurtje met koffie of thee

20.00 uur: Opening met kort woord van de voorzitter

20.10 uur: Woord van ds. Postma

20.20 uur: Presentatie van de kerkelijke activiteiten

21.15 uur: Pauze met koffie en thee, met daarna
eventuele vragen en antwoorden van gemeenteleden en predikant

22.00 uur: Afsluiting met het heffen van een glas op onze nieuwe dominee!

U wordt hiervoor van harte uitgenodigd!

Namens de kerkenraad
Annet van Zijl, scriba

Oecumenische Kring te Bavel

Een beetje in het vergeethoekje is de Kring te Bavel geraakt. Nog even ter herinnering. Er zijn vier bijeenkomsten per jaar. Het programma, met interessante sprekers, wordt gemaakt in een overleg tussen twee leden van onze kerk en twee leden van de RK parochie te Bavel.

Plaats van samenkomst is het parochiecentrum in Bavel aan de Kloosterlaan. Voor de zomervakantie staat nog één avond gepland: op 24 april om 20.00 uur. Spreker is dhr. Hans Brouwer, kenner van christelijke kunst.

Het is de moeite waard om deze avonden te bezoeken en U kunt er makkelijk parkeren op het van Gilsplein.

Het onderwerp voor 24 april is:

HET CHRISTENDOM VERBEELD II

Beeldende christelijke kunst in de negentiende en twintigste eeuw.

In het eerste millennium heerste eeuwenlang de iconoclastenstrijd: wél of niet afbeelden van goddelijke en bijbelse personen en gebeurtenissen. Door gebrek aan gedrukte teksten en het niet kunnen lezen van de bevolking verwerfde de beeldende kunst een plaats in de christelijke cultuur. Immers: "een plaatje vervangt een preek." Beeldende kunstenaars hielden zich strikt aan gegeven opdrachten en bijbelteksten. Vanaf de renaissance en nog sterker in de barok nemen kunstenaars de vrijheid om eigen interpretaties van, vooral, abstracte begrippen te maken. Zoals "het laatste oordeel", de hemel, drie-eenheid etc. Bijbelse begrippen werden concreet gemaakt in schilderijen, beelden en prenten die zowel tot stevige kritiek als bewondering leidden.

Inmiddels nam het aandeel christelijke onderwerpen in de kunst sterk af: stadsgezichten, portretten, klassieke oudheid, genrestukken werden meer gevraagd. Kunst kwam onder druk te staan van het humanisme en de reformatie. De contra-reformatie herstelde dat weer met veel glorie. De rijke burgerij in de zeventiende eeuw hing, inmiddels, de grachtenhuizen vol genrekunst.

Op weg naar de negentiende eeuw verdwenen de adel en de clerus als opdrachtgevers goeddeels. In de negentiende eeuw kwamen alle voorbij kunststijlen weer terug en vooral in de romantiek waren ook christelijke onderwerpen weer terug. Kunstenaars waren inmiddels vrije denkers. Het kunstmilieu en openbare smaak werden beheerst door de kunstacademies. Het neoclassicisme en de romantiek domineerden de kunsten tot ca. 1850. Terwijl in het realisme en het impressionisme de manier van kijken en schilderen werden bestudeerd gingen het symbolisme, en sektes als de Nazareners en de Pré-Raphaeliten in de beste tradities gewoon door.

Op de vraag of alle -ismen als art-nouveau, art deco, surrealisme ook te zien zijn in kerkenbouw, beelden, kerkraden, en vrije schilderkunst zal op 24 april een antwoord worden gegeven. Tot in de twintigste eeuw pakken kunstenaars de christelijke thema's weer op, maar op zéér persoonlijke wijze. Architectuur en interieurvormgeving in kerkgebouwen zijn niet museaal en onbekend.

Tenslotte de nieuwe media: film en foto met controversiële werken die meer zeggen over de makers en hun intenties dan het werk zelf. Een en ander zal worden geïdentificeerd aan de hand van beamer-afbeeldingen. In de disciplines: gebouwen, beelden, tekeningen, schilderijen en prenten en glaskunst.

Hans Brouwer

Een gemeenschappelijke visie op de ene kerk

In het kader van de avonden over ‘Oecumene, de weg van de dialoog’ zal diaken Rob van Uden inzicht geven in een recent verschenen document van de Wereldraad van Kerken. Het document heet: 'De Kerk, op weg naar een gemeenschappelijke visie' (2012) en behandelt het – wellicht – belangrijkste thema van de oecumenische dialogen van dit moment: de visie op de éne kerk van Christus. De recente geschiedenis van de wereldwijde oecumene laat zien dat met de discussies over doop, eucharistie en ambt steeds de discussie over de visie op het kerk-zijn opduikt.

Na vele jaren van dialoog hebben Anglicanen, Katholieken, Lutheranen, Methodisten, Orthodoxen en Gereformeerden een document opgesteld waaruit blijkt dat er serieuze toenaderingen zijn m.b.t. de visie op de éne kerk van Christus. Het document heeft momenteel wereldwijd aandacht en kan het referentiepunt worden voor de toekomstige dialogen.

Rob van Uden is diaken van de Jeruzalemparochie en lid van het hoofdbestuur en dagelijks bestuur van de Katholieke Vereniging voor Oecumene.

Opening met gebed door dhr. Ger van Dooren, voorzitter van de Raad van Kerken Breda. De avond vindt plaats in de prachtig gerenoveerde Lutherse Kerk, Veemarktstraat 11, Breda. De avond wordt gehouden op **dinsdag 29 april 2014, aanvang 20.00u.**

Van de deelnemers wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.

Reformatoren over Maria

Eveneens in het kader van de avonden over ‘Oecumene, de weg van de dialoog’ zullen dominee Ton van Prooijen en diaken Rob van Uden nader ingaan op de aandacht voor Maria in het werk van reformatoren, zoals Luther en Calvijn.

Gedurende het oecumenisch proces van de afgelopen eeuw is steeds duidelijker geworden dat Maria een plaats moet krijgen in de oecumenische dialogen. Vooral in de afgelopen decennia neemt de aandacht voor Maria toe. Niet alleen de RK en de Orthodoxe Kerken wijzen op het belang van Maria in de oecumenische dialogen, maar ook de stemmen van de reformatoren van de zestiende eeuw klinken nog na. Ook zij laten in hun oorspronkelijke geschriften zien, dat Maria een belangrijke plaats in ons Christelijk geloof heeft. De avond zal worden geopend met gebed door Vader Jozef Sikora, priester in de Orthodoxe parochie van de Heilige Myrondraagsters.

De avond wordt gehouden in het secretariaat bij de Mariakerk, Mariaplein 1, 4834 XG Breda op **dinsdag 27 mei 2014, aanvang 20.00u.**

Van de deelnemers wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.

Gospelviering in de Grote Kerk Breda

Op donderdag 29 mei organiseert de Bredase Raad van kerken een Gospelviering in de Grote Kerk van Breda. Na de viering kunnen de aanwezigen tijdig aansluiten om de opening van het Jazzfestival mee te maken op de Grote Markt.

De Gospelviering zit natuurlijk boordevol muziek. Speciale act is het optreden door Saskia Dian Denneboom. In 2013 maakte Nederland kennis met deze charmante zangeres. Met haar warme en unieke stemgeluid bereikte zij de halve finale van Holland's Got Talent. Deze "Dazzling" diva bezorgde het publiek kippenvel én zal ook onze gospelviering tot een onvergetelijke ervaring maken.

Een swingende bijdrage mogen we ook verwachten van het gospelkoor Shalôm uit Nieuwendijk. Dit gospelkoor staat onder leiding van Marcel van der Poel en bestaat uit zo'n 35 leden, ondersteund door een combo.

Voorgangers in de viering zijn Hans van der Meulen (Jeftha), Ton van Prooijen (PKN) en Rob van Uden (RK)

De grote kerk is vanaf 11.00 uur open. Vanaf 11.15 uur begint er een Sing-In, om in de goede sfeer te komen. De toegang is gratis en de kosten zullen worden gedekt met een collecte. De viering begint om 11.30 uur.

Palmzondag in Ginneken met Cappella Breda

Cappella Breda met gedeelten uit "Ein Deutsches Requiem" van Brahms

'Palmzondag in Ginneken' is een begrip geworden. Op 13 april 2014 om 16.30 uur krijgt deze traditie in de Katholieke Laurentiuskerk Ginneken aan de Ginnekenweg 331a haar vervolg.

De titel van dit passieconcert refereert aan een van de werken uit het Ein Deutsches Requiem van Johannes Brahms (1837-1897): *Selig sind die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden*. Cappella Breda voert deel één en deel vier van deze compositie uit; het zijn deze twee grote motetten waarmee Brahms aan zijn werk in 1861 begon. Naast werken uit deze Hoog-romantiek voert deze Palmzondag in het Ginneken de luisteraar naar de vroege barok met het prachtige motet 'Selig sind die Toten die in dem Herren sterben' van Heinrich Schütz (1585-1672). Uit de Hoog-renaissance (Palestrina 1525-1594) en de Hoog-barok (Charpentier 1643-1704) volgt het Stabat Mater. Een wel heel bijzonder aspect bij het Stabat Mater van Palestrina is de redactie van de romantische componist Richard Wagner (1813-1883). Deze Palestrina/Wagner versie is van een wonderbaarlijke expressiviteit en zeer zelden te beluisteren. De instrumentale, romantisch/symfonische harmoniumpartij wordt hierbij gespeeld door dé autoriteit op dit terrein, Klaas Hoek, die op zijn beurt ook de twee intermezzi in

het programma verzorgt. Cappella Breda verwelkomt u graag op deze Palmzondag met deze ‘andere passie’; een luister voor het oor.

Toegangsprijs € 15,=, kinderen tot 16 jaar gratis. Kaarten in voorverkoop verkrijgbaar bij: Vrije Boekhandel (Veemarktstraat 40, Breda) en Boekhandel van Kemenade & Hollaers (Ginnekenweg 269/271 Breda)

Kerkrentmeesters

Nieuw lid college van kerkrentmeesters.

Wij zijn verheugd u te kunnen berichten dat de heer Aad van Dijk zal toetreden tot het college van kerkrentmeesters. Hij zal zich gaan inzetten voor de geldwerving en kerkbalans. In de dienst van 22 juni 2014 zal Aad door onze nieuwe predikant ds. Eward Postma bevestigd worden in zijn ambt.

Citadelmonument generaal D. Baron Chassé.

Toen generaal David Baron Chassé op 2 mei 1849 in Breda overleed had hij een indrukwekkende militaire loopbaan achter de rug en was een Nederlandse nationale held geworden. Hij was een echte vechtersbaas die op vele Europese slagvelden actief was geweest. Tot april 1814 vocht hij vol overtuiging voor Napoleon om vervolgens tijdens de slag bij Waterloo op 15 juni 1815 in Nederlandse dienst er aan mee te werken dezelfde Napoleon voorgoed onschadelijk te maken. Door zijn hardnekkige verdediging in 1832 van de Citadel van Antwerpen tijdens de Belgische opstand steeg zijn populariteit in Nederland tot ongekende hoogte. Het heeft nog wel even geduurd maar in november 140 jaar geleden is het Citadelmonument naast onze Laurentiuskerk door koning Willem III onthuld. Samen met een aantal van zijn manschappen ligt hij daar begraven. Reden genoeg om aan dit Nationale monument aan het eind van dit jaar onze aandacht te besteden. Voorbereidingen om bij deze gelegenheid stil te staan zijn in volle gang, u hoort van ons.

De pastorie.

In de pastorie is de keuken geplaatst en als daarna de muren betegeld zijn, is het huis op een schoonmaakbeurt na klaar voor de nieuwe bewoners.

Verhuur kerk.

Tot nu toe zijn er drie bruidsparen die een reservering voor hun burgerlijk huwelijk in onze kerk hebben geplaatst, twee bruidsparen hebben een optie genomen en er zijn ook nog twee bruidsparen die informatie hebben aangevraagd.

Bieberg.

Tot de maand maart hebben er op de Bieberg zes begrafenissen plaats gevonden.

De kerkrentmeesters

Diaconie

Verantwoording diaconale collecten februari 2014:

2 februari	diaconie	€ 106,20
	Z W O	€ 179,05
9 februari	diaconie	€ 67,90
16 februari	diaconie	€ 87,25
22 februari	Stichting Change It	€ 362,05
23 februari	diaconie	€ 78,75
	Annahuis	€ 73,05

Namens de diakenen,
Bas de Geus, voorzitter

Koffie-inloopochtenden in Mariëndal

Deze vinden plaats op elke 2^e woensdag van de maand van 10.00 – 12.00 uur.

De komende woensdagen zijn:

9 april en
14 mei.



Z W O

De bezetting van het ZWO-team Ginneken heeft een wijziging ondergaan. Helene Lameijer heeft aangegeven dat ze zich op andere zaken wil gaan richten. Jammer natuurlijk, maar we bedanken haar van harte voor haar deelneming gedurende de afgelopen jaren. Wel is ze bereid af en toe hand- en spandiensten voor ZWO te verrichten, daar zijn we natuurlijk blij mee!

Gelukkig wil Diny Koopmanschap de opengevallen plaats innemen; als diaken belichaamt ze daarmee ook de directe verbinding die er is tussen ZWO en de Diaconie, en dat is heel goed!

We blijven uw aandacht vragen voor ons huidige project, u weet wel: de **Noordhoek Foundation**. Meisjes uit de sloppenwijken van Kampala (Oeganda) krijgen de kans een vak te leren : kok of naaister. Ze krijgen een micro-krediet voor de benodigde materialen en kunnen dan zelfstandig in hun onderhoud voorzien. Op het prikbord in Mariëndal ziet en leest u er meer over!!

De ZWO-commissie: Greet de Geus, Diny Koopmanschap, Anneke Schipper,
Willy Versteeg

Ingezonden door gemeenteleden

Miskotte en Ter Haar Romeny

In mijn Leidse studententijd, 1947-1952, was Dr. K.H. Miskotte de hoogleraar dogmatiek en christelijke ethiek. Tot op de dag van vandaag wordt zijn verzameld werk uitgegeven én bestudeerd. Meer dan tien banden staan nog in mijn boekenkast. Hij was van zeldzame geleerdheid en peilloze diepgang. Wellicht juist daardoor zijn er ook talloze anekdotes rond zijn persoon en werk.

Zo gaat het verhaal dat na zijn inaugurale rede over de eenvoud van God in de weer teruglopende stoet van hoogleraren één van hen tot een collega zei: "Ik hoop dat God eenvoudiger is dan Miskotte". Zelf heb ik veel aan hem te danken, niet alleen theologisch maar allereerst omdat hij duidelijk aangaf vertrouwen in mij te hebben. Nu tref ik in de uitgave van Miskottes dagboekfragmenten twee passages aan over Ds. B. ter Haar Romeny, die in 1916 tot zijn emeritaat in 1947 predikant van onze gemeente is geweest. Ik geef ze U graag door.

Zondag 8 oktober 1933. "s Avonds jeugdendienst Ginneken. Bij Bas Romeny, grote verkwikking, de rijkdom, de traditie van het huis, de Rotary-geest en het ethisch christendom. Romeny zelf als organisator van de gemeente sinds twintig jaar op dezelfde plek en het gaat nog steeds in stijgende lijn. Wat een ontzaglijke lieve man! Moet je telkens denken, zonder sentimentaliteit."

Donderdag 22 februari 1934. "Bas Romeny zal - naar verluid - spreken over een conferentie van Oxford-Movement-leiders. Och, het ligt in de lijn - hoe ontsteld heb ik hem verleden jaar al aangekeken, toen hij zei: 'ik heb in mijn toast op de Rotary-samenkomst gezegd, dat volgens mij de Rotary een christelijke beweging is.' O! eenzaamheid van dit bestaan! Zo is de eerste reactie, ze is ook niet onjuist, als men afziet van een devaluatie, nl. een noodzakelijke (voor de samenleving der volkeren noodzakelijke) devaluatie van het woord 'christelijk'. Tegenover het humanisme moest telkens, de eeuwen dóór, gezegd worden: gij zijt voorbijgegaan aan het kruis; tegenover het heidendom moet worden volgehouden, dat het humanisme leeft van de wéérglans van Gods verbond met de mensen en Jezus' leer aangaande het komende Rijk." En zo heeft Bas toch gelijk gekregen.

Ouderen zullen nog weten van wat toen ook de Morele Herbewapening werd genoemd, de Oxford-Beweging met de bijbehorende groepsbijeenkomsten en pogingen tot persoonlijke eerlijkheid en morele verbetering. En het bestaan van vele serviceclubs als de Rotary, de Lions en andere is ook wel bekend. Miskotte vat ze hier samen onder het woord humanisme. Bij heidendom dacht hij ongetwijfeld aan het nationaal-socialisme en Miskotte was een theoloog die al in de dertiger jaren van de vorige eeuw zag wat er kon gebeuren. Meer (theologisch) commentaar laat ik liggen

Pim Dekker

Laurenkerk Rotterdam

Ter herdenking aan de meidagen 1940 en de opbouw erna in Rotterdam

In onze gemeente zijn veel leden die geboren zijn in Rotterdam of er gewoon hebben en nog altijd meelevend met het wel en wee van hun vroegere stad. Nogmaals een stukje uit het boek van Karel Eykman: “Een knipoog van u zou al helpen”.

“Op 24 oktober 1959 was de restauratie van het transeptgedeelte van de in de oorlog verwoeste Laurenkerk in Rotterdam klaar. Bij de feestelijke opening door Koningin Juliana vloog ook een musje rond. Een foto daarvan stond de volgende dag in de krant, het was de enige mus die ooit de voorpagina van de NRC heeft gehaald”

Nu eerst de psalm en daarna het gedicht.

Psalm 84:

2. Hoe lieflijk is uw woning, Heer van de hemelse scharen. 4. Zelfs de mus vindt een huis en de zwaluw een nest waarin ze haar jongen neerlegt.

Zo bracht de bouwvak schot en steunberen en steigers
op de kale platgeslagen vlakke van de stad.
Met de klas mochten we klauteren langs ladders en
spanten
toen met pannebier werd gevierd dat de top was
bereikt.
Vol ongeduld, toen alleen de dwarsbeuk nog maar
hersteld was
werd de kerk alvast geopend, door de koningin nog
wel.
Die dag iedereen in het pak, alles feestelijk in orde,
maar toen vloog daar zomaar een binnengeslopen mus.
Mannen in jacquet met collectezakken erop aan het
jagen,
het was alleen een beestje dat zich niet zomaar vangen
liet:
“Laat toch vliegen” zei mijn vader, “hij is ook door
God genodigd”.
Door die mus was er geen mens die dag die de preek
onthield.



Laurenkerk Rotterdam

Karel Eykman



Laatste nieuws uit Timisoara:

Maandagmiddag 24 maart belde ds. Béla Tothpal mij onverwachts op. En wel om te melden dat hij de afgelopen drie dagen thuis was geweest! Tot grote vreugde van hemzelf en zijn gezin mocht hij van vrijdagmiddag tot maandagmiddag thuis zijn. Op zondag heeft hij de kerkdienst van zijn gemeente bijgewoond. U begrijpt dat dit een heel ontroerend moment was voor iedereen, nu zij hun voorganger voor het eerst weer in levende lijve in hun midden hadden! Op mijn vraag of hij ook gepreikt had zei hij dat hij alleen een 'groetwoord' had uitgesproken. Voorzichtigheid blijft geboden. De gemeente heeft haar dienst gehouden zoals zij dit steeds doet sinds hun predikant in detentie verblijft. Ds. Tothpal hoopt dat hij eind april opnieuw een aantal dagen naar huis mag. Hij laat u allen hartelijk groeten en benadrukte nogmaals zijn grote dank aan iedereen die aan hem denkt, voor hem bidt of hem een kaart stuurt. Er gaat praktisch geen dag voorbij zonder post en hij ervaart dit alles nog steeds als heel bijzonder.

Arad: aanpassing kerkruimte

Zoals u wellicht nog weet 'kerkt' onze partnergemeente in Arad in de kerkzaal van de Sjalom-gemeenschap, een kleine evangelische groepering die op zondag in de namiddag haar kerkdienst heeft. Gemeenteleden hebben een altaartafel en een podium met een lezenaar gemaakt. Het lijkt nu een beetje meer op wat zij als Lutheranen gewend waren in de Rote Kirche. Zo voelen zij zich toch wat meer thuis in deze ruimte.

Nieuwe penningmeester

Wij zijn heel blij dat wij u kunnen vertellen dat wij een nieuwe penningmeester hebben gevonden! Na het plotselinge overlijden van Harry was er behalve het verdriet ook de grote zorg of wij iemand zouden kunnen vinden die dit werk over zou kunnen nemen. En dat lukte wonderwel! Jack Grootenboer heeft zich bereid verklaard deze taak op zich te nemen. Fijn Jack, welkom in ons midden!

Inmiddels hebben wij een en ander omgezet. Nieuw adres, nieuwe betaalpassen en internetbankieren geregeld. Ook hebben wij de aanschrijfname van onze rekening omgezet naar de naam van onze contactgroep. Ons rekeningnummer is hetzelfde gebleven **NL 81 INGB 0002982573** maar nu t.n.v. **Diaconale Contactgroep BWA te Breda**. Heeft u nog periodieke giften voor het project Béla uitstaan dan hoeft u dit niet onmiddellijk aan te passen, de oude aanschrijving werkt nog een hele poos door, zo meldde de bank ons. Mocht dit toch niet zo zijn en krijgt u een overboeking terug, wilt u dan even contact met ons opnemen?

Mieke Frankfoorder-Boevé (voorzitter), tel. 076-514.65.23

Email: w.frankfoorder@hccnet.nl



De Paperclip



Dag kinderen van de Kleine Kerk

Ik sprak met de kinderen over Jezus en al het goede dat hij gedaan had. Een kind wist zelfs dat hij wonderen had verricht en mensen had beter gemaakt. Toen ik vroeg welk wonder ze bedoelde, zei ze dat hij blinden had genezen. 'Wat is dat, blind zijn?', vroeg ik. Er kwam toen een heel verhaal over niet meer kunnen zien, hoe moeilijk dat is en dat er een televisie programma was geweest waarop een hond te zien was die van alles voor een blinde deed.

'Precies', zei ik, 'dat is een blindengeleide hond, die helpt mensen die niet meer kunnen zien'. Maar in de tijd dat Jezus de blinden die bij hem kwamen, hielp, bestond dat allemaal nog niet.

Jezus liet de blinden naar voren komen en vroeg hen wat ze het liefste wilden. Waarop de kinderen in koor riepen: een hond!

Zondag 20 april is het Pasen. De Kleine Kerk organiseert dan een paasmaaltijd. We hebben zo hier en daar al een beetje aan de kinderen gevraagd hoe zo'n maaltijd er uit moet zien en er zijn hele leuke ideeën uitgekomen. We hebben het gehad over de tafel, hoe die gedekt moet worden en wat we dan zullen eten. Een ding raad je al: er zal zeker voor iedereen een eitje zijn.

Je moet wel even opgeven dat je mee wilt eten, dan weten we precies wat we moeten inkopen.

De e-mail adressen om je aan te melden zijn:

grandiamantas@hotmail.com en amjwassink@hotmail.com

Het wordt zeker erg gezellig!!

Na Pasen zijn de Kleine Kerk bijeenkomsten weer op de eerste zondag van de maand.

04-05-2014

01-06-2014

06-07-2014

Het is de bedoeling om dit jaar af te sluiten met een picknick.

07-09-2014 beginnen we dan weer met de bekende startzondag.

Je hoort nog van ons.

Veel groetjes van, Mirjam; Annemarie, Nynke, Catelijne en Marguerite

Dienst in Huize ‘De Werve’

Donderdag 17 april 15.30 uur Avondmaalsviering

Ds. P. Siderius



Colofon

Kerknieuws Ginneken is een uitgave van de Prot. Gemeente Ginneken. Het doel van deze uitgave is de leden van onze gemeente te informeren over de te houden kerkdiensten, komende activiteiten en overige gebeurtenissen in de gemeente.

Website van de gemeente (QR-code rechts):

www.protestantsegemeenteginneken.nl .



Redactie Kerknieuws Ginneken

Postadres: Duivelsbruglaan 11, Postbus 4648, 4803 EP Breda

Mevr. H. van IJzeren – ten Kley

tel. 076-565.29.49

Mevr. A. van Zijl – Waalwijk

tel. 076-541.54.87

Dhr. J.F.C. van Epen

tel. 076-587.47.85

De kopij voor het volgende nummer van Kerknieuws Ginneken ontvangen wij graag vóór **maandag 19 mei 2014** per e-mail:

naar jfevanepen@casema.nl.

Dat nummer zal gelden vanaf Pinksteren tot aan de vakantiemaanden en loopt van zondag 8 juni tot en met zaterdag 12 juli 2014 (5 weken).

De redactie verzoekt u zoveel mogelijk per e-mail aan te leveren, bij voorkeur in ‘Microsoft Word’, in het lettertype ‘Times New Roman’.

Een abonnement op Kerknieuws Ginneken kost € 18,50 per jaar.

Genoemd bedrag dekt nauwelijks de kostprijs!

Dus, een extra (tussentijdse) gift op rekening **NL50 INGB 0001 0790 21** blijft steeds welkom! Vermeld bij uw betaling “Kerknieuws Ginneken”.

NAMEN EN ADRESSEN PROTESTANTSE GEMEENTE GINNEKEN

Predikant: Vacant. Voor melding pastoraal bezoek: zie ouderlingen

Preses: Dhr. J.W. Schipper, Valkrustdreef 39, 4835 MD Breda. 076-5650601

Scriba: Mevr. A. van Zijl, Verdilaan 11, 4837 CL Breda. 076-5415487

WIJKOUDERLINGEN

Mevr. C.M. Baljeu, Nieuwe Beekhoek 44, 4851 VK Ulvenhout 076-5613802

Dhr. W. Eland, Molenstraat 60, 4851 SJ Ulvenhout 076-5613598

Mevr. H. Peeters-Wisse, Bieberglaan 9, 4834 MJ Breda 076-5611036

Mevr. M.L. de Wilde-Spanjaart, Schoutenlaan 20, 4854 AW Bavel 0161-432093

Jeugdouderlingen: Mevr. P. Ruys-Lee,
Viandenlaan 23, 4835 EG Breda. 076-5611776

DIAKENEN

Voorz.: Dhr. B. de Geus, Doornenburgstraat 58, 4834 NM Breda. 076-5651627

Secr.: Dhr. R.J.G. Lameijer, Haamstraat 3, 4851 TL Ulvenhout 076-5613922

Email: prot.gem.ginneken.diac@gmail.com

Admin.: Mevr. P.J. van den Bosch, Keizerstraat 67, 4811 HL Breda 076-5610717

Diakenen: Dhr. L. Nicolai, Fatimastraat 44, 4835 BD Breda. 076-5153453

Dhr. W. van Dijk, M. van Coehoornstr. 16A 4811 AV Breda 076-8896694

Mevr. B.C.M. Koopmanschap-Lely, Past. Vermuntstraat 5,
4851 CR Ulvenhout 076-5652114

De heer O.N. Visser, Laurensplein 50, 4835 GX Breda. 076-8875180

Mevr. C. van Wijk, Beekdal 13, 4851 SW Ulvenhout, 076-5612077

Diaconie Prot. Gemeente Ginneken: Rekening NL90 FVLB 0699 7416 53

KERKRENTMEESTERS

Voorz.: Dhr. G.P.Th. Bosma, W. v. Oranjelaan 34^{bis}, 4837 AK Breda 076-5601117

Secr.: Mevr. H. van IJzeren-ten Kley, Vogelsanck 22,
4851 ES Ulvenhout. 076-5652949

Penn.: Dhr. J.J. Koeman, Dr. Gommerslaan 2, 4835 GV, Breda 076-5600100

Lid: Dhr. W. Wilms, Tilburgseweg 114, 4817 BG Breda 076-5812374
Ledenadministratie en Kerkbalans

Protestantse Gem. Ginneken: ING-rekening: NL50 INGB 0001 0790 21;

ABN-rekening: NL14 ABNA 0520 4249 99

Restauratiefonds: NL83 INGB 0002 3112 97

KOSTERIJ Bespreken Kerk, Consistoriekamer, Romenyhuys, Mariëndal:

Koster: De heer A.H. van Wijk; Duivelsbruglaan 3, 4835 JD Breda, 076-5651807

KERKELIJK BUREAU

Postadres: Postbus 4648, 4803 EP Breda. 076-5653142

Email: kbginneken@zonnet.nl

Geopend: 1^e dinsdagavond van de maand, 19.00 - 20.00 uur; Romenyhuys

Administrateurs: Dhr. J. Potgieser en Mevr. A. den Hamer



Onze nieuwe predikant maakt kennis met Ginneken

Foto: Henny Rijnkels