

# KERKNIEUWS GINNEKEN - kleur: GROEN

39e jaargang, nr. 2

Winter AD 2014

**Informatieblad voor de Protestantse Gemeente  
Ginneken – Ulvenhout – Bavel – Galder en Strijbeek**

---



---

*Winter: Kerk in Pieterburen*

---

## Kerkdiensten 2 februari – 2 maart 2014

---

Zondag 10.00 uur	02 febr.: 4 <sup>e</sup> zondag van Epifanie Dienst van Woord en Gebed, Doopdienst Voorganger: Ds. A.C. Grandia, Doesburg
Zondag 10.00 uur	09 febr.: 5 <sup>e</sup> zondag van Epifanie Dienst van Schrift en Tafel Voorganger: Ds. K.G. Zwart, Oegstgeest
Zondag 10.00 uur	16 febr.: 6 <sup>e</sup> zondag van Epifanie (Septuagesima) Dienst van Schrift en Tafel Voorganger: Dr. K. Blei, Haarlem
Zondag 10.00 uur	23 febr.: 7 <sup>e</sup> zondag van Epifanie (Sexagesima) Dienst van Schrift en Tafel Voorganger: Ds. E.V.E. Wijnands, Dalmscholte
Zondag 10.00 uur	02 maart: 8 <sup>e</sup> zondag van Epifanie (Quinquagesima) Dienst van Woord en Gebed Voorganger: Ds. A.E. Keuning, Utrecht

---

## Vervoersrooster

---

Datum	Naam vervoerder	Telefoonnummer
02 febr.	Dhr. J.F.C. van Epen	076-5874785
09 febr.	Mevr. J. Bredt	076-5653960
16 febr.	Dhr. en Mevr. Tijhuis	076-5716987
23 febr.	Mevr. C. Rüter	0161-431610
02 maart	Mevr. J. Bredt	076-5653960

Voor aanvraag verzoeken wij u te bellen op zaterdagavond tussen 18.00 en 19.00 uur. Bij afwezigheid kunt u de telefoonbeantwoorder of voicemail inspreken.

**Bij de voorplaat:** De kerk van Pieterburen behoort tot de Stichting Oude Groninger Kerken. Deze stichting stelt zich ten doel kerken, die grotendeels aan de eredienst zijn onttrokken, te behouden en waar nodig te restaureren. Dit was aanleiding voor de minister van OC&W deze stichting aan te wijzen als een van de eerste professionele particuliere erfgoedorganisaties van Nederland.

---

## Bij de kerkdiensten

---

**Kleine Kerk:** 2 februari en 2 maart.

De **Crèche:** Iedere zondag open.

**Bloemen:** Elke zondag wordt namens de gemeente een groet aan een gemeentelid gegeven vanuit de dienst.

Suggesties hiervoor graag bij de secretaris van de diaconie.

**Koffiedrinken:** Elke zondag na de dienst in Mariëndal.

**Gelegenheid om te dopen: Alleen op de eerste zondag van de maand.** is er gelegenheid om te dopen.

Hiervoor kunt U contact opnemen met de scriba van de kerkenraad, mevr. Annet van Zijl, tel: 076 – 541 54 87.

---

## Agenda Protestantse Gemeente Ginneken

---

11 februari	20.00 u Bijbelkring
12 februari	Koffie-inloopochtend Mariëndal
11 februari	20.00 u Augustinus, een bezielde leven, Markuskkerk (zie blz. 11)
17 februari	Inleveren kopij voor het volgende kerknieuws (zie blz. 19)
20 maart	20.00 uur; de rijke wereld van iconen, Laurentiuskerk (zie blz. 11)

---

## Van de redactie

---

Tengevolge van een defect in de computer van de eindredacteur is deze Kerknieuws samengesteld met behulp van de computer van zijn vrouw en daardoor met andere programmatuur. Daardoor was de website voor Kerknieuws niet benaderbaar. Het kan daarom gebeuren dat u een artikel of mededeling niet in dit nummer aantreft. Is het iets dat dringend publicatie behoeft, neemt u dan even contact op met de scriba van de kerkenraad. (tel. 076 – 541 54 87). Kopij voor het volgende nummer graag ook op: [evanepenbroeren@gmail.com](mailto:evanepenbroeren@gmail.com).

### Paperclip

Vanaf dit nummer zal de Paperclip voor de jeugd niet meer op een groen katern in het midden van Kerknieuws zijn opgenomen. Jullie vinden het nu achterin, net voor de kerkdiensten in Huize De Werve.

Deze keer staat het op de bladzijden 16 t/m 18.

---

## Meditatie

---

*Op 12 januari heeft ds. Keuning in onze kerk een preek gehouden over de doop van Jezus (Epifanie). De inhoud hiervan is voor de komende weken toepasselijk in de gang van het kerkelijk jaar. Wij geven deze preek in verkorte vorm weer.*

### **De doop van Jezus**

Epifanie - dat betekent verschijning, openbaar wording. En in de kerk wordt dan bedoeld: de openbaarwording van het leven van Jezus. Een paar zondagen lang, tot aan de Veertigdagentijd, gaat het nu om de betekenis van Jezus' leven en om hoe Hij in ons gewone leven verschijnt. En dat is een goede zaak, want wij zijn in de kerk geneigd om meer nadruk te leggen op de betekenis van de geboorte en de dood van Jezus dan op de betekenis van zijn leven.

Misschien zou je kunnen zeggen: Wij voelen in het algemeen meer eerbied voor een mens bij zijn geboorte en bij zijn dood dan tijdens zijn leven. Een pas geboren kind is een groot geheim. Je weet nog niets van dat kind. Hoe zal hij zijn, wat zal er van hem worden, wat zal zijn leven voor betekenis hebben? Het is of dat kind een mysterie in zich draagt... je wordt daar stil en eerbiedig van.

Maar het kind groeit op, en met de jaren wordt steeds meer openbaar hoe hij is, en wat er van hem wordt. Het mysterie verdwijnt, het kind blijkt een gewoon mens te zijn. Ook het gevoel van eerbied voor dat kind, die mens, is verdwenen. Je weet wel hoe hij is, je kent hem wel.

Dat gevoel van eerbied voor een mensenleven komt pas weer terug als iemand dood is, dan komt er weer iets van het mysterie boven; je vraagt je af: heb ik hem wel echt gekend, heb ik hem wel recht gedaan? Heb ik de betekenis van zijn leven wel echt verstaan?

"Toen kwam Jezus uit Galilea naar de Jordaan om zich door Johannes te laten dopen". Zo begint Mattheus zijn beschrijving van het eerste openbare optreden van Jezus. Er kwamen vele mensen naar Johannes om zich te laten dopen, gewone mensen, mensen die niet zoveel anders zijn dan de mensen van nu.

Ze komen naar het stromende water van de Jordaan, de rivier die scheiding maakt tussen woestijn en beloofde land, tussen dorheid en vruchtbaarheid, tussen zwerven en thuiskomen, tussen dood en leven. En ze worden in dat water ondergedompeld, gereinigd.

Toen kwam Jezus uit Galilea naar de Jordaan tot Johannes, vertelt Mattheus, en je zou verwachten dat daar achteraan komt: om de mensen te dopen, maar in plaats daarvan laat hij erop volgen: "om door Johannes gedoopt te worden." Johannes de dooper is er compleet door verrast. Jezus die gedoopt wil worden door hem, dat zet toch de verhoudingen op de kop. De rechte verhouding: dat zou zijn als hij, Johannes, gedoopt werd door Jezus. Maar Jezus zegt: laat het nu

maar gebeuren, want het is goed dat we op deze manier Gods gerechtigheid vervullen. Jezus laat zich dan dopen. Hij gaat midden tussen de mensen staan, en wordt mens met de mensen. Hij wil één zijn met ons, onze weg delen op gevaar af dat het gedaan is met onze eerbied voor hem, op gevaar af dat wij ons afkeren en zeggen: zo kan de Messias niet zijn, zo - als een gewoon mens - is hij niet degene die ons uit de ellende kan halen. Hij steekt immers tot zijn nek in die zelfde ellende als wij.

Maar het bijzondere is: als hij opstaat uit het water, zo wordt er verteld: dan wordt de hemel geopend en daalt de Heilige Geest op Hem neer in de gedaante van een duif en er klinkt een stem uit de hemel: Jij bent mijn geliefde zoon, in jou vind ik vreugde.

Het gaat erom of wij geloven dat dit de manier is waarop God zich toewendt naar de mensen, of dit de manier is waarop God zijn beloften waarmaakt. Dan krijgt die doop een bijzondere betekenis. Als dat waar is, dat God, de God van Israël, niet alleen tot ons spreekt, maar ook mens wordt net als wij, en zich net als al het volk ook nog eens laat onderdompelen in het water van de dood, dan zijn wij nooit alleen. Dan komt Jezus hier uit liefde voor al die mensen die vernieuwing van hun leven nodig hebben. Dan komt hij hier om de plaats in te nemen van de mens, die tegen God rebelleert, en doet hij vrijwillig boete. Dan doet Hij wat de mens zou moeten doen, erkennen dat hij zondaar is, een rebel, een verloren schaap, de verloren zoon.

Dan is Hij dus volledig solidair. In onze nood wil hij onze broeder zijn. Zo goed als hij als gewoon mens geboren en gestorven is, zo wil hij ook als gewoon mens leven. Jezus neemt plaats tussen ons, sterker nog, hij neemt onze plaats in. Voor ons allen gaat hij staan op de plaats die een gewoon mens tegenover God past. Of de mensen zich willen bekeren of niet, dat is hun zaak. Intussen neemt de rechtvaardige de gevolgen op zich. Alle gerechtigheid moet vervuld worden.

Wilt u het zelf niet doen, dan zal een ander het doen. Zonder dat u er op aangekeken wordt. Zo betaamt het. Dat is de hoge regel in het koninkrijk der hemelen.

Sommige mensen gaan zich dan schamen. Zij worden overwonnen door de wondere, beschamende gang van zaken in het koninkrijk. Lijdt een ander hun straf, dan krijgen zij berouw. Doet een ander hun werk, dan gaan zij aan de slag. Geeft een ander extra, omdat zij niets geven, dan gaan zij ook geven.

Overwonnen worden door zo'n wondere, beschamende gang van zaken, dat is een bekering die inniger en dieper is, dan de bekering die Johannes met zijn strenge boeteprediking teweegbracht. Boeteprediking heeft hoogstens angst, schuld- of plichtsgevoel tot gevolg. En daar worden mensen niet vrolijker en ook niet barmhartiger van, alleen maar strenger.

Jezus leert Johannes een andere weg. Niet de weg van de boeteprediking, maar van de solidariteit. In onze vervreemding, in onze nood wil hij onze broeder zijn.

Waar die nood vandaan komt, dat speelt voor Jezus geen rol. Of dat nu door ziekte of armoede of dood is, door ontreding of door eigen schuld. Jezus is er voor al die mensen, vol mededogen, liefhebbend en solidair.

Dat heeft Petrus tenslotte ook ingezien: God maakt geen onderscheid tussen mensen. De God van Israël is een God van alle mensen, niet alleen van de joden, want God maakt geen onderscheid tussen mensen, en trekt zich het lot van iedereen aan, van welk volk ook. Maar niet iedereen weet ervan of wil ervan weten.

Wie gedoopt is, die weet er van, die kent het mysterie van ons gewone leven.

Een oud lied zegt het zo:

*Wij zijn van U met al ons kwaad  
met onze zwakheid, onze zonden,  
wij zijn van U met al de wonden  
die diep in ons het leven slaat.*

Dat is het mysterie van ons gewone leven:

Wij zijn van Hem, Hij neemt de verantwoordelijkheid voor ons leven en geeft ons deel aan zijn Opstandingsleven. En met dat leven worden we iedere keer gevoed als wij de Maaltijd vieren en brood en wijn ontvangen uit zijn hand. Brood uit de hemel en wijn van het koninkrijk, we hebben het broodnodig in ons gewone leven.

Ds. Lieske Keuning

---

## **Openingswoord van de voorzitter van de kerkenraad**

---

Bij het verschijnen van dit nummer van Kerknieuws is het Nieuwe Jaar al weer een maand oud en beginnen de dagen al weer langzaam te lengen.

Het afscheid van Nettie en Harm en Wijk op 22 december jl. na de dienst, was voortreffelijk georganiseerd door de hele familie Wilms! Veel dank daarvoor. Wij wensen Nettie en Harm vele voorspoedige jaren en Arjen en Laura een mooie periode in de door hun opgeknapt kosterswoning. Arjen is zijn taak als kosten- en gastheer van onze kerk intussen met veel ambitie begonnen!

Wij kijken met dankbaarheid terug op de diensten rond Kerstmis met als voorgangers onze “stand-in” dominees Frans Rookmaker en Jelle Loosman. Het Kerstspel van de Kleine Kerk op Kerstmorgen en hun deelname aan het Avondmaal was hartverwarmend. Voor alle voorbereidingen is de kerkenraad alle werkers veel dank verschuldigd.

Het afgelopen jaar is binnen- en buiten de gemeente de vraag vaak gesteld: “Wanneer komt de nieuwe dominee voor Ginneken?”

De beroepingscommissie en de kerkenraad heeft het afgelopen jaar op de weg van het beroepingswerk tweemaal moeten accepteren dat het niet lukte. Het siert de beroepingscommissie dat zij consequent aan de profieleisen heeft vastgehouden. En ziedaar, de derde poging gaat lukken. Op zondag 15 december jl. na de kerkdienst mocht ik namens de kerkenraad een voorgenomen beroep en een gemeentevergadering op 9 januari jl. daarover aankondigen.

Ook hier geef ik het korte profiel van de kandidaat. Het betreft proponent dr. E.A. Postma, docent aan de Theologische Universiteit van de PKN, 41 jaar, woonachtig in Utrecht met echtgenote Anja en zoontje Felix.

Nu ik dit stukje voor Kerknieuws schrijf ( 10 januari) heb ik er veel vertrouwen in dat onze gemeente zijn nieuwe gemeentepredikant zal kunnen verwelkomen. Het gezin Postma heeft bezoeken gebracht aan onze pastorie en enkele scholen in het Ginneken bezocht en ik hoop dat zij zichzelf binnenkort aan onze gemeente kunnen voorstellen. Verhuizing en intrede zullen nog wel even op zich laten wachten. Wij kijken met blijdschap uit naar de komende tijd waarin, in de lange geschiedenis van onze Gemeente, weer een dominee in het Ginneken “staat” en de pastorie aan de Mark weer wordt bewoond.

Jan Schipper

---

## Uit de Gemeente en de Kerkenraad

---

Dankbaar kijken we terug op de vieringen in december. Op de 2<sup>o</sup> adventszondag vierden we de doop van **Milan Roland Arnoldus van Beek**. Op de 3<sup>o</sup> adventszondag werden twee nieuwe ambtsdragers bevestigd en na afloop van deze dienst was de druk bezochte afscheidsreceptie van onze koster Nettie van Wijk.

De dienst op eerste kerstdag was een feestelijke dienst. De kinderen voerden een kerstspel op en er werd door de kinderen muziek gemaakt. Na de preek kwamen de kinderen terug in de kerk om deel te nemen aan de Avondmaalsviering.

Ook kijken we met veel genoegen terug op de kerstlunch. Deze kwam in plaats van de inloop-koffieochtend. Het werd een feestelijke opmaat naar Kerstmis. Tegen de zestig personen, (inclusief vrijwilligers) hadden zich hiervoor opgegeven. Na de ontvangst met een glas glühwein en een hapje, genoot men van de lunch. Als spreekster was mevr. Elly Spapens uitgenodigd. Zij verzamelt kerststallen vanuit de hele wereld en had er een aantal mee naar Mariëndal genomen. Hierover vertelde zij uitgebreid tijdens de lunch. Na afloop werden de kerststallen nader bekeken. Dank aan de vrijwilligers die het tot zo'n succes maakten, wat zouden wij zijn zonder hen!!

Op 2 februari worden twee kinderen gedoopt: **Fien Emma Niemantsverdriet** en **Jules Simon Eugène Dodemont**. Voorganger is dan ds. Grandia.

U zult in dit nummer van Kerknieuws **de groene Paperclip** missen. Daar ook Kerknieuws een kleine bezuiniging wil doorvoeren wordt de Paperclip voortaan gewoon in “wit” uitgevoerd, maar wel met het kopje van de Paperclip. Blijft u gewoon Kerknieuws lezen, u komt het vanzelf tegen.

Op 15 december deelde de voorzitter van de kerkenraad dhr. Jan Schipper mee dat de kerkenraad voornemens is dr. E.A. Postma te beroepen als predikant voor onze gemeente. Volgens de Plaatselijke Regeling moet de gemeente hierover gehoord worden. Donderdag 9 januari werd daartoe een gemeenteavond belegd. De avond werd goed bezocht.

De voorzitter van de beroepingscommissie, de heer Bas de Geus, gaf een toelichting op de voordracht van dr. Postma. Ook ds. Ton van Prooyen, onze consulent tijdens de vacaturetijd, was aanwezig en ondersteunde de voordracht van de beroepingscommissie. Bij de stemming bleek dat alle gemeenteleden zich konden vinden in de voordracht. De voorzitter bedankte de beroepingscommissie voor hun werk, groot applaus voor hen!

Zondag 12 januari werd in de kerkdienst aan de gemeente officieel meegedeeld dat dr. Postma te Utrecht beroepen zal worden. Onderstaand vindt u de officiële tekst zoals de beroepingscommissie die aan de kerkenraad presenteerde.

#### ***“Verantwoording van de keus voor dr. E.A. Postma te Utrecht***

*Van harte en unaniem beveelt de Beroepingscommissie dr. Postma aan als predikant voor Ginneken in de in november 2012 ontstane vacature. Daarbij gelden de volgende gegevens en overwegingen.*

*Dr. Postma groeide op in Friesland, spreekt ook Fries (!), studeerde in 2000 af in de theologie in Nijmegen, specialisatie Geschiedenis van het Christendom, en deed in hetzelfde jaar de Kerkelijke Opleiding in Leiden, specialisatie Praktische Theologie. Acht jaar later promoveerde hij in Utrecht bij Prof. M. Barnard op een proefschrift over C.W. Mönnich en diens positie in theologie en cultuur.*

*Van 2001 tot 2006 was hij AIO Liturgiewetenschap aan het Evangelisch-Luthers Seminarium in Utrecht. Vanaf 2000 ging hij met regelmaat voor o.a. in de Thomaskerk in Zeist, de Ev.-Luth. Kerk in Arnhem en de Oranjekapel in Utrecht. Hij is sinds 2012 vaste voorganger in de getijden van het Citypastoraat van de Domkerk in Utrecht.*

*Sinds 2004 is hij voor één dag per week docent Liturgiewetenschap aan de Protestantse Theologische Universiteit. Ook was hij in 2008-2009 in Tilburg parttime onderzoeker aan het Instituut voor Rituele en Liturgische Studies en in 2011-2013 stage coördinator aan de PThU. In die functie begeleidde hij de stages van studenten theologie. Niet onbelangrijk voor zijn kennis van en ervaring met het praktisch kerkelijk werk.*



*Dr. Postma mag bij een eerste kennismaking wat afstandelijk lijken, zodra je met hem in gesprek komt, of hem ziet optreden in een vertrouwde omgeving, is daar niets meer van te merken. Hij beweegt zich met stijl in de ruimte van de kerk en toont zich een betrokken en enthousiast gesprekspartner.*

*Hij heeft zich breed georiënteerd in kerkelijke zaken; daarvan getuigt een flink aantal publicaties, functies en adviesactiviteiten. Zo is hij secretaris van de Van der Leeuw-Stichting en voorzitter van de Liturgie-Kamer daarvan. Ook houdt hij zich bezig met inrichting (en sluiting) van kerkgebouwen als ook met kerkmuziek. In de beide diensten die de Commissie heeft bezocht ging Postma zingend voor, hij doet dat goed. Zijn stem is prettig, de intonatie bij het lezen is uitstekend; zonder populair te doen gebruikt hij in de preek eigentijdse taal, kan de toehoorder inhoudelijk verrassen, bouwt zijn betoog duidelijk op en brengt maatschappelijke relevantie aan. In één van de diensten zagen we een muziek-groepje goed ingepast meewerken in de liturgie.*

*In de gesprekken geeft hij blijk van inzicht in de materie, welk onderwerp van het kerkelijk erf ook ter sprake komt. Hij luistert goed, analyseert snel en denkt vervolgens creatief mee. Hij bewerkstelligt daarmee een prettige sfeer, is duidelijk in zijn mening zonder die op te dringen.*

*In de huidige situatie van onze gemeente t.a.v. liturgie en avondmaal b.v. ziet hij scherp waar het dilemma ligt en wil hij graag een traject met ons ingaan waarbij verschillende opvattingen tot hun recht kunnen komen. In de Domkerk in Utrecht heeft hij daarmee ervaring opgedaan. Duidelijk ziet hij de mogelijkheid van andere vormen van samenkomen naast de eredienst en de noodzaak de gemeente een plaats te geven in de samenleving.*

*De Commissie is ervan overtuigd in Dr. Postma iemand gevonden te hebben die uitstekend in onze gemeente past. Hij heeft weliswaar nauwelijks ervaring als gemeentepredikant, maar maakt dat ruimschoots goed met andere ervaring, uitgebreide kennis, een breed netwerk en een flink aantal noodzakelijke vaardigheden. Bovendien laat hij zich kennen als een beminnelijk mens en een aangename gesprekspartner; dit en zijn vermogen om te luisteren en zich in te leven in de situatie van anderen maken hem bijzonder geschikt voor het ambt. Hij kan met overwicht de gemeente voorgaan op de weg van verandering die voor ons ligt. De drie referenten onderschrijven dat beeld en schetsen hem vanuit de diverse werkterreinen als iemand die loyaal en collegiaal is, betrouwbaar, ijverig, een goede uitlegger, humoristisch en betrokken. Postma is getrouwd en heeft één kind. Het gezin wil graag in de pastorie gaan wonen. Dat mevrouw Postma in Utrecht werkt, is geen bezwaar”.*

Namens de kerkenraad, Annet van Zijl, scriba

---

## Dankwoorden van gemeenteleden

---

### Van Nettie van Wijk

Graag wil ik u allen hartelijk bedanken voor het fijne afscheid op 22 december jl. Voor alle lieve woorden, kaarten, bloemen en planten en cadeaus. Het was geweldig!!

Dank ook voor de ruim negentien jaar die ik mocht werken in uw gemeente. Met heel veel liefde en plezier heb ik dat gedaan.

Het ga u allen goed en we blijven elkaar ontmoeten.

Ons nieuwe adres is:

Zorgvlietstraat 281,

4834 NC Breda

Tel. 076-887 12 15

Nettie van Wijk



### Van To de Rijke

Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor alle hartelijke briefjes, bezoeken en bloemen, die ik mocht ontvangen in het ziekenhuis. Na mijn hartoperatie ben ik nog 10 dagen in het ziekenhuis gebleven en daarna naar de revalidatie "De Brug" aan de Langedijk, gegaan.

Daar ben ik goed verzorgd en mocht ik vrijdag 10 januari weer naar huis. Nogmaals veel dank.

To de Rijke

---

## Toelichting bij de agenda

---

### **Augustinus, een bezield leven** (*onder voorbehoud*)

Ds. Matthias Smalbrugge geeft een lezing over de kerkvader Augustinus. Ondanks de verdeeldheid, blijft Augustinus een inspiratiebron voor verschillende kerken.

De lezing is onderdeel van de cyclus “een bezield leven” van het oecumenisch samenwerkingsverband Breda, Oosterhout en Teteringen

Matthias Smalbrugge, predikant en bijzonder hoogleraar, publiceerde het boekje “Wijsheid van Augustinus”.

Maandag 17 februari 20.00 uur  
Markuskerk, Hooghout 96, Breda

### **De rijke wereld van de Iconen**

Drs. Leo van Leijsen gaat in op de icoon van de verheerlijking van Jezus op de berg Tabor ( de transfiguratie-icoon). Aan de hand van Bijbelteksten en teksten van de kerkvaders alsmede uit de orthodoxe liturgie krijgt een icoon zijn zeggingskracht.

De uitleg van deze icoon reikt ons sleutels aan om ook veel andere iconen beter te kunnen lezen.

Leo van Leijsen is medewerker Oosterse Kerken van de Katholieke Vereniging voor Oecumene. Hij is verbonden met de Byzantijnse ritus binnen de RK Kerk.

Opening met gebed door pastoraal werker Ria van Oorschot.

Secretariaat Laurentiuskerk, Ginnekenweg 331a, Breda  
Donderdag 20 maart 2014, 20.00 uur



*Icoon van de transfiguratie*

---

## Raad van Kerken

---

Om u een indruk te geven wat de Raad van Kerken onder meer voor activiteiten ontplooit, geven wij u hierbij enkele specifieke zaken uit 2013:

- Gesprek met bisschop Liesen. De tekst zal verschijnen in de kerkelijke pers.
- Deelname in het Huis op de Heuvel aan de wereldarmoede dag.
- Drie erediensten in de zomermaanden in de Grote Kerk, waaronder de Gospeldienst.
- Collecten voor de voedselbank.
- “As I left my fathers house”, ervaringen van vluchtelingen.
- Vredesweek gebedsviering Mater Dei.
- Lezingenserie: Oecumene weg van dialoog.
- Wandelen met God, gebedsviering met deelnemers met een verstandelijke beperking.
- Voorbereiding Kerkennacht.
- Samen zingen in de Petrus en Pauluskerk: “Omdat God niet verdeeld is”.

Het is maar een kleine greep uit de bezigheden van de Raad van Kerken. Maar wel werk dat gedaan moet worden.

Ger van Dooren, voorzitter

Annet van Zijl, afgevaardigde van de Protestantse Gemeente Ginneken.

---

## Diaconie

---

### Verantwoording diaconale collecten december 2013:

1 december	diaconie	€	80,70
8 december	diaconie	€	70,45
14 december	tijdens ‘Open Kerk’ Voedselbank	€	92,10
15 december	diaconie	€	48,35
22 december	diaconie	€	117,30
24 december	diaconie	€	289,00
	Kinderen in de knel	€	161,20
25 december	diaconie	€	112,90
	Kinderen in de knel	€	218,75
29 december	diaconie	€	49,00

Ontvangen gift: Fam. J.V. (via kerkrentmeesters) € 50,--

---

## Z W O - nieuws

---

De 2<sup>e</sup> februari is weer de Zondag voor het Werelddiaconaat, we maakten daar al melding van in het vorig nummer van Kerknieuws. De dienst om **10 uur in Het Kruispunt, Harmonielaan 24 in Prinsenbeek** is er in het bijzonder aan gewijd, met speciale aandacht voor het huidige ZWO-project: de Noordhoek-Foudation.

Marion Noordhoek, dochter van de stichter, zal verslag doen van haar laatste bezoek aan Kampala, Oeganda, en ons laten zien wat het project inhoudt en hoe het geld wordt besteed. **Vier cantorijen** laten zich gezamenlijk horen op deze zondag: die van Prinsenbeek, van de Lucaskerk, de Markuskerk en Ginneken. Misschien aanleiding om deze feestelijke dienst mee te maken!

Maar ook in de andere PKN-kerken van Breda zal gecollecteerd worden voor dit project. Zo bent u royaal in de gelegenheid om dit project te steunen!

De ZWO-commissie van Breda, Prinsenbeek en Ginneken

### Koffie-inloopochtenden in Mariëndal

Deze vinden plaats op elke 2<sup>e</sup> woensdag van de maand van 10.00 – 12.00 uur.

De komende woensdagen zijn:

12 februari en  
12 maart.



---

## Terugblik Open Kerk 2013

---

Met uitzondering van juli en augustus was de kerk elke eerste zaterdag van de maand open van 13.30 tot 16.30 uur. In juli en augustus was de kerk zelfs iedere zaterdag open.

Nog steeds zeggen veel bezoekers dat ze voor het eerst in onze kerk zijn hoewel ze al lang in Ginneken wonen. Hun aantal neemt wel af.

In bezoekersaantallen komt het op het volgende neer:

Reguliere opening:	348	bezoekers
Bruisend Ginneken:	377	„
Monumentendag:	180	„
Kerstmarkt:	225	„
Rondje Open Kerk	52	„

Er is een toenemende vraag naar de mogelijkheid van trouwen en uitvaartdiensten in onze kerk door bezoekers die geen gemeentelid zijn.

**Ludovicus van Eijnatten** verzorgde ook in dit jaar een tentoonstelling van enkele beeldhouwwerken van hem.

Het “Rondje Open Kerk Chaam” in het kader van het project “Kerk en Toerisme”, waarbij de kerk op zes woensdagmiddagen open is, leverde in vergelijking met de andere deelnemende kerken weinig bezoekers op. Er is afgesproken dat onze kerk in 2014 toch nog zal meedoen.

Het Gilde de Baronie, dat rondleidingen door het Ginneken verzorgt heeft ook in het verslagjaar onze kerk in haar programma opgenomen

### **Bijzonder bezoek**

In 2012 kregen we bezoek van een man die vergezeld was van een hoogzwangere vrouw. Zij sprak geen woord Nederlands en hij geen woord Russisch. De vrouw wilde aan de man duidelijk maken dat ze een urgente vraag had. Bij enig vragen bleek dat haar bevalling waarschijnlijk was begonnen. Ze werd naar het ziekenhuis verwezen waar ze naar later bleek, nog diezelfde dag was bevallen. Een jaar later, dus in dit verslagjaar, kwam een man naar ons toe met de vraag of we nog wisten wie hij was. Hij wees naar een vrouw met een kinderwagen, waarin een jongetje van ongeveer 1 jaar zat. Ze sprak inmiddels een heel klein beetje Nederlands en vroeg of ze een kaars mocht opsteken voor de icoon van Maria. Ze zei: “Dit is mijn kerk”.

Niek van Aalst, voorzitter Open Kerk



### Nieuws uit Arad

*Fragmenten uit de brief van Béla Tothpal gedateerd 22 december:*

- Met de woorden uit het Evangelie van Johannes 3:16 groet ik jullie hartelijk. Met Kerstmis dank ik God want ik ben niet alleen, want in jullie heb ik vele lieve vrienden! Ik wens jullie Gezegende Kerstdagen en een genadevol nieuw jaar!
- Voorlopig blijf ik in Timisoara, hier is mijn werk goed. Ik heb nu de 'open status', de lichtste vorm van gevangenisstraf en langzaam komt de tijd dat wij ons weerzien naderbij ☺
- Allen hartelijk gegroet, Béla.

En toen gebeurde het: 2<sup>e</sup> Kerstdag mocht hij, na twee eerdere mislukte aanvragen, ineens toch zijn zelf verdiende 24 uur verlof opnemen en belde hij mij om zes uur 's avonds dat hij onderweg was naar huis. Wel moest hij zich de volgende dag 's middags al weer melden in de gevangenis in Timisoara. Hij en zijn vrouw en kinderen waren hier natuurlijk erg blij mee, maar het blijft een ongelooflijk onrecht dat deze predikant van onze zuster-gemeente in de gevangenis zit.

### Nieuws uit Wismar

Vanuit onze andere partnergemeente bereikte ons het bericht dat ds. Christian Schwarz ernstig ziek is. Begin december is hij geopereerd aan een darm/blaastumor. Net voor de kerstdagen mocht hij naar huis. Hoe de verdere behandeling zal verlopen is, op het moment dat ik dit schrijf, nog afwachten. Wij vragen uw voorbeden voor hem en zijn gezin. Zijn adres is, als u hem een briefje of kaart wilt sturen: Pastor Christian Schwarz / Bliedenstrasse 40 / 23966 Wismar / Duitsland.

### Zomerontmoeting in Arad: wie gaat er mee?

Dit jaar zal de Zomerontmoeting tussen Breda, Wismar en Arad plaatsvinden in Arad. Ondanks de moeilijke omstandigheden waarin de gemeente daar verkeert zijn wij nadrukkelijk uitgenodigd. Wij zullen dan afreizen op woensdag 11 juni of donderdag 12 juni (het is 1700 km, dus 2 dagen reizen). Zijn daar dan enkele dagen te gast en op maandag 16 juni of dinsdag 17 juni vertrekken we weer richting Breda. Wij zijn dus 7 dagen van huis. Het zou fijn zijn als enkele gemeenteleden met ons mee zouden gaan! Lijkt het u/jou iets neem dan even contact met ons op.



### Goederen voor Arad

Naast gewone dames-, heren-, en kinderkleding zijn wij ook blij met nachtkleding, schoenen, brillen en linnengoed. En heeft u ergens nog een fiets staan die u niet meer nodig heeft? Ook die is heel welkom! Verder zijn wij nog op zoek naar een elektrische rolstoel (bedienbaar met een joystick o.i.d.). Ook goed handgereedschap is duur in Roemenië, evenals incontinentiemateriaal (m/v).

Verder staat er op ons lijstje: gehoorapparaten (liefst oplaadbaar), een po-stoel, krukken, wandelstokken en speelgoed (passend in een bananendoos i.v.m. transport)  
Tot slot heeft Renata Tothpal gevraagd naar knutselmateriaal voor de Kinderkerk, al dan niet angebroken. Ook resten zijn welkom.

Belt of emailt u mij even als u iets voor ons heeft? Indien nodig komen we het bij u ophalen.

### **Iets voor u?**

Wij zijn dringend op zoek naar een 2<sup>e</sup> penningmeester die op termijn en na een goede inwerktijd Harry Mulder zou kunnen opvolgen. Lijkt het u iets om de gelederen te komen versterken, neemt u dan contact op met Jettie Wouters, tel. 076-5653988, email: [jettie.wouters@live.nl](mailto:jettie.wouters@live.nl)

Mieke Frankfoorder (vz)

Tel. 076-5146523

Email: [w.frankfoorder@hccnet.nl](mailto:w.frankfoorder@hccnet.nl)



## ***De Paperclip***



Aan de kinderen van de Kleine Kerk

Het mag nog net, wij (Catelijne, Mirjam, Annemarie, Nienke en ik) wensen jullie een vrolijk en gezellig Nieuwjaar toe! Hebben jullie een leuke kerstvakantie gehad? Wat was het druk! En wat hebben we veel gedaan!

Allereerst de bijeenkomsten in de adventsweken. Elke week een bijeenkomst in Mariëndal. We hadden het thema over de vijf sterke vrouwen uit de familie van Jezus, (de zogenaamde voor-vrouwen) die een rol speelden in de familie-geschiedenis van Jezus. Er waren daarvoor vijf foto's gemaakt, een van Tamar; Rachab; Ruth; Batseba en Maria. En deze foto's stonden op een schildersezal voor in de kerk. Elke week een andere.

In Mariëndal vertelden we jullie het verhaal over de vrouwen en regen elke week een kraal aan de familieketting. Twaalf kleine kralen die de 12 stammen van Israël voorstellen en vijf grote kralen voor elke vrouw één. De ketting mochten jullie mee naar huis nemen en in de kerstboom hangen. We zijn benieuwd hoe dat stond, wel echt iets anders dan een kerstbal!

En dan was er natuurlijk het kerstspel dat Catelijne schreef. Het ging over de herder Jan (Simon) die geen zin had om met de andere herders te gaan te kijken



waar al dat engelengezang vandaan kwam. Hij was moe en bleef liever door-slapen.

Maar een van de engelen was zo dom om haar blokfluit te laten vallen dwars door de wolken. Hij kwam vlakbij Jan terecht waardoor hij er zelfs een beetje wakker van werd en nieuwsgierig de fluit oppakte. En je begrijpt dat toen hij er een paar tonen op speelde er prachtige muziek uit kwam. Hij werd er helemaal blij van! En toen is Jan, samen met nog een schaapje dat was achtergebleven, toch ook maar naar de stal op zoek gegaan. Daar vonden ze de andere herders met Maria en Jozef en de baby Jezus, die vreselijk moest huilen. Jan heeft toen op de engelenfluit wat voor Jezus gespeeld en die werd er onmiddellijk heel rustig van.

Een erg leuk kerstverhaal dat door Lucas heel goed werd verteld. En wat deden er veel kinderen aan mee! De trappen van het koor stonden helemaal vol met kinderen, teveel om alle namen op te noemen! Johan Datema speelde op de piano en werd begeleid door Allard, Aimee en Anne met de viool en blokfluiten. Ook nu weer hadden we echte engeltjes (Iris, Rosa, Willy, Evy, Yente en Sietske) met prachtige feestjurken en grote vleugels van veren en van zilver! En dan al die schapjes! Gelukkig waren er herders om op ze te passen. Maria had de baby Jules meegebracht! Dat was zijn eerste toneel debuut! Hij hield zich kranig.

Na het toneelstuk zijn we weer even naar Mariëndal gegaan, om tot slot terug te keren naar de kerk om met allen, jong en oud mee te doen aan het avondmaal. Zo werd de kerstdienst een belevenis voor jong en oud!

De komende weken is er weer iedere eerste zondag van de maand een Kleine Kerk bijeenkomst. Zondag 5 januari is al geweest, nu komen nog zondag 2 februari (doopdienst); zondag 2 maart en zondag 6 april.

Zondag 6 april zal een speciale kinderdienst zijn waar net als voor zondag 13 april (Palmpasen), nog nadere berichten over volgen.

Zaterdag 14 december hebben we met ouders en kinderen van de Kleine Kerk de traditionele Christingles gemaakt. In het volgende bericht kun je lezen wat er met de opbrengst is gebeurd.

### Opbrengst Christingles voor Warchild

De kinderen van de protestantse Laurentiuskerk te Ginneken/Breda hebben met de verkoop van de, door hen gemaakte Christingles, € 175,00 verdient. Zij willen dit bedrag graag bestemmen voor het werk dat u doet met kinderen uit oorlogsgebieden.



Christingles zijn gemaakt van sinaasappels (die de wereld symboliseren) en versierd worden met een rood lint (band van liefde) en vier cocktail prikkers (de vier windstreken) waarop tum-tums zijn gestoken (de mensen die er in de vier windstreken wonen). Tenslotte komt er een kaars op die het licht van Christus voorstelt. Wij vonden het wel toepasselijk.

Het bedrag is op rekening NL 56 Rabo 0166366366 gestort.  
Met hartelijke groeten en succes met uw werk.  
De kinderen van de Kleine Kerk



Dit zijn de Christingles die bijna klaar zijn; alleen de kaarsen nog.

---

## Diensten in Huize ‘De Werve’

---

Ons zijn geen diensten voor februari doorgegeven.



---

## Colofon

---

Kerknieuws Ginneken is een uitgave van de Prot. Gemeente Ginneken. Het doel van deze uitgave is de leden van onze gemeente te informeren over de te houden kerkdiensten, komende activiteiten en overige gebeurtenissen in de gemeente.

Website van de gemeente (QR-code rechts):

[www.protestantsegemeenteginneken.nl](http://www.protestantsegemeenteginneken.nl) .



### Redactie Kerknieuws Ginneken

Postadres: Duivelsbruglaan 11, Postbus 4648, 4803 EP Breda

Mevr. H. van IJzeren – ten Kley

tel. 076-565.29.49

Mevr. A. van Zijl – Waalwijk

tel. 076-541.54.87

Dhr. J.F.C. van Epen

tel. 076-587.47.85

De kopij voor het volgende nummer van Kerknieuws Ginneken ontvangen wij graag vóór **maandag 17 februari 2014** per e-mail:

naar [evanepenbroeren@gmail.com](mailto:evanepenbroeren@gmail.com) en naar [jfcvanepen@casema.nl](mailto:jfcvanepen@casema.nl).

Dat nummer zal gelden voor de 40-dagentijd en loopt van zondag 9 maart tot en met zaterdag 19 april 2014 (6 weken).

De redactie verzoekt u zoveel mogelijk per e-mail aan te leveren, bij voorkeur in ‘Microsoft Word’, in het lettertype ‘Times New Roman’.

Een abonnement op Kerknieuws Ginneken kost € 18,50 per jaar.

Genoemd bedrag dekt nauwelijks de kostprijs!

Dus, een extra (tussentijdse) gift op rekening **NL50 INGB 0001 0790 21** blijft steeds welkom!

## NAMEN EN ADRESSEN PROTESTANTSE GEMEENTE GINNEKEN

Predikant: Vacant. Voor melding pastoraal bezoek: zie ouderlingen

Preses: Dhr. J.W. Schipper, Valkrustdreef 39, 4835 MD Breda. 076-5650601

Scriba: Mevr. A. van Zijl, Verdilaan 11, 4837 CL Breda. 076-5415487

### WIJKOUDERLINGEN

Mevr. C.M. Baljeu, Nieuwe Beekhoek 44, 4851 VK Ulvenhout 076-5601117

Dhr. W. Eland, Molenstraat 60, 4851 SJ Ulvenhout 076-5613598

Mevr. H. Peeters-Wisse, Bieberglaan 9, 4834 MJ Breda 076-5611036

Mevr. M.L. de Wilde-Spanjaart, Schoutenlaan 20, 4854 AW Bavel 0161-432093

Jeugdouderlingen: Mevr. P. Ruys-Lee,  
Viandenlaan 23, 4835 EG Breda. 076-5611776

### DIAKENEN

Voorz.: Dhr. B. de Geus, Doornenburgstraat 58, 4834 NM Breda. 076-5651627

Secr.: Dhr. R.J.G. Lameijer, Haamstraat 3, 4851 TL Ulvenhout 076-5613922

Email: [prot.gem.ginneken.diac@gmail.com](mailto:prot.gem.ginneken.diac@gmail.com)

Admin.: Mevr. P.J. van den Bosch, Keizerstraat 67, 4811 HL Breda 076-5610717

Diakenen: Dhr. L. Nicolai, Fatimastraat 44, 4835 BD Breda. 076-5153453

Dhr. W. van Dijk, Raadhuisstraat 9, 4835 JA Breda 076-5200085

Mevr. B.C.M. Koopmanschap-Lely, Past. Vermuntstraat 5,  
4851 CR Ulvenhout 076-5652114

De heer O.N. Visser, Laurensspark 50, 4835 GX Breda. 076-8875180

Mevr. C. van Wijk, Beekdal 13, 4851 SW Ulvenhout, 076-5612077

**Diaconie Prot. Gemeente Ginneken: Rekening NL90 FVLB 0699 7416 53**

### KERKRENTMEESTERS

Voorz.: Dhr. G.P.Th. Bosma, W. v. Oranjelaan 34<sup>bis</sup>, 4837 AK Breda 076-5601117

Secr.: Mevr. H. van IJzeren-ten Kley, Vogelsanck 22,  
4851 ES Ulvenhout. 076-5652949

Penn.: Dhr. J.J. Koeman, Dr. Gommerslaan 2, 4835 GV, Breda 076-5600100

Lid: Dhr. W. Wilms, Tilburgseweg 114, 4817 BG Breda 076-5812374

Ledenadministratie en Kerkbalans

**Protestantse Gem. Ginneken: ING-rekening: NL50 INGB 0001 0790 21;**

**ABN-rekening: NL14 ABNA 0520 4249 99**

**Restauratiefonds: NL83 INGB 0002 3112 97**

**KOSTERIJ** Bespreken Kerk, Consistoriekamer, Romenyhuis, Mariëndal:

Koster: De heer A.H. van Wijk; Duivelsbruglaan 3, 4835 JD Breda, 076-5651807

### KERKELIJK BUREAU

Postadres: Postbus 4648, 4803 EP Breda. 076-5653142

Email: [kbginneken@zonnet.nl](mailto:kbginneken@zonnet.nl)

Geopend: 1<sup>e</sup> dinsdagavond van de maand, 19.00 - 20.00 uur; Romenyhuis

Administrateurs: Dhr. J. Potgieser en Mevr. A. den Hamer