

# KERKNIEUWS GINNEKEN - kleur: **GOUD**

39e jaargang, nr. 1

Kerst en Epifanie AD 2014

**Informatieblad voor de Protestantse Gemeente  
Ginneken – Ulvenhout – Bavel – Galder en Strijbeek**

---



---

*Zie, ik verkondig u grote blijdschap*

---

## Kerkdiensten 22 december 2013 – 1 februari 2014

---

Zondag 10.00 uur	22 dec.: 4 <sup>e</sup> zondag van de Advent “Rorate Coeli” Dienst van Schrift en Tafel Voorganger: Ds. A. Poldervaart, Genk (B)
Dinsdag 22.30 uur	24 dec.: Kerstnachtdienst Dienst van Woord en Gebed Voorganger: Ds. F.V. Rookmaaker Medewerking van de Cantorij o.l.v. Gijs van Spankeren
Woensdag 10.00 uur	25 dec.: Geboorte van onze Heer Jezus Christus Dienst van Schrift en Tafel Voorganger: Ds. J. Loosman
Zondag 10.00 uur	29 dec.: Zondag na Kerstmis Dienst van Schrift en Tafel Voorganger: Ds. J. Zuur, Rijswijk
Zondag 10.00 uur	05 jan.: Epifanie - Doop van Jezus Dienst van Woord en Gebed Voorganger: Ds. A. Heringa, Breda
Zondag 10.00 uur	12 jan.: Eerste zondag van Epifanie Dienst van Schrift en Tafel Voorganger: Ds. A.E. Keuning, Utrecht
Zondag 10.00 uur	19 jan.: Tweede zondag van Epifanie Oecumenische dienst Afsluiting gebedsweek voor de eenheid van de Christenen, In samenwerking met de R.K. Laurentiuskerk Voorganger: Ds. F.V. Rookmaaker
Zondag 10.00 uur	26 jan.: Derde zondag van Epifanie Dienst van Schrift en Tafel Voorganger: Ds. A. Poldervaart, Genk (B)

---

## Vervoersrooster

---

Datum	Naam vervoerder	Telefoonnummer
22 dec.	Dhr. en Mevr. Tijhuis	076-5716987
25 dec.	Mevr. C. Rüter	0161-431610
29 dec.	Dhr. J.F.C. van Epen	076-5874785
05 jan.	Mevr. J. Bredt	076-5653960
12 jan.	Dhr. en Mevr. Tijhuis	076-5716987
19 jan.	Mevr. C. Rüter	0161-431610
26 jan.	Mevr. J. Bredt	076-5653960

Voor aanvraag verzoeken wij u te bellen op zaterdagavond tussen 18.00 en 19.00 uur. Bij afwezigheid kunt u de telefoonbeantwoorder of voicemail inspreken.

---

## Bij de kerkdiensten

---

**Kleine Kerk:** 25 december en 5 januari.

De **Crèche:** Iedere zondag open.

**Bloemen:** Elke zondag wordt namens de gemeente een groet aan een gemeentelid gegeven vanuit de dienst.

Suggesties hiervoor graag bij de secretaris van de diaconie.

**Koffiedrinken:** Elke zondag na de dienst in Mariëndal.

**Gelegenheid om te dopen:** Alleen op de eerste zondag van de maand. is er gelegenheid om te dopen.

Hiervoor kunt U contact opnemen met de scribe van de kerkenraad, mevr. Annet van Zijl, tel: 076 – 541 54 87.

---

## Agenda Protestantse Gemeente Ginneken

---

22 december	11.30 u.	Afscheid van onze kosteres Mevr. Nettie van Wijk
22 december	17.00 u.	Kerstconcert door Cappella Breda (zie blz. 15)
08 januari		Koffie-inloopochtend Mariëndal
13 januari		Inleveren kopij voor het volgende kerknieuws (zie blz. 18)
14 januari	10.00 u en 20.00 u	Bijbelkring

---

## Meditatie

---

### God is mens geworden

‘Ik geloof in één Heer Jezus Christus, de eniggeboren Zoon Gods... God uit God... die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel... en een mens is geworden.’

Zo wordt het beleden in de oude geloofsbelijdenis van Nicea, die ook van tijd tot tijd bij ons in de kerk nog wordt gezongen. De geciteerde woorden geven de kern aan van het Kerstevangelie. Kort samengevat luidt de boodschap: God is mens geworden. Niet minder dan dát is met Kerst aan de orde.

Ook in veel Kerstliederen klinkt dat door. ‘Ziet hoe dat men met Hem handelt, hoe men Hem in doeken windt, die met zijne godheid wandelt op de vleugels van de wind’ (lied 478). ‘Gods eigen Zoon in majesteit ligt hier in een krib en schreit, een mensenkind van vlees en bloed, die eeuwig God is...’ (lied 470). Steeds gaat het erover dat het kerstkind van Bethlehem niemand minder is dan God zelf.

Wat betekent dit? Heeft God zich als kind (als mens) vermomd? Is dit kind Jezus dus eigenlijk geen mens, maar God-in-mensen-gedaante? En wat moeten wij daar dan mee? Is niet heel de gedachte van een God (‘Gods Zoon’) die ‘uit de hemel is nedergekomen en een mens is geworden’ een voor ons onhoudbaar geworden staaltje mythologie?

Ja, zo klinkt het wel. Maar laten we proberen het wat eenvoudiger te zeggen. Wat aan de basis ligt van deze verheven voorstelling is de ervaring van mensen: dat zij *in* dit kind, in deze mens Jezus (ja zeker, *écht mens*) *met God zelf te maken hadden*. Dáárover vertellen de evangeliën; en natuurlijk is die latere ervaring met Jezus naderhand terugvertaald in verhalen, gedachten, liederen, omtrent zijn geboorte. Zoals mensen vroeger in sommigen (profeten) sprekers namens God herkenden, zo herkenden zij nu, en dat, bij uitstek, deze Jezus als een door God gezondene. Achter - of liever: in - zijn woorden hoorden zij Góds woorden; achter - of liever: in - zijn daden zagen zij Góds daden.

Vertegenwoordigers van God (koningen) werden al in het Oude Testament ‘zoon van God’ genoemd. Zo werd gaandeweg ook Jezus zo genoemd: ‘dè Zoon van God’.

Was dat dan maar bij wijze van spreken? Nee, zeker niet. Dat men Jezus ervoer als ‘waarachtig optredend namens God’ kon immers niets anders betekenen dan: dat God zegt en doet en... ondergaat, dat raakt God zelf.

Dát inzicht is het, dat tenslotte werd uitgedrukt in de krasse uitspraak: in Jezus is God zélf ‘mens gewórden’; en dat wij dat mogen meebelijden in de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea en in onze Kerstliederen. Om een God die doet alsof, om een ‘God-in-menselijke-vermomming’, gaat het dus niet. Dan zou het mythologie zijn, een sprookje. Maar het is: verwoording van werkelijkheid. Een werkelijkheid die overigens allerm minst alledaags of gewoon is. Dat wij een God belijden die zich in Jezus tussen ons mensen heeft begeven en zich met ons heeft ingelaten, dat gaat wel lijnrecht in tegen allerlei voorstellingen die wij van nature met ‘God’ verbinden. Is ‘God’ niet bij uitstek: de Hoge en Heilige, onaantastbaar, onveranderlijk?

Juist op Kerst horen wij: déze God, de God van de Bijbel, is anders. Déze God is met het oog op ons in beweging gekomen; heeft zich door ons bestaan, door ons lot, laten raken; is naar ons toe gekomen om zich over ons te ontfermen. Kortom: ‘is mens geworden’.

Dr. Karel Blei.



Drieliuk ‘Kerststal’ (Napels, middeleeuws)

---

## Kerstgedicht

---

### vrede op aarde

*'t Was op een nachtelijk uur,  
heel lang geleden,  
dat herders bij hun vuur  
door een onstuitbaar licht,  
werden beschenen.  
En in hun angst, moest  
dit het einde zijn;  
zij voelden zich verloren.*

*Totdat een engel zei, dat dit  
de nacht der nachten was  
en angst juist nu niet nodig was,  
want Christus was geboren.*

*Toen hoorden zij, in het licht  
van duizend zonnen, even  
zoveel stemmen of nog meer,  
die samenstroonden in een lied,  
dat de aarde tot een oord van vrede schiep,*

*Het is een weergaloos verhaal,  
waar iemand die geen engel hoort,  
niet veel mee kan.  
De herders zagen het Woord,  
dat door hen was gehoord.*

*Als wij zoals de herders,  
het zien en zingen mengen,  
ziet God misschien wel engelen.*

*Met kerstmis komen  
d'engelen weer, die in  
hun duizend zonnen zingen,  
dat God de aarde tot een  
oord van vrede schiep;  
want Christus is geboren.*

Ko Stoutjesdijk (1914 – 2005)

---

## Uit Kerkenraad en Gemeente

---

In de kerkdienst eind november werd de heer C.J. Kooyman herdacht. Hij woonde met zijn vrouw in Nieuwe Leuvenaarstraat, in het Elizabeth verzorgingshuis.

Op 1 december overleed de heer Jan Vermeer uit de Overakkerstraat. Ds. Pieter Masmeijer leidde de bijeenkomst vanuit het crematorium Zuylen. "Heer, ik kom tot U, bij U vind ik rust" was het opschrift van de rouwkaart.

Met de gedachtenisdienst op 24 november werd het kerkelijk jaar afgesloten en zijn we met de adventszondagen het nieuwe kerkelijk jaar begonnen. De cirkel is weer rond. Nu kijken we uit naar het licht van Kerstmis.

De gedachtenisdienst was een indrukwekkende dienst waarvoor veel belangstelling was. De cantorij zong prachtige liederen uit het nieuwe liedboek. De tekst die ds. Loosman koos was uit Mattheüs 5:

*Gelukkig wie nederig van hart zijn,  
want voor hen is het koninkrijk van de hemel.*

*Gelukkig zijn de treurenden,  
want zij zullen getroost worden.*

*Gelukkig de zachtmoedigen,  
want zij zullen het land bezitten.*

*Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid,  
want zij zullen verzadigd worden.*

*Gelukkig de barmhartigen,  
want zij zullen barmhartigheid ondervinden.*

*Gelukkig wie zuiver van hart zijn,  
want zij zullen God zien.*

*Gelukkig de vreedstichters,  
want zij zullen kinderen van God genoemd worden.*

*Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden,  
want voor hen is het koninkrijk der hemelen.*

De dienst was een mooie, troostrijke afsluiting van het kerkelijk jaar.

Op het moment van schrijven is de eerste adventsdienst geweest. De kinderen waren in de kerk en de eerste adventskaars werd aangestoken door Zoë. De kinderen krijgen op de vier adventszondagen verhalen te

horen over vier sterke vrouwen. Als eerste ging het over Tamar, de “oermoeder”. In Mariëndal werd er met hen verder over gesproken.

In de dienst werd gedankt voor het 60 jarige huwelijksfeest van ds. Pim en Han Dekker en gebeden voor de zieken in onze gemeente voor kracht en hoop voor de toekomst, wetende dat God ons altijd nabij is.

De **oecumenische avond**, waar ds. De Wijer sprak werd goed bezocht. Ds. de Wijer is een vlotte spreker, die vertelde over zijn boek “God op het boekenbal”. In zijn boek haalt hij een aantal romans aan. Hij legt een link met een boek en de Bijbel en vindt op die manier de spirituele kant van de roman. Zo kwam ook ter sprake het boek “Tonio” van A. F. TH. van der Heiden. Er kwam een discussie op gang over het hiernamaals en het rouwen om overledenen. Het was een leerzame avond.

Uw **kerkenraad** heeft op zaterdagmiddag 23 november een middag belegd om een aantal punten die op de kerkenraadsvergaderingen te kort aan de orde komen, nu uitgebreider te bespreken. Het voornaamste doel was, te spreken over de toekomst van de kerk. Ook was deze middag bedoeld om bouwstenen voor een nieuw beleidsplan te ontwikkelen. Ons nieuwe beleidsplan gaat lopen van 2016 tot 2020. Voorzitter voor deze middag was ds. Grandia en hij leidde de middag in goede banen. Veel werd benoemd, onze sterke en onze zwakke kanten, de doelgroepen in de kerk en hoe een visie te ontwikkelen. U wordt op de hoogte gehouden,

In de crypte van de Lutherse kerk gaf op woensdag 27 november mevr. Nadine van Hierden, gemeenteadviseur van Noord- Holland, een lezing over de “**kerk en de dertigers**”. Er waren weinig belangstellenden op af gekomen. Toch was het een nuttige avond.

Om een lang verslag kort te houden. Veel dertigers zullen niet op zondagochtend de kerkdienst bijwonen. Het past niet meer in hun zondagochtend programma en het kerkgevoel ontbreekt ze. Voor hen zullen we andere vormen moeten vinden. De avond leerde ons dat dertigers flexibel willen zijn, reuring zoeken, een kerk voor af en toe. Maar het moet wel ergens over gaan, dat is belangrijk. De kerkenraad gaat ermee aan de slag!

In Amersfoort werd op 29 november, in de Bergkerk, een symposium gehouden over; “**Ouderdom: als staan in het einde**”. Er waren vijf sprekers die “het oud zijn” toelichtten. Ds. Carel ter Linden, dhr. Bert Keizer en ds. Jean Jacques Suurmond waren wel de bekendste sprekers.



Een goede en interessante bijdrage leverde dhr. Frits de Lange, hoogleraar Ethiek aan de Protestantse Theologische Universiteit in Utrecht. Hij sprak over:

- Verantwoordelijk, voor je eigen ouderdom, ook geestelijk,
- Voorwaarts leven, je hebt altijd een dag voor je
- Leven is nooit voltooid, en
- Sterven doe je samen, maar dood gaan doe je alleen.

Oud worden, noemde prof. De Lange, de vierde leeftijd en is als een zwart gat. Het is de levensfase dat je krachten afnemen en dat je steeds minder kan. Maar het is ook een levensfase van betekenis. Het is van groot belang om het besef van 'in het einde te staan' innerlijk te beamen. Wie dat doet 'verklaart' zich als het ware oud. Als men het besef van het einde innerlijk op zich kan nemen, kan men aan de ouderdom een eigen zin, richting en betekenis geven. Hij vraagt zich af: vanwaar die panische vrees voor controle- en regieverlies en de angst om afhankelijk te worden van anderen. Autonomie is breder op te vatten dan zelfredzaamheid. Het is ook vrij kunnen instemmen met wat je doet, met wat er met je gebeurt, en met wat je overkomt.

Het was een boeiende dag. Het zou goed zijn om een avond in Mariëndal er aan te wijden.

De kerkenraad wenst u goede en vredige Kerstdagen toe en een gezegend Nieuwjaar!

Namens de kerkenraad  
Annet van Zijl, scriba

---

## **Kerkrentmeesters**

---

### **Eindejaars collecte**

Eind december ontvangt u weer de uitnodiging om deel te nemen aan de eindejaarscollecte. Met deze actie steunt u het werk van onze eigen gemeente. Er is dit jaar weer veel gebeurd in onze gemeente. U wordt aangemoedigd ruimhartig aan deze actie deel te nemen.

### **Kerkbalans 2014**

De laatste twee weken van januari 2014 zal de actie kerkbalans weer plaatsvinden. Dit jaar zullen er weer vrijwilligers rondgaan om de enveloppen uit te delen en enkele dagen later weer op te halen. De actie wordt gehouden om het functioneren van de plaatselijke gemeente mogelijk te maken. De opbrengst van de actie is de belangrijkste inkomstenbron van onze kerk. Wij hopen dat u allen naar vermogen bijdraagt om onze warme, levende gemeente in stand te houden. Nadat de begroting door de kerkenraad is geaccordeerd zal deze op verzoek, na overleg met één der kerkrentmeesters, kunnen worden ingezien.

## **Oude koster, nieuwe koster**

Zoals u al weet zijn Netty en Harm per 31 december definitief vertrokken uit de kosters woning. Vanaf deze plaats willen wij hen heel hartelijk danken voor alles wat zij voor onze kerk hebben gedaan. Zij hebben een grote bijdrage geleverd aan het goed lopen van de activiteiten die plaatsvonden op het kerkelijk terrein.

We zijn blij dat hun zoon, Arjen van Wijk, per 1 januari 2014 de functie van koster gaat vervullen. Hij zal samen met zijn partner de kosterswoning betrekken zodat het toezicht op het kerkelijk terrein gewaarborgd blijft. Het wisselen van de functie zal niet ongemerkt gaan; wij vragen hiervoor uw begrip . Wij wensen de nieuwe koster en zijn partner veel succes maar ook voldoening in het werk voor de kerk.

## **Onderhoud**

De kosters woning en de pastorie zijn, waar nodig, van isolatiefolie voorzien om de energiekosten te beperken. Ook is er een hoogrendements verwarmingsketel in de kosterswoning geplaatst.

Er is door een gespecialiseerd bedrijf gekeken naar onze geluidsinstallatie en een offerte gemaakt. Sinds enkele weken beschikt ons kerkelijk terrein over WiFi, nodig om bij lezingen, voordrachten en vergaderingen, gebruik te kunnen maken van internet. Dit om verhuur van de gebouwen aantrekkelijker te maken .

Voor 2014 staat het onderhoud aan het huis Mariëndal in de planning en het plaatsen van een keuken in de pastorie. Verder wordt er hard gewerkt aan plannen voor het opknappen van de oude begraafplaats. Ook zullen er acties worden opgezet om meer mensen bij de kerk te betrekken en zo de inkomsten te verhogen.

## **Verantwoording kerkcollecten november 2013:**

3 november	uitgangscollecte	€	77,12
10 november	uitgangscollecte	€	71,23
17 november	ouderenwerk	€	56,52
	uitgangscollecte	€	62,35
24 november	algemeen kerkenwerk	€	156,60
	uitgangscollecte	€	125,93

De kerkrentmeesters

## Kerstspeurpuzzel

Van onderstaande woordparen komt er steeds één voor in het kerstevangelie (de eerste twee hoofdstukken van Mattheüs of de eerste twee hoofdstukken van Lucas). Die woorden staan verborgen in het diagram (horizontaal, verticaal of diagonaal – van voor naar achter of van achter naar voor).

Wanneer je de woorden wegstreept vormen de overgebleven letters woorden uit het kerstevangelie. Wat zijn die woorden en in welke bijbeltekst kun je ze vinden? (Deze puzzel is gebaseerd op De Nieuwe Bijbelvertaling.)

E	N	M	E	H	E	L	T	E	B
E	I	R	Y	S	A	V	V	G	R
A	N	D	A	V	I	D	O	A	E
U	D	G	A	B	R	I	E	L	S
G	S	T	E	R	A	E	D	I	E
U	O	P	A	L	M	A	E	L	D
S	R	E	D	R	E	H	R	E	O
T	R	S	I	U	H	N	B	A	R
U	D	T	E	R	A	Z	A	N	E
S	W	I	E	R	O	O	K	E	H

Engelen – Rendieren  
 Herders – Schapen  
 Michaël – Gabriël  
 Maria – Madonna  
 Hooi – Voederbak  
 Nazaret – Efrata  
 Augustus – December  
 Noach – David  
 Betlehem – Betel  
 Kaars – Ster  
 Herodes – Pilatus  
 Stal – Huis  
 Kerstcadeau – Wierook  
 Libanon – Syrië  
 Samaria - Galilea

Vul uw oplossing in op [www.bijbelgenootschap.nl/prijspuzzel](http://www.bijbelgenootschap.nl/prijspuzzel) en maak kans op het boekje *Kerst met de Zandtovenaar*.

Hebt u geen internet, dan kunt u uw oplossing ook per post sturen naar:  
 Nederlands Bijbelgenootschap, Postbus 620, 2003 RP Haarlem, onder vermelding van 'Prijspuzzel Kerst'

Uiterste inzenddatum: 15 januari 2014.

## **Bijbelverspreiding na een ramp**

Als u dit leest is de media-aandacht voor de ramp op de Filippijnen wellicht al weggeëbd, maar de gevolgen van de orkaan Haiyan zijn nog steeds de bittere werkelijkheid van vele Filippino's. Leed dat hen trof en hun leven voorgoed veranderde. Onvoorstelbaar verdriet waar geen woorden voor zijn. Toch wil het Filippijns Bijbelgenootschap hét Woord verspreiden en vraagt daarvoor uw steun en uw gebed.

Als er een ramp heeft plaatsgevonden, is het goed dat er direct hulp op gang komt. En natuurlijk bestaat de noodhulp allereerst uit voedsel, medicijnen, drinkwater en onderdak. Ook vanuit Nederland is er veel steun voor hulporganisaties die materiële hulp verlenen, en wellicht hebt ook u een bijdrage geleverd.

Maar de getroffen Christenen in de Filippijnen verlangen, juist in deze situatie, ook naar de troost die ze in de Bijbel kunnen vinden. Het Filippijns Bijbelgenootschap wil mensen die behoefte hebben aan Bijbels steunen, maar kan dat alleen doen als medechristenen elders in de wereld dit mogelijk maken. Vandaar dat Bijbelgenootschappen in diverse landen hiervoor een extra beroep doen op hun achterban.

Die hulp wordt ook gewaardeerd. Dat weten we door eerdere acties na rampen, zoals de tsunami in Sri Lanka, de aardbeving in Haïti of de kernramp in Japan. Mensen blijken in deze verschrikkelijke situaties behoefte te hebben aan woorden van troost. Onder de slachtoffers zijn vele christenen, die alles zijn kwijtgeraakt, ook hun Bijbel.

De actie van het Filippijns Bijbelgenootschap gaat om het verspreiden van 250.000 Bijbelboekjes, 20.000 kinderbijbels en 20.000 gewone Bijbels in het Tegalog en Cebuano. In totaal is daarvoor plm. 100.000 euro nodig. Het Nederlands Bijbelgenootschap heeft 10.000 euro bijgedragen. Wilt u een extra gift geven voor deze actie?

Dat kan via [www.bijbelgenootschap.nl](http://www.bijbelgenootschap.nl)

Namens het Nederlands Bijbelgenootschap,  
Annet van Zijl

## Een sponsor/sponsorsoren gevraagd!

Tegenwoordig treft u op locaties waar veel mensen samenkomen vaak een AED, een Automatische Externe Defibrillator aan. Bij mensen met een hartstilstand is het van levensbelang zo snel mogelijk een AED in te zetten, na 112 gebeld te hebben. De overlevingskansen worden hiermee sterk verhoogd! Op onze kerkelijke locaties is nog geen AED aanwezig; gezien echter het bovenstaande is aanschaf wenselijk.

Dit jaar heeft de renovatie van het Romenyhuys en het opknappen van de pastorie veel geld gekost. Daarom zijn wij voorzichtig met dit soort (noodzakelijke) uitgaven. Een AED kost ongeveer € 2000.-

Wij zouden het zeer op prijsstellen als een of meerdere sponsorsoren zich financieel bereid verklaren zich over dit project te ontfemen! Bovendien is deze gift fiscaal aftrekbaar. Wij hopen op positieve reacties!

Kerkrentmeesters

---

## Z W O

---

Op 1 december j.l. heeft het **Wereldwinkelfiliaal** in Mariëndal voor € **274,10** omgezet. Beheerder Ad Vermeeren was er blij mee. Graag danken we ook namens hem alle “klanten” voor hun betrokkenheid bij verantwoorde producten en eerlijke handel!

**Op 2 februari 2014** organiseert ZWO Ginneken – Breda – Prinsenbeek één van de halfjaarlijkse diensten voor het **Werelddiaconaat**. Deze keer in Het Kruispunt, Harmonielaan 24 in **Prinsenbeek**.

De vier protestantse cantorijen verlenen hun gezamenlijke medewerking en in alle diensten zal gecollecteerd worden voor het huidige project: de **Noordhoek-Foundation**.

Uit de opbrengst van de boekenmarkt is voor dit project al € 2000 naar Oeganda gegaan via Marion Noordhoek. In november / december heeft ze Kampala bezocht. In de dienst van 2 februari zal ze daarvan verslag doen en ons vertellen wat er tot nu toe met het geld voor het project is gedaan.

**We verwachten weer een feestelijke dienst!!**

De ZWO-commissie

---

## Diaconie

---

### Verantwoording diaconale collecten oktober en november 2013:

6 oktober	diaconie	€ 82,80
13 oktober	diaconie	€ 48,80
	ZWO	€ 78,00
20 oktober	diaconie	€ 147,20
3 november	diaconie	€ 62,70
	najaarszendingscollecte	€ 82,25
10 november	diaconie	€ 55,40
	Rudolphstichting	€ 72,65
17 november	diaconie	€ 61,00
10 november	diaconie	€ 238,40

Namens de diakenen, Bas de Geus

### Koffie-inloopochtenden in Mariëndal

Deze vinden plaats op elke 2<sup>e</sup> woensdag van de maand van 10.00 – 12.00 uur.

De komende woensdagen zijn:

09 januari en  
13 februari.



# “Hodie Christus Natus Est”

Kerstavond met Cappella Breda

Cappella Breda geeft onder leiding van Daan Manneke en met medewerking van Jelena Bazova (orgel) zondag 22 december om 17.00 uur een kerstconcert. Het concert vindt plaats in de mooie sfeervolle Protestantse Kerk van het Ginneken te Breda. Cappella Breda zal gedurende het concert deze prachtige ruimte volledig benutten en de luisteraar vanuit verschillende plaatsen toezingen; een intiem kerstconcert van een klein uur om het kerstfeest te verwelkomen.



Met de titel *Hodie Christus Natus Est* - heden is Christus geboren - refereert het kerstconcert aan de feestelijke werken van Jan Pzn Sweelinck [1562-1621] en Heinrich Schütz [1585-1672]. Deze grote meesters Schütz en Sweelinck vertegenwoordigen samen met Michael Praetorius [1571-1621], van wie in verschillende zettingen *Es ist ein Ros entsprungen* wordt uitgevoerd, de Renaissance en de Barok.

De Romantiek wordt in dit concert vertegenwoordigd met kerstgezangen van Joh. Brahms [1833-1897] en Max Reger [1873-1916].

Jelena Bazova speelt op het ‘feest van het licht’ geïnspireerde werken van Joh. Seb. Bach [1685-1750] en Olivier Messiaen [1908-1992] als ‘commentaren’ op de vocale programma-onderdelen.

Entree concert: vrije gift.



## **Nieuws uit Arad**

*Fragmenten uit de email die wij 9 november jl. van mw. Renata Tothpal uit Arad ontvangen mochten:*

- Hier is alles in orde, maar wij hebben nog geen bericht ontvangen over de mogelijke komende rechtszaken tegen Margarete Janto, oud-voorzitter Horvat, mijn vader en mijzelf.
- Op 21 november zou Béla mogelijk overgeplaatst kunnen worden van de halfopen gevangenis in Timisoara naar de open gevangenis in Arad. Theoretisch zou hij dan ook van daaruit ‘buiten’ kunnen werken. Hiervoor moest ik op gesprek komen bij de directeur van de gevangenis in Arad. Hij vertelde mij dat terugkomen naar Arad niet het probleem is. Béla kan ook daar in de studio van de gevangenis werken, maar het is wel heel onzeker of hij in Arad ook ‘buiten’ bij een bedrijf kan werken; dit omdat hij vanwege zijn processen vele keren in de krant stond met foto en al. ‘Bekende’ personen mogen niet ‘buiten’ werken.
- Daarom is het ook onzeker of hij met Kerstmis 24 uur naar huis mag komen. Dat zou toch wel een tegenvaller zijn.....
- Maar hij volgt een cursus en daarvoor krijgt hij 30 dagen korting. Dat is wel heel goed en wij moeten in positieve dingen denken!
- Morgen (zondag 10 november) gaat bij ons een Lutherse predikante uit Hongarije voor. Na de dienst bezoeken we met haar Béla in Timisoara. Dat is fijn.
- Ik wens jullie allen een gezegende kerkdienst toe, dank voor alle hulp en ondersteuning en hartelijke groeten. Renata Tothpal.

## **Ondersteuning familie Tothpal**

De opbrengst van de actie ter ondersteuning van de familie Tothpal is op het moment dat ik dit schrijf hoopvol! Het gezin zal nog geruime tijd onze hulp nodig hebben en het ziet er naar uit dat wij niet tevergeefs een beroep op u doen. Wilt u meehelpen dan is uw bijdrage zeer welkom! U kunt zowel een bedrag ineens of bijvoorbeeld gedurende de periode december 2013 t/m januari 2015 maandelijks een (kleine) bijdrage overmaken op onze bankrekening **NL81 INGB0002982573 onder**



**vermelding van “project Bela”.** Een predikant in Roemenië heeft een salaris tussen de € 600 en € 800 per maand en omdat zijn vrouw Renata tot nu toe een salaris heeft van ± €200,-, hopen wij op een zodanige reactie van u dat wij dit gezin maandelijks kunnen blijven steunen met een bedrag van € 400,-.

### **Gezocht**

Wij zijn dringend op zoek naar een 2<sup>e</sup> penningmeester die op termijn en na een goede inwerkijd Harry Mulder zou kunnen opvolgen. Lijkt het u iets om de gelederen te komen versterken, neemt u dan contact op met Jettie Wouters, tel. 076-5653988, email: [jettie.wouters@live.nl](mailto:jettie.wouters@live.nl)

### **Kerstpakketten voor Arad**

In 2009 en 2010 schreef Klaas de Bruijn het boekje ‘Mijn verhaal’ over de ontwikkelingen in de DDR. Van de aanloop naar het begin van de contacten tussen Breda en Wismar t/m de Val van de Muur in 1989. Dit boekje was zijn ‘afscheidsgeschenk’ in het voorjaar van 2010. Klaas is, zoals u wellicht nog weet, vanaf het begin (1984) betrokken geweest bij onze contactgroep, waarvan vele jaren als voorzitter. De opbrengst van dit boekje was dermate groot dat wij hiervan de afgelopen jaren kerstpakketten in Arad konden sponsoren. Ook dit jaar kunnen wij dit nog één keer doen en wij zijn Klaas dankbaar dat hij dit mogelijk maakte.

**Tot slot** willen wij u, die de activiteiten van de Contactgroep Breda-Wismar-Arad ook dit jaar weer zo’n warm hart toedroegen, hartelijk danken en u allen Gezegende Kerstdagen toewensen en een Voorspoedig en Gezond 2014!

Mieke Frankfoorder-Boevé (voorzitter), tel. 076-514.65.23

Email: [w.frankfoorder@hccnet.nl](mailto:w.frankfoorder@hccnet.nl)



---

## Diensten in Huize ‘De Werve’

---

Donderdag	19 dec.	15.30 uur	Oecum. Kerstviering	Pastor Kortmann
Vrijdag	17 jan.	15.30 uur	Kerkdienst	Ds. P. Siderius



---

## Colofon

---

Kerknieuws Ginneken is een uitgave van de Prot. Gemeente Ginneken. Het doel van deze uitgave is de leden van onze gemeente te informeren over de te houden kerkdiensten, komende activiteiten en overige gebeurtenissen in de gemeente. Website van de gemeente: [www.protestantsegemeenteginneken.nl](http://www.protestantsegemeenteginneken.nl).

### Redactie Kerknieuws Ginneken

Postadres: Duivelsbruglaan 11, Postbus 4648, 4803 EP Breda

Mevr. H. van IJzeren – ten Kley	tel. 076-565.29.49
Mevr. A. van Zijl – Waalwijk	tel. 076-541.54.87
Dhr. J.F.C. van Epen	tel. 076-587.47.85

De kopij voor het volgende nummer van Kerknieuws Ginneken ontvangen wij graag vóór **maandag 13 januari 2014** per e-mail:

**[jfcvanepen@casema.nl](mailto:jfcvanepen@casema.nl)**

Dat nummer zal gelden voor de weken tot 40-dagentijd en loopt van zondag 2 februari tot en met zaterdag 8 maart 2014 (5 weken).

De redactie verzoekt u zoveel mogelijk per e-mail aan te leveren, bij voorkeur in ‘Microsoft Word’, in het lettertype ‘Times New Roman’.

Een abonnement op Kerknieuws Ginneken kost € 18,50 per jaar.

Genoemd bedrag dekt nauwelijks de kostprijs!

Dus, een extra (tussentijdse) gift op rekening **NL50 INGB 0001 0790 21** blijft steeds welkom!!

## **NAMEN EN ADRESSEN PROTESTANTSE GEMEENTE GINNEKEN**

Predikant: Vacant. Voor melding pastoraal bezoek: zie ouderlingen

Preses: Dhr. J.W. Schipper, Valkrustdreef 39, 4835 MD Breda. 076-5650601

Scriba: Mevr. A. van Zijl, Verdilaan 11, 4837 CL Breda. 076-5415487

### **WIJKOUDERLINGEN**

Dhr. W. Eland, Molenstraat 60, 4851 SJ Ulvenhout. 076-5613598

Mevr. H. Peeters-Wisse, Bieberglaan 9, 4834 MJ Breda 076-5611036

Mevr. M.L. de Wilde-Spanjaart, Schoutenlaan 20, 4854 AW Bavel 0161-432093

Jeugdouderlingen: Mevr. P. Ruys-Lee,  
Viandenlaan 23, 4835 EG Breda. 076-5611776  
Vacature voor 2<sup>e</sup> jeugdouderling

### **DIAKENEN**

Voorz.: Dhr. B. de Geus, Doornenburgstraat 58, 4834 NM Breda. 076-5651627

Secr.: Dhr. R.J.G. Lameijer, Haamstraat 3, 4851 TL Ulvenhout 076-5613922

Email: [prot.gem.ginneken.diac@gmail.com](mailto:prot.gem.ginneken.diac@gmail.com)

Admin.: Mevr. P.J. van den Bosch, Keizerstraat 67, 4811 HL Breda 076-5610717

Diakenen: Dhr. L. Nicolai, Fatimastraat 44, 4835 BD Breda. 076-5153453

Dhr. W. van Dijk, Raadhuisstraat 9, 4835 JA Breda 076-5200085

Mevr. B.C.M. Koopmanschap-Lely, Past. Vermuntstraat 5,  
4851 CR Ulvenhout 076-5652114

De heer O.N. Visser, Laurensplek 50, 4835 GX Breda. 076-8875180

### **Diaconie Prot. Gemeente Ginneken: Rekening NL90 FVLB 0699 7416 53**

### **KERKRENTMEESTERS**

Voorz.: Dhr. G.P.Th. Bosma, W. v. Oranjelaan 34<sup>bis</sup>, 4837 AK Breda 076-5601117

Secr.: Mevr. H. van IJzeren-ten Kley, Vogelsanck 22,  
4851 ES Ulvenhout. 076-5652949

Penn.: Dhr. J.J. Koeman, Dr. Gommerslaan 2, 4835 GV, Breda 076-5600100

Lid: Dhr. W. Wilms, Tilburgseweg 114, 4817 BG Breda 076-5812374

Ledenadministratie en Kerkbalans

**Protestantse Gem. Ginneken: ING-rekening: NL50 INGB 0001 0790 21;**

**ABN-rekening: NL14 ABNA 0520 4249 99**

**Restauratiefonds: NL83 INGB 0002 3112 97**

**KOSTERIJ** Bespreken Kerk, Consistoriekamer, Romenyhuys, Mariëndal:

Koster(v/a 1 jan.'14): dhr. A. H. van Wijk; Duivelsbruglaan 3, 4835 JD Breda, 076-5651807

### **KERKELIJK BUREAU**

Postadres: Postbus 4648, 4803 EP Breda. 076-5653142

Email: [kbginneken@zonnet.nl](mailto:kbginneken@zonnet.nl)

Geopend: 1<sup>e</sup> dinsdagavond van de maand, 19.00 - 20.00 uur; Romenyhuys

Administrateurs: Dhr. J. Potgieser en Mevr. A. den Hamer

Op 6 januari is het Epifanie. Op deze dag gedenken de kerken twee belangrijke heilsfeiten: driekoningen (komst van de wijzen) en de doop van Jezus (Marcus 1 : 9 – 11), waarna Hij zijn werk gaat verrichten.

Onderstaande afbeelding is een altaarschildering van Jezus' doop in de kerk 'Santa Corona' in Vicenza (bij Venetië). De schilder was Giovanni Bellini die het stuk vervaardigde tussen 1500 en 1502.

